



't Kirkebledje

www.rk-ubachoverworms.nl

Abdissenbosch Waubach-Groenstraat Rimborg Lauradorp

Van harte tot ziens !

Beste parochianen,

'Vasten duurt lang', zo schreef ik u in mijn vorige artikel, een paar edities geleden. 'Afscheid nemen gaat snel', moet ik u vandaag schrijven. U weet het intussen: per 15 april jl. heeft de bisschop mij om gezondheidsredenen eervol ontslag verleend en tevens mijn collega Andreas Caldelas benoemd tot nieuwe pastoor van het parochiecluster Ubach over Worms.



© Bas Quaedvlieg

Afscheid nemen gaat snel, helaas. Maar ik heb er vrede mee, grotendeels. 'Vrede' omdat ik het volle takenpakket als pastoor nog lang niet aankan, en ik wil u niet nog heel lang daarop laten wachten. En 'grotendeels' omdat ik niet graag na 5 1/2 jaar alweer bij u wegga. Het werk was nog lang niet klaar. Opeens komt een verhuisbedrijf een offerte opmaken, terwijl ik uit de brievenbus heel wat kaartjes haal waarin u met vaak ontroerende woorden schrijft over wat we ondertussen samen hadden opgebouwd.

Dat opbouwwerk gaat trouwens gewoon verder. U heeft alweer een nieuwe pastoor. Er zullen tussen ons wat accentverschillen bestaan, maar we staan beiden voor dezelfde Kerk zoals Jezus die heeft bedoeld.

Ik wens u samen met hem een heel gezegende toekomst toe. En ik dank u heel hartelijk voor al uw inzet in de afgelopen jaren en voor uw trouwe betrokkenheid bij de kerk, in een periode waarin het binnen en buiten de kerk nogal eens stevig stormde.

Graag kom ik u nog persoonlijk bedanken, en wel in de eucharistieviering op zondag 25 mei (zie parochieagenda), waarna er gelegenheid is om elkaar persoonlijk de hand te geven.

Hartelijke groeten,

uw vertrekkende pastoor Harry Notermans

Even voorstellen....Pastoor Caldelas

Toen ik in 1993 stage liep in Eygelshoven, woonde ik bij een ouder echtpaar op de Gravenweg en keek vanuit mijn kamer op de tweede verdieping over de velden naar de prachtige kerktoeren van Waubach. Op mijn vrije dagen ben ik toen heel wat kilometers gewandeld: naar Rimborg, Groenstraat, Lauradorp en Abdissenbosch, samen met een klasgenoot die toen kapelaan in Waubach was. Ubach over Worms is dus - als je dit zo wilt zeggen - een oude liefde van mij.

Ik was bijzonder verheugd toen ik in februari j.g. naar het bisschopshuis te Roermond moest komen. In december vorig jaar noemde men mij een andere parochie in het heuvelland waar ik na twee jaar ziekteverlof weer pastoor zou worden. Mijn verrassing was groot toen men mij zei: "Proficiat je wordt pastoor in Ubach over Worms". Zeker vind ik het jammer voor pastoor Notermans dat hij vanwege ziekte reeds na enkele jaren de parochie moet verlaten. Ik hoop dat hij alle rust zal vinden die hij nodig heeft. Wat mij betreft is hij altijd welkom in onze parochies.

Ik ben -om iets over me zelf te vertellen- op 9 december 1964 te Duisburg in het Roergebied in Duitsland geboren. Ik heb een Spaanse vader en een Duitse moeder. Mijn moeder is helaas vijftien jaar geleden overleden, maar mijn vader leeft gelukkig nog. Ik heb één zus, ze is moeder van drie kinderen en trotse oma van twee kleinkinderen. Reeds tijdens de communievoorbereiding dacht ik er aan om priester te worden, hoewel ik er ook van droomde om astronaut of brandweerman te worden. Na mijn middelbare school heb ik eerst een andere studie gedaan om wat levenservaring op te doen. In 1987 werd ik - nadat ik me bij mijn bisschop had aangemeld om priester te willen worden - gevraagd of ik bereid was om naar het buitenland te gaan om theologie te studeren. De bisschop stuurde mij naar Rolduc. Dat was aan het begin niet zo makkelijk, omdat ik geen woord verstond.

Ik studeerde jarenlang de Nederlandse taal, ging me ook in de Nederlandse literatuur verdiepen, met een voorkeur voor Vondel, Couperus en Slauerhoff. Of met andere woorden gezegd: ik ben gek op boeken. Op Rolduc had ik een duidelijke voorkeur voor filosofie, in dit vak heb ik toen ook mijn eindschrijft geschreven. In 1994 werd ik diaken en op 10 juni 1995 mocht ik uit handen van bisschop Frans Wiertz de priesterwijding ontvangen. Vierenhalf jaar was ik kapelaan in Reuver en Offenbeek, tweeënhalf jaar kapelaan in de binnenstad van Sittard. In het heilige jaar 2000 werd ik pastoor in Amby, bij Maastricht en in 2006 pastoor in Bleijerheide en Nulland te Kerkrade. Twee jaar geleden werd ik heel erg ziek - ik was reeds voorzien met de laatste sacramenten- maar blijkbaar vonden ze daarboven dat ik nog een taak hier op aarde had en ik kreeg geen vleugeltjes. Heel langzaam leerde ik met een rollator weer zelfstandig lopen en na het ziekenhuis en twee maanden bij de zusters op de Windraak, kreeg ik een seniorenwoning. Met veel medische begeleiding en veel goede zorg kan ik nu weer als pastoor functioneren. Ik hoop spoedig naar de pastorie op de Kerkberg te kunnen verhuizen om vele jaren dienstbaar te zijn als uw pastoor. Iemand wees me erop dat Waubach-Groenstraat vroeger tot de Spaanse Nederlanden hoorde en Rimborg tot het Duitse Rijk, Spaans/ Duits: wat een passende combinatie. Ik vraag zowel voor pastoor Harry Notermans als ook voor mij om gebed. Geven we oud-pastoor Notermans een waardig afscheid.

pastoor Andreas Caldelas



Parochie Agenda

zo 25 mei	Afscheidsreceptie pastoor Notermans (meer info volgt)	Aansluitend aan de H. Mis
do 29 mei, 09.30 u.	E.H. Communie (bs. de Wegwijzer)	St. Jozefkerk Waubach
zo 15 juni, 09.30 u.	E. H. Communie (bs An d'r Put en de Speurmeus)	St. Jozefkerk Waubach
zo 22 juni, 10.00 uur	Eucharistieviering, aansl. Sacramentsprocessie	Waubach
zo 29 juni, 10.00 uur	Sacramentsprocessie, aansl. H.Mis	Rimburg
zo 6 juli	Installatie pastoor Caldelas (meer informatie volgt)	Waubach

Overzicht H. Missen:

Zondag 09.30 u. Rimburg
Zondag 11.00 u. Waubach

Maandag 19.00 u. Waubach
Dinsdag 10.30 u. Heereveld
Woensdag 19.00 u. Waubach
Donderdag 09.00 u. Waubach
Vrijdag 09.00 uur Waubach

Openingstijden parochiekantoor:

Dinsdag en woensdag
10.00 – 12.00 uur

Overledenen:

17-04: **Jo Haan** (87 jaar)



OPGELET!

Tot nader bericht zal de H. Mis op woensdagavond in Waubach komen te vervallen.

Doopdata 2025:

Het sacrament van het H. Doopsel kan in overleg met het parochiekantoor worden ingepland.



Zondag	04 mei	DERDE ZONDAG VAN PASEN
Rimburg	09.30 uur	vr. alle gelovigen van onze parochies;
Waubach	11.00 uur	Pierre Bellemakers; Wiel Vaessen (st); Louise Palm-Höppener (st); jrdst. Pierre Vossen, tevens Bertie Vossen-Maessen (st);
Maandag	05 mei	
Waubach	19.00 uur	Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; ouders Adams-Schuncken (st);
Dinsdag	06 mei	<i>Heereveld 10.30 uur H. Mis</i>
Woensdag	07 mei	
Waubach	19.00 uur	H. Mis vervalt !!
Donderdag	08 mei	HH. WIRO, PLECHELMUS EN OTGER-Z. CLARA VAN HET ARME KIND JEZUS
Waubach	09.00 uur	jrdst. Gertrud Jansen-Krämer (st);
Vrijdag	09 mei	
Waubach	09.00 uur	<i>waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament</i>
Zondag	11 mei	VIERDE ZONDAG VAN PASEN-ROEPINGENZONDAG
Rimburg	09.30 uur	vr. alle gelovigen van onze parochies;
Waubach	11.00 uur	zeswekendienst Frans Vaessen; Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; ouders Wiel en Lieske Pelzer-Bronneberg vw. verjaardag (st); jrdst. Mien Hol-Quadvlieg (st); ouders Jakob en Anni Gottschalk-Stevens, tevens fam. Hellenbrandt; Elly van Haaren-Dautzenberg en ouders Dautzenberg-Simons; jrdst. Leo Franssen;
Maandag	12 mei	HH. NEREUS EN ACHILLES, MARTELAREN-H. PANCRATIUS, MARTELAAR
Waubach	19.00 uur	ouders Adams-Schuncken (st);



Dinsdag	13 mei	HEILIGE MAAGD MARIA VAN FATIMA- H. SERVATIUS, BISSCHOP <i>Heereveld 10.30 uur H. Mis</i>
Woensdag	14 mei	H. MATTIAS, APOSTEL
Waubach	19.00 uur	H. Mis vervalt !!
Donderdag	15 mei	ALLE HEILIGE BISSCHOPPEN VAN MAASTRICHT
Waubach	09.00 uur	
Vrijdag	16 mei	
Waubach	09.00 uur	ouders Plum-Heinen en dochter Mia (st); <i>waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament</i>
Zondag	18 mei	VIJFDE ZONDAG VAN PASEN
Rimburg	09.30 uur	Koor La Liesse vr. alle gelovigen van onze parochies;
Waubach	11.00 uur	zeswekendienst vr. Bertha Wetzels-Doensen;



Mededeling kerkbestuur

Het kerkbestuur biedt pastoor Notermans een afscheidsreceptie aan op **zondag 25 mei**, na afloop van de H. Mis in Waubach.

Meer info volgt!

De installatie van pastoor Caldelas vindt plaats op **zondag 6 juli** in de namiddag. Ook hierover wordt u z.s.m. nader geïnformeerd.

Het is via internet mogelijk de zondagsmis vanuit de kerk in Waubach rechtstreeks thuis te volgen. Op onze site vindt u een link waardoor u bij de uitzending terecht komt. Ook terugkijken nadien is mogelijk. Behalve via onze parochiesite vindt u de uitzending ook op.

Academie Rolduc over gebaren in de liturgie

Hoe kunnen de gebaren van de liturgie ons helpen om het mysterie van de eucharistie beter te begrijpen? Daarover gaat de lezing van zuster Therese Anne O.P. voor Academie Rolduc op vrijdag 16 mei.

In elke heilige mis vieren we dat Christus zichzelf volledig gegeven heeft. Zijn offer wordt ook uitgedrukt in een aantal gebaren tijdens de eucharistieviering. Zuster Theresa Anne O.P. is lid van de dominicanessen van Sint-Cecilia. Ze komt oorspronkelijk uit de V.S. en woont sinds 2014 in Sittard. Zij heeft theologie gestudeerd in Washington DC en is werkzaam op het gebied van catechese, catechistenvorming en evangelisatie.

De lezing van Academie Rolduc vindt plaats in het grootseminarie Rolduc, Heyendallaan 82 in Kerkrade. Aanvang: 19:00 uur. Entree: € 5,- (ter plekke te voldoen). Vooraf aanmelden via: academie@rolduc.nl

Open Kloosterdag

Op zondag 25 mei openen tal van kloosters in Nederland hun deuren tijdens de Open Kloosterdag. Onder het motto 'Wat geeft jou hoop' vertellen religieuzen dan graag wat hen beweegt om als zuster, broeder of pater te leven. Een overzicht van alle kloosters die op 25 mei hun deuren openen, is te vinden op www.knr.nl

Volgende edities parochieblad

Misintenties van / tot	Verschijningsdatum	Intenties opgeven tot:
18 mei – 01 juni	09 mei	30 april
01 juni – 15 juni	23 mei	14 mei
15 juni – 29 juni	06 juni	28 mei

Parochiecluster Ubach over Worms

Pastoor A. Caldelas
pastoor@rk-ubachoverworms.nl

Secretariaat parochies:

di- woe - vr 10.00 - 12.00 uur
Kerkberg 7 Tel. 045 - 531 2378
info@rk-ubachoverworms.nl

Misintenties

Weekdag € 12,50 - Weekend € 27,50

Kosters via pastorie, of:

Waubach-Groenstraat: J. Post 045 - 531 0449
Rimburg: F. Weijers 045 - 532 3996

Parochieassistent M. Dietzenbacher

Catecheet M. Kockelkoren

Kerkbijdrage

Par. H. Jozef NL54 RABO 0151 7021 36
Par. H.H. Theresia
en Don Bosco NL57 RABO 0151 7022 76
Par. H. Bernadette NL50 RABO 0151 7007 53
Par. H. Drieuldigheid NL74 RABO 0151 7040 07

Zie onze website voor ING bankrek. nummers

Kerkhofbeheer

H. Jozef - Waubach
H. Bernadette - Abdissenbosch
H. Drieuldigheid - Rimburg

Frank Speck & Kim Hermans-Ramaekers
045 531 2378 (tijdens openingsuren secretariaat)
kerkhofbeheer@rk-ubachoverworms.nl

Gemeentelijk Kerkhof - Lauradorp - Tel 14045

HEILIG HANGPLEKJE

Wat is er nog meer dat je niet kan zien maar wat er wel is?

Pim & Pam

Er zijn dingen die je niet kan zien maar die er wel zijn. Zoals wind. Je kan wel zien wat de wind doet. Pim heeft de wind tegen en Pam heeft de wind mee.



Zoek de 10 verschillen!



Op Pasen was het graf van Jezus leeg, de zware steen was aan de kant geschoven. Jezus was opgestaan uit de dood! Daarna verscheen hij 40 dagen lang aan Zijn vrienden. Eens kwam Hij de kamer binnen waar de apostelen zaten te bidden. Maar Tomas was er niet bij. Hij wilde het niet geloven toen de anderen het aan hem vertelden. Eerst wilde hij de vinger in de wonden van Jezus leggen als bewijs.

Jezus verscheen dan nog een keer aan de leerlingen toen Tomas er wél bij was. Nu geloofde Tomas en riep: *Mijn Heer en mijn God!*

V	N	K	U	I	G	T	F	B	E	M
C	G	V	I	N	G	E	R	V	N	L
O	X	Z	O	J	N	E	R	R	G	I
Z	G	X	R	Q	W	F	O	E	T	E
I	Q	V	R	E	D	E	O	U	O	F
E	G	E	L	O	V	E	N	G	M	D
N	E	N	Z	B	R	F	D	D	A	E
E	W	O	N	D	E	N	W	E	S	P
V	E	R	D	R	I	E	T	U	N	C
G	E	B	E	D	U	Y	S	A	T	V
L	A	P	O	S	T	E	L	E	N	I

Woordzoeker

- APOSTELN
- GEBED
- GELOVEN
- LIEFDE
- TOMAS
- VERDRIET
- VINGER
- VREDE
- VREUGDE
- WONDEN
- ZIEN

PRO-TAND

ALGEMENE TANDHEELKUNDE
ESTHETISCHE TANDHEELKUNDE
TANDPROTHETISCHE ZORG
MONDHYGIENE

Maak snel uw afspraak
Tel. 045-5333355
www.pro-tand.eu

Hovenstraat 135 • 6374 HC Landgraaf

Uitvaartzorg van BREE



045 - 5211337

Mortuaria:

Sunplein 4, Nieuwenhagen-Landgraaf
Wijzenweg 149, Treebeek-Brunssum



REEWEG 84 • LANDGRAAF
ROTHY.NL

voor iedereen een
passend afscheid



Wij komen kosteloos en vrijblijvend bij u langs om uw uitvaartwensen te bespreken. Bel ons gerust voor een afspraak.

U bent ook van harte welkom op ons inloepsprek uur. Dit is elke dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur.

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Monuta Lindeman

Stationsplein 67, 6372 GR Landgraaf 045 - 569 61 61
landgraaf@monuta.nl monuta.nl/landgraaf

Het volgende Kirkebledje verschijnt op:
09 mei

voor de periode tot: 01 juni

Misintenties s.v.p. uiterlijk inleveren voor:
30 april

Middels een briefje in de brievenbus van de pastorie
(Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg.