



Vasteloavend = Vastenavond

In Limburg hebben we een mooi woord voor carnaval: Vasteloavend. Dat woord zegt eigenlijk precies wat carnaval is: de vooravond van de Vasten. We vieren geen carnaval, omdat het leuk is om aan het einde van winter verkleed over straat te gaan. We vieren carnaval, omdat het de laatste drie dagen vóór de Vasten zijn.



Op Aswoensdag begint een periode van 40 dagen waarin we ons voorbereiden op Pasen. Dat wordt een tijd van soberheid, bezinning en inkeer. De laatste drie dagen vóór die tijd begint, vieren we nog even feest. Niet iedere carnavalist is zich daar bewust van. Maar wie met deze insteek carnaval viert, beleeft die drie dagen intenser dan iemand die 'zomaar' naar een verkleedpartijtje gaat.

Veel plezier met carnaval. Geniet van het feest en laat het vooral een echte Vastenavond zijn Vasteloavend same!

Aswoensdag

'Bedenk o mens dat ge stof zijt en tot stof zult wederkeren.' Op Aswoensdag worden we er weer aan herinnerd dat we maar een korte tijd op deze aarde rondlopen. Het gaat erom hoe we de tijd tussen geboorte en sterven gebruiken. Gaan we alleen voor eigen gewin? Of volgen we Christus en zijn evangelische boodschap van naastenliefde?



Aswoensdag markeert de tijd tussen de vrolijkheid van carnaval en de ingetogenheid van de Vasten. Het wijst ons op onze sterfelijkheid, maar ook op het feit dat we als mensen niet volmaakt zijn. We gaan allemaal wel eens de fout in. Het is goed om dat ook te erkennen. Het askruisje op Aswoensdag verwijst daarnaar. Komt u Aswoensdag met ons meevieren? U bent welkom om 17.30 uur in de kerk van Rimborg en om 19.00 uur in de kerk van Waubach. De bewoners van WZC Heereveld vieren de H. Mis eerder die dag, om 10.30 uur.

Academie Rolduc over het concilie van Nicea

In 2025 is het 1700 jaar geleden dat het eerste oecumenisch concilie plaatsvond. Dat was in het jaar 325 in Nicea in wat nu Turkije is. In de vroege kerk zijn wel meer concilies gehouden, maar dit was een heel belangrijke. Hier werd bijvoorbeeld de geloofsbelijdenis vastgesteld die nog elke zondag in de kerk wordt gebeden. Pater Kris De Brabander houdt op vrijdag 28 maart een lezing over het belang van 'Nicea' voor Academie Rolduc. Hij vertelt onder andere over de aanleiding voor dit concilie. Waarover ging deze bisschoppenvergadering eigenlijk? Wie waren de hoofdrolspelers? Welke theologische visies hebben ze gepropageerd en welke gevolgen had dit voor de wereldkerk, die tot vandaag merkbaar zijn.

Pater De Brabander is norbertijn van de Onze-Lieve-Vrouwabdij van Tongerlo in België. Van 1984 tot 1990 volgde hij zijn studies filosofie en theologie aan het Centrum voor Kerkelijke Studies (Leuven). Vervolgens studeerde hij van 1990 tot 1993 in Rome en behaalde hij in 2003 een doctoraat in de theologie aan het Pontificio Ateneo San Anselmo (Rome). Hij doceert aan diverse opleidingen, waaronder het Grootseminarie Rolduc. In zijn abdij vervult pater De Brabander de functies van prior, econoom en cantor.

Academie Rolduc is een jaarlijkse lezingenreeks. Elke maand gaat het over een ander thema op het snijvlak van kerk en samenleving.

De lezingen vinden plaats in het grootseminarie Rolduc in Kerkrade. Aanvang: 19:00 uur. Entree: € 5,- (ter plekke te voldoen) Aanmelden vooraf

via: academie@rolduc.nl

Cursus veilig op weg

Ook dit jaar organiseert Service Gilde Landgraaf weer het unieke project Veilig op Weg voor senioren die zo lang mogelijk op veilige wijze hun auto willen blijven besturen. Op actuele TV - programma's wordt sterk aanbevolen de kennis van verkeersregels op te frissen en de rijvaardigheid te laten testen. Het Gilde biedt u deze beproefde gelegenheid.



In drie dagdelen komen o.a. de volgende punten aan de orde: opruimen van de kennis van verkeersregels, veiligheidsaspecten, omgaan met agressiviteit, gezondheidsaspecten, testen van gehoor en gezichtsvermogen.

Medewerking wordt verleend door o.a. de verkeerspolitie, Veilig Verkeer Nederland, een arts en een verpleegkundige. De cursus wordt gegeven op drie donderdagochtenden van 9.30 tot ongeveer 12.30 uur. De data zijn: 13, 20 en 27 maart 2025. De eigen bijdrage in de kosten bedraagt slechts € 15,-.

Locatie: Wijkcentrum An de Koel, Strijthagerweg 2 Eikske, 6372 AC Landgraaf. Aanmelden voor dit project kan via de website www.gildelandgraaf.nl op het kantoor (maandag t/m woensdag van 9.30 tot 12.00 uur) van het Gilde Landgraaf in het Burgerhoes, Sweelinckplein 1 of per telefoon 045 569 56 80. Per email kan ook: gildelandgraaf@gmail.com



Parochie Agenda

za 8 mrt. 2025, 10.00 u.	stille dag	Rolduc
za 29 mrt., 19.00 u.	H. Vormsel	St. Jozefkerk
do 29 mei, 09.30 u.	E.H. Communie (bs. de Wegwijzer)	St. Jozefkerk Waubach
zo 15 juni, 09.30 u.	E. H. Communie (bs An d'r Put en de Speurneus)	St. Jozefkerk Waubach
zo 22 juni, 10.00 uur	eucharistieviering, aansl. Sacramentsprocessie	Waubach
zo 29 juni, 10.00 uur	Sacramentsprocessie, aansl. H.Mis	Rimburg

Overzicht H. Missen:

Zondag 09.30 u. Rimburg
Zondag 11.00 u. Waubach

Maandag 19.00 u. Waubach
Dinsdag 10.30 u. Heereveld
Woensdag 19.00 u. Waubach
Donderdag 09.00 u. Waubach
Vrijdag 09.00 uur Waubach

Overledenen:

27-01: **Maria Specker-Notermans**
(92 jr)

Sterkte aan de betreffende familie!

OPGELET!

**Tot nader bericht zal de
H. Mis op woensdagavond in
Waubach komen te vervallen.**

Dopelingen 02-02-2025:

Vince Christiaans Aalayah Jacobs
Sem Willems Lizz Amkreutz
Luuk Plantema

Van harte gefeliciteerd!

Vanwege ziekteverlof van de pastoor is het
parochiekantoor voorlopig gesloten
op vrijdag.

**U bent welkom op dinsdag en
woensdag.**

LET OP! GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN



Liturgische diensten Parochiecluster Ubach over Worms

Zondag	23 feb	ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Rimburg	09.30 uur	Koor Gioia Tiny, Hub en Juul Ubben en alle overl. familieleden (st);
Waubach	11.00 uur	jrds. Meggie Rutten (st); Jan Evertsen (st); Fons Ramakers vw. verjaardag;
Maandag	24 feb	
Waubach	19.00 uur	
Dinsdag	25 feb	<i>Heereveld 10.30 uur H. Mis</i>
Woensdag	26 feb	
Waubach	19.00 uur	H. Mis vervalt !!
Donderdag	27 feb	H. GREGORIUS VAN NAREK, ABT EN KERKLERAAR
Waubach	09.00 uur	
Vrijdag	28 feb	
Waubach	09.00 uur	<i>waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament</i>
Zondag	02 mrt	ACHTSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Rimburg	09.30 uur	
Waubach	11.00 uur	1 ^{ste} jrds. Helga Knobens-Lengowski; Pierre Bellemakers; Sjef en Marijke Pelzer-Gigengack vw. trouwdag; Wiel Vaessen (st); Louise Palm-Höppener (st); jrds. Anneke Hageman, tevens ouders Jo en Lenie Hageman-Gronenschild;
Maandag	03 mrt	
Waubach	19.00 uur	H. Mis vervalt !!
Woensdag	05 mrt	ASWOENSDAG (VERPLICHTE VASTEN-EN ONTHOUDINGSDAG)
Heereveld	10.30 uur	H. Mis
Rimburg	17.30 uur	H. Mis



Waubach	19.00 uur	Wiel en Fien Plum-Erkens (st); Sjaak Dejalle en dochter Ria Römken-Dejalle;
Donderdag	06 mrt	
Waubach	09.00 uur	
Vrijdag	07 mrt	HH. PERPETUA EN FELICITAS, MARTELARESSEN
Waubach	09.00 uur	ouders Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st); <i>waarna uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament</i>
Waubach	15.00 uur	Kruisweg
Zondag	09 mrt	EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Rimburg	09.30 uur	Ody Spierts-Vroemen; jrdst. Lenie Schuncken-Nievelstein, tevens ouders Schuncken-Bures en overl. familie (st);
Waubach	11.00 uur	1 ^{ste} jrdst. Mia Ploum-Rutzerveld; Sjaak Dejalle en dochter Ria Römken-Dejalle; jrdst. Lei Dörenberg; jrdst. Heinz Langius en Tina Langius-Ackermann; fam. Notermans-Heinen, dochter Mia, kleinkind Bert en achterkleinkind Zoë;

Het is via internet mogelijk de zondagsmis vanuit de kerk in Waubach rechtstreeks thuis te volgen. Op onze site vindt u een link waardoor u bij de uitzending terecht komt. Ook terugkijken nadien is mogelijk. Behalve via onze parochiesite vindt u de uitzending ook op.



Doordenkertje:

Godsdienst en geloof zijn onze antwoorden op wat God tot ons gesproken heeft. Ook de eucharistieviering is een antwoord. In de kern betekent het immers "dankzegging". In de mis danken we God voor zijn vele goede werken, met name voor de verlossing die ons in Christus is geworden. We doen dat in een vorm die rijk is aan communicatie tussen boven en beneden. "De eucharistieviering is gebed" zei Paus Franciscus in zijn catechese over de mis en gebed is op de eerste plaats een dialoog, een persoonlijke relatie met God. Een stille en biddende houding voorafgaand aan de eucharistieviering is een getuigenis van de waarde van de eucharistie. Laten we ons samen, in stilte voorbereiden op de ontmoeting met Christus.

Tentoonstelling originele hongerdoeken

In de vastentijd zijn in veel kerken zogeheten 'hongerdoeken' te zien. Dit zijn prints op stof van kunstwerken van gerenommeerde kunstenaars over vraagstukken rond armoede. Het is dit jaar 50 jaar geleden dat het fenomeen hongerdoek werd geïntroduceerd. In deze vastentijd presenteert Museum De Schat van Sijpeveld een bijzondere tentoonstelling van het merendeel van de 25 originele kunstwerken die sinds 1975 zijn gemaakt.

In de hongerdoeken – meestal gemaakt door kunstenaars uit landen in het Zuiden – weerspiegelt zich de door geloven in God gedragen hoop op radicale verandering van onrechtvaardige economische verhoudingen. En de hoop op een duurzame omgang met de natuur, zoals ook door paus Franciscus vurig bepleit.

De bijzondere tentoonstelling van originele hongerdoeken is van Aswoensdag (5 maart) tot en met Paasmaandag (21 april) te zien. De officiële opening is op zondag 9 maart om 14.00 uur door bisschop Ron van den Hout, die ook landelijk bisschop-referent voor missiezaken is. Het Museum De Schat van Sijpeveld is van dinsdag tot en met vrijdag geopend van 11.00 uur tot 17.00 uur en op zaterdag en zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur. Meer info vindt u op: <https://deschatvansijpeveld.nl/>

Volgende edities parochieblad

Misintenties van / tot	Verschijningsdatum	Intenties opgeven tot:
09 maart – 23 maart	28 februari	19 februari
23 maart – 06 april	14 maart	05 maart
06 april – 20 april	28 maart	19 maart

Parochiecluster Ubach over Worms

Pastoor H. Notermans
pastoor@rk-ubachoverworms.nl

Secretariaat parochies:

di- woe - vr 10.00 - 12.00 uur
Kerkberg 7 Tel. 045 - 531 2378
info@rk-ubachoverworms.nl

Misintenties

Weekdag € 12,50 - Weekend € 27,50

Kosters via pastorie, of:

Waubach-Groenstraat: J. Post 045 - 531 0449
Rimburch: F. Weijers 045 - 532 3996

Parochieassistent M. Dietzenbacher

Catecheet M. Kockelkoren

Kerkbijdrage

Par. H. Jozef NL54 RABO 0151 7021 36
Par. H.H. Theresia
en Don Bosco NL57 RABO 0151 7022 76
Par. H. Bernadette NL50 RABO 0151 7007 53
Par. H. Drievuldigheid NL74 RABO 0151 7040 07

Zie onze website voor ING bankrek. nummers

Kerkhofadministratie

Parochiekantoor Tel. 045 531 2378
H. Jozef – Waubach
H. Bernadette - Abdissenbosch
H. Drievuldigheid - Rimburch

Kerkhofbeheerders

Dhr. F. Speck - fspeck@home.nl
Mevr. K. Hermans - kwahermans@gmail.com

Gemeentelijk Kerkhof - Lauradorp - Tel 14045

2025/2-februari



*Laudate Deum,
We prijzen U, God, want
de aarde zingt van uw
oneindige liefde.*

Gratis boompjes

De lente staat in de startblokken! Bij sommige struiken ontluiken de eerste knopen, de sneeuwklompjes laten zich al zien en de vogels roepen alvast een beetje lentesfeer op door hun gezang. Nu is het nog **planttijd!** Wil je graag je tuin aanvullen met een inheems, gifvrij boompje? En dat ook nog gratis? Op **28 februari en 1 maart a.s. van 9 tot 12 uur** gaat **IVN De Oude Landgraaf** zaailingen uitdelen. De planten werden afgelopen herfst gered van standplaatsen waar ze maar weinig of geen kans hadden te groeien. Burgers konden toen de uitgegraven boompjes inleveren bij **IVN DOL. Plant een boompje en draag bij aan een gezonde leefomgeving!**

'Songs of earth'

Dit is de titel van de natuurdocumentaire die binnenkort wordt vertoond in **Klooster Wittem.**

*"Een 20 km lange vallei met rivieren, bergen, watervallen, gletsjers en loofbossen: de Oldedalen-vallei in **Noorwegen** is een plek waar de natuur op haar mooist is. Voor de film 'Songs of earth' liet regisseur **Margreth Olin** zich door haar 84-jarige vader leiden door de vallei, waar hij zijn leven lang gewoond heeft.*

Daarbij vertelt hij haar over zijn voorouders en het leven in vroegere tijden. Songs of Earth is daarom, naast een betoverende natuurdocumentaire, ook een eerbetoon aan een rijke familiegeschiedenis.

*De indrukwekkende beelden worden nog indrukwekkender door de sfeervolle muziek, gecomponeerd door **Rebekka Karijord.**"*

Donderdag 27 februari 2025 van

19:30 uur tot 21:15 uur. Graag

aanmelden via de website

van Klooster Wittem of

tel. 043 450 1741.

Entree: 5 euro

EENVOLDIGE
LEVENSTIJL



Locatie: Puddelerweg 59, 6373 CG te Landgraaf
Mail: [PARKSTADzaailingen@gmail.com](mailto:Parkstadzaailingen@gmail.com).
Telefoon: 0621908541 (Marij), 0644494304 (Tiny)

PRO-TAND

ALGEMENE TANDHEELKUNDE
ESTHETISCHE TANDHEELKUNDE
TANDPROTHETISCHE ZORG
MONDHYGIENE

Maak snel uw afspraak
Tel. 045-5333355
www.pro-tand.eu

Hovenstraat 135 • 6374 HC Landgraaf

Uitvaartzorg van BREE



045 - 5211337

Mortuaria:

Sunplein 4, Nieuwenhagen-Landgraaf
Wijnenweg 149, Treebeek-Brunssum



REEWEG 84 • LANDGAAFF
ROTHY.NL

voor iedereen een
passend afscheid



Wij komen kosteloos en vrijblijvend bij u langs om uw uitvaartwensen te bespreken. Bel ons gerust voor een afspraak.

U bent ook van harte welkom op ons inlooppreekuur. Dit is elke dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur.

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Monuta Lindeman

Stationsplein 67, 6372 GR Landgraaf 045 - 569 61 61
landgraaf@monuta.nl monuta.nl/landgraaf

Het volgende Kirkebledje verschijnt op:
28 februari

voor de periode tot: **23 maart**

Misintenties s.v.p. uiterlijk inleveren voor:
19 februari

Middels een briefje in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg.