

Parochiecluster
Ubach over Worms

Pastoor drs. E. Smeets
Kerkberg 7, Waubach
☎ 531.23.78 fax 533.20.39
Pastoor ed.smeets@hetnet.nl

Secretariaat-Intenties

Pastorie, Kerkberg 7, iedere
werkdag van 10.00-12.00 uur
pastorie.waubach@hetnet.nl
☎ 531.23.78

Misintenties

Weekdag € 7 -Weekend € 21

Kosters

Waubach-Groenstraat:
Th. Gielen ☎ 531.23.87
J. Post ☎ 531.04.49
Abdissenbosch:
M. Rutten ☎ 531.23.13
Rimburg:
J. Jacobs ☎ 533.02.20
Lauradorp:
A. Erps ☎ 531.45.38

Parochie-assistent

H. Verhaeg 06-23115067

Kerkbijdrage

Par. H. Jozef
Giro: 38 55 500
Rabobank: 15 17 02 136
Par. HH. Theresia en Don Bosco
Giro: 10 49 378
Rabobank: 15 17 02 276
Par. H. Bernadette
Giro: 10 48 849
Rabobank: 15 17 00 753
Par. H. Drievuldigheid
Giro: 15 64 348
Rabobank: 15 17 04 007

Kerkhofbeheer

H. Jozef - Waubach
T. Notermans ☎ 531.40.44
of 0651836384
H. Bernadette - Abdissenbosch
L. Douven ☎ 533.26.01
H. Drievuldigheid - Rimburg
C. Schurer ☎ 531.41.40

Nieuw op onze site:

Foto's Processie Rimburg
Foto's Dankjeweldag Koren
www.rk-ubachoverworms.nl

Adverteren in dit blad?
Drukkerij Antwan
☎ 5316550



't Kirkebledje

Vakantie - Vacare Deo!

Het woord **vakantie** komt van het Latijnse werkwoord **vacare** en dat betekent **leeg zijn**. Maar **vacare** betekent ook: **open staan**, je helemaal **overgeven** aan wat je ziet, hoort

en voelt. Als je zo open staat zie je wellicht heel bijzondere dingen. Je ziet opeens de schoonheid van een bloem, of de vrolijkheid van spelende kinderen, maar misschien ook het verdriet in de ogen van een medemens. Als je zo open staat voor wat je tegenkomt, maak je het woord vakantie helemaal waar. Dan kun je tegelijkertijd, door dat alles heen, open staan voor God achter alles. Vakantie is een tijd van **vacare Deo: verwachtingsvol open staan voor God die jou wil aanraken**.

Hoe u de vakantietijd ook doorbrengt... of u nou heel ver weg gaat of thuis blijft, of u nou goed tegen het warme weer kunt of er geweldig tegenop ziet, of u nou gaat genieten van de rust of vanwege de zorgen niet tot rust kunt komen (en dat geldt voor nogal wat mensen in ons midden!), ik wens u in de zin zoals hierboven gezegd een **gezegende vakantieperiode** waar we gesterkt uitkomen en ons de moed geeft straks met meer vertrouwen de draad van het leven met alles wat daarin is weer op te pakken!

Laatst reikte me iemand een mooie afbeelding aan van de Drieëne God. God is **Drieëneheid**, dat betekent voor ons misschien vooral dat Hij in zich **liefde** en **relatie** is. Maar in die liefde wil Hij ons laten delen. Hij wil niets liever dan ons opnemen in zijn goddelijke bestaan. De kunstenaar in kwestie heeft het op een voortreffelijke wijze weergegeven: Gods Zoon, die ons van Gods liefde heeft verteld, gaf zijn leven voor ons op het kruis. Uit zijn geopende zijde stroomde water en bloed, **levensstroom** van de Sacramenten waardoor wij kunnen leven. Hier wordt die levensstroom afgebeeld als een **navelstreng**! Nauwer kunnen wij niet met God verbonden zijn: de Drieëneheid (met de Zoon in het midden, gedragen door de Vader en omgeven door het vuur van de Geest) is voor ons een **moederschoot** geworden... **Vacare Deo: verwachtingsvol open staan voor God in Wie we nu al geborgen zijn...** Pastoor E. Smeets

Missiecomité en collectes

U ziet hiernaast dat de colofon een weinig aangepast is: het vaste rekeningnummer van het voormalige Missiecomité, dat nog steeds gehandhaafd was om gelden te ontvangen voor priesterstudenten in India, is verwijderd. Recent werd de laatste priester gewijd, maar de gelden die binnenkwamen bleken te gering om een nieuwe te adopteren. Reden ook voor het kerkbestuur alle andere deurcollectes eens onder de loep te nemen (Memisa, Miva, Wereldmissiedag en de nodige andere, waarvan je eigenlijk moet zeggen dat het e.e.a. de laatste tijd een grote vlucht heeft genomen terwijl de opbrengsten mager zijn). Voortaan zullen we ons louter focussen op Vastenactie, Zonnebloem en Priesteropleiding en geven we de zusters van de H. Petrus Claver rond Wereldmissiedag gelegenheid Missiezendings-kalenders te verkopen.

H. Bernadette

Abdissenbosch

H. Joseph

Waubach-Groenstraat

H. Drievuldigheid

Rimburg

H. Theresia & Don Bosco

Lauradorp

Jaargang 2009 nr. 7
17 juli t/m 28 aug



Parochie - agenda

NB Bijbelavonden beginnen om 20.30!
07-08 Aanbidding Waubach (14.00 uur)
15-08 H. Mis Waerderkapel (19:00 uur)
29-08 Vrachtwagenoldis-show Rimburch
30-08 Oude Traktorentref Rimburch
30-08 Begin zomerkamp misdienaars/koren
04-09 Aanbidding Waubach (14.00 uur)
09-09 Bijeenkomst diaconiegroep
12-09 Diakenwijding te Rolduc
12-09 Open Kerkennacht Lauradorp
13-09 Nat. Ziekendag - collecte Zonnebloem
14-09 Bedevaart Zonnebloem naar Kevelaer
14-09 Kruisverheffing Mis Kapel Groenstraat
15-09 Bijbelavond (boeken Ezra & Nehemia)
18-09 Musica Sacra te Maastricht
24-09 Openingsviering BS An d'r Put (9.00u)
24-09 Korenoverleg (19.00 uur)
26-09 H.Mis Harmonie Lauradorp **19.00 uur**
28-09 Vergadering kerkbestuur
01-10 Begin Bernadettetriduum A'bosch
02-10 Aanbidding Waubach (14.00 uur)
02-10 Bernadettetriduum A'bosch
03-10 Lichtprocessie Bernadette A'bosch
06-10 Bijbelavond (boek Tobit)
10-10 Concert LVE kerk Waubach (19.30 u)
20-10 Bijbelavond (boek Judit)
25-10 Allerzielendienst Waubach/L'dorp
26-10 Romereis (t/m 31-10)
01-11 Hoogfeest Allerheiligen
01-11 Allerzielendienst Rimburch/A'bosch
01-11 Paardenzegening manege
02-11 Allerzielen (19.00 uur Waubach)
06-11 Aanbidding Waubach (14.00 uur)
06-11 Avondmis Waubach om 18.00 uur vw:
06-11 Sint Maartensviering Rimburch 18.30
10-11 Sint Maartensviering Lauradorp 19.00
10-11 Bijbelavond (boek Ester)
11-11 Opening Carnavalsseizoen
13-11 Geen avondmis vw:
13-11 Korenavond Landgraaf te Waubach
21-11 Diakenwijding te Roermond
28-11 Jubileum CV Wespelle R'burg (14.30)
29-11 1^{ste} zondag van de Advent (jaar C)
Eerste Heilige Communie 2010:
25-04 Abdissenbosch 9.30 uur
25-04 L'dorp (Bd Ling/Speurneus) 11.30 uur
30-05 Waubach (An d'r Put) 9.30 uur.



Maria Tenhemelopneming 15 augustus

Naar goed gebruik vieren we de hoge feestdag van de eerste van 'ons' die met ziel en lichaam ons vooring naar waar we allemaal naar op weg zijn op zaterdag 15 augustus aan de Waerderkapel om 19.00 uur. De avondmis in Abdissenbosch vervalt die dag!

Zieken en ziekenhuis

Wekelijks probeert de pastoor het **ziekenhuis** te bezoeken. Geeft u zelf door wanneer u of iemand anders in het ziekenhuis verblijft en een bezoekje op prijs stelt. Hetzelfde geldt voor de **diaconiegroep**: voor een bezoek kunt u terecht bij Hanny van der Wouw op de pastorie. Zo staat het elke maand in dit blad, zeker sinds de **privacywet**, waardoor het ziekenhuis zeer summier is geworden met infoverstreking. **Meld het even!**



Kapel Groenstraat

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de opknapbeurt van de kapel aan de Groenstraat. Een degelijke afwatering, herstel van voegwerk en het nodige schilderwerk hebben de kapel weer in orde gemaakt voor lange jaren. Nu alleen nog het ontvreemde beeld van Maria vervangen! (hiernaast: de teruggevonden Johannes (114 cm hoog))

H. Vormsel 2010

Voor 2010 is deken Th. Van Galen door de bisschop gevraagd het dekenaat Heerlen voor zijn rekening te nemen. Verwijzend naar de argumentatie van vorige jaren, waarbij het bisdom aangaf er de voorkeur aan te geven in Ubach over Worms slechts twee vormselvieringen te laten plaatsvinden teneinde te waken over de agenda's van de vormheren, geldt hetzelfde aantal ook voor 2010. Ook het kerkbestuur sluit zich omwille van de agenda's van alle betrokkenen bij de viering (pastoor, misdienaars en acolieten, koren en dirigenten, kosters en medewerkers) bij deze insteek aan en geeft er de voorkeur aan omwille van de pastorale situatie (o.a. verdeling van diensten over kerken) de ene vormselviering in Abdissenbosch te houden en in Waubach-Lauradorp de andere, waarbij in laatstgenoemd geval het aantal vormelingen bepalend is voor de keuze van de kerk: in concreto betekent dat dan voor 2010 de kerk van Lauradorp, groot genoeg om alle vormelingen en families onder te brengen. Immers, zoals ook vorige jaren beargumenteerd is, wil het kerkbestuur de kerk van Lauradorp - die de komende jaren nog beschikbaar zal zijn voor bijzondere gelegenheden - graag deze functie meegeven. **Samenwerking en vooral ook samen vieren past voorts ook in het pastorale profiel dat het kerkbestuur voor ogen heeft.** Rekening houdend met wat de groepsleerkrachten hebben aangegeven aangaande schoolverlatersdagen en andere activiteiten zijn de volgende data vastgelegd: **4 juni 2010 om 19.00 uur te Lauradorp en 11 juni 2010 om 19.00 uur te Abdissenbosch.**

Rouwgroepen o.l.v. Jacques Vestjens

'Me opgeven voor de rouwgroep vond ik erger dan een afspraak te maken bij de tandarts,' vertelde een van de deelnemers van de rouwgroepen van het afgelopen jaar, 'nu ben ik blij dat ik die stap heb gezet'. Dit hoor ik vaak in het begin van de bijeenkomsten. De drempel is hoog om met een rouwgroep mee te gaan doen. Geleidelijk aan leren deelnemers elkaar kennen en waarderen en dan verandert de sfeer en het contact. Je bent geen vreemden meer voor elkaar maar je wordt lotgenoten. Zo gaat dat bijna ieder jaar. Afgelopen jaar waren er twee groepen, een vrouwen en een mannengroep. Als er een gelijk aantal mannen en vrouwen in een zelfde groep zouden zitten lijkt dat meer aan te sluiten bij het dagelijkse leven. Dat zou een derde mogelijkheid kunnen zijn. 'Ik ben gelukkig met de vrienden die ik aan de rouwgroep heb overgehouden', schreef een deelnemer. Mooi, als je die stap dan durft/kunt zetten. In november start een nieuwe groep. Dat hoort u weer. Jacques Vestjens, pastor-rouwbegeleider



'Zeg, meneer pastoor...

...ondanks dat er erge dingen gebeuren zoals met de Kapel in de Groenstraat, moet je ook oog houden voor de (zeer) mooie dingen die er om ons heen gebeuren. Uit het niets ontstaan, is er nu opeens een heel kleine mini-Maria-kapel in onze straat. Bovenop een waterleidingspaaltje, in een struik verscholen, heeft

iemand vlak langs de stoep een Maria-beeld geplaatst: Maria met kroon, Jezus kind in de arm. Als je er loopt, zie je het bijna niet. ik nodig u uit, om eens naar de Maastrichterweg te rijden, doorrijden tot de afslag naar het woonerf, doe 4 passen terug, kijk op kniehoogte, en u ziet aan de stoep tussen de struiken, dit lieve kapelletje. Dit om een beetje moed te geven en vertrouwen. Om u een goede dag te bezorgen!'

Koninklijk onderscheiden...

... op 6 juni j.l.: dhr. H.J.A. (Hub) **Dohmen** uit de Broekhuizenstraat, met name voor zijn activiteiten bij Handbalvereniging BDC '90. **Proficiat!**

WMC... ook voor orgelliefhebbers

Liefhebbers van orgelmuziek kunnen dit jaar tijdens het WMC orgelconcerten beluisteren in de Abdijkerk van Rolduc te Kerkrade. Centraal in deze concerten staat de blaasmuziek, gecombineerd met orgel. Op **zondag 19 juli** treedt 'Ensemble Timeless' op. Dit ensemble bestaat uit Limburgse koorzangers, koperblazers en slagwerkers. In samenwerking met organist Tjeu Zeijen, trompettist Anna Freeman en sopraan Yvonne Nijsten zullen zij dit concert verzorgen. Uitsluitend

blazers van Limburgse bodem zijn te beluisteren tijdens het concert op **zondag 26 juli**. Bijzonder bij dit concert is het rondo Music and Space van Piet Kee waarbij twee orgels worden bespeeld en vijf koperblazers o.l.v. Harry Ries verspreid over de ruimte staan opgesteld. Jos van der Kooy, organist van de St. Bavo te Haarlem en Tjeu Zeijen, stadsorganist van Kerkrade zullen de orgels bespelen. Op **zondag 2 augustus** vindt het laatste WMC-orgelconcert plaats. Hiervoor zijn de uit Groningen afkomstige organist Erwin Wiersinga en klarinettiste Yfynke Hoogeveen uitgenodigd. Aanvang: 15.00 uur. Entree: € 10,--. Uitgebreide concertinformatie kunt u vinden op www.orgelkring-kerkrade.com.

...en voor blaasmuziek

Kerkmusicus Gerard Sars geeft op woensdag 22 juli in congrescentrum Rolduc een clinic over het gebruik van blaasinstrumenten en orgel in de liturgie. Deze clinic is onderdeel van de Händel-orgeldag die het WMC in samenwerking met de Samenwerkende Orgelvrienden Limburg (SOL) en het Bisdom Roermond organiseert. Hoogtepunt van het programma is het Coronation Concert van Collegium Ad Mosam o.l.v. Huub Ehlen, 's avonds om 20 uur in de Rodahal. Sars zal tijdens de clinic de volgende thema's behandelen: Voor- en nadelen van blaasensembles in de liturgie; Blaasmuziek als begeleiding van de metrische en vrij-ritmische zang; Zelfstandige instrumentale blaasmuziek in de liturgie. Een blaasensemble zal tijdens de clinic voorbeelden laten horen en de aanwezigen worden uitgenodigd te zingen. Ook wordt aandacht besteed aan praktische punten zoals de manier van het bewerken van begeleidingen voor blaasensemble.

De clinic maakt deel uit van een programma (aanvang 9.30 uur) in Rolduc, dat verder bestaat uit een lezing over Händel door de bekende presentator Fred Brouwers van de Belgische klassieke radiozender Klara. Ook is er een workshop, waarin een jeugdharmonieorkest en drie jonge organisten o.l.v. Fried Dobbelsstein Händels orgelconcert The Cuckoo and the Nightingale instuderen. Als afsluiting van het programma is er om 14 uur na de lunch een concert in de abdijkerk van Rolduc. Daarna is er een middagprogramma met om 18.00 uur onder meer het concours Processiemarsen in de Kerkraadse binnenstad.

Deelname aan het ochtendprogramma kost 5 euro, maar is gratis als u in het bezit bent van een toegangsbewijs voor het avondconcert (30 euro).

De lunch kost 10 euro. Aanmelden is verplicht.

www.wmc.nl Voor aanmelden: info@wmc.nl met vermelding van WMC- clinic over blaasmuziek en Liturgie.



Oude vrachtwagen- en tractortref

Het tractoren- en koetsentreffen rondom de Rimburchhoeve mag langzamerhand traditioneel genoemd worden. Dit jaar zorgt het organisatiecomité zelfs voor een twee dagen durend evenement. Op zaterdag 29 augustus vindt er vanaf 11.00 uur een oude-vrachtwagen-show plaats. Op 30 augustus is het de beurt aan de tractoren. Vanaf 11.00 uur is er de gelegenheid om de voertuigen te bezichtigen. Tussen 12.00 uur en 15.00 uur zullen ca. 90 oude tractormodellen een rondrit door de Rimburchse straten maken. In de overdekte bak van de Rimburchhoeve speelt zich ondertussen het bekende gezellige tafereel af. Tussen 17.00 uur en 18.00 uur zal er een optreden van Big Benny plaatsvinden. Het organisatiecomité laat de eventuele opbrengst steeds naar een maatschappelijk doel gaan. Verleden jaar was dat de kerk van Rimburch. Onnodig te vermelden dat het comité hoopt dat ook dit jaar weer velen de weg naar de Rimburchhoeve vinden. Ook is weer een oproep aan de inwoners van de dorpskern gedaan om in hun straten feestelijk te vlaggen.

Zeventien cursisten Gregoriaans

Op vrijdag 19 juni ontvingen zeventien cursisten het diploma Gregoriaans voor (toekomstige) scholaleid(st)ers (post-HBO opleiding op conservatoriumniveau).



Deze cursus is een Nederland. Daardoor niet verwonderlijk maar wel des te lovenswaardig was het dat drie van de zeventien cursisten maandenlang wekelijks vanuit Hoofddorp, Utrecht en Oss helemaal naar Roermond kwamen voor het volgen van deze cursus. Het docententeam bestond uit mgr. dr. Alfons Kurris, Franco Ackermans, Cyriel Tonnaer en pastoor Ed Smeets. Binnen de Gregoriusvereniging bestaat sinds een jaar of twee de Actiegroep Gregoriaans, in het leven geroepen om actief te reageren tegen de verdere terugloop van het Gregoriaans in het bisdom. Uit een enquête werd namelijk duidelijk dat de gregoriaanse zang door vooral vergrijzing over niet al te lange tijd een marginaal bestaan zal gaan leiden. Doordrongen van de noodzaak om het Gregoriaans de plaats te laten houden die hij al eeuwen verdient, probeert de actiegroep het niet zo ver te laten komen. Daarom

werd o.a. deze cursus ingericht. De volharding waarmee de cursisten de opleiding volgden zegt alles over hun motivatie. Het is een groep geworden die samenhang en band heeft. Het zal er mee te maken hebben, dat zowel docenten als studenten qua tijd en inspanning er aardig wat voor over moesten hebben om het intensieve programma tot een goed einde te brengen. Een dergelijke 'offergang' bindt. Daarom wil de NSGV proberen een vervolg op de cursus aan te bieden. Ondertussen zullen zij als geschoolde ambassadeurs van het Gregoriaans hun diensten aanbieden en deze prachtige kerkzang weer een beetje nieuwe toekomst geven. **Om dezelfde reden wordt ook geprobeerd rond de Landgraafse kerkkorenavond op 13 november gregoriaans een centrale plaats te geven en nieuwe mensen voor deze levende traditie te motiveren!** Info: past. Smeets.

Kinderkoren bijeen in Heerlen



In Heerlen werd zaterdag 13 juni een dankjeweldag voor kinderkoren gehouden. De dag vond plaats in het kader van 450 jaar bisdom Roermond en 1000 jaar christendom in Heerlen. Ruim 120 leden van kinderkooortjes namen aan de dag deel. Allen waren zij één in enthousiasme. Na een talentenjacht in de morgen was het 's middags de beurt aan allerhande workshops. De dag werd besloten met een korte dankdienst in de kerk van de Laanderstraat. NB! *Onze Young Singers scoorden erg hoog in de grote talentenjacht!*

Sacramentsprocessies 2010

We mogen dankbaar terugkijken op twee mooie processies in respectievelijk Waubach-Groenstraat en Rimburch. Dank aan allen die op welke wijze dan ook hebben bijgedragen! In Waubach zijn we voor het tweede jaar op rij naar de Groenstraat getrokken, waar de versieringen prachtig waren en de sfeer na afloop 'bij Speck' zeer gezellig was. Toch willen we er een **driejarige cyclus** van maken: het ene jaar zoals 2009, het andere jaar (2010) de route Kantstraat-Groenendaal en het derde jaar (2011) de route Groenstraat-Lauradorp, in de veronderstelling en de hoop dat de respectievelijke buurten zich qua versiering en verzorging even zo goed laten zien als de mensen van de Groenstraat! *Maar zie ook volgend artikel...*

Veldprocessie

Het was een goed oud gebruik om in de dagen voor Hemelvaart het veld in te trekken om Gods zegen te vragen over de vruchten van het veld. 's Morgens vroeg toog een biddende stoet vanuit de kerk door de velden. Op een gegeven moment werd dat afgeschaft, 'dat ouderwets gedoe', maar stilaan komt het weer her en der terug. Want **verantwoord omgaan met milieu en natuur**, voor ons altijd nog Gods Schepping, ons toevertrouwd, is anno 2009 actueler dan ooit. Daarom dat we deze veldprocessie in ere en geactualiseerd willen herstellen, en wel op dinsdag voor Hemelvaart: om 18.30 uur vertrek uit de kerk, door het veld, langs de Waerderkapel om rond 19.00 de H. Mis te vieren 'bij Speck' onder in de Groenstraat. Noteer de datum alvast: **dinsdag 11 mei 2010.**



Op 8 juli hebben we een zeer intensief, mooi en zinvol Bijbelleesjaar afgerond. De boeken van Koningen en Kronieken hebben we uitgelezen en afgerond. Dus kunnen we na de zomervakantie verder gaan met de mooie Bijbelboeken die hier op volgen. De data en het 'huiswerk' vindt u in de parochieagenda.

H. Doopsel

U bent welkom op nevenstaande data. Ouders worden op de voorafgaande bijeenkomst verwacht. In principe worden telkens twee kinderen in één viering gedoopt. Aanmelding via de pastorie (☎ 5312378, weekdagen 10.00-12.00 uur).

Gedoopt

21-06: **Lois en Aisa Ploum**, Hoogstraat
 21-06: **Jelle Ekhart**, Kapittelstraat
 28-06: **Lars Ligtvoet**, Europaweg-Zuid
 05-07: **Lindsey Soer**, Past. Erenstraat
 05-07: **Brigitte Hendriks**, Groenendaal
 05-07: **Ian Pauly**, Rimbürgerweg
 05-07: **Samantha Schipper**, Troereberg

Huwelijken

Op 07-08 te Rimbürg **Roy Wassen & Natasja Steinen**. Op 22-08 te Eyselshoven **Don Meulenberg & Monique Benden (Gank)**. In het najaar Rimbürg **Bart Logister & Maud Jacobs**.

Overleden

02-06: **Johanna Wetzler-Krämer**, Heereveld, 85 jaar
 11-06: **Jean Kreuwels, Broekhuizenstraat**, 77 jaar
 19-06: **Frans Pelzer, Don Boscolaan**, 74 jaar
 25-06: **Anna Thonon-Dreessen**, Europaweg-Zd, 90 jaar
 25-06: **Anna vd Wollenberg-Kaesler**, Gravenweg, 74 jr
 26-06: **Jan van Ommen**, Karel Doormanstraat, 77 jaar
 27-06: **Marianne Lutgens**, Kerkrade, 59 jaar
 30-06: **Piet Vervuren**, Groenendaal, 69 jaar
 05-07: **Trautje Kleinjans-Kemp**, Kloosterstraat, 79 jaar



Datum	Kerk	Bijeenkomst
23 aug	Waubach/L'dorp	Wo. 19 aug
13 sep.	Waubach/L'dorp	Wo. 19 aug.
27 sep.	R'burg/A'bosch	Wo. 23 sept.
4 okt.	Waubach	Wo. 23 sept.
18 okt.	Waubach	Wo. 23 sept.
8 nov.	R'burg/A'bosch	Di. 3 nov.
15 nov	Waubach	Di. 3 nov.
29 nov	Waubach	Di. 3 nov.

Als Ik je naam
 in het zand had
 geschreven
 hadden de golven hem
 na korte tijd uitgewist

Als Ik je naam
 in een boom had gegrift
 was de schors
 met de tijd vergaan.

Als Ik je naam
 in marmer had gekapt
 was de steen
 na veel tijd gebroken.

Maar Ik heb je naam
 in mijn hart geborgen
 en daar wordt hij
 voor eeuwig goed
 bewaard...

Jubileum

Nogmaals proficiat aan de jubilarissen van GK Sint Jan Abdissenbosch: **Ine Gerards-Deguella, Rezie Schmetz-Gorka, Frieda Schulteis-Kowalewski** en **Annemie Op den Kamp-Wetzels**. Het koor zelf vierde 40 jaar!



Kirkeklatsch

Menig mens is weer gaan geloven in wonderen sinds de wedstrijd van Roda in Leeuwarden!

Je bent bezig als vrijwilliger (voor de vlaggenpaaltjes) bij de sacramentsprocessie in de Groenstraat, kijkt uit respect een moment naar het voorbijtrekkend Allerheiligste en komt er dan achter dat je hamer en handschoenen meteen achter je rug gestolen zijn!

Het begon heel goed: 'Onderzoek toont aan dat bruidsparen vaker kiezen voor een kerkelijk huwelijk' in de krant van 4 juni. Een groot deskundige had dat aangetoond. Maar daarna viel alle deskundigheid in duigen: 'Je hoeft niet eens lid te zijn van een kerkgemeenschap. Zolang je maar de knip trekt voor het gebruik van de kerk en de diensten van pastor en koster, kan bijna alles!'

In de Vormselklas: 'Kennen jullie een liedje over de H. Geest?' 'Heilige Geest, Moeder van God, bidt voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood'. Ook in de vormselklas: 'Wat zou dat woordje *credo* eigenlijk betekenen op je doopkaars?' 'Eh, het merk?'

Het is weer eens bewezen: verder naar voren of naar achteren schuiven met de datum in het jaar is geen garantie voor goed weer! Vanwege de meivakantie zijn sommige Communies volgend jaar al in april. Vroeg, koud, nat! Ja, maar op de late 7^{de} juni van dit jaar was het niet anders.

Vicaris Storcken zei het bij de Vormsels treffend: 'Of er in de toekomst hier kerken nodig zijn, ligt helemaal aan jullie, beste vormelingen en ouders!'

Of de offerblok voor bloemen van jaren geleden in de kerk van Rimburch kon worden teruggehangen. Mensen in Rimburch weten anders precies bij wie ze terecht kunnen om de prachtige bloemversiering te blijven garanderen...

In deze tijd van doorgevoerde emancipatie: waarom schoffelen er zo weinig vrouwen mee op het kerkhof? Voor koffie wordt gezorgd!

Nog meer Rimburch: prachtig nummerbord in de kerk, moet alleen nog betaald worden...

Een interessant boekje van Coen Simons ('Waarom we onszelf zoeken maar niet vinden'): 'Er is wel iets anders aan de hand. De grote vergissing van onze tijd is te denken dat de spiritualiteit waarin de kerk lange tijd heeft kunnen voorzien kan worden vervangen door een individuele zorg voor het zelf. Het uitgangspunt van heel veel zelfhulpbewegingen en van de filosofische stroming die zichzelf levenskunst noemt. Spirituele levenskunstfilosofen zien daarmee iets cruciaals over het hoofd. Wat de kerk lange tijd te bieden had, was niet alleen een spiritueel verhaal, maar veel belangrijker: een norm. Terwijl onze tijd nog op zoek is naar een nieuwe norm, denken we individueel al troost te

kunnen putten uit levenskunst en spiritualiteit, die we als het ware als medicijnen innemen, toegesneden op onze eigen unieke persoonlijkheid. Vóór de secularisering haar intrede deed, was niet zozeer het geloof in God zingevend, maar vooral het normale van het kerkelijke leven: het normale van de aanwezigheid van de kerk in alle facetten van een menselijk leven. De grote kracht van de kerk was deze maatschappelijke norm. En daar is vandaag de dag sterke behoefte aan. Niet voor het geestelijke deel dat met de secularisering zou zijn weggevallen moet een alternatief worden geboden, maar voor de oude overkoepelende norm. We zijn op zoek naar een nieuwe vanzelfsprekendheid, een normaal huis om in te wonen. Een huis dat onderdak biedt aan zeer uiteenlopende individuen, die allemaal bij elkaar worden gehouden door dezelfde kamers, dezelfde voordeur, hetzelfde toilet, dezelfde dagelijkse rituelen en dezelfde tijdsbeleving.' Zou het dan toch nog niet zo verkeerd zijn geweest wat de kerk gedaan heeft...? Je zou bijna in de verleiding komen nog iets in geloof en kerk te gaan zien...

En verderop in datzelfde boekje over de zogenaamde 'persoonlijke uitvaarten': 'Een afscheidsfeest is geen evenement, maar een symbolische doorgang. Juist omdat de dood het zichtbare overstijgt, heeft de mens een ritueel nodig om het begrijpelijk te maken. Een knalfeest is daarvoor niet het juiste middel, ook al zou het nog zo goed passen bij de persoonlijkheid van de gestorvene. Wie aan het eind van een begrafenis de brandweer moet bellen om de troep op te ruimen zal niet het gevoel hebben de dode te hebben overgebracht naar gene zijde. Dat is het paradoxale aan het ritueel: hoe persoonlijker de ceremonie wordt gemaakt, hoe banaler het wordt; hoe meer het vreemde en algemene protocol ervan moet buigen voor de eigen aanpak, hoe minder persoonlijk het ritueel wordt beleefd. En dat is tegelijk het paradoxale van een cultuur die alleen het individu nog als enig zeker uitgangspunt neemt: het verwordt tot een massacultuur.'

Verpopzakt. Zo keek onze trouwe koster toen hij aan de pastoor kwam zeggen dat hij bij het nalopen van de kerk, zoals hij dat altijd doet, na de Eerste Heilige Communie een Hostie onder de bank had teruggevonden. Nou doen we altijd zo ons best het Communie-uitreiken zo waardig mogelijk te laten verlopen en tikken we mensen meteen op de schouder als die nonchalant met de Hostie weglopen... dat hoort erbij als je de liturgie in alle waardigheid wilt vieren. Maar je vraagt je eigenlijk toch af wat die mensen in Godsnaam komen doen? Blijf gewoon thuis en maak alvast lekker koffie voor als de rest na de Mis thuiskomt! Dat is meer in een christelijke geest dan in de kerk rondhangen en zo met het Heilige omgaan. Zo, zijn die tenminste ook eens verpopzakt...

Een oma vertelde dat de Communie van haar kleinkind zo mooi was geweest en ook de processie. Dat van de processie had haar dochter haar verteld. Maar ze voegde er aan toe dat het zo jammer was – dat had haar dochter haar ook verteld – dat het al gauw begon te regenen en dat ze daarom maar vlug met de communicant naar huis was gegaan... Regenen? Bij de processie in Waubach dit jaar? Bah, dochter, oma zo voor de gek houden!

Dat we in een volkskerk leven toont ieder jaar weer de Sacramentsprocessie: je ziet mensen die er de rest van het jaar niks aan doen toch 's morgensvroeg de ramen wassen!

In een gerenommeerd blad stond 'De kunst van het ruziemaken: 15 regels om goed ruzie te maken. **1** Zoek eerst een rustig moment. **2** Doe het niet waar kinderen bij zijn. **3** Begin neutraal. **4** Behandel nooit meer dan één probleem. **5** Houd de klacht duidelijk en concreet. **6** Val nooit het karakter van de ander aan. **7** Sta open en luister goed. **8** Ben niet onverschillig. **9** Schiet niet meteen in de verdediging. **10** Laat merken dat u een oplossing wil. **11** Leg rustig uw kant van het verhaal uit. **12** Las een time-out in als het verkeerd gaat. **13** Beloof over en weer erover te zullen nadenken. **14** Bespreek mogelijke oplossingen of compromissen. **15** Wees betrouwbaar en houd u aan gemaakte afspraken'. Kortom: je moet eerst toch wel een heel erg goede relatie hebben alvorens ruzie te maken...

Stagiair aan het woord...

'Tegen de tijd dat dit Kirkebledje bij u in de bus valt, zal ik de eerste drie weken van mijn stage al weer achter de rug hebben. Misschien dat u mij, de nieuwe stagiair, al in de kerk of in het dorp bent tegengekomen. Drie mooie weken met veel leuke en leerzame contacten en veel indrukken. Misschien wel aardig om zo eens enkele indrukken met u te delen. Als ik tijdens de verschillende missen in de kerk mijn blik laat ronddwalen door de kerk, dan valt het mij op dat er toch altijd wel een redelijk grote groep parochianen in de kerk zitten. En niet enkel aanwezig zijn, maar ook echt luisteren. Tijdens de preek van de pastoor is het vaak toch stil, soms muisstil. En ook ben ik al verschillende jonge misdienaars tegengekomen, sommige nog 'in opleiding', anderen die het al een tijdje doen en daar heel secuur in zijn. Wat is het toch mooi om zo'n klein misdienaartje voor het eerst mee te zien doen. Zeker als je dan ook het trotse gezicht van de vader of de moeder ziet die ergens vooraan in de kerkbanken zit.

Dat laat toch zien dat er in de huidige tijd nog levende kerkgemeenschappen zijn! Natuurlijk is er ook nog een echte (dorps-)gemeenschap aanwezig, dat heb ik wel gemerkt bij de verschillende dorpsfestivals. Er zijn veel mensen die de schouders onder de gemeenschap zetten. Maar er zijn zelfs ook mensen die zelfs op een vrije zaterdag met de pastoor een stille dag houden op Rolduc. Even helemaal weg uit het gewone leven, om daarna er weer met nieuwe moed tegenaan te gaan. Het zou best wel eens leuk zijn te achterhalen wat die mensen bezighouden dat ze op deze wijze met het geloof bezig zijn? Ik zou ze het gewoon eens moeten vragen. Het zijn ervaringen die mij laten zien dat de Kerk hier in Zuid-Limburg, ondanks alle verhalen die je hoort en in de krant leest, levend is. Er wordt natuurlijk meer gevraagd van

'Als christendom verengd wordt tot bezielde medemenselijkheid of begeesterd altruïsme, dan zijn we niet ver meer af van een versch(r)aalde waardebeleving. Het is een logisch gevolg gebleken dat waar het goddelijke in vraag wordt gesteld, dit ook met het menselijke gebeurt' (H. van Peteghem).

Een mevrouw stuurde een kort briefje naar de krant om de vrijwilligers van het OLS te bedanken voor de fijne dag die ze in Neer had mogen beleven. 'Het is goed georganiseerd en ging er gedisciplineerd aan toe onder al die schutterijen: mijn vooroordelen van de laatste keer zijn weggenomen'. Ze schrijft er vervolgens bij dat de laatste keer maar liefst 55 jaar geleden was! Dat moet toch een verschrikkelijke teleurstelling zijn, dat nu blijkt dat je sinds 1954 met een verkeerde voorstelling van zaken hebt rondgelopen! (Misschien dat menigeen al even lang zo over de kerk denkt... kom dus gauw eens kijken!) Menige oude schutter die dat gelezen heeft, is misschien ijlings bij zichzelf te rade gegaan hoe hij zich in '54 op het OLS ge- dan wel misdragen heeft. Misschien dat de krant daarom alsnog het signalement van die vrouw kan geven. Maar ja, dat is dan ook al weer 55 jaar oud...

God geve – hieronder - dat het dit keer inderdaad wat wordt in Lauradorp!



de vele vrijwilligers in de verschillende parochies, en zonder samenwerken is het al helemaal niet meer te doen, maar waar dat gebeurt blijkt dan ook veel mogelijk. Na mijn zomervakantie zal mijn stage, naast de studie die dan ook weer begint, doorlopen en dan hoop ik u weer te ontmoeten in de kerk, of zo ergens in het dorp'. *Patrick Zuidinga*. **Patrick Lipsch – stagiair van vorig studiejaar – heeft z'n studie afgerond en zal na zijn diakenwijding op 12 september (Rolduc om 10.30 uur) diaken-assistent worden in de parochies van Stein-Nieuwdorp-Kerensheide.**

Liturgische diensten in onze parochies

Op maandag, woensdag en vrijdag is er in Waubach om 17:45 uur gelegenheid samen de **vespers** te zingen. Aansluitend wordt het Allerheiligste uitgesteld ter **aanbidding** en om 18.30 uur de **rozenkrans** gebeden. **Biechtgelegenheid** is er op zaterdag om 16:00 uur in de kerk te Waubach, of volgens afspraak met de pastoor. Op de **eerste vrijdag van de maand** wordt het aanbiddingsuur om 14:00 uur gehouden. Wekelijks wordt er ook een H. Mis opgedragen ter ere van O.L. Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette' voor de pelgrims-intenties van de Lourdesbedevaarten.

Vrijdag	17 juli	ZZ. TERESIA VAN DE H. AUGUSTINUS EN GEZELLINNEN
Waubach	19:00 uur	oud. Boymans-Haenbeukers en zoon Harry (st); fam. Leonard Wolters-Plum en kinderen (st); jrd. Elisabeth Römkens (st); de bewoners en overl. bewoners van de flat An d'r Meswegh; Maria Linssen-Bosch (R en M – Tirol)
Zaterdag	18 juli	H. ODILIA, MAAGD EN MARTELARES
A'bosch	18:00 uur	The Young Singers oud. Bentz-Mroz; Renate Theunissen-Stein; pastoor Joseph Kremer (st); jrd. Sjr Vaessen (st); overl. oud. Oerlemans-Cober, zoon Theo en schoonzoon Jan
Zondag 19 juli		ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR <i>Jer.23,1-6 Ik breng de overgebleven schapen weer bijeen</i> <i>Mc.6,30-34 Kom nu zelf eens mee naar een eenzame plaats en rust daar wat uit</i>
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans Joseph Schnitseler en oud. Schnitseler-Brouns (st);
Rimburg	10:00 uur	Gregoriaans zeswekendienst Hub Pauli; zeswekendienst Jean Kreuwels; jrd. oud. Paulssen-Meijers (st); Hub Ubben; jrd. oud. Rohs-Weerts; jrd Mien Kaufholtz –Hanssen
Waubach	11:30 uur	Solist Jan Kapma zeswekendienst Johanna Wetzler-Krämer; 1 ^{ste} jrd. Hubert Willems; jrd. oud. Jozef en Maria Willems-Timpe; jrd. Arthur en Han Willems; Juup Willems en Regina Becker; jrd. Marga Kölgens-Quaedvlieg; Nicolaas en Victorine Swelsen-Horstermans (st); oud. Bosch-Freihen en Maria Linssen-Bosch; oud. Ringens-Kouchen (verj.); Sjr Moonen (verj. st); jrd. Mia Konings-Thuis (st); Frans en Maria Heidendael-Toenbreker en kinderen (st); jrd. oud. Houben-Theunissen (st); jrd. Jos Brull (st); Marjon Hellebrekers-van Weert; Daan Brück (buurt); oud. Offermans-Braspenning en kleindochter Sandra; Frits Scholtz
Waubach	14:30 uur	H. Doopsel Lieke Borjans , Rector Fischerstr. en Febe en Didde Dautzenberg uit Heerlen
Lauradorp	15:30 uur	H. Doopsel Tygo van Hout , Haaselt en Bryan van Meel , Maastrichterlaan
Maandag	20 juli	H. APOLLINARIS, BISSCHOP EN MARTELAAR
Waubach	19:00 uur	Lambertus Cornelis Leemans, tevens overl. echtgenotes Mia Leemans-van Alst en Tiny Leemans-Boymans en wederz. oud. (st); jrd. Annie Kültter-Gabric (st); oud. Hinskens-Pauli en overl. familieleden; vw. de 50 ^{ste} sterfdag van een zusje; Roy Rutjens vw. verj.
Dinsdag	21 juli	H. LAURENTIUS VAN BRINDISI, PRIESTER EN KERKLERAAR 10.00 uur H.Mis Heereveld
Woensdag	22 juli	H. MARIA MAGDALENA
Waubach	19:00 uur	Martin en Maria Dortants-Jungen, tevens dochter Mia en schoonzoon Zef; jrd. Mia Steinen-Franken, tevens kleinzoon Guy; jrd. Leo Spiertz (st)
Vrijdag	24 juli	H. CHARBEL MAKHLÜF, PRIESTER / H. Christoffel
Waubach	19:00 uur	Anna Erdle-Dautzenberg(verj.), Jozef Erdle en zoon Gerard(st); echtp. Jacques en Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); Jacob en Anna Heinen-Hanssen (naamfeest st); overl. dochter en kleindochter; overl. fam. Hakze-Reumkens, Martin Reumkens en Maria Logister; Jup Erkens
Zaterdag	25 juli	H. JAKOBUS, APOSTEL
A'bosch	18:00 uur	Volkszang echtpaar Schnitseler-Meens en overl. fam. Dortants-Meens (st); oud. Hein en Mientje Spiertz-Kleijnen; Annie Wetzler (st); Franz Klancnik, Rosa Kubic en zoon Adolf (st); Ger Wijshijer; oud. Cox-Boumen, zoon Wiel en kleindochter Marie-Louise
Zondag 26 juli		ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR <i>2Kon.4.42-44 De profeet ziet de honger van mensen en geeft hun te eten</i> <i>Joh.6,1-15 Jezus deelt brood en vis: teken van de Messiaanse tijd. Hij trekt zich terug</i>
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans een bijzondere intentie
Rimburg	10:00 uur	Volkszang Anna en Catharina Douven (st); oud. Lou en Wil Peters-Toussaint; oud. Hub en Tinie Pauli-Windmuller
Waubach	11:30 uur	Volkszang 1 ^{ste} jrd. Leo Erkens; Jan Evertsen (st); echtp.Frans en Anny Milchers-Reumkens (st); Tiny en Wiel Haanraeths-Gossen; jrd. oud. Sjeng en Maria Linssen-Everts; Sjef Mevissen (verj.); André Römkens (st); jrd. oud. Plum-Heinen en dochter Mia (st); Herman Ringens (verj.), tevens Lenie Ringens-Sniedt en schoonzoon Harrie Haan; jrd. Sjef Reumkens; jrd. Hein Nievelstein en Anna Nievelstein-Steijns

Maandag	27 juli	Z. TITUS BRANDSMA, PRIESTER EN MARTELAAR
Waubach	09:00 uur	Lambertus C. Leemans, Mia Leemans-v. Alst, Tiny Leemans-Boymans, wederz. oud. (st)
Dinsdag	28 juli	<i>10.00 uur H. Mis Heereveld</i>
Woensdag	29 juli	H. MARTA H. Mis vervalt!
Vrijdag	31 juli	H. IGNATIUS VAN LOYOLA, PRIESTER
Waubach	19:00 uur	overl. fam. Sluyppers-Wienands (st); Lau Gielen; Maria Linssen-Bosch (R en M – Tirol); Hub Cox (verj. st); Hans Lenders; bewoners en overl. bew. van flat An d'r Meswegh
Zaterdag	1 aug	H. ALFONSUS MARIA DE'LIGUORI, BISSCHOP EN KERKLERaar
A'bosch	18:00 uur	Volkszang Zef Vaessen (st); fam. Leonard Wolters-Plum en dochter Maria (st)
Zondag 2 aug		ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR <i>Ex.162-4.12-15 Dit is het brood dat de Heer u te eten geeft</i> <i>Joh.6,24-35 Het werk dat God van u vraagt: geloof!</i>
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans
Rimburg	10:00 uur	Gregoriaans Christiaan Beckers en Maria Beckers-Klücken (st); oud. Hub en Tinie Pauli-Windmuller; een bijzondere intentie; Jan Janssen
Waubach	11:30 uur	Volkszang zeswekendienst Frans Pelzer; zeswekendienst Anna Thonon-Dreessen; zeswekendienst Jeff Noordermeer († Maryland V.S. 9 juni '09); oud. Balter-Kok; Jo Meessen (verj. st); echtp. Sjef en Tinie Haan-Lutgens (st); Jack Heinen (verj.), vader Mathieu; Frits Scholtz
Maandag	3 aug	
Waubach	19:00 uur	oud. Coen en Anni Boymans-Speetjens (st); Lambertus C. Leemans, Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans en wederz. oud. (st); oud. Hinskens-Pauli en overl. fam.
Dinsdag	4 aug	H. JOHANNES MARIA VIANNEY, (PASTOOR VAN ARS), PR. <i>10.00 uur H. Mis Heereveld</i>
Woensdag	5 aug	
Waubach	19:00 uur	oud. Goebert-Scholle; Theo Walravens vw. verj. (st); echtpaar Reumkens-Dortants (st);
Vrijdag	7 aug	HH. SIXTUS II, PAUS, EN GEZELLEN, MARTELAREN
Waubach	14-15 uur	<i>Uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding, rozenkrans en vespers</i>
Rimburg	14:00 uur	Pl. Huwelijksmis Natasja Steinen en Roy Wassen
Waubach	19:00 uur	Martin en Maria Dortants-Jungen, tevens dochter Mia en schoonzoon Zef (st); oud. Defèsche-Rinkens en dochter Bertine (st); Leny Scheeren-Janssen en dochters Jes en Rini; Anneke Bogman; oud. Wetzler-Banke vw. verj.; Maria Linssen-Bosch; jrd. Jozef Gerards, tevens Lenie Gerards-Wintgens (st); jrd. Fien Evertz-Simons, tevens Wiel Evertz; de overledenen van de fam. Reinartz en fam. Senden; Gerda Haan-Mulders
Zaterdag	8 aug	H. DOMINICUS, PRIESTER
A'bosch	18:00 uur	Volkszang overl. oud. Jaspers-Klerks en dochter Petra; Lei Jacobs (st); overl. oud. Oerlemans-Cober, zoon Theo en schoonzoon Jan; Ger Wijshijer
Zondag 9 aug		NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR <i>1Kon.19,4-8 Sta op en eet, anders gaat de reis uw krachten te boven</i> <i>Joh.6,41-51 Al wie naar de leer van de Vader luistert, komt tot Mij</i>
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans jrd. oud. Mertens-Vaessen (st)
Rimburg	10:00 uur	Gregoriaans zeswekendienst Anna van den Wollenberg-Kaesler; 1 ^{ste} jrd. Ria Dalu-Klaassen; 1 ^{ste} jrdst. Netta churer-Vrolijk (st);. oud. Hub en Tinie Pauli-Windmuller;
Waubach	11:30 uur	Volkszang zeswekendienst Marianne Lutgens; Johanna Simons-Janssen; Hans Lenders; Marga Kölgens-Quaedvlieg en wederz. oud. (st); jrd. Jo Gerards (st)
Maandag	10 aug	H. LAURENTIUS, DIAKEN EN MARTELAAR
Waubach	19:00 uur	Lambertus C. Leemans, overl. echtgenotes Mia Leemans-van Alst en Tiny Leemans-Boymans en wederz. oud. (st); jrd. Nelly Damoiseaux-Boymans; Rodney Odekerken (verj.); jrd. Hubertina Schroyen-Haan (st); oud. Plum-Heinen en dochter Mia (st)
Dinsdag	11 aug	H. CLARA, MAAGD <i>10.00 uur H. Mis Heereveld</i>
Woensdag	12 aug	H. JOHANNA FRANCISCA DE CHANTAL, KLOOSTERLINGE
Waubach	19:00 uur	oud. Johan Römken en Caroline Willems (st)
Vrijdag	14 aug	H. MAXIMILIAAN MARIA KOLBE, PRIESTER EN MARTELAAR
Waubach	19:00 uur	Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st); Johan Haenraets (st); Leo Spiertz
Zaterdag	15 aug	HOOGFEEST VAN MARIA TENHEMELOPNEMING
Waerderkap. 19.00 uur		Par. Dameskoor Mia Michorius- Plum; Hubert Huntjens en Mia Huntjens-Simons; jrd. Nöl Lutgens, tevens Trautje Lutgens-Boymans (st); echtp. Jacques en Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); Trautje en Gerard Schurer; Sonja Manusama-Lux
Zondag 16 aug		TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR <i>Spr.9,1-6 Eet van mijn brood en drink van de wijn...</i> <i>Joh.6,51-58 Mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed echte drank...</i>
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans

Rimburg	10:00 uur	Gregoriaans Andreas Windmuller en Hubertina Jansen en kinderen (st); oud. Lutgens-Windmuller (st); oud. Verhaeg-van Oerle en zoon Jos (st); Liel Kaczmarek-Kluck (st); Juup Logister; oud. Hub en Tinie Pauli-Windmuller; Jean Kreuwels (buurt)
Waubach	11:30 uur	Volkszang zeswekendienst Piet Vervuren; zeswekendienst Trautje Kleinjans-Kemp; echtp. Frans en Anny Milchers-Reumkens (st); jrd. Arnold Rinkens en Anna Thissen; oud. Ringens-Kouchen (verj.); jrd. oud. Jongen-Steens (st); oud. Sjef en Bertha Gerards-Goffin (st); jrd. Chris Henraath, jrd. Chris van de Roer (st); Sjr Moonen; Daan Brück (buurt); jrd. oud. Kölgen-Hanssen, tevens zoon Johan; de leden en overleden leden van de Zangvereniging Vriendenkring St. Rochus (st); Frits Scholtz
Maandag	17 aug	H. JEROEN, PRIESTER EN MARTELAAR
Waubach	19:00 uur	Lambertus C. Leemans, Mia Leemans-van Alst en Tiny Leemans-Boymans en wederz. oud. (st); de bewoners en overl. bewoners van de flat An d'r Meswegh; jrd. Lisa Gielen-Smeets, tevens Gerda Lafleur-Smeets; Sjef Reumkens; jrd. oud. Casper Hennus-Schrijvers en dochter Elisabeth (st); Lisa Gielen-Smeets en Gerda Lafleur-Smeets
Dinsdag	18 aug	H. HELENA 10.00 uur <i>H. Mis Heereveld</i>
Woensdag	19 aug	H. JOHANNES EUDES, PRIESTER
Waubach	19:00 uur	oud. Boijmans-Simons en wederz. oud.
Vrijdag	21 aug	H. PIUS X, PAUS
Waubach	19:00 uur	<i>Kampmis Jong Nederland</i> ; Tiny Haanraeths-Gossen vw. Lourdesclubje; overl. oud. Weelen-Hommelsheim; Marjon Hellebrekers-van Weert; oud. Logister-Windmuller (st)
Zaterdag	22 aug	HEILIGE MAAGD MARIA, KONINGIN
A'bosch	18:00 uur	Volkszang 1 ^{ste} jrd. Bernhard Bentz, tevens jrd. Maria Bentz-Mroz; oud. Hein en Mientje Spiertz-Kleijnen; Z.E.H. Jac. Hutschemakers (st); oud. Portz-Weijers (st); jrd. oud. Brandt-Dejalle (st); overl. fam. Rothkrans-Kemperdich (st); Gerard en Mathias Beismans (st); jrd. Lei Wetzels; Ger Wijshijer; jrd. oud. Joseph en Maria Plum-Beumers (st);
Zondag 23 aug		EEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR <i>Joz.24 In Sichem stelt Jozua het volk voor de keuze: afgoden of trouw aan de Ene Joh.6,60-69 Simon Petrus spreekt zijn woord van trouw, terwijl anderen morren</i>
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans
Rimburg	10:00 uur	Gregoriaans Hub Ubben; oud. H ub en Tinie Pauli-Windmuller
Waubach	11:30 uur	Volkszang Jan Evertsen (st); Sibilla Speth-Eppels (verj. st); jrd. echtp. Reuvers-Rinkens (st); Karel Lindelauff (verj.); jrd.oud. Engelen-Logister, zoon Sjef; Maria Scheid-Schuncken
Waubach	14:30 uur	H. Doopsel kindje Reinartz uit Kerkrade en Ruben Sijstermans , Gravenweg
Waubach	15:30 uur	H. Doopsel Senna Smeets , N'hagerheidestraat en Laura Balendonck , Esdoornstraat
Maandag	24 aug	H. BARTOLOMEÛS, APOSTEL
Waubach	19:00 uur	Lambertus C. Leemans, Mia Leemans-van Alst en Tiny Leemans-Boymans en wederz. oud. (st); Heinz ter Haar (verj. st); jrd. Zef Hamers, tevens Mia Hamers-Dortants
Dinsdag	25 aug	H. LODEWIJK 10.00 uur <i>H. Mis Heereveld</i>
Woensdag	26 aug	HH. LIBERATUS, BONIFATIUS EN GEZELLEN, MARTELAREN
Waubach	19:00 uur	Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia, schoonzoon Zef; Enny Zegels-Pauly (verj.)
Vrijdag	28 aug	H. AUGUSTINUS, BISSCHOP EN KERKLEREER
Waubach	19:00 uur	oud. Johan Milchers-Vreuls (st); bewoners en overl. bewoners van de flat An d'r Meswegh; Lau Gielen; intentie uit dankbaarheid
Zaterdag	29 aug	MARTELDOD VAN DE H. JOHANNES DE DOPER
A'bosch	18:00 uur	Volkszang jrd. oud. Unger-Remmen (st); overl. oud. Gärtener-Wolters (st); Henk Boon (verj. st); jrd. Gerda Lenzen-Eggen; Maria van den Dikkenberg-Frijns (verj.), tevens Wim van den Dikkenberg
Zondag	30 aug	TWEE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans
Rimburg	10:00 uur	Volkszang 1 ^{ste} jrd. Net Diederer-Ramaekers, tevens Albert Diederer; oud. Reinartz-Hermans en kinderen (st); oud. Hub en Tinie Pauli-Windmuller
Waubach	11:30 uur	Liesse en Schola Koor H. Familie/H. Geest Venlo jrd. Herman Lentz (st); Frits Scholtz

Let op! Maandag 27 juli: geen avondmis maar een ochtendmis om 9.00 uur. Woensdag 29 juli: geen H. Mis!

Het volgend *Kirkebledje* verschijnt op 28 aug. en wel voor de periode tot 25 sept. Misintenties kunt u inleveren tot uiterlijk donderdag 20 aug. liefst middels een briefje in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg.