

**Parochiecluster
Ubach over Worms**

Pastoor E. Smeets,

Kerkberg 7, Waubach
☎ 531.23.78 fax 533.20.39
Pastoor ed.smeets@hetnet.nl

Secretariaat-Intenties

Pastorie, Kerkberg 7, iedere
werkdag van 10.00-12.00 uur
pastorie.waubach@hetnet.nl
☎ 531.23.78

Misintenties

Weekdag € 7 -Weekend € 21

Kosters

Waubach-Groenstraat:
Th. Gielen ☎ 531.23.87
J. Post ☎ 531.04.49
Abdissenbosch:
M. Rutten ☎ 531.23.13
Rimburg:
J. Jacobs ☎ 533.02.20
Lauradorp:
A. Erps ☎ 531.45.38

Parochie-assistent

H. Verhaeg 06-23115067

Kerkbijdrage

Par. H. Jozef
Giro: 38 55 500
Rabobank: 15 17 02 136
Par. HH. Theresia en Don Bosco
Giro: 10 49 378
Rabobank: 15 17 02 276
Par. H. Bernadette
Giro: 10 48 849
Rabobank: 15 17 00 753
Par. H. Drievuldigheid
Giro: 15 64 348
Rabobank: 15 17 04 007

Kerkhofbeheer

H. Jozef - Waubach
Vakature ☎ 531.23.78
H. Bernadette - Abdissenbosch
L. Douven ☎ 533.26.01
H. Drievuldigheid - Rimburg
C. Schurer ☎ 531.41.40

Missiecomité Landgraaf
15.17.00.303

Voor € 300 per jaar
wordt er een priesterstudent
in een missieland geadopteerd!

Adverteren in dit blad?

Drukkerij Antwan
☎ 5316550

www.rk-ubachoverworms.nl



't Kirkebledje

Kruisverheffing 14-09 Groenstraat

Op 14 september viert de kerk het feest van Kruisverheffing. Een oud feest, dat teruggaat op de vinding en de overbrenging van het H. Kruis in de christelijke oudheid. Het feest nodigt ons uit stil te blijven staan bij het centrale teken in heel ons geloof: het kruis waaraan de Redder heeft gehangen: 'Redder van de wereld, bevrijd ons, Gij die ons hebt verlost door uw kruis en verrijzenis'. In onze parochies heeft het feest extra betekenis vanwege de Kruisreliëk die sinds de Franse Revolutie in de kerk van Waubach wordt bewaard en vereerd. Samen met Fanfare Sint Elisabeth Groenstraat vieren we op **zondag 14 september om 11.30 uur** de H. Mis – gedachtenis van de kruisdood en de verrijzenis van de Heer – aan de Kruiskapel aan de Groenstraat. Er zullen enkele stoelen worden geplaatst voor mensen die moeilijk lang kunnen staan. Pastoor, fanfare en kapelcomité nodigen u van harte uit! (Zie ook 't artikel over de Kruisreliëk)

Bernadettetriduum '08

Donderdag 2 oktober 19.00 uur – H.Mis met **Jeugdkoor A'bosch**
Vrijdag 3 oktober 19.00 uur – H.Mis met **GK St Jan Ziekenzegen**
Zaterdag 4 oktober 19.00 uur – H. Mis **Parochieel Dameskoor Waubach-Groenstraat** (aansluitend **lichtprocessie** kapel Gravenweg-Jagerspad) **Na afloop van de lichtprocessie is iedereen, net als vorig jaar, welkom in de pastorie van Abdissenbosch, alwaar**

voor consumpties wordt gezorgd!

H. Theresia - Lauradorp

Op **zaterdag 27 september** vieren we met **Harmonie Laura** om **19.00 uur** het feest van de H. Theresia in de naar haar genoemde kerk te Lauradorp (De avondmis in Abdissenbosch komt op deze zaterdag te vervallen!)
(foto: Theresiaraam oksaal kerk Lauradorp)

De Kruisreliëk van Waubach-Groenstraat

Toen de joodse overheden vernamen dat Jezus, die aan het kruis gestorven was uit de dood was opgestaan, toen – zo vertelt de legende – haastten zij zich om zijn kruis omver te halen en het diep onder de grond te verstoppen, om te voorkomen dat zijn aanhangers dit kruis zouden gaan vereren. Drie eeuwen later vindt de moeder van keizer Constantijn – de vrome Helena – dit kruis terug. Dat het daadwerkelijk ging om het kruis van onze Heer Jezus Christus was aangetoond door de onmiddellijke genezing van een zieke die met het kruis werd aangeraakt.

Helena laat het kruis in drieën breken: een deel kreeg haar zoon, keizer Constantijn, een deel werd geschonken aan de bisschop van de Heilig Grafkerk te Jeruzalem, en het derde deel ging naar Rome, ten geschenke aan de kerk van het Heilig Kruis aldaar.

Tijdens de jaarlijkse herdenking van de verjaardag van de kerkwijding van de Heilig Grafkerk werd het kruis omhoog geheven en getoond, en daarmee was het feest van kruisverheffing op 14 september ingevoerd: 'Aanschouwt dit kostbaar kruis waaraan uw Redder heeft gehangen.' In de zevende eeuw viel de stad Jeruzalem en namen de Perzische veroveraars de kruisreliëk mee naar hun land. Helemaal vertrouwden de Perzen het niet dat ze zo'n belangrijk reliëk hadden geroofd en daarom werd de reliëk teruggegeven. Keizer Heraclius nam het mee terug naar

H. Bernadette

Abdissenbosch

H. Joseph

Waubach-Groenstraat

H. Drievuldigheid

Rimburg

H. Theresia & Don Bosco

Lauradorp

Jaargang 2008 nr. 9

12 sept. t/m 10 okt.



Parochie - agenda

13-09 Dekenale Vormeling Startdag
14-09 Kruisverheffing (Kapel Groenstraat)
14-09 Monumentendag: kerk L'dorp/R'burg
15-09 Bedevaart Zonnebloem Kevelaer
15-09 Geen avondmis!
18-09 Bijeenkomst Lourdespelgrims
19-09 Feestweekend KF Eendracht Waubach
19-09 Festival Musica Sacra te Maastricht
21-09 H. Mis Rimburch pas om **11:00 uur**
24-09 Catechese misdienaars
25-09 Openingsviering schooljaar Wegwijzer
27-09 Mis Lauradorp H. Theresia **19:00 uur**
29-09 Bijeenkomst kindemevendienstgroep
01-10 Geen avondmis!
02-10 Bernadettetriduum Adbissenbosch
02-10 Oudercatechese Communicanten
03-10 Bernadettetriduum Abdissenbosch
03-10 Aanbidding Waubach (14.00 uur)
04-10 Bernadettetriduum Abdissenbosch
07-10 Bestuursvergadering misdienaars
08-10 Bijbelavond (Exodus 13-20)
11-10 Studiedag Musica Gregoriana
11-10 Gezinsbedevaart naar Lourdes
25-10 Vrijwilligersavond parochies D'r Eck
26-10 Allerzielenlof Waubach
26-10 Zegening graven kerkhof Lauradorp
29-10 Catechese misdienaars
29-10 Bijbelavond verplaatst naar 13-11!
30-10 Bijeenkomst diaconiegroep
01-11 Allerheiligen (18.00 uur A'bosch)
02-11 Allerzielen (10.00 Rb & 11.30 Wb)
02-11 Paardenzegening
02-11 Allerzielenlof Rimburch
02-11 Zegening graven kerkhof A'bosch
03-11 Kerkbestuursvergadering
06-11 Oudercatechese Communicanten
07-11 Aanbidding Waubach (14.00 uur)
07-11 H. Mis Waubach om 18.00 uur
07-11 Sint Maartensviering Rimburch 19.00 u
07-11 Korenavond Nieuwenhagen
08-11 Jubileum GKDon Bosco L'dorp 18.00 u
09-11 Kinderzangmiddag Welten
10-11 H. Mis Waubach om 18.00 uur
10-11 Sint Maartensviering Lauradorp 19.00
11-11 Opening carnavalsseizoen te Rimburch
12-11 Geen avondmis te Waubach
13-11 9.00 u. Mis Ouderensociëteit Rimburch
13-11 Bijbelavond (Exodus 21-40)
15-11 Diakenwijding te Roermond
16-11 Rome-reis
19-11 Catechese misdienaars
23-11 Hoogfeest Christus Koning
26-11 Adventskransen knutselen kinderen
26-11 Bijbelavond (Leviticus 1-27)
29-11 Kinderkoördirigentendag Roermond
29-11 Opening Advent 2008
29-11 Feestavond ZV Eendracht Rimburch
04-12 Oudercatechese Communicanten
05-12 Aanbidding Waubach (14.00 uur)
10-12 Bijbelavond (Numeri 1-36)
13-12 Parochiële Stille Dag te Merkelbeek
17-12 Bijbelavond (Deuteronomium 1-34)
19-12 Avondmis Zij-Aktief te Waubach
20-12 Concert Landgr. Voc. Ens. te Waubach
21-12 Kerstconcert ZV Eendracht Rimburch
22-12 Boeteviering voor Kerstmis Waubach
24-12 17.00 u Kleuter- en peuterdienst
24-12 17.00 u Kerstavondmis Rimburch
24-12 19.00 u Kerstavondmis Waubach
24-12 21.00 u Kerstnachtmis Abdissenbosch
24-12 23.00 u Kerstnachtmis Waubach
25-12 10.00 u Kerstdagmis Waubach
25-12 Middag: Kerstkinderzegen
26-12 10.00 u Tweede kerstdag Rimburch
26-12 11.30 u Tweede kerstdag A'bosch

Jeruzalem en gaf het daar patriarch Zacharias in handen. Die vinding van het kruis en deze terugschenking eeuwen later vinden we uitgebeeld op het sacramentsaltaar in de Sint Jozefkerk hier in Waubach. Om problemen te voorkomen, en ook omdat er veel vraag was naar een reliek van het heilig Kruis, werd het hout versplinterd en de stukjes Kruis verspreid over tal van plekken. Zo komt er ook een Kruispartikel in de oude eerbiedwaardige abdij van Rolduc terecht. De archieven van Rolduc bewaren tot op de dag van vandaag de echtheidscertificaten ervan.

De echtheid van het partikel was aangetoond door bisschop Bonifatius in opdracht van de bisschop van Luik in de dertiende eeuw. Het was bekend dat Kruispartikels in tegenstelling tot andere kleine stukjes hout meteen zouden zinken wanneer ze in water werden gelegd. En inderdaad: tot drie maal toe zonk het partikel direct naar de bodem, waarbij dikke druppels bloed afkomstig uit het hout op de bodem bleven liggen...

Zo beschikte Rolduc dus over een echte Kruisrelikwie. Maar uit vrees voor plundering door de Fransen ten tijde van de revolutie bracht men de relikwie 'zolang' onder in Waubach, en werd en wordt er bewaard in een prachtige reliekhouder, waarvan de gouden voet uit de dertiende eeuw stamt en waarvan de opbouw stamt uit de tijd van de neo-gotiek, waarschijnlijk uit de negentiende eeuw. De kruisrelikwie zelf bevindt zich in het midden, gedragen door twee engelen, terwijl de doekjes met het opgevangen bloed zich in de drie uiteinden bevinden. Natuurlijk heeft Rolduc in opdracht van de bisschop van Luik dit heilig Kruis teruggevraagd en opgeëist, maar in 1840 werd bepaald dat de reliek alhier mocht blijven om hier voortaan vereerd te worden. Op de derde zondag van september (rondom het feest van Kruisverheffing) trok de Kruisprocessie vanuit de kerk naar deze kapel. In de jaren '60 verdween de processie onder het motto 'ouderwets'. Eerder werd geprobeerd de processie nieuw leven in te blazen, maar sinds vorig jaar hebben we die processie van welgeteld 1 pastoor, 1 acoliet en drie vrome zielen vervangen door de viering van de heilige eucharistie op deze dag aan deze kapel.



Seminarie Landgraaf...?

Ineens stond er bijna een seminarie in onze achtertuin. Van de bisdoms-site plukten we onderstaande nadere informatie.

'Het diocesaan grootseminarie Redemptoris Mater (Moeder van de Verlosser) van het Bisdom Roermond blijft van harte welkom met een vestiging in Landgraaf. Dezer dagen is, door de commissie Grondzaken van de gemeente, de beoogde locatie gelegen aan Jufferweg/Europaweg Zuid afgewezen als mogelijke vestigingslocatie. In goed overleg tussen gemeente en seminarie wordt er gekeken naar alternatieve mogelijkheden. 'Het is goed te merken dat we van harte welkom blijven in Landgraaf', aldus een positieve rector Stanislaw Kielek. Wat is het seminarie Redemptoris Mater? Het is een bescheiden hulp ten dienste van de lokale bisschop om diocesane priesters te vormen met een missionair élan. Zo heeft ook Mgr. Wiertz, in het kader van zijn beleid om de Limburgse kerk open te stellen voor vitale krachten uit de Wereldkerk, het seminarie Redemptoris Mater opgericht in oktober 2003. In dat jaar kwam de eerste groep van 6 seminaristen uit 4 verschillende landen samen met een Poolse priester-rector, Stanislaw Kielek. In de daarop volgende jaren is het seminarie gegroeid. Tegenwoordig bestaat het seminarie uit 19 studenten uit 11 verschillende landen (Italië, Kroatië, Polen, Spanje en Latijns Amerika). Aanvankelijk woonden de seminaristen bij enkele pastoors van het bisdom Roermond. Dit is voor hen een leerzame ervaring geweest. De seminaristen volgen hun studie op het Grootseminarie Rolduc, in goede en hartelijke samenwerking met de staf. Sinds de laatste maanden verblijven de seminaristen van Redemptoris Mater in een voorlopig onderkomen in Roermond. Het is echter duidelijk dat het seminarie een definitieve vestiging nodig

heeft in de buurt van Kerkrade, waar de studenten iedere dag voor de colleges naartoe moeten reizen. Daarom is contact ontstaan tussen het Redemptoris Mater en de gemeente Landgraaf. Redemptoris Mater heeft drie karakteristieken: 1. **Diocesaan** De seminaries Redemptoris Mater worden opgericht door de plaatselijke bisschop, die ook zelf de leiding bepaalt. De priesters worden gevormd ten dienste van het Bisdom. 2. **Internationaal** Het internationaal zijn van de seminaries blijkt uit het feit dat de studenten die in deze seminaries hun opleiding volgen, afkomstig zijn uit verschillende landen en werelddelen. De opleiding van studenten uit verschillende landen van de wereld samen is een rijkdom, die deze priesters voorbereidt om later in een multiculturele samenleving te werken en een betere hulp te kunnen bieden aan de mensen. 3. **Missionair** De seminaristen worden gevormd tot diocesane priesters, maar wel met een missionaire geest, waardoor zij beschikbaar zijn om te gaan dienen zowel in het bisdom waar zij worden opgeleid als in welk deel van de wereld dan ook. Deze missionaire geest is nauw verbonden met de nieuwe evangelisatie. Die heeft tot taak de wortels van het geloof, die door verschillende factoren door elkaar geschud worden, verse lucht en vers voedsel te geven... *Wordt vervolgd, denken we... Afwachten, weten we...*



Reünie 70 jaar GK Don Bosco

Op zaterdag 8 november a.s. zal er in D'r Sjtee-Uul de reünie plaatsvinden van alle leden en oud leden van het Gemengd Koor Don Bosco. We zijn nog op zoek naar oud leden, maar kunnen niet alle adressen achterhalen. Dit ook meestal door verhuizing, huwelijk etc. Willen de oud leden van het Koor zich in verbinding stellen met het secretariaat, telefoon: 045-5325028. U krijgt dan een uitnodiging en programma voor deze avond.

Harmonie Laura

Harmonie Laura nodigt u van harte uit voor het bijwonen van haar concert tijdens Landgraaf Musiceert 2008. Dirigent en muzikanten bieden u een gevarieerd programma, dat uitermate geschikt is voor een breed publiek. Dit concert vindt plaats op **zondag 5 oktober in het Eijkhagencollege (voormalig Brandenburgcollege)**. Aanvang van het concert is om **19.00 uur**. De toegang is gratis.

Familiedag Parochies Nieuwenhagerheide en Lichtenberg - 21 september

Voor deze dag worden kinderen met ouders van Nieuwenhagerheide en Lichtenberg uitgenodigd, die op een of andere wijze actief zijn binnen de Kerk. Zo zijn in beide parochies vele kinderen en ouders intensief bezig om van de kerk een levende gemeenschap te maken. De familie thuis weet vaak niet wat er zich allemaal afspeelt rondom het kerkelijk werk en vooral wie waarmee actief bezig is. Deze familiedag staat vooral in het teken van gezelligheid en elkaar verder leren kennen. Dit alles vindt plaats in een ontspannende omgeving met leuke activiteiten. De dag start met een Heilige Mis in kerk van Rimborg om 11:00 uur, waarbij pastoor Bouman, ondersteund door eigen misdienaars en het jeugdkoor, voorgaat. **De H.Mis van 10:00 uur vervalt op die zondag**, maar alle kerkgangers zijn uitgenodigd zich om 11.00 uur aan te sluiten. **Welkom!**



K I R K E K L A T S C H



Aan iedereen: hou er rekening mee dat Maria Hemelvaart ook volgend jaar op 15 augustus valt.

Wie er iets in ziet, is welkom om 19.00 uur aan de Waerderkapel. Wie er niets in ziet: probeer er toch rekening mee te houden... De viering van dit grootste Mariafeest van de kerk - dankfeest ook voor de oogst - werd dit jaar voor het eerst behoorlijk verstoord. Volgend jaar zullen we behalve het huis-aan-huis aankondigen (via het parochieblad) ook voor deze gelegenheid weer een 'optochtvergunning', minstens vier verkeersregelaars en de afzet-borden moeten regelen; God weet baat het iets. Alhoewel, je moet er ergens ook weer de zeggingskracht van inzien: wordt er gelezen dat 'De tempel van God openging en er een groot teken verscheen aan de hemel - een vrouw met zon en maan en sterren, en dat er toen een grote vuurrode... opdook die voor de vrouw stond om zo gauw het Kind er was (H. Communie) de vrouw (het volk) te verslinden'

(Apokalyps11,19a;12,1-6a.10ab).

Het staat allemaal al in de bijbel! Het is allemaal al voorspeld! Het einde der tijden is nabij! Bekeert u!

Dit keer kunnen we de krant niet de schuld ervan geven maar onze kerk zelf: eerst staat er paginagroot in de krant dat we op Bleijerheide de Mis weer met de rug naar het volk moeten doen (de 'hocus-pocus-mis'... u weet toch dat deze toverspreuk bij uitstek stamt uit deze oude liturgie waar alleen het 'Hoc est enim corpus meum' van de Consecratie enigszins verstaanbaar werd gemompeld door de priester, evenals Pilatus' rol in Jezus passio) en een week later dat er een nieuw seminarie in Waubach komt van mensen die van heind' en verre ons komen vertellen dat we in de Mis juist allemaal weer fijn gezellig samen rond de tafel moeten gaan zitten (in werkelijkheid moet u dit iets nuanceren natuurlijk, dat weet u inmiddels van deze rubriek, maar dat gaat ten koste van zeggingskracht). Dat u er als gewone

katholieke parochiaan niks meer van snapt, ligt dit keer niet aan u!

Wist u dat uit sommige taxussoorten grondstof voor het kankermedicijn Paclitaxel wordt gewonnen? Het schijnt bekend te zijn onder de merknaam Taxol, vernoemd naar de taxus. En wist u ook dat er farmaceutische bedrijven zijn die om die reden graag de taxusheg komen knippen, zeker als het om de nodige meters gaat zoals op het kerkhof? Hadden we dat eerder geweten, had dat een hoop moeite bespaard: nou heb je de heg keurig geknipt, het groen opgeruimd en het afval wordt nog nuttig besteed ook. Dank aan de conciërge van An d'r Put voor de tip!

Soms valt je niks meer in... 'Pastoor Smeets'. 'Hallo, met het ziekenhuis, bent u de pastorale medewerker?' 'Eh... ja, nou, min of meer, ik ben eigenlijk pastoor'. 'Kunt u komen, er is vanmorgen een mevrouw overleden en die wil graag bediend worden'. 'Eh... aha, waar is mevrouw vandaan?' 'O dat weet ik niet'. 'Ja

maar, de afspraak voor de priester-wachtdienst is toch dat u eerst de eigen parochiepastoor probeert te bellen en als die niet te bereiken pas is de wachtdienst? Dat is toch ook zinvoller? 'O daar weet ik niks van, maar de familie wil graag...'. 'Maar u werkt toch in het ziekenhuis en zou dan toch op de hoogte moeten zijn van wat u in dit soort gevallen moet doen? Is het niet beter dat wanneer iemand al uren overleden is dat u dan contact opneemt met de priester die straks ook de uitvaartdienst doet?' 'Ja maar kijk, de familie heeft goed contact met de oud-pastoor van N. Maar die is niet meer daar'. 'Maar hij heeft toch een opvolger?' 'Ja maar kijk, die moeten ze niet...'. 'Maar is die oud-pastoor niet te bereiken dan?' 'Nee kijk hè, die willen ze op zondag liever niet storen. Hij is wel gisteren nog hier geweest. Maar eh, kunt u niet komen en zo wat kruisjes zetten...?' Op het laatst geloof je toch zelf niks meer... Je snapt soms wel ergens ook dat er zo weinig priesterstudenten zijn en dat menige pastoor met 65 jaar de actieve parochiepastoraal voor gezien houdt.

Maar soms komen er gelukkig ook andere geluiden door, zoals laatst van de kant van een familie na een uitvaart: 'Wat was het een indrukwekkende en sfeervolle plechtigheid! De uitvaart van mijn schoonmoeder heeft op mij en op onze vrienden en kennissen die daarbij aanwezig waren, diepe indruk gemaakt.' 'Zo kan het dus kennelijk ook nog in de kerk! Voor het eerst sinds heel lang heb ik weer eens het gevoel gekregen dat het katholieke geloof voor mij toch iets te betekenen heeft.' Terwijl we eigenlijk niks anders hebbengedaan als pastoor, koster, acolieten, koor en organist dan de traditionele uitvaartliturgie, waarbij we iedere keer weer proberen een brug te slaan tussen het leven en sterven van de overledene en de boodschap van het evangelie.

Hadden we beter niet in het parochieblad moeten zetten, dat we er blij mee waren dat het de hele zomer door zo druk is geweest in de kerk: het eerste weekend na de vakantie kon je – zoals dat heet – een kanon afschieten.

Pastoor Heijnen zijn preek over de knuffel van God heeft alom indruk gemaakt, zo bleek uit de vele verhalen die achteraf door Ubach over Worms gingen. Het ging over de Olympische Spelen. De Hockeydames hadden het goed gedaan en genoten zichtbaar van de Koninklijke knuffel van ZKH Kroonprins Willem-Alexander: wij zijn als die dames die door God zelf geknuffeld worden. Maar eh... Zijne Koninklijke Hoogheid had er zelf ook zichtbaar geen moeite mee rijkelijk te knuffelen: zo is God ook!

Toen was echter niet te voorzien – het was hem ook zeker niet aan te zien, noch te horen – dat pastoor Heijnen een week later in het ziekenhuis zou moeten worden opgenomen met een zich plotseling manifesterende ernstige ziekte. Bij het ter perse gaan van dit blad was nog niet bekend wat er mogelijk voor hem gedaan zou kunnen worden. We leven met hem mee in deze moeilijke tijden en vragen u om uw gebed.

Een van onze trouwe medewerkers is een eigen bedrijf begonnen. Reclame mogen we op deze pagina niet maken maar wel verwijzen naar websites: www.digi-renew.nl. De naam geeft al aan waar het bedrijf in gespecialiseerd is, maar dat je er ook voor exotische grassoorten terecht kunt, willen we langs deze weg gaarne aanvullen. Goed gras gecombineerd met veel te goede kunstmest zorgen ervoor dat de start van het bedrijf mogelijk vertraging oploopt vanwege het veelvuldig en zelfs bijna dagelijks moeten maaien van het gras opdat de zaak redelijk

Stille Dag

Vanwege allerhande verschuivingen in de agenda, is de Stille Dag die op Rolduc op 29 november zou plaatsvinden verplaatst naar **zaterdag 13 december**. Omdat Rolduc die dag niet beschikbaar is, houden we deze bijeenkomst in 't Korenveld te Merkelbeek.

bereikbaar blijft. Ineens spookt er een oud liedje door ons hoofd: 'Als het gras twee meter hoog is, wordt het tijd dat je het maait'.

Een andere zeer trouwe medewerker wordt binnenkort 60. Aan zijn vrouw werd gevraagd waar de jarige mee gefêteerd zou kunnen worden. 'Hae haet mich toch?' zei zijn wederhelft trots en dankbaar. Ja, maar toch heeft hij voor z'n verjaardag desondanks heel wat gasten uitgenodigd...

Gehoord na een uitvaart: 'Oma is nu wel begraven maar wanneer komt zij weer terug?' en 'Opa is nu dood en naar de hemel, maar waarom heeft hij zijn auto hier laten staan?'

Het is niet gemakkelijk een kerk van binnen te verlichten. De oude lichtbronnen in de zijbeuken voldeden niet meer, maar wat is het alternatief? Dank je wel, Jan Post voor het wekenlang ombouwen van de acht grote armaturen: mooie, warme bundels licht zorgen er nu voor dat de donkere spelonken links en rechts achter nu 'bij de kerk betrokken' zijn. Sorry aan de trouwe parochianen die nu met het nieuwe licht aldaar geen oog meer dicht krijgen in de zijbeuk!

Er zat een groepje jonge mensen bij een zeswekendienst heel aandachtig te luisteren naar de lezingen, de preek, de eucharistie, maar toen er ineens vanaf de orgelbühn het nodige oubollige aan romantische Lederhosesüssigkeit geblazen werd, werd er flink gegniffeld...

Huwelijk

Op 18-10 te Waubach **Robert Frehen & Eveline Cortenraad**, Hulsberg.

Gedoopt

17-08: **Nova Ernes**, Kerkstraat. 17-08: **Justin & Jolijn Verjans**, Nam. Driessen. 07-09: **Nesha Price en Riley Dekkers**, Dassenhoorn. 07-09: **Anne Nievalstein**, Veeweg. 07-09: **Thomas Sparla**, Lindestraat. *Nog voor je werd geboren nog voor je prille bestaan, was je al bij God bekend en had je al een naam: 'Mijn kind, dat mag je altijd wezen. Ik schrijf je naam bij alle namen'. Jij kindje, jij mag leven...*

Datum	Kerk	Bijeenkomst
5 okt.	A'bosch	Di. 30 sept.
19 okt.	Waubach	Di. 30 sept.
23 nov.	R'burg/A'bosch	Wo. 5 nov.
30 nov.	Waubach	Wo. 5 nov.
14 dec.	Waubach	Wo. 5 nov.

H. Doopsel

U bent welkom op bovenstaande data. Ouders worden op de voorafgaande bijeenkomst verwacht. In principe worden telkens twee kinderen in één viering gedoopt. Aanmelding via de pastorie (☎ 5312378).

Overleden

20-08: **Tjeu Heidendael**, Vaals, vroeger Schoolstraat, 63 jaar

23-08: **Bernhard Bentz**, voorheen Gravenweg, 72 jaar

26-08: **Net Diederer-Ramaekers**, Rimbürgerweg, 91 jaar

02-09: **Tony Konings**, Kerkrade 48 jaar

God, wat kunnen wij tot U zeggen: onthutst zijn wij, verdoofd en

verward. Hun dood valt ons zwaar te begrijpen. Was hun leven in uw ogen al voltooid? Of was ook U machteloos bij dit lot? Zie om naar ons verdriet en onze broosheid, wees ons tot sterkte en bewaar hen voor eeuwig bij U.

Wekelijks probeert de pastoor het **ziekenhuis** te bezoeken. Geeft u zelf door wanneer u of iemand anders in het ziekenhuis verblijft en een bezoekje op prijs stelt. Hetzelfde geldt voor de **diaconiegroep**: voor een bezoek kunt u terecht bij Hanny van der Wouw op de pastorie (wo. en do. ochtend).

Cursus rouwbegeleiding

Vanuit de parochies wordt momenteel de nodige aandacht en zorg besteed aan rouwende mensen. Werk dat veelal door vrijwilligers gedaan wordt. Vandaar dat in de parochies van Parkstad een cursus voor rouwbegeleiders georganiseerd wordt. Voelt u zich aangesproken en denkt u dat is wel iets voor mij, dan bent u van harte uitgenodigd. De cursus omvat 8 donderdagavonden, te beginnen op 25 september, in het parochiecentrum te Nieuwenhagerheide. U kunt zich aanmelden via uw pastoor. H.Vossen Stafmedewerker Dienst Kerk & Samenleving van het bisdom (*Op de pastorie kunt u ook terecht voor een folder*)

Bedevoarten in '08 en '09

De Gezinsbedevaart naar **Lourdes** in de herfstvakantie staat stilaan voor de deur. Voor de ouders wordt er een avond met een bezinnend karakter gehouden op 18 september. **Die avond is ook toegankelijk voor alle anderen die interesse hebben in het verhaal van Lourdes** (20.00 uur Hoeve Kallen). Ook in '09 organiseert de OLB weer **Lourdesreizen** (www.lourdesbedevoarten.nl). Voor jongeren staat er een pelgrimsreis naar **Israël** in de zomervakantie. Vanuit de eigen parochie wordt er ook in '09 weer een **Romereis** gehouden: in de herfstvakantie (26-31 oktober 2009. Kosten plusminus €550). Info en aanmelding bij past. Smeets. Daarnaast biedt S&S Reizen een 11-daagse vliegreis aan naar **Israël**: 16/03 t/m 26/03; reissom: € 1550,-. Info: www.sens-reizen.nl



Schola Maastricht bezingt de apostel Petrus

In de karakteristieke entourage van de kerk van Sint Pieter op de Berg toont de gregoriaanse Schola Maastricht onder leiding van Hans Heykers en Fons Kurris het levensverhaal van de Heilige Petrus. Hij was een vooraanstaand verdierger van het christelijk geloof en sloot zich als apostel aan bij Jezus. Hij werd een vurig prediker en ondernam vele missiereizen, onder andere naar Rome. Vanuit dit centrum van de toenmalige wereld wilde hij het geloof in de verrezen Christus aan de mensheid verkondigen. Keizer Nero verhinderde dit en liet hem kruisigen. Het sfeervolle concert vindt plaats in het kader van het festival Musica Sacra te Maastricht en wordt gehouden op vrijdag 19 september van 22.00 - 23.00 uur in de kerk St. Pieter op de Berg. Entree € 5,- (foto: Petrusraam uit het middenschip van de kerk van Lauradorp)

Cursus Gregoriaans

Het is verheugend te constateren dat, na een periode van achteruitgang, de belangstelling voor het gregoriaans de laatste tijd weer toeneemt. Teneinde ook in de toekomst te voorzien in een nieuw kader scholaleid(st)ers heeft de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging in Roermond een 1-jarige cursus op conservatoriumniveau ontwikkeld: 30 cursusbijeenkomsten (60 lessen) op vrijdagmiddag van 14.00 - 16.30 uur in het Colam-gebouw te Roermond. Docenten: dr. A. Kurris, Franco Ackermans, Cyriel Tonnaer en past. Ed Smeets (november 08 - juni 09). Informatie en aanmelding via de NSGV, nsgv@bisdom-roermond.nl of via pastoor Smeets.

Vorbereidingsavond Lourdesbedevaart Herfstvakantie

In de herfstvakantie trekt een groep van om en nabij de 25 personen - bestaande uit ouders met kinderen, oma's en jongeren - met de Gezinsbedevaart van de 'Limburgse' naar Lourdes. Om e.e.a. goed voor te bereiden vindt er op donderdag 18 september om 20.00 uur te Rimbürg (Hoeve Kallen) een bezinnende voorbereidingsavond plaats. Er zijn trouwens nog enkele plaatsen vrij in de bus! Informatie vindt u op onze website (www.rk-ubachoverworms.nl). Een van oorsprong Nederlandse jonge priester - **Arjan van Leeuwen** - verblijft er momenteel een aantal jaren om de vele pelgrims te ontvangen. Hij schrijft over wat hem aanspreekt in Lourdes: 'Op de eerste plaats de **vele nationaliteiten en talen**. En op de tweede plaats de **uitstraling** van de zieken, waardoor je je op een gegeven moment gaat afvragen: wie is hier nou eigenlijk ziek? Laatst was de grote Franse kankerbedevaart hier. Als je die mensen ziet, gaat er heel veel door je heen. Maar **ze dragen hun ziekte met zoveel liefde en dankbaarheid**. Ze hebben **God op hun gezicht** staan. Ik hoor ouderen vaak zeggen dat kinderen geen geloof meer hebben. Nou, ik maak hier heel andere dingen mee. Met Pasen werd het passieverhaal uitgebeeld door een groep jongeren. Ze deden dat met zoveel overgave, dat het ontroerend was om te zien. Ik sta er echt verbaasd van hoeveel mensen in Lourdes hun geloof terugvinden.' In 2007 stond het thema 'verzoening' centraal, waardoor ook het sacrament van boete en verzoening een **revival** ondergaat: 'Mensen ontdekken de biecht echt weer. Ik noem het ook liever geen biecht, maar sacrament van verzoening. Dat biedt veel meer perspectief. We geven ook veel uitleg over de biecht en daar is veel belangstelling voor. Een belangrijk misverstand is dat mensen denken dat ze hun problemen aan een priester vertellen, maar dat klopt niet. **Ze vertellen het aan God**. De priester is er niet om een lijstje zonden af te werken, maar om namens God te zeggen: ik vergeef je.' En in de krant stond laatst een interview met scheidend **deken Franssen** van Venlo, die eveneens getuigt over zijn Lourdesreizen: 'Ik ben zowat dertig keer in Lourdes geweest. Ik heb er heel veel

van geleerd. Hoe zieken daar hun **leed relativeren**. Thuis zitten ze bij gezonden. In Lourdes trekken ze zich op aan elkaar. Ze merken dat ze meer zijn dan hun ziekte of handicap. Ze zien andere mensen die er erger aan toe zijn. Ze krijgen het gevoel: **ik mag er zijn**, ik tel mee. En ze merken dat ze hun geloof mogen belijden, ook in deze tijd. In Lourdes is dat heel vanzelfsprekend. Je hoeft je er niet voor te schamen. Je mag een kaarsje opsteken, meedoen aan de processies, enz. Binnen het corps van heiligen neemt Maria een speciale plaats in. Wat me het meest fascineert, is het beeld dat de bijbel van haar geeft. 'Ze bewaarde alles wat ze meemaakte in haar hart en overwoog het bij zichzelf', staat er. Dat je **het lef hebt je open te stellen**. Niet coûte que coûte je eigen agenda volgen, maar luisteren naar Gods stem in je hart en andere mensen. Dat fascineert me in Maria, **dat ze God de vrije hand heeft gegeven in haar leven.**'

Eerste heilige Communie '09

De eerste ouderavond is alweer geweest en de catecheselessen op school draaien volop! Tijd ook voor de ouders om zich te laten uitnodigen voor de **Oudercatechese** die elke eerste donderdag van de maand gehouden wordt om 20.30 uur in Hoeve Kallen te Rimburch, te beginnen op 2 oktober. Wellicht zij langs deze weg ook nog eens gewezen op de **Kindernevendiensten** die speciaal voor de kinderen in elke weekenddienst (behalve 8.30 uur) wordt gehouden!

Liturgische diensten in onze parochies

Op maandag, woensdag en vrijdag is er in Waubach om 17:45 uur gelegenheid samen de **vespers** te bidden en te zingen. Een 'Klein Getijdenboek' ligt voor u klaar. Aansluitend wordt het Allerheiligste uitgesteld ter **aanbidding** en om 18.30 uur de **rozenkrans** gebeden. **Biechtgelegenheid** is er op zaterdag om 16:00 uur in de kerk, of volgens afspraak met de pastoor. Op de **eerste vrijdag van de maand** wordt het aanbiddingsuur om 14:00 uur gehouden. Wekelijks wordt er ook een H. Mis opgedragen ter ere van O.L. Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette voor de pelgrims-intenties van de Lourdesbedevaarten.



Vrijdag	12 sept	DE HEILIGE NAAM VAN MARIA
Waubach	19:00 uur	Sjef Reumkens;jrd.fam.VanderBroeck-Schobben(st); jrd. fam. Hubert Goossens-Rongen(st)
Zaterdag	13 sept	H. JOHANNES CHRYSOSTOMUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR
A'bosch	18:00 uur	Gemengd Koor St. Jan Kapelaan Roy De Bie (verj.); ouders Gärtener-Wolters (st); Joseph en Hubertina Roex (st); jrdst. Mia Erps-Cremers; Trautje Speck (st); jrdst. Harrie Smeets;
Zondag	14 sept	FEEST VAN DE KRUISVERHEFFING <i>Nu.21,4b-9 Wie opzag naar de bronzen slang, bleef in leven</i> <i>Joh.3,13-17 Christus heeft zichzelf gegeven, opdat wij die geloven eeuwig leven hebben</i>
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans fam. Römken-Ubaghs (st); jrd. Men Hermans, tevens wederz. oud. en fam.
Rimburch	10:00 uur	Gregoriaans zeswekendienst Ria Dalu-Klaassen; Willem Scheeren en Josepha Gillissen(st); echtpaar Vreuls-Wassen (st); Erich Wermelskirchen; Toon en To Cup-Driessen;
Kapel Groenstr.		Fanfare St. Elisabeth echtp. Anny en Frans Milchers-Reumkens (st); Hub in 't Zandt; Zef Gigase; Robert en Annie Adams-Claus; overl. fam. Weijers-Knoben en Dautzenberg-Fiala; jrd. oud. Harry Houben-Theunissen (st); jrdst. fam. Joseph Höppener (st); Martin Rinkens en Anna Rinkens-Crijns en zoon Jo (st); jrdst. Harry Bisschops en Hubertina Hegers (st); Marga Kölgen-Quaedvlieg; Mia Michorius-Plum; leden en overleden leden Fanfare St. Elisabeth, m.n. oud-voorzitters Piet Houben en Zef Gigase; een intentie uit dankbaarheid;
11.30 uur		
Maandag	15 sept	ONZE LIEVE VROUW VAN SMARTEN géén avondmis!! (intenties gaan naar woensdag)
Dinsdag	16 sept	HH. CORNELIUS, PAUS, EN CYPRIANUS, BISSCHOP 10.00 uur H.Mis Heereveld
Woensdag	17 sept	H. LAMBERTUS, BISSCHOP EN MARTELAAR
Waubach	19:00 uur	1 ^{ste} jrdst. Netje Dijkstra-Theves; ouders Boijmans-Simons en wederz. ouders; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); Wilie Ijzer; Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st); Paula Urlings en overl. familie; fam. Kleijnen-Sneepers;Hubert Huntjens en Mia Huntjens-Simons; Lambertus Cornelis Leemans, Mia Leemans-van Alst en Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; jrdst. fam. Harry Keijzers-Heidendael (st); ouders Dautzenberg-Hendriks, ouders Andrieu-Clement en Alphons;
Vrijdag	19 sept	H. JANUARIUS, BISSCHOP EN MARTELAAR
Waubach	19:00 uur	ouders Offermans-Haan en kinderen; Jo en Annie Franssen-Janssen (st); jrdst. fam. Harry Keijzers-Heidendael (st); jrdst. Jup Willems; Isabel Wilbers en oma Creusen;
Zaterdag	20 sept	HH. ANDREAS KIM TAEGÓN - PRIESTER, PAULUS CHÖNG HASANG, MARTELAREN
A'bosch	18:00 uur	Fanfare A'bosch 1 ^{ste} jrdst. Dylan Kors; Joseph en Hubertina Roex (st); Karel Peter van Hees en Ottilie van Hees-Hendriks (st); jrdst. Leo Wolters en Troutje Wolters-Janssen, tevens dochter Annemie (st); jrdst. Jan Regterschot, tevens verj. en Mia Regterschot-Cornips (st); jrdst. Bertie Arts-Hanssen; jrdst. Wim van den Dikkenberg, tevens Maria van den Dikkenberg-Frijns; ouders Bisschoff-Luigjes; jrdst. Jan Simons;
Zondag		VIJF-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR <i>Jes.55,6-9 De goedheid van God overtreft onze verbeelding</i> <i>Mat.20,1-16a Bij God geen vergoeding of vergelding: zijn liefde gaat alles te boven</i>
21 sept		
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans Lei Dörenberg; Wil van der Laan; roepingen;

Rimburg	11:00 uur	<i>Familiedag par. N'heide</i> echtpaar Cruyen-Steens (st); een intentie uit dankbaarheid;
Waubach	11:30 uur	Landgraafs Mannenkoor St. Joseph (bgv. <i>het jubileum van de Kon. Fanfare Eendracht</i>) zeswekendienst Hubert Willems; 1 ^{ste} jrdst. Joep Franken; 1 ^{ste} jrdst. Nettie van Dijk-Akse; Jan Gerards; Nicolaas en Victorine Swelsen-Horstermans (st); Piet Venhovens; Maria Janssen-Abram (Bewonersver. An d'r Put); Frits Scholtz; Pierre DelaHaije verj.; ouders Joseph en Maria Ringens-Paulus; jrdst. Wiel Logister; Isabel Wilbers; Wiel van de Wardt verj; Jan Smeets verj; jrdst. David Kraft, tevens Enny Zegels-Pauly;
Maandag	22 sept	
Waubach	19:00 uur	Paula Urlings en overl. familie; Lambertus Cornelis Leemans, Mia Leemans-van Alst en Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; jrd. Johan Gorissen; overl. ouders Hartig-Boymans en Anna Bentz; jrd. Leo Bentz; Pater Pio uit dankbaarheid, goede afloop van een examen;
Dinsdag	23 sept	H. PIUS VAN PIETRELCINA, PRIESTER, PADRE PIO 10.00 uur <i>H. Mis Heereveld</i>
Woensdag	24 sept	QUATERTEMPERDAG
Waubach	19:00 uur	Lei Spiertz verj; Mia Hamers-Dortants verj, tevens Zef Hamers; jrdst. ouders Römken-Tilmans (st); ouders Goebert-Scholle; jrdst. overl. ouders Jansen-Simons en zoon Jozef;
Donderdag	25 sept	BISSCHOPSWIJDING MGR. F. WIERTZ (1993)
A'bosch	09:00 uur	<i>Openingsviering School De Wegwijzer</i>
Vrijdag	26 sept	HH. COSMAS EN DAMIANUS, MARTELAREN
Waubach	19:00 uur	Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef; bewoners en overl. bewoners flat Kerkstraat; ouders Piet en Fien Houben-Weerts; Isabel Wilbers (E);
Zaterdag	27 sept	H. VINCENTIUS DE PAUL, PRIESTER
A'bosch	18:00 uur	<i>H. Mis vervalt</i>
Lauradorp	19:00 uur	Harmonie Laura (bgv <i>Theresiafeest</i>) ouders Scholle-Scholtes, ouders Michorius-Sonjé en overl. fam; jrdst. ouders Wetzler-Haanraets (st); Ger Wijshijer; intentie uit dankbaarheid;
Zondag 28 sept		ZES-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR <i>Ez.18,25-28 De ballingschap is een periode en een opdracht tot bezinning en vernieuwing</i> <i>Mt.21,28-32 Jezus confronteert de religieuze leiders met hun gebrek aan geloofwaardigheid</i>
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans Truutje Knoben (st); hen die offerden;
Rimburg	10:00 uur	Volkszang echtpaar Contzen-Wintgens (st); echtpaar Wandler-Pointner en fam. (st); Hannie Kluck-Croes en Hilde Kluck-Hoeve;
Waubach	11:30 uur	Par. Dameskoor Jan Evertsen (st); Bern Abel (st); jrdst. Nellie Speck-Tilmans (st); jrdst. ouders Gerard en Trautje Schurer- Plum; Werner Abel (st); Annie Knoben-Neelis verj; jrdst. Maurice Ederveen; jrdst. Wiel Büscher;
Maandag	29 sept	HH. MICHAËL, GABRIËL EN RAFAËL, AARTSENGELEN
Waubach	19:00 uur	Paula Urlings en overl. familie; Lambertus Cornelis Leemans, Mia Leemans-van Alst en Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; ouders Erkens-Leinders; overledenen fam. Reinartz en fam. Senden; Anneke Bogman; Johan Dautzenberg en zuster Maria Winanda;
Dinsdag	30 sept	H. HIËRONYMUS, PRIESTER EN KERKLERAAR 10.00 uur <i>H. Mis Heereveld</i>
Woensdag	1 okt	H. TERESIA VAN HET KIND JEZUS, MAAGD EN KERKLERARES Geen avondmis !!
Donderdag	2 okt	OPENING BERNADETTETRIDIUM HH. ENGELBEWAARDERS
A'bosch	19:00 uur	Jeugdkoor A'bosch Joseph en Hubertina Roex (st); overl.weldoeners; t.e.v. H. Bernadette
Vrijdag	3 okt	
Waubach	14-15 uur	<i>Uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding, rozenkrans en vespers</i>
A'bosch	19:00 uur	Gemengd Koor St. Jan ouders Defèsche-Rinkens en dochter Bertine (st); jrdst. Martin en Maria Dortants-Jungen, tevens dochter Mia en schoonzoon Zef (st); overl. priesters van onze parochies; ter ere van de H. Bernadette; onze zieken;
Zaterdag	4 okt	H. FRANCISCUS VAN ASSISI-SLUITING BERNADETTE-TRIDIUM
A'bosch	19:00 uur	Dameskoor Waubach-Groenstraat zeswekendienst Bernhard Bentz; overl. echtpaar Schnitzeler-Meens en overl. fam. Dortants-Meens (st); Zef Vaessen; Wiel Cox; Anna Cornelia Admiraal (st); May Meens; Hub in 't Zandt; jrd. Johan Direcks en Anneke Direcks-Dörenberg (st); Ger Wijshijer; jrd. ouders Cremers-Hanssen (st); t.e.v. H. Bernadette
Zondag 5 okt		ZEVEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR <i>Jes.5,1-7 In het lied van de wijngaard bezingt Jesaja de ontrouw van het volk aan God</i> <i>Mat.21,33-43 De misdadige wijnbouwers wijzen ons op onze keuze vóór of tegen de Heer</i>
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans echtpaar Reumkens-Dortants (st); ouders Zef en Fiene Notermans-Heinen;
Rimburg	10:00 uur	Gregoriaans zeswekendienst Netta Schurer-Vrolijk; jrdst. Jeanne Jansen (st); ouders Huntjens-Mohr; Toon en To Cup-Driessen;
Waubach	11:30 uur	Volksz. Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz.oud.(st);Isabel Wilbers;Sjir Moonen;jrd.Tiny van den Oever(st); jrd. Jack Heinen, vader Mathieu Heinen;jrd. oud. Sjaak en Lena Jongen-Winteraeken(st); jrd. Gretha Mulders-Op het Broek, Hub Mulders; oud. Logister-Claessens
A'bosch	14:30 uur	H. Doopsel Esmee Remmerde, Nam. Driessen
A'bosch	15:30 uur	H. Doopsel Julian van Veenen, Abdijhof en Sherilyn Houben, Thornsestraat

Maandag	6 okt	H. BRUNO, PRIESTER
Waubach	19:00 uur	ouders Coen en Anni Boymans-Speetjens (st); Paula Urlings en overl. familie; Lambertus Cornelis Leemans, Mia Leemans-van Alst en Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; jrdst. Ad Jacobs;
Dinsdag	7 okt	HEILIGE MAAGD MARIA VAN DE ROZENKRANS 10.00 uur H.Mis Heereveld
Woensdag	8 okt	
Waubach	19:00 uur	ouders Boijmans-Simons en wederz. oud.; Sjef Reumkens en Herman Bemelmans; oud. Plantaz-Wouters; Maria Janssen-Abram (Bewonersver. An d'r Put); jrd. fam. Mathis Wolters-Schopen(st); Peter Vaessen(st); jrd. Joseph Leo Vaessen(st); oud. Gielen-Dautzenberg
Vrijdag	10 okt	H. MAAGD MARIA, STERRE DER ZEE
Waubach	19:00 uur	ouders Piet en Fien Houben-Weerts; Sjef Reumkens; jrdst. ouders Willem Schormans-Dautzenberg (st); Hubert Willems (buurt); jrdst. ouders Pelzer- Wolters;
Zaterdag	11 okt	
A'bosch	18:00 uur	The Young Singers 1 ^{ste} jrdst. Maria Deguelle-Bisschops; Annemie Wolters; overl. ouders Gärtener-Wolters (st); ouders Cox-Boumen en zoon Wiel (st); Lei Simons; Joost Buck verj;
Zondag	12 okt	ACHT-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans overl. weldoeners van onze parochies; roepingen;
Rimburg	10:00 uur	Gregoriaans oud. Kaczmarek-Kremers(st); overledenen fam. Boijmans-Gillissen(st); Erich Wermelskirchen; Mien Kaufholz-Hanssen; Gerrie Lutgens-Toussaint (Kegel-club Onger Os)
Waubach	11:30 uur	Par. Dameskoor zeswekendienst Tjeu Heidendael; Robert en Annie Adams-Claus; Maria Janssen-Abram (Bewonersver. An d'r Put); jrdst. fam. Nicolaas Linssen-Rothkrans (st); Netje Weijgerse-Janssen verj.(st); Johan Franken en schoondochter Bertha (st); Marga Kölgens-Quaedvlieg; Mia Michorius-Plum;

Oud-dominee, theoloog en dichter Willem Barnard hebben we al vaker geciteerd. Hij weet met juweeltjes van verwoordingen weer te geven wat menigeen herkent. Zoals ook hier weer, overgenomen uit zijn boek 'Psalmgetier'. Misschien is de tekst af en toe wat moeilijk, maar toch...

Bij Psalm 83 Het overgrote merendeel van degenen met wie ik omgang heb, vrienden, burens, gespreksgenoten, is 'ongelovig', zoals dat harteloos heet. Godsdienst: geen. Dat is zo vanzelfsprekend, dat ik eraan gewend ben geraakt, mijzelf 'andersdenkend' te noemen. Heel lang geleden sprak men van 'buitenkerkelijk' als iemand geen kerk ooit van binnen zag, behalve als toerist. Het gezichtspunt was normaliter dat van de praktisant, de 'gelovige', al was dat ook toen al zelfbedrog. Maar men ging ervan uit dat Europa 'christelijk' was. Maar die meerderheidswaan is voorbij en dat is maar goed ook. Het is niet 'normaal' om te geloven. Maar ik vind het wel jammer, ja zelfs beneden de maat (hun eigen maat) als telkens weer blijkt dat datzelfde merendeel van mijn gespreksgenoten de raarste voorstellingen koestert omtrent die onvergelijklijk boeiende bundel geschriften die samen 'bijbel' heten. Wat ik verondersteld word te denken, voor te staan, te geloven of af te wijzen staat voor hen blijkbaar bij voorbaat vast, het is namelijk wat overeenkomt met de rancune die menigeen koestert, de karikatuur die dient om zich dat geloof van het lijf te houden. Vooral als men vertegenwoordiger van kerk en christendom is geweest, zoals ik, wordt men met innig wantrouwen bekeken en kost het vaak vrij wat moeite om als normaal medemens beschouwd te worden. Dat heette in vroegere eeuwen trouwens 'christenvervolging'.

En bij psalm 84: ... al die vragen die op hetzelfde neerkomen: ik ben sterfelijk, wij zijn sterfelijk en dat moet ook, maar niettemin. De dood is een vijand, een booswicht, een boef, een incarnatie van het pure kwaad, in het 'vlees' ingekankerd. En die dood in zijn gestalte van puur kwaad lag vannacht bij mij in bed, liet mij de gemeenste kwellingen zien, grinnikte om het vermogen om pijn te doen. De dood was mijn bedgenoot, maar meteen mijn uiterste eenzaamheid. God was me meer dan ooit een donkere wolk. Ik kon dus niet geloven. Tenzij op die volstrekt onleerstellige, onsystematische manier: dat ik lees. Dat ik lees in het boek waar ik nooit meer los van kom, de bijbel. Daar ben ik aan verlaafd, het heeft mij in hechtenis genomen, in knechtschap. In dienst. Die dienst, dat 'ministerium', neem ik dan maar weer op. Ik laat mijn gedachten tuchtigen door de beeldspraak, het metaforische van die verhalen, gedichten, sagen. Van die wolk bijvoorbeeld. Dat essentiële beeld. En ik bedenk dat die wolk geen log wezen is in die verhalen, geen duistere drukkendheid die als een broedse kip onbewegelijk zat te zijn. In de verhalen heeft die wolk een voortrekkersrol. En als zij/hij tot staan komt, is het bij de tabernakel. Dat wil zeggen: de plek van de liturgie. Daar laat hij/zij zich dan tijdelijk neer. En ik bedenk ook: het is als in mijn eigen bestaan, als op de zondag de liturgie verluidt, de dienst wordt gevierd. 'Op' die liturgie rust dan de cloud of unknowing, de onanalyseerbare goddelijke Presentie. Dat is aan niemand uit te leggen, zomin als de liefde valt uit te leggen. Alleen als je je daaraan overgeeft, beleef je het.

Of ook over liturgische taal: Ik lees die psalm. Hij is mij vreemd en eigen. Kan poëzie niet over de rand van het vatbare heen mij doen beleven wat ik niet vatten kan? Zo'n tekst tilt mij over de rand. Maar niet naar wat ik niet wil. Ik ben geen wil- en stuurloos luistervoorwerp. Ik word niet gedrogeerd, aan mijn sturend besef ontvoerd. Het zijn woorden die ik te lijf ga, waar ik mee in gesprek ga, in overleg treed. Want het zijn woorden die passen in dat grote geheel, dat verhaal dat samen voor mij de Onuitsprekelijke uitmaakt, die Onuitsprekelijke die een mij toesprekende wordt. Ja, dát is het: 'God' is en blijft voor mij het raadsel, maar de Heer van de Bijbel klaart op tot een geheim. De Heer deelt zich mee in dat verhaal, waarvan de woorden deel uitmaken....

Het volgend *Kerkebledje* verschijnt op 10 oktober en wel voor de periode tot 9 november.

Misintenties kunt u inleveren tot uiterlijk donderdag 2 oktober, liefst middels een briefje in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg.