

**Parochiecluster
Ubach over Worms**

Pastoor E. Smeets,

Kerkberg 7, Waubach
☎ 5312378 fax 5332039
pastorie.waubach@hetnet.nl
Pastoor ed.smeets@hetnet.nl

Parochie-assistent

H. Verhaeg,
☎ 06-23115067

Secretariaat - Intenties

Pastorie, Kerkberg 7, iedere
werkdag van 10.00-12.00 uur
☎ 5312378

Misintenties

**Door de week € 7
Weekend € 21**

Kosters

Waubach-Groenstraat:
Th. Gielen ☎ 5312387
J. Post ☎ 5310449
Abdissenbosch:
M. Rutten ☎ 5312313
Rimburg:
J. Jacobs ☎ 5330220
Lauradorp:
A. Erps ☎ 5314538

Kerkbijdrage

Par. H. Jozef
Giro: 38 55 500
Rabobank: 15 17 02 136
Par. HH. Theresia en Don Bosco
Giro: 10 49 378
Rabobank: 15 17 02 276
Par. H. Bernadette
Giro: 10 48 849
Rabobank: 15 17 00 753
Par. H. Drievuldigheid
Giro: 15 64 348
Rabobank: 15 17 04 007

**Missiecomité Landgraaf
15.17.00.303**

Voor € 300 per jaar
kan er een priesterstudent
in een missieland worden
geadopteerd.

Adverteren in dit blad?

Drukkerij Antwan
☎ 5316550

www.rk-ubachoverworms.nl



't Kirkebledje

Feestelijke viering van het Vormsel



Over enkele weken vieren we plechtig het H. Vormsel. Samen met de drie koren die deelnemen aan de Vormsel-liturgie (The Young Singers te Lauradorp, Gioia en Liesse) zien we ernaar uit onze bisschop, Mgr. Frans Wierdsma, en de vormelingen met hun ouders en leerkrachten in de kerk te ontvangen en getuigen te zijn van dit belangrijke gebeuren, zowel voor deze jonge mensen, alsook voor de parochies!

Maar...

... over die zogenaamde 'initiatiesacramenten' (Doopsel, Communie & Vormsel) is toch ook de laatste jaren heel wat gaande. Vanuit parochianen klinkt steeds sterker de vraag in hoeverre Communie en Vormsel nog zo'n **centrale plaats** moeten blijven behouden: 'Kijk eens naar alle geld en energie die de parochie daar insteekt! Wat zien we er van terug? Zou dat alles niet beter aan andere categorieën van de zielzorg besteed kunnen worden?' Een hele kwestie... Daarover dit artikel dat in grote lijnen een beeld wil schetsen. Tot voor kort telde de **sacramentenpastoraal** in onze streken geen of weinig problemen. De catechese werd stevast aan de school toevertrouwd. De schoolgemeenschap primeerde op de parochie. De laatste jaren is – ook in Limburg – de pastoraal van Communie en Vormsel echter grondig **geëvolueerd**. Hoewel in Ubach over Worms pastoor en catechiste de sacramentencatechese nog **op school** verzorgen, is in veel parochies de voorbereidende catechese van Communie en Vormsel inmiddels **van de school naar de parochie** verhuisd. En het aantal pastoors en kerkbesturen dat hiervoor kiest wordt gauw groter...



H. Bernadette

Abdissenbosch

H. Joseph

Waubach-Groenstraat

H. Drievuldigheid

Rimburg

H. Theresia & Don Bosco

Lauradorp

Jaargang 2008 nr. 6

6 juni t/m 11 juli

H.Vormsel 27 juni 19.00 uur.

Lauradorp: BS An d'r Put (22): Jelle & Noortje Buskens; Ashley Caenen; Verena Coenen (Vormsel vindt op een andere datum in Heerlen plaats); Isabelle Cranen; Shauni Dekkers; Oriana Dragolin; Kimberley de Heus; Lisan Hol; Anita Kockelkorn; Bjorn Manders; Laura Naranjo Garcia; Denise Geers; Felice Reumkens; Fabienne Rinkens; Francesca Salmaso; Daan Schiffelers; Jordy Schoeré; Celina Sjaauw En Wa; Sabrina Theunissen; Demi Traarbach; Edith Walschot; Laura Witjes. **BS Bei de Ling (17):** Wesna Brdan; Nathalie Claessens; Remy Dörenberg; Shirley Elbertsen; Ymke Gerads; Sieske Haan; Geoffrey Jongen; Dylan Lemmens; Kelly Mauer; Yordi Moonen; Jolien Smeijsters; Jessy Theelen; Sam Thomas; Leonie Thomissen; Léanne & Stan Vreuls; Jordy van Wandeloo. **OBS De Speurheus (32):** Chiara Aerts; Kemi Bankole; David Aufdenkamp; Dion Eijdemans; Kevin van Empelen; Fleur Fiering; Demi Fiori; Bart van Gemert; Yorrith Haan; Mitchell Heesel; Liam Hermans; Demy Heuts; Janna Hoofs (13 juni); Shannen Hutten; Linsey Janssen; Quendoline Jansen; Monique Junggebur; Sjoerd Kaczmarek; Luca Keerssemeeckers; Brittany Maassen; Nina Maassen; Sterre Moust; Bjorn Panek; Lars Ricksen; Bart Robbertsen; Mischa Rouleaux; Vera Tannhoff; Zoë Thalen; Roy Thomas; Naömi Waterreus; Iman Watson; Manon Wischmann.

13 juni 19.00 uur Abdissenbosch:

BS De Wegwijzer (28): Naomi van de Bult; Denise Delhey; Edwin van Els; Mathijs & Menno Engels; René Erens; Robin Frankes; Shelly van Geldorp; Bionda Gubbels; Rachel Gubbels; Siemen Hanssen; Wesley Hendrix; Dylan Jerzynska; Laura Kempen; Joeri Kerkhoff; Dustin Krijnen, Nicky Krijnen; Sander Langohr; Vincenzo di Leonardo; Kim Lindelauf; Robin Rook; Tim Rijken; Roy Simons; Carlijn Smeets; Casey Smeets; Natascha Strolenberg; Luc Vanovermeere; Hub Winteraeken.

Waarom? Eigenlijk omdat binnen de **driehoek ouders – school – kerk** de onderlinge verhoudingen danig veranderd zijn. 'Men' was vroeger homogeen katholiek en liet dat met name ook blijken door een **levende relatie met de parochiegemeenschap**. De school verzorgde samen met de parochie het Communie- en Vormselproject. Maar die **levende relatie van ouders met de kerk is stilaan zeldzaam** geworden. En dat is de kern van het probleem: waren de Sacramenten eerder 'slechts' één van de vele contacten met de kerk, nu zijn ze stilaan het enige contact geworden. Was de driehoek – zeker in de jaren na het Concilie toen kerken en schoolbestuur elkaar stilaan loslieten om scholen zelf de kans te geven hun eigen weg te vinden naar geloof en kerk toe – nog altijd gestoeld op **nauwe verbondenheid** – concreet beleefd in trouwe **participatie** aan het kerkelijk leven - nu is er van een dergelijke verbondenheid nauwelijks sprake meer. Of minstens is er een andere invulling aan gegeven...

Een **schooldirecteur** verwoordde het laatst op een symposium als volgt. Hij constateerde dat ouders bij de aanmelding van hun kind op school vaak ook de verwachting uitspraken dat de school christelijke waarden en normen zou meegeven en het kind vertrouwd zou maken met de Sacramenten van de Kerk. Zo was het immers ook altijd geweest. School en parochiegemeenschap zijn echter in de loop van de jaren op punten uit elkaar gegroeid. Tijdens dat gesprek met de ouders gingen zijn gedachten uit naar een nieuwe jonge leerkracht die hem aangegeven had zich eerlijke zorgen te maken over de wijze waarop hij de katholiceit van de school zou moeten uitdragen: hij was immers niet bewust katholiek! **'Maak je kinderen dan niks wijs?'** zo luidde zijn **eerlijke vraag**.

De school beantwoordt heden ten dage aan de vraag van de ouders door concreet te verwijzen naar de catechese die op school gegeven wordt en de voorbereiding van de Communie en het Vormsel waar de school een grote bijdrage aan levert. Maar de **verwachtingen van de parochie** gaan veel verder! Misschien niet direct aan het adres van de school, maar wel aan de ouders. Want door de huidige insteek **heeft de kerk ergens het nakijken**: school en ouders voldoen over en weer aan elkaars verwachtingen aangaande catechese en Sacramenten. Maar wat met de verwachtingen vanuit de parochie? Bij wijze van spreken: met de presentatiemis begint de Communicacyclus, de Communieviering is het hoogtepunt en de Processie het absoluut sluitstuk. 'We zien elkaar wel weer bij het Vormsel,' lijkt er een beetje in te zitten. En het grote gevaar van 'schoolmissen' is nou juist dat die (twee!) de eigenlijke (wekelijkse!) zondagsviering vervangen. En daarmee is de vraag toch niet te omzeilen of deze gang van zaken nou wel zo ideaal is... In ieder geval zijn het relicten uit het verleden die heden ten dage in een totaal nieuw en ander daglicht zijn komen te staan!

Daarnaast speelt bij het **Vormsel** – nog sterker dan bij de Communie – de vraag of de vormeling in kwestie nou niet eerst blijk moet geven van een **levend en kerkelijk geloof**, alvorens in de Vormselviering dat wel als zodanig uit te spreken en te beloven... Ze hebben het in de Vormselviering immers over **'geëngageerd geloof'** en **'bewust christendom'**. Maar lesgeven aan vormelingen roept behalve verwondering over de creativiteit en het enthousiasme van jonge mensen vaak ook de teleurstelling op dat sommigen zich zo gemakkelijk laten hangen en terugplooiën op zichzelf. En de band met de kerk is voor velen erg smal: het is de

kerk van het Doopsel en de Communie en de uitvaart van opa of oma, maar zeker geen gebouw dat ze in verband brengen met een **levende gemeenschap rondom God Die juist daar graag wil zijn**. En op je rekent. Net als trouwens de parochie!

Daar staat weer tegenover dat de **toelatingsvoorwaarde** feitelijk de **bereidheid is om iets van God te krijgen**, niet de kwantiteit van voorradige kennis. Er zit dus minstens een geweldige **discrepantie!** Dat spanningsveld bood en biedt aanleiding tot zeer vele gesprekken, discussies en ontmoetingen tussen alle betrokkenen. Maar voorop gesteld: het antwoord of de oplossing laat zich vooralsnog niet vinden! Je zou natuurlijk resoluut een einde kunnen maken aan de huidige praktijk en hoge eisen gaan stellen aan een buitenschoolse (lees: meer binnenkerkelijke) catechese. Maar 'verlies' je dan daarmee niet veel te veel kinderen? Als parochie heb je immers ook altijd nog een **verkondigingstaak om het Evangelie** bij zoveel mogelijk mensen te brengen. En als je dan toch wekelijks de nodige honderden kinderen een uur over God mag vertellen...? De geschiedenis heeft al vaker laten zien dat Gods Geest groter is dan de wegen die mensen bedenken. Net zoals God bij het verlenen van zijn genade niet per sé gebonden is aan onze bewustzijnsgraad. Dat noopt tot voorzichtigheid bij het zomaar afschaffen van oude structuren, zonder dat er pasklare nieuwe voor in de plaats zijn gekomen! Moet je dan toch niet – ook in schoolverband – gewoon **breed zaaien**, waarbij een hoop van het zaad verloren gaat of op ondiepe grond terecht komt, maar er toch ook altijd een gedeelte is dat wel wortel schiet en opkomt, al is het na verloop van tijd? Dat laatste is ook het brandend punt bij de groeiende opvatting van kerkelijke zijde dat je scholen zou moeten stimuleren zichzelf te ontslaan van de verplichtende band met kerk en geloof die zoveel verschillende verwachtingen oproept. Maar ja, ook hier geldt dat iets dergelijks alleen zin heeft nadat men eerst goed de pastorale gevolgen heeft afgewogen. Of vooraleer er een nieuwe manier van catechese is uitgetekend, die niet alle voordelen van het vigerend systeem verliest zonder er nieuwe bij te winnen...

Tja... er ligt dus nog meer dan genoeg om de komende jaren verder op door te denken! Waarbij het de hoop minstens van de parochie en wellicht ook van de school is **dat ook ouders hier hun verantwoordelijkheid opnemen** en hun steentje bijdragen! In parochieverband liggen er – zeker in Ubach over Worms! – voor ouders genoeg kansen en mogelijkheden jeugd bij geloof en kerk te (laten) betrekken! E. Smeets, pastoor

Festival des arts Rimburg 6 juli

Na maandenlange voorbereiding maakt de organisatie van het Internationale Festival des Arts uit Rimburg zich weer op voor de elfde editie. Professionele alsook amateur-kunstenaars weten inmiddels het mooie plaatsje aan de Worm te vinden om er de resultaten van hun vaardigheden te tonen. Een aantal kunstenaars kunt u daadwerkelijk aan het werk zien. Het belooft weer een gezellige en sfeervolle dag te worden. Ook voor inwendige mens wordt gezorgd!

Parochie - agenda

06-06 Aanbidding Waubach (14.00 uur)
07-06 Parochiële Stille Dag te Rolduc
08-06 Bondsfeest Schutterij St. Joseph
09-06 Jaarvergadering Par. Dameskoor
13-06 H. Vormsel te Abdissenbosch
14-06 Studiedag Gregoriaans te Roermond
16-06 Kerkbestuursvergadering
24-06 Hoogfeest St. Jan de Doper
25-06 Catechese misdienaars
26-06 Schoolmis An d'r Put 9.00 uur
27-06 H. Vormsel Waubach & Lauradorp
29-06 Waubachs Dorpsfeest
01-07 Uitstapje Par. Dameskoor Waubach
04-07 Aanbidding Waubach (14.00 uur)
06-07 Jeugdkamp misdienaars & koren
18-07 H. Mis 18.00 u. vw huwelijksjubileum
01-08 Aanbidding Waubach (14.00 uur)
11-08 Zomerdagen misdienaars & jeugd
15-08 Maria Tenhemelopneming (19.00 uur)
22-08 Jongerenkamp te Sprimont
27-08 Catechese misdienaars
30-08 Kinderkorendirigendag Roermond
01-09 Bijeenkomst Rome-reizigers 2008
04-09 Korenoverleg (19.00 uur)
05-09 Aanbidding Waubach (14.00 uur)
11-09 Schoolmis An d'r Put (9.00 uur)
14-09 Kruisverheffing (Kapel Groenstraat)
15-09 Bedevaart Zonnebloem Kevelaar
15-09 Geen avondmis!
19-09 Feestweekend KF Eendracht Waubach
19-09 Festival Musica Sacra te Maastricht
24-09 Catechese misdienaars
25-09 Openingsviering schooljaar Wegwijzer
27-09 H. Mis te Lauradorp vw. H. Theresia
29-09 Bijeenkomst kindernevendienstgroep
01-10 Geen avondmis!
02-10 Bernadettetriduum Adbissenbosch
03-10 Bernadettetriduum Abdissenbosch
03-10 Aanbidding Waubach (14.00 uur)
04-10 Bernadettetriduum Abdissenbosch
07-10 Bestuursvergadering misdienaars
11-10 Gezinsbedevaart naar Lourdes
25-10 Vrijwilligersavond parochies D'r Eck
26-10 Allerzielenlof Waubach
26-10 Zegening graven kerkhof Lauradorp
29-10 Catechese misdienaars
30-10 Bijeenkomst diaconiegroep
01-11 Allerheiligen (18.00 uur A'bosch)
02-11 Allerzielen (10.00 Rb & 11.30 Wb)
02-11 Paardenzegening
02-11 Allerzielenlof Rimburch
02-11 Zegening graven kerkhof A'bosch
07-11 Aanbidding Waubach (14.00 uur)
07-11 H. Mis Waubach om 18.00 uur
07-11 Sint Maartensviering Rimburch 19.00 u
07-11 Korenavond Nieuwenhagen
08-11 Jubileum GK Don Bosco te Lauradorp
11-11 Opening carnavalsseizoen te Rimburch
13-11 9.00 u. Mis Ouderensociëteit Rimburch
15-11 Diakenwijding te Roermond
16-11 Rome-reis
19-11 Catechese misdienaars
23-11 Hoogfeest Christus Koning
29-11 Opening Advent 2008
29-11 Feestavond ZV Eendracht Rimburch
05-12 Aanbidding Waubach (14.00 uur)
19-12 Avondmis Zij-Aktief te Waubach
21-12 Kerstconcert ZV Eendracht Rimburch
24-12 17.00 u Kleuter- en peuterdienst
24-12 17.00 u Kerstavondmis Rimburch
24-12 19.00 u Kerstavondmis Waubach
24-12 21.00 u Kerstnachtmis Abdissenbosch
24-12 23.00 u Kerstnachtmis Waubach
25-12 10.00 u Kerstdagmis Waubach
25-12 Middag: Kerstkinderzegen

De R.K. Stichting Patiëns

... heeft als doel de mantelzorgers van terminale patiënten te ondersteunen of tijdelijk te vervangen om zodoende het mogelijk te maken, dat de zieke thuis kan worden verzorgd en uiteindelijk ook thuis kan sterven. In deze periode is hulp van mens tot mens van onschatbare waarde. Overleg met de eerstelijnszorg vindt altijd plaats. De Stichting wil dit doel bereiken door het inzetten van vrijwilligers. Deze vrijwilligers staan mensen bij in hun laatste levensfase. Zij zijn op de achtergrond aanwezig, luisteren naar de zieke, praten samen over alledaagse dingen maar ook over sterven en dood. Als de vrijwilliger aanwezig is, kan de partner of het familielid even rust nemen of bijvoorbeeld een boodschap doen. De vrijwilliger kan ook licht verzorgende taken overnemen. Het werkgebied van de R.K. Stichting Patiëns omvat Heerlen, Hoensbroek, Klimmen, Landgraaf en Voerendaal. Aanvragen van de R.K. Stichting Patiëns kan via de huisarts, thuiszorg of rechtstreeks via aanvraag@rkstichtingpatiëns.nl.

Zaligverklaring Zr Josefa Hendrina Stenmanns op 29 juni

Moeder Josefa, zoals Hendrina Stenmanns door haar medezusters wordt genoemd, werd op 28 mei 1852 als oudste van zeven kinderen geboren in het Duitse dorpje Issum. Al vroeg ontwikkelde zich in haar een open hart voor armen, zieken, noodlijdenden en stervenden. Haar wens om franciscanes te worden, ging door verschillende omstandigheden niet in vervulling. Door een leerling van haar vader, die missionaris in Steyl wilde worden, werd het missionaire vuur in haar gewekt. In 1884 ging ze naar Steyl. Hier was ze aanvankelijk met andere vrouwen in dienst van het nog jonge Missiehuis dat de in 2003 heilig verklaarde Arnold Janssen in 1875 daar had gesticht. Na de stichting van de Missiecongregatie Dienaressen van de Heilige Geest in 1889, ontving Hendrina op 17 januari 1892 het kloosterhabijt en de naam Zuster Josefa. Samen met Moeder Maria (Helena Stollenwerk) legde zij het fundament voor de jonge gemeenschap van zusters. Haar praktische en organisatorische bekwaamheden kwamen haar goed van pas bij het leiden van de steeds maar groeiende gemeenschap. Ze was een talentvolle pedagoge en had een bijzondere gave om jonge vrouwen in te leiden in het kloosterleven. Met warmte, vriendelijkheid, hulpvaardigheid en goedheid ging zij om met zusters en gasten. In 1898 werd ze overste nadat Moeder Maria op wens van Arnold Janssen intrad bij de door hem gestichte derde congregatie de aanbiddings- of slotzusters. De missiezusters hielden van Moeder Josefa en waardeerden haar zeer. Zij onderhield briefcontact met de zusters die intussen naar diverse landen in de wereld waren uitgezonden. Niets was voor haar te klein of onbelangrijk. Eind 1902 begon haar lijdensweg. Reuma, astma-aanvallen, ademnood en waterzucht leidden uiteindelijk op 20 mei 1903 tot haar dood, 50 jaar oud. Zij werd aanvankelijk begraven op het kloosterkerkhof. Enkele weken geleden werd zij bijgezet in de kloosterkapel. De zaligverklaring van Zr Josefa Hendrina Stenmanns vind plaats gedurende een plechtige Eucharistieviering op zondag 29 juni om half elf in de doolhof te Tegelen.



Kerktelevisie

Een tijdje geleden stond er een artikel in het Zondagsnieuws over 'Kerktelevisie'. Het kerkbestuur Ubach over Worms is al geruime tijd bezig met ondergenoemde stichting om de diensten vanuit de kerk toegankelijk te maken voor mensen die er niet meer actief aan kunnen deelnemen. Hieronder het artikel uit het Zondagsnieuws: 'Criminelen die het voorzien hebben op kerkschatten en er zelfs niet voor schromen explosieven te gebruiken, lopen binnenkort letterlijk in de kijker. Het op internet gebaseerde systeem van kerktelevisie kan ook gebruikt worden om kerken te beveiligen.

God zag altijd alles al, de alarmcentrale kijkt nu ook nog mee via de in de kerk opgehangen camera's. De beelden daarvan kunnen a la minuut geverifieerd worden. Dat zeggen de initiatiefnemers van het medium kerktelevisie, de Limburgse stichting Pro Ecclesia et Civibus (Voor de kerk en het volk) die door het bisdom Roermond gesteund wordt. In Sittard is inmiddels een proef begonnen met kerktelevisie. De kern van het systeem is dat mensen de eredienst live kunnen volgen in een hoge beeld-kwaliteit. Het systeem draait op internet, maar de mensen, kunnen via hun vertrouwde televisie kijken. Via het systeem kunnen mensen van de parochie ook op afstand met parochianen contact hebben. Over en weer kan met elkaar gesproken worden terwijl men elkaar ook ziet. De toepassingen van het platform zijn oneindig. Alarmcentrales kunnen bijvoorbeeld op afstand kijken wie er 's avonds laat nog aanbelt. Via het systeem kunnen zorginstellingen in de gaten houden dat patiënten hun medicijnen juist innemen. Het is andersom ook mogelijk dat patiënten - al dan niet in nood - contact zoeken met een hulpverlener. En kinderen die ver weg wonen kunnen bijvoorbeeld live contact met hun ouders en familie houden. Volgens de initiatiefnemers van kerktelevisie, deken Wilbert van Rens voorop, kan het systeem ook uitkomst bieden bij de beveiliging van kerken. Als veel mensen deelnemen is het systeem voor iedere parochie betaalbaar. Hoe meer mensen deelnemen, hoe goedkoper het voor een parochie is om de kerk bijvoorbeeld 24 uur per dag virtueel te laten bewaken. Op alarmmeldingen kan dan meteen gereageerd worden. Kerk-tv is met vijf euro per maand per deelnemer inmiddels enkele euro's per maand goedkoper dan kerk-radio. Kerktelevisie is opgezet vanuit de gedachte dat mensen met een beperking toch nagenoeg volwaardig kunnen deelnemen aan de eredienst van de eigen parochie. Dat geldt ook voor huwelijken, begrafenissen, doopsels. Van Rens verwacht dat kerktelevisie een impuls zal zijn voor het kerkelijk leven en het parochiegevoel. Het medium zou ook ingezet kunnen worden voor evangelisatie-doeleinden zoals het geven van voorbereiding op het heilig vormsel. De stichting hoopt zoveel deelnemers te kunnen registreren dat daardoor het systeem ook betaalbaar wordt voor missielanden, voor de missionering en toepassingen in onderwijs en gezondheidszorg. De stichting Pro Ecclesia et Civibus heeft als enige een officiële distributielicentie gekregen van het Vaticaan. Alle uitzendingen van het Vaticaan kunnen daarom probleemloos door de gebruikers gevolgd worden. *Wordt vervolgd...*

Rouwverwerkingsbijeenkomsten

Op 6 november was de vrijblijvende kennismakingsmiddag voor een kleine groep mensen, die iemand door de dood hebben verloren. Velen van onze groep gingen er, met veel voorbehoud, naar toe. Men had iets van: "Wat moet ik daar?" of "Ik ga me daar niet helemaal bloot geven!". Iemand anders zei ook: 'Als er een telefoonnummer bij stond waar ik me had kunnen afmelden, dan had ik dat beslist gedaan'. Toch zijn velen de volgende bijeenkomsten blijven bezoeken. De eerste paar bijeenkomsten was het wennen aan elkaar. Ieder heeft zijn eigen verdriet en niet iedereen kan er makkelijk over praten. Mede door de zeer goede en rustige begeleiding van pastor Jacques Vestjens konden we steeds meer over ons persoonlijk verdriet vertellen. De kunst was dan ook om naar elkaar te luisteren en geen adviezen aan elkaar te geven. Men zegt zo snel van 'Je moet dit eens proberen en dat moet je echt niet gaan doen'. Omdat we elkaar begrijpen, denken we dat we ook de oplossing voor anderen al weten. Doch niets is minder waar. Luisteren is het allerbeste. De ander wil het verhaal bij zijn verdriet kwijt en dat geeft al veel opluchting. Als je goed naar het verhaal van de ander luistert, geeft dat al heel veel steun voor je eigen verdriet. De sfeer tijdens de bijeenkomsten was dan ook prettig. Er werd zelfs gelachen en

er werden grapjes gemaakt. Een van de aanwezigen zei: 'De negen bijeenkomsten vond ik zeer positief. Een verrijking voor mijn verdere leven'. Namens de groep, Elly.



Cursussen gregoriaans

Het is verheugend te constateren dat, na een periode van achteruitgang, de belangstelling voor het gregoriaans, ook bij jongeren, de laatste tijd weer toeneemt. Dit uit zich o.a. in een groeiende belangstelling voor cursussen gregoriaans. Tevens moeten we echter constateren dat de mogelijkheden voor beroepsmusici om op conservatoriumniveau gregoriaans te studeren, de laatste jaren sterk afgenomen zijn en thans nagenoeg geheel zijn verdwenen. Dit heeft o.m. tot gevolg dat in de toekomst een gebrek aan kader, aan gekwalificeerde scholaleid(st)ers dreigt te ontstaan, waardoor ook een vitale praktijk van het gregoriaans in gevaar komt. Teneinde ook in de toekomst te voorzien in een nieuw kader scholaleid(st)ers heeft de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond een 1-jarige cursus op conservatoriumniveau ontwikkeld. Ook vrouwen zijn uitgenodigd aan deze cursus deel te nemen. De tijd dat het gregoriaans een pure mannenaangelegenheid was, ligt immers reeds ver achter ons! Naast de zorg voor een nieuw kader toekomstige scholaleid(st)ers, waarvoor bovengenoemde cursus is ontwikkeld, is het gewenst ook aandacht te schenken aan de theoretische en praktische kwaliteiten van de huidige scholaleiders. Ook in de wereld van het gregoriaans heeft de tijd immers niet stil gestaan en het is dan ook van belang, dat de resultaten van muziekonderzoek tijdens de laatste decennia en de daaruit voortvloeiende nieuwe inzichten aan de huidige scholaleiders wordt doorgegeven. Om die reden hebben we voor de huidige scholaleiders een korte cursus ontwikkeld, met als doel hun kennis van het gregoriaans weer up-to-date te brengen.

1. Cursus Gregoriaans op conservatoriumniveau voor toekomstige scholaleid(st)ers gedurende 30 cursusbijeenkomsten (60 lessen) op vrijdagmiddag van 14.00 – 16.30 uur in het Colam-gebouw te Roermond. Docenten: dr. A. Kurris, Franco Ackermans, Cyriel Tonnaer en past. Ed Smeets (november 08 - juni 09)

2. Bijscholingscursus post-HBO conservatoriumniveau voor scholaleid(st)ers gedurende 6 bijeenkomsten op woensdagavond van 17.30 – 19.30 uur achter de O.L.Vrouwbasiliek te Maastricht op 10, 17 & 24 september en 1, 8 & 22 oktober 2008. Docenten: dr. Kurris, Franco Ackermans, prof. dr. Stefan Klöckner en Hans Leenders. Informatie en aanmelding via de NSGV, nsgv@bisdom-roermond.nl of via pastoor Smeets





● In het vorige parochieblaadje was een fout geslopen voor wat betreft de H. Communiedatum voor volgend jaar en prompt werden we erop aangesproken: een teken dat ons Blèdje goed wordt "bestudeerd"! Overigens mag de foutief genoemde datum best zo veel mogelijk vrij gehouden worden: dat is immers Processiezondag in Waubach. ● In Rimburch, voor de kerk, is een sleutelbos gevonden met een huissleutel en een fietsensleutel: de gedupeerde kan zich melden bij telefoonnummer 5320057. ● Een vertegenwoordiger van een (bekende) vereniging kwam naar de pastorie met twee mededelingen. Ten eerste: de vereniging kon niet deelnemen aan de Sacramentsprocessie. Ten tweede: of de pastoor vaste sponsor wilde worden van de vereniging. Volgend jaar proberen we het allebei nog eens! ● 'Van 0 naar 100 km is net geen 13 minuten'. ● 25 mei was een top-dag. De Sacramentsprocessie was bijzonder mooi. Ondanks de spat regen aan het begin was het een stralend gebeuren. Complimenten aan alle deelnemers en aan de mensen die de straten versierd hebben. In de Groenstraat was menig huis nog eens – met een heel verkeerd woord uitgedrukt – ouderwets versierd: Mariabeelden en Heilige Harten, huisaltaartjes en de nodige kaarsen en bloemen sierden de voorramen. Chapeau en dank! De ontmoeting na afloop bij de familie Speck was zeer geslaagd. Dank, Sjef en Hanny, voor de genoten gastvrijheid! Daarna werd de paal rechtgezet bij de nieuwe en bijzonder trotse koning van schutterij Sint Jozef. Maar wat blijkt... een straat verderop blijkt nog een koning te wonen, of een koningin eigenlijk... tenminste ook daar staat een koningspaal. Maar die betreffende vereniging blijkt andere statuten te hebben: in 'die van ons' staat dat de paal nooit buiten de gebiedsgrenzen van Ubach over Worms mag staan. Met recht mag de tweede koningspaal ('dae van die angere') in Ubach over Worms op grond van de statuten een 'gefoetelde' genoemd worden. Maar onze koning is zo trots dat het hem 'egaal zal zieë' waar nog meer overal koningspalen staan. Daarna was er eveneens op 25 mei nog Circus bij Bei de Ling: een heuse circustent met schitterende artiesten en een dolenthousiast hooggeëerd publiek. Prachtige actie! ● Een week later was het weer top-zondag: met de Sacramentsprocessie in Rimburch. Lees hetzelfde verhaal hierboven gewoon nog eens: de complimenten zijn hetzelfde aan het adres van Rimburch! ● In een speciaalzaak bij 'Op de Kamp' is 'hemelse ham' te koop (voor € 7,50 per ons). Hoe zal die smaken? ● We gaan er werk van maken: van twee collectes op zondag terug naar een. De praktijk van de twee collectes komt uit de tijd van de betaalde plaatsen (plaatsengeld). Navraag bij de andere parochies levert als resultaat op dat met duidelijke aankondiging de opbrengst per saldo niet daalt. We komen er nog op terug. ● Een mevrouw laat de oproep voor bijeenkomsten m.b.t. rouwverwerking uit 't Kirkebledje lezen aan haar vriendin. Na 't lezen zei de vriendin: 'Ik zou er maar niet naar toe gaan: Voor je het weet sta je in de kerk koper te poetsen!' ● We

PSYCHOLOGIE

Wierook helpt bij depressie

Het bij religieuze bijeenkomsten verbranden van wierook blijkt echt bij te dragen aan een betere geestelijke gezondheid. Bij het verbranden van wierook komen stoffen vrij die werken als antidepressivum. Zij activeren een eiwit in de hersenen, met als resultaat een antidepressieve werking. Dit meldt A. Moussaieff (Hebreeuwse Universiteit, Jeruzalem) op grond van proeven met muizen.

Uit de krant. Gelezen? Daarom alleen al zou je toch 's zondags ter kerke gaan...?

Wekelijks probeert de pastoor het **ziekenhuis** te bezoeken. Geeft u zelf door wanneer u of iemand anders in het ziekenhuis verblijft en een bezoekje op prijs stelt. Hetzelfde geldt voor de **diaconiegroep**: voor een bezoek kunt u terecht bij Hanny van der Wouw op de pastorie (wo. en do. ochtend).

zoeken nog steeds enkele bezorgers voor het parochieblad! Mogelijk heeft u de vorige oproep gemist! Info op de pastorie.

Eerste Heilige Communie '09

Ja, er stond inderdaad een fout bij de data in het vorig parochieblad: de Communiedatum in Waubach was verwisseld met die van de Sacramentsprocessie een week later. Dus: **Abdissenbosch en Lauradorp op Hemelvaartsdag (21 mei) en in Waubach de zondag na Pinksteren (7 juni 2009).**

H. Doopsel

U bent welkom op deze data. Ouders worden op de voorafgaande bijeenkomst verwacht. In principe worden telkens twee kinderen in één viering gedoopt. Aanmelding via de pastorie (☎ 5312378).

Gedoopt

11-05: **Sverre Zijlstra**, Kerkstr. & **Jayden Grooten**, W. Dreesstr.

Overleden

08-05: **Mien van Uffelen-van den Heuvel**, Ch.Frehenstraat 79 jr

Kerkhofbeheerder Waubach

Na jarenlange trouwe dienst heeft **Ton Gielen** al geruime tijd geleden omwille van zijn leeftijd aangegeven dat hij zijn taak als kerkhofbeheerder aan het kerkbestuur wilde teruggeven. We zijn hem dankbaar voor alle werk in al die jaren! Een opvolger is gevonden en zal per 1 juli zijn taak overnemen: dhr. **Wim Senden**, Kloosterstr. 22, ☎ 5332240. Dankbaar zijn we ook dat dhr. Pierre Pelzer in de voorbije maanden de administratie gedigitaliseerd heeft!

Datum	Kerk	Bijeenkomst
22 juni	Waubach	Wo. 18 juni
29 juni	Ab & Rb & Ld	Wo. 18 juni
13 juli	Waubach	Wo. 18 juni
17 aug.	Waubach	Wo. 13 aug.
31 aug.	Ab & Rb & Ld	Wo. 13 aug.
7 sept.	Waubach	Wo. 13 aug.
28 sept.	Ab & Rb & Ld	Wo. 24 sept.
19 okt.	Waubach	Wo. 24 sept.
9 nov.	Waubach	Wo. 5 nov.
30 nov.	Waubach	Wo. 5 nov.

Huwelijken 2008

20-06 Rimburch **Léon Souren & Sandra Helms**, Nieuwstraat. 28-06 Rolduc **Guido Bouman & Susan Knauf**, Gank. 05-07 Waubach **Martin Vuist & Wendy Senden**, Burg.Dortantsstraat. 01-08 Waubach **Kevin Kruyen & Sindy Heinrichs**, Dassenhoorn. 08-08 Nieuwenhagerheide **Maarten Hollemans & Miranda Hendriks**, Europaweg-Noord. 29-08 Waubach **Chrêtiën Vroomen & Eveline Rieger**, Rechtstraat. 29-08 Schaesberg **John Prikken & Miranda v.d. Berg**, Europaweg- Noord. 30-08 Waubach **Richard Visser & Peggy Hubbers**, Kantstraat. 18-10 Waubach **Robert Frehen & Eveline Cortenraad**, Hulsberg.

Op bedevaart in 2008 en 2009

Na de Wereldjongerendagen te **Sydney** in juli, een Gezinsbedevaart naar **Lourdes** in de hefstvakantie in oktober, waar eveneens net als Sydney een mooie groep uit onze parochies meegaat (overigens: voor deze reis is nog voldoende plek!) en een Rome-reis in november, die volgeboekt is, staat er ook **2009** weer het nodige op het programma. De **Limburgse Bedevaarten** organiseren natuurlijk wederom de jaarlijkse reizen naar **Lourdes** (zie: www.lourdesbedevaarten.nl). Voor jongeren staat er een pelgrimsreis naar **Israël** in de agenda voor de zomervakantie. Zo gauw er meer bekend is, melden we dat graag. Vanuit de eigen parochie wordt er ook in 2009 weer een **Romereis** gehouden, en wel in de herfstvakantie (26-31 oktober 2009. Kosten plusminus €550). Informatie en aanmelding bij pastoor E. Smeets. Daarnaast biedt S&S Reizen een 11-daagse unieke vlieg- en busreis aan naar **Israël**: Jeruzalem, de hoofdstad, de Stad van David en één van de meest omstreden gebieden van de wereld. De duizenden jaren oude stad is een bakermat voor Joden en Christenen en wordt door volgelingen als heilig beschouwd. Jeruzalem is één groot openluchtmuseum, maar ook een bruisende, moderne stad, waar het verleden in het heden leeft. De tocht over de Via Dolorosa komt langs de veertien kruiswegstaties en loopt door de moslimwijk naar het heilig graf in de christelijke wijk. Het herdenkt de lijdensweg van Jezus vanaf zijn veroordeling tot zijn dood. Zeer indrukwekkend is het meemaken van de Sabbat bij de klaagmuur. Het prachtige, tussen bergen en een vlakke gelegen Meer van Tiberias is het diepste gelegen zoetwatermeer

ter wereld. Rond dit meer liggen veel bekende plaatsen die al in de vroegste tijd bewoond waren. Kafarnaum was ooit een drukke handelstad en tevens de tweede woonplaats van Jezus en Petrus. De tuin van de zeven bronnen waar de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging plaatsvond, de berg van de Zaligspreking, de plek waar Jezus van bergrede uitsprak en de Jordaan zijn veelbezochte bijzondere plekken in Israël. Naast de vele bekende plaatsen leert u ook de natuur en de bevolking kennen van Israël. U reist van het groene Galilea tot de kleurrijke Rode Zee en van de woestijn naar de Poorten van Jeruzalem. Tijdens deze 11-daagse rondreis leren we het land, onder begeleiding van een deskundige (Nederlandssprekende!!) Israëlsche gids en uw eigen S&S reisleader, in haar volle omgang goed kennen. U kunt naast de Bijbelse plaatsen een indruk krijgen van de geschiedenis, de cultuur en de schitterende natuur van dit land. Reisfeiten: reisdata: 16/03/2009 t/m 26/03/2009; reisduur: 11 dagen; reissom: € 1550,- (eenpersoonskamertoeslag: € 225). Meer info, ook over andere reizen: www.sens-reizen.nl



Waubachs Dorpsfeest

Ook nu weer is er tijdens het Waubachs Dorpsfeest (de laatste zondag van juni) gelegenheid de kerktoren van Waubach te beklimmen. Wederom wordt er € 1,- gevraagd: de helft voor de toren, de andere helft voor de jeugdkas, van waaruit allerhande goede initiatieven worden bekostigd voor misdienaars, jeugdkoren en nog heel wat andere jeugd!



Liturgische diensten in onze parochies

Op maandag, woensdag en vrijdag is er in Waubach om 17:45 uur gelegenheid samen de **vespers** te bidden en te zingen. Een 'Klein Getijdenboek' ligt voor u klaar. Aansluitend wordt het Allerheiligste uitgesteld ter **aanbidding** en om 18.30 uur de **rozenkrans** gebeden. **Biechtgelegenheid** is er op zaterdag om 16:00 uur in de kerk, of volgens afspraak met de pastoor. Op de **eerste vrijdag van de maand** wordt het aanbiddingsuur om 14:00 uur gehouden. Wekelijks wordt er ook een H. Mis opgedragen ter ere van O.L. Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette' voor de pelgrims-intenties van de Lourdesbedevaarten.

Vrijdag	6 juni	H. NORBERTUS, BISSCHOP
Waubach	14-15 uur	<i>Uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding, rozenkrans en vespers</i>
Waubach	19:00 uur	Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st); ouders Defèsche-Rinkens en dochter Bertine (st); Anneke Bogman; overledenen van de fam. Reinartz en fam. Senden; Sjef Reumkens en Herman Bemelmans; Joep Franken;
Zaterdag	7 juni	
A'bosch	18:00 uur	Volkszang echtpaar Schnitzeler-Meens en fam. Dortants-Meens (st); Zef Vaessen; ouders Hinskens-Rutten (st); Wiel Cox; jrdst. Maria van den Dikkenberg-Frijns, tevens Wim van den Dikkenberg; Ger Wijshijer; May Meens, Jack Bamford en ouders Meens-Keulers; Sjeng Roex en May Cruts;
Zondag	8 juni	TIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR <i>Hos. 6 De Heer spreekt zijn teleurstelling uit over de wijze waarop het volk Hem dient</i> <i>Mat. 9,9-13 Jezus roept Matteus en ligt aan diens woning aan tafel aan</i>
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans overl. priesters van onze parochies; hen die offerden; roepingen;
Rimburch	10:00 uur	Gregoriaans jrdst. Juup Logister (st): Erich Wermelskirchen;
Waubach	11:30 uur	Par. Dameskoor 1 ^{ste} jrdst. Sjef Reinartz (S), tevens verj; 1 ^{ste} jrdst. Lenie Ringens-Sniedt, Herman Ringens en schoonzoon Harrie Haan; Mia Michorius-Plum; Isabel Wilbers; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders; jrdst. ouders Schmitz-Achten (st); Johan Franken (st); jrdst. ouders Peter Joseph en Maria Josephina Pelzer-Janssen (st); Frits Scholtz; jrdst. Gertie Reinartz-Logister; Marga Kölgens-Quaedvlieg;

Maandag	9 juni	H. EFREM. DIAKEN EN KERKLERAAR
Waubach	19:00 uur	Leny Scheeren-Janssen, dochters Jes en Rini; Paula Urlings en familie; Lambertus Cornelis Leemans, tevens echtgenotes Mia Leemans-van Alst en Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; overledenen van fam. Vaessen-Delahaye; Maria Ringens-Paulus (verj.); ter ere van Pater Pio vr. een goede afloop;
Dinsdag	10 juni	<i>Heereveld 10.00 uur H. Mis</i>
Woensdag	11 juni	H. BARNABAS, APOSTEL
Waubach	19:00 uur	ouders Boijmans-Simons en wederz. ouders; bewoners en overl. bewoners flat Kerkstraat; ouders Papenborg-Zimmermann; jrdst. ouders Joseph en Sybilla Speth-Eppels;
Vrijdag	13 juni	H. ANTONIUS VAN PADUA, PRIESTER EN KERKLERAAR
A'bosch	19:00 uur	Familiekoor La Liesse & Gioia <i>H. Vormsel BS De Wegwijzer</i>
Zaterdag	14 juni	H. LIDWINA, MAAGD
A'bosch	18:00 uur	Volkszang Gertrud Gillissen (st); Annemie Wolters; Joep Jacobs (trouwdag;) Lei Simons (vaderdag); Hein Vanovermeere (vaderdag);
Zondag 15 juni		ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR <i>Ex. 19,2-6a God heeft Israël geroepen en het tot zijn volk gemaakt</i> <i>Mat. 9,36-10,8 Jezus zendt de twaalf uit om de komst van zijn Rijk aan te kondigen</i>
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans jrdst. ouders de Gussem-Pelzer; Arnold Hanssen (vaderdag);
Rimburg	10:00 uur	Gregoriaans jrdst. Mien Kaufholz-Hanssen; jrdst. Annemie Paulssen-Bisscheroux; Gerard Gielgens (vaderdag); Jo Bauer; t.e.v. H. Antonius (st);
Waubach	11:30 uur	Gemengd Koor Don Bosco zesw. Annie Adams-Claus; 1 ^{ste} jrdst. Anna Heinen-Hanssen; Jan Gerards; ouders Iep en Els Janssen-Herberigs en dochter Netty (st); jrdst. Heinz Jansen (st); jrd. Pierre Spaetgens, broer Louis; Zef Gigase; Gerda Oldenburger-Pelzer verj; Johan Kölgens verj. en wederz. ouders; Isabel Wilbers; Mattheu Dubislav verj., tevens schoonzoon Jos; jrdst. overl. oud. Speck-Herbergs; Cleo Wassen; Els en André Quaedvlieg, Trautje en Nellie Speck. Vanwege vaderdag: André Römken, May Jeurissen, Jozef Speth, Hub in 't Zandt, Willie Ijzer, Piet Venhovens, Wil van der Laan, Hub Dideren en dochter Els
Maandag	16 juni	H. JOHANNES FRANCISCUS RÉGIS, PRIESTER
Waubach	19:00 uur	Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st); Paula Urlings en overl. familie; Cap Reulings; Sjeng Roebroeks (vaderdag); Juup Erkens; Lambertus Cornelis Leemans, echtgenotes Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders;
Dinsdag	17 juni	<i>Heereveld 10.00 uur H. Mis</i>
Woensdag	18 juni	
Waubach	19:00 uur	ouders Boijmans-Simons en wederz. ouders; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); ouders Goebert-Scholle; jrdst. ouders Putmans-Vaessen;
Vrijdag	20 juni	
Rimburg	14:30 uur	Pl. Huwelijksmis Sandra Helms en Léon Souren
Waubach	19:00 uur	Wiel Plum; Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef; fam. Martin Hanssen-Schevers (st); ouders Weelen-Hommelsheim; overl. broers en zussen Zijlstra;
Zaterdag	21 juni	H. ALOÏSIUS GONZAGA, KLOOSTERLING
A'bosch	18:00 uur	Gemengd Koor St. Jan Wim van Elferen en Elisabeth van Elferen-Hendrix, tevens Dora van Elferen-Kerkhofs (st); fam. Spiertz-Erkens; Ger Wijshijer; Henk Snippe verj;
Zondag 22 juni		TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR <i>Jer. 20,10-13 Ontmoedigd door de spot van zijn tijdgenoten ervaart de profeet Gods hulp</i> <i>Mat. 10,26-33 Wie de weg van Jezus gaan, mogen vertrouwen dat Hij met hen mee gaat</i>
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans roeping; weldoeners van onze parochies;
Rimburg	10:00 uur	Gregoriaans Harrie Janssen en Wilhelmina Maria Janssen-Hanssen (st); Zef Spierts; Mien Kaufholz-Hanssen; Johan Joseph Benau (st); Johann en Helena Heuschen-Belillas (st);
Waubach	11:30 uur	Par. Dameskoor zeswekendienst Mien van Uffelen-van den Heuvel; 1 ^{ste} jrdst. Lorene Ligtvoet; Jan Evertsen (st); Anny en Frans Milchers-Reumkens (st); Werner Abel(st); echtp. Jacques en Maria Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); Nettie van Dijk-Akse; Frits Scholtz;
Waubach	14:30 uur	H. Doopsel Joris en Emma Martens, Ereprijs
Waubach	15:30 uur	H. Doopsel Justin Reinartz, Kerkrade
Maandag	23 juni	
Waubach	19:00 uur	Paula Urlings en overl. fam; Hubert en Mia Huntjens-Simons; Lambertus Cornelis Leemans, Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; Mien Frehen-Rothkrans;
Dinsdag	24 juni	GEBOORTE VAN DE H. JOHANNES DE DOPER <i>Heereveld 10.00 uur H. Mis</i>
Woensdag	25 juni	H. WILHELMUS
Waubach	19:00 uur	Fam. Knobens-Höppener (st); ouders Plum-Heinen en dochter Mia (st); ouders Piet en Fien Houben-Weerts;
Donderdag	26 juni	H. JOSEMARIA ESCRIVÁ, PRIESTER 9.00 uur <i>Schoolmis BS An d'r Put</i>
Vrijdag	27 juni	H. CYRILLUS VAN ALEXANDRIË, BISSCHOP EN KERKLERAAR

Lauradorp	19:00 uur	The Young Singers en Gioia <i>H. Vormsel Waubach/Lauradorp Annemie Simons-Reumkens</i>
Zaterdag	28 juni	H. IRENEÛS, BISSCHOP EN MARTELAAR
A'bosch	18:00 uur	Volkszang Peter Lenzen; jrdst. Jan Verstijnen, tevens ouders Verstijnen en schoonouders Olejniczak; jrdst. echtpaar Leo en Maria Mehlkop-Schmelzer (st); jrdst. ouders Schunken-Bures en zoon Piet (st);
Zondag	29 juni	HH. PETRUS EN PAULUS , apostelen ' Gij zijt Petrus en op u zal Ik mijn kerk bouwen '
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans echtpaar Hubert Smeets en Elisabeth Mols (st); hen die offerden;
Rimburg	10:00 uur	Volkszang echtpaar Contzen-Wintgens (st); overl. priesters van onze parochies;
Waubach	11:30 uur	Volkszang jrdst. Bern Abel (st); ouders Vaessen-Reumkens (st); jrdst. Heribert en Maria Sibilla Schiffers-Ringens (st);
A'bosch	14:30 uur	H. Doopsel Joep Reubsaet, Elsloo en Refe Bodelier, Eikehof
A'bosch	15:30 uur	H. Doopsel Ize Pijls, De Tichel
Maandag	30 juni	HH. EERSTE MARTELAREN VAN DE KERK VAN ROME
Waubach	19:00 uur	Paula Urlings en overl. familie; Peter Steins en overl. familie; Lambertus Cornelis Leemans, tevens echtgenotes Mia Leemans-van Alst en Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders;
Dinsdag	1 juli	KOSTBAAR BLOED VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS <i>Heereveld 10.00 uur H. Mis</i>
Woensdag	2 juli	
Waubach	19:00 uur	Margaretha Reinartz-Jeurissen verj; bewoners en overl. bewoners flat Kerkstraat;
Vrijdag	4 juli	H. ELISABETH VAN PORTUGAL
Waubach	14-15 uur	<i>Uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding, rozenkrans en vespers</i>
Waubach	19:00 uur	jrdst. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia, schoonzoon Zef (st); ouders Defèsche-Rinkens en dochter Bertine (st); Anneke Bogman; ouders Pauly-Theves; Jo en Annie Franssen-Janssen (st); overledenen van fam. Reinartz en fam. Senden; Joep Franken;
Zaterdag	5 juli	H. ANTONIUS MARIA ZACCARIA, PRIESTER
Waubach	15:00 uur	Pl. Huwelijksmis Wendy Senden en Martin Vuist
A'bosch	18:00 uur	Volkszang Zef Vaessen; Wiel Cox; echtpaar Lenzen-Dörenberg (st); jrdst. Heini Jansen; jrdst. ouders Mathieu en Netje Gerards-Horsch;
Zondag	6 juli	VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR <i>Zach. 9,9-10 God komt tot ons in nederigheid. Hij brengt vrede en geluk</i> <i>Mat. 11,25-30 Jezus is zachtmoedig en nederig van hart. Hij schenkt rust en verlichting</i>
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans echtp. Reumkens-Dortants (st); jrdst. ouders Frins-Schiffers (st);
Rimburg	10:00 uur	Gregoriaans Maria Bastiaens-Philipps; Katrientje Peters (st);
Waubach	11:30 uur	Volkszang Jan Gerards; jrdst. May Jeurissen; jrdst. echtpaar Claessens-Logister (st); overl. fam. Geenen-Eggen (st); echtp. Sjef en Tinie Haan-Lutgens (st); jrdst. ouders No en Bertha Schiffers-Wolters; ouders Maas-Lataster; Frits Scholtz; jrdst. Johan Eggen; vr. de jongeren uit ons midden die naar de WJD in Sydney gaan;
Maandag	7 juli	
Waubach	19:00 uur	ouders Coen en Anni Boymans-Speetjens (st); Leny Scheeren-Janssen en dochters Jes en Rini; Paula Urlings en overl. familie; Lambertus Cornelis Leemans, tevens echtgenotes Mia Leemans-van Alst en Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders;
Dinsdag	8 juli	<i>Heereveld 10.00 uur H. Mis</i>
Woensdag	9 juli	HH. MARTELAREN VAN GORCUM
Waubach	19:00 uur	jrdst. Agnes Papenborg-Zimmermann; oud. Boijmans-Simons en oud.; jrdst. Wiel Eijdem; jrdst. Agnes Papenborg-Zimmermann; oud. Boijmans-Simons en oud.; jrdst. Wiel Eijdem;
Vrijdag	11 juli	H. BENEDICTUS, ABT, PATROON VAN EUROPA
Waubach	19:00 uur	echtpaar Laumen-Schmitz (st); Sjeng Roebroeks verj;
Zaterdag	12 juli	
A'bosch	18:00 uur	Volkszang jrdst. echtpaar Hendriks-Vogt (st); May Meens; Ger Wijshijer;
Zondag	13 juli	VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans vrede en meer rechtvaardigheid in de wereld; hen die offerden;
Rimburg	10:00 uur	Gregoriaans jrdst. ouders Paulssen-Meijers (st); Erich Wermelskirchen;
Waubach	11:30 uur	Dameskoor Sjeng en Maria Thonon-de Kock; Marga Kölgens-Quaedvlieg; jrd. Maria Dautzenberg-Römkens, Jozef Dautzenberg; Sjir Moonen verj.; Isabel Wilbers en Jo De Bruijn verj.; Zef Gigase; jrd. Anneke Bogman; Mia Michorius-Plum; Frans en Maria Heidendael-Toenbreker en kinderen; jrd. Mia Konings-Thuis; jrd. Peter Steins; Robert en Annie Adams-Claus; Nicolaas en Victorine Swelsen-Horstermans; jrd. Jos Brull; Annie Franken-Renneberg
Waubach	14:30 uur	H. Doopsel Rijan Konings, Maastrichterlaan

Het volgend *Kerkebledje* verschijnt op 11 juli en wel voor de periode tot 15 aug. Misintenties kunt u inleveren tot uiterlijk donderdag 3 juli, liefst middels een briefje in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg.