

**Parochiecluster
Ubach over Worms**

Pastoor E. Smeets,

Kerkberg 7, Waubach
☎ 5312378 fax 5332039

pastorie.waubach@hetnet.nl

Pastoor ed.smeets@hetnet.nl

Parochie-assistent

H. Verhaeg,

☎ 06-23115067

Secretariaat - Intenties

Pastorie, Kerkberg 7, iedere
werkdag van 10.00-12.00 uur
☎ 5312378

Misintenties

Door de week € 7

Weekend € 21

Kosters

Waubach-Groenstraat:
Th. Gielen ☎ 5312387
J. Post ☎ 5310449
Abdissenbosch:
M. Rutten ☎ 5312313
Rimburg:
J. Jacobs ☎ 5330220
Lauradorp:
A. Erps ☎ 5314538

Kerkbijdrage

Par. H. Jozef
Giro: 38 55 500
Rabobank: 15 17 02 136
Par. HH. Theresia en Don Bosco
Giro: 10 49 378
Rabobank: 15 17 02 276
Par. H. Bernadette
Giro: 10 48 849
Rabobank: 15 17 00 753
Par. H. Drievuldigheid
Giro: 15 64 348
Rabobank: 15 17 04 007

Missiecomité Landgraaf

15.17.00.303

Voor € 300 per jaar
kan er een priesterstudent
in een missieland worden
geadopteerd.

Adverteren in dit blad?

Drukkerij Antwan

☎ 5316550

[www.rk-
ubachoverworms.nl](http://www.rk-ubachoverworms.nl)



't Kirkebledje

Pinksteren: 'God in ons'

In het weekend van 10, 11 & 12 mei vieren we het Hoogfeest van Pinksteren: de sluiting van de Paastijd, waarbij we in de kracht van de Geest uitgezonden worden om Jezus' getuigen te zijn op aarde. Op zaterdag vieren we Pinksteren om 18.00

uur met GK Sint Jan te Abdissenbosch, op zondag om 8.30 uur in de Gregoriaanse Mis te Waubach, om 10.00 uur met ZV Eendracht te Rimburg en om 11.30 met het Parochieel Dameskoor en de Meiverenigingen van de Groenstraat. Tweede Pinksterdag vieren we om 11.30 uur de H. Mis met volkszang te Waubach. **Maar wat vieren we eigenlijk? Wat moet de Pinkstergeest eigenlijk komen doen?**

Het woord **geest** verwijst in onze taal naar iets abstracts. Het doet onmiddellijk denken aan **verstand** en aan **denken**, of althans aan iets **immaterieels** en **onzichtbaars**. In de bijbel echter betekent **geest** iets anders, iets concreets: **wind, adem, lucht en leven**. Wanneer de evangelist over Jezus aan het kruis zegt: **Hij gaf de geest**, dan bedoelt hij daarmee dat het leven opgehouden had en dat de dood ingetreden was. Maar er is meer! Het tegenovergestelde van geest is in de bijbel dus niet **materieel** of **lichamelijk**, maar wel **dood en zinloos**. Het is dan ook niet verwonderlijk dat velen schrikken bij het horen van het begrip **Heilige Geest**. Zij kunnen zich begrijpelijkerwijs daarbij nauwelijks iets concreets voorstellen. Zowel het begrip **Vader** als de Persoon van **Jezus Christus** spreken onze fantasie nog enigszins aan, maar wat moeten termen als **Heilige Geest** of **geestelijk leven** in ons oproepen?

Met de Geest bedoelt de christenheid **Jezus Christus**, zoals Hij nu onzichtbaar in de wereld aanwezig is en **zoals Hij erbij is** in het leven van elke christen - dus God zelf, waar Hij daadwerkelijk werkt in het hart van de mens. De Heilige Geest is God die Zich **geestelijk** (dat wil zeggen **van Geest tot geest**) met ons bemoeit. **De Vader is God boven ons, de Zoon is God voor ons en de Heilige Geest is God in ons**. Vader, Zoon en Heilige Geest zijn geen filosofische begrippen over de natuur van Gods wezen. Het zijn veeleer beschrijvingen van de manier waarop God zich openbaart aan de mens en aanwezig is of ingrijpt in ons menselijk leven. De Heilige Geest is God die in mij aanwezig is en die mij - op een weliswaar onzichtbare maar daadwerkelijke wijze - beïnvloedt. **De Helper, de Heilige Geest, die de Vader in mijn naam zal zenden, Hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb**, zegt Jezus in zijn afscheidsrede tot de apostelen.

Wat het **geestelijke leven** van de gelovige betreft, moet men allereerst wijzen op enkele mogelijke misverstanden. Eigenlijk zou het beter zijn over **inwendig** of **innerlijk** leven te spreken, aangezien ook het lichaam een belangrijke rol speelt en spelen moet in het gebedsleven. Het tegengestelde van het **geestelijk leven** is dus niet het **lichamelijk leven** maar wel een oppervlakkig of laag-bij-de-gronds leven. Geestelijk leven heeft alles te maken met de psyche van de mens, die een constante invloed heeft op - en onscheidbaar is van - het menselijk lichaam, dat wil zeggen op de gehele menselijke persoon, die immers veel méér is dan een fysisch, biologisch wezen.

Fysici zeggen ons dat het erg moeilijk is om aan leken in het vak uit te leggen waarin radioactiviteit nu eigenlijk bestaat, maar dat het relatief eenvoudig is om te beschrijven welke de gevolgen of de uitwerking ervan zijn (Tsjernobyl). Op een analoge wijze is het lastig en eigenlijk onmogelijk om in een enigszins begrijpelijke taal uit te leggen waarin het wezen van de Heilige Geest bestaat, terwijl het veeleer eenvoudig is om te verwoorden wat de gevolgen en het effect zijn van de werking van de Heilige Geest in de ziel van de mens. Wat vieren we nu dan eigenlijk met Pinksteren? Dat Gods Zoon in ons mensen aanwezig komt als een kracht die ons op de Weg zet Die Hij zelf is en is gegaan. Door Pinksteren, door het doopsel, het vormsel en de wijding (zoals we die alle vier binnenkort weer mogen vieren) worden mensen daadwerkelijk tot **Tempel van de Heilige Geest, Huis van God** op aarde... **Zalig Pinksteren, een mooi vormsel en indrukwekkende priesterwijding wens ik u van harte toe!** E. Smeets, pastoor.

H. Bernadette

Abdissenbosch

H. Joseph

Waubach-Groenstraat

H. Drievuldigheid

Rimburg

H. Theresia & Don Bosco

Lauradorp

Jaargang 2008 nr. 5

9 mei t/m 6 juni

Parochie - agenda

14-05 Bijbelavond Rimborg (20.30 uur)
17-05 Priesterwijding Roermond
18-05 EH Communie Waubach (9.30 uur)
21-05 Kerkbestuursvergadering
24-05 Christoffeldag Roermond
24-05 Marsparade KF Eendracht Waubach
25-05 Processie Waubach
28-05 Catechese misdienaars
30-05 Hoogfeest H. Hart van Jezus
01-06 Processie Rimborg
02-06 Kerkbestuursvergadering
04-06 Bijbelavond Rimborg (20.30 uur)
06-06 Aanbidding Waubach (14.00 uur)
07-06 Parochiële Stille Dag te Rolduc
08-06 Bondsfeest Schutterij St. Joseph
09-06 Jaarvergadering Par. Dameskoor
13-06 H. Vormsel te Abdissenbosch
14-06 Studiedag Gregoriaans te Roermond
16-06 Kerkbestuursvergadering
24-06 Hoogfeest St. Jan de Doper
25-06 Catechese misdienaars
26-06 Schoolmis An d'r Put 9.00 uur
27-06 H. Vormsel Waubach & Lauradorp
29-06 Waubachs Dorpsfeest
04-07 Aanbidding Waubach (14.00 uur)
06-07 Jeugdskamp misdienaars & koren
18-07 H. Mis 18.00 u. vw huwelijksjubileum
01-08 Aanbidding Waubach (14.00 uur)
11-08 Zomerdagen misdienaars & jeugd
15-08 Maria Tenhemelopneming (19.00 uur)
22-08 Jongerenkamp te Sprimont
27-08 Catechese misdienaars
30-08 Kinderkorendirigentendag Roermond
01-09 Bijeenkomst Rome-reizigers 2008
04-09 Korenoverleg (19.00 uur)
05-09 Aanbidding Waubach (14.00 uur)
11-09 Schoolmis An d'r Put (9.00 uur)
14-09 Kruisverheffing (Kapel Groenstraat)
15-09 Bedevaart Zonnebloem Kevelaer
17-09 Geen avondmis!
19-09 Feestweekend KF Eendracht Waubach
19-09 Festival Musica Sacra te Maastricht
24-09 Catechese misdienaars
25-09 Openingsviering schooljaar Wegwijzer
27-09 H. Mis te Lauradorp vw. H. Theresia
29-09 Bijeenkomst kindernevendienstgroep
02-10 Bernadettetriduum Abdissenbosch
03-10 Bernadettetriduum Abdissenbosch
03-10 Aanbidding Waubach (14.00 uur)
04-10 Bernadettetriduum Abdissenbosch
07-10 Bestuursvergadering misdienaars
11-10 Gezinsbedevaart naar Lourdes
25-10 Vrijwilligersavond parochies D'r Eck
26-10 Allerzielenlof Waubach
26-10 Zegening graven kerkhof Lauradorp
29-10 Catechese misdienaars
30-10 Bijeenkomst diaconiegroep
01-11 Allerheiligen (18.00 uur A'bosch)
02-11 Allerzielen (10.00 Rb & 11.30 Wb)
02-11 Paardenzegening
02-11 Allerzielenlof Rimborg
02-11 Zegening graven kerkhof A'bosch
07-11 Aanbidding Waubach (14.00 uur)
07-11 H. Mis Waubach om 18.00 uur
07-11 Sint Maartensviering Rimborg 19.00 u
11-11 Opening carnavalsseizoen te Rimborg
13-11 9.00 u. Mis Ouderensociëteit Rimborg
15-11 Diakenwijding te Roermond
16-11 Rome-reis
19-11 Catechese misdienaars
23-11 Hoogfeest Christus Koning
29-11 Opening Advent 2008
05-12 Aanbidding Waubach (14.00 uur)

Priesterwijding

Zoals hiervoor gezegd heeft Pinksteren alles te maken met o.a. de priesterwijding. Dit jaar zullen twee mannen het sacrament van de priesterwijding ontvangen: **Theo Miedema** (39) uit Schalkhaar en **Guido Kessels** (27) uit Stramproy. Beide volgden ze de priesteropleiding aan het Grootseminarie Rolduc. Vorig jaar september ontvingen Miedema en Kessels de diakenwijding. Momenteel zijn ze als diaken werkzaam in respectievelijk Maasbracht, Linne en Stevensweert en het cluster Belfeld, Tegelen en Steyl. De wijdingsplechtigheid vindt plaats op zaterdag 17 mei in de Sint-Christoffelkathedraal te Roermond. Aanvang 10.30 uur. Iedereen is welkom om deze bijzondere viering mee te maken. Muzikale medewerking verleent vocaal ensemble Silhouet, organist J.P. Steijvers en cantor E. Smeets.



Gedachten over het wijdings sacrament

Jezus verkondigt de Blijde Boodschap aan de armen, aan die er in hun geestelijke armoede naar hunkeren. Hij brengt bevrijding voor wie in de knel zitten; gevangen, bevangen door angst, door schuld. Hij brengt een genezing die je vrij en blij doet voortgaan op je levensweg. Ja, hij opent je ogen voor die uiteindelijke Liefde die God zelf is. Daartoe is Hij geroepen en gezonden. Om ons met dát evangelie te verblijden. Hij kondigt -zoals een profeet - het niet slechts aan. Nee, hij belichaamt deze Boodschap. In zijn Lichaam, voor ons gestorven, voor ons verzezen. Wij mogen daarbij beseffen dat Hij ons in zijn "geest en leven" laat delen. Op een bijzondere wijze geldt dit voor de priesters. Hun zendingsopdracht is er in de loop der jaren niet makkelijker op geworden.

De overtuigingskracht Christus' verkondiging bestond bij Hem allereerst in het voorleven van zijn boodschap; niet de wijsheid van zijn woorden. Ook niet uit het imponerende van zijn daden. Maar, zijn persoonlijk leven vanuit de God die liefde is. Alles wat Hij vanuit God te brengen had kon men aflezen uit zijn Persoon. "Wie Mij ziet, ziet de Vader". Zo hoort het ook bij de priesters te zijn. Hun persoonlijk leven moet overeenstemmen met de boodschap die zij anderen voorhouden. Mannen Gods horen zij te zijn. Dagelijks leven vanuit de binding aan Christus; de binding ook aan allen die aan hun herderlijke zorg zijn toevertrouwd. Daarbij blijft de Kerk een beroep doen op de vrijwilligers: sta uw priesters en diakens bij in hun taak. In een parochie zijn er zoveel werkerreinen waarop elke gedoopte en gevormde zijn eigen bijdrage kan leveren. Laat het u gegeven talent niet onbenut. Want, Christus wil opnieuw in Kerk en samenleving zichtbaar en hoorbaar worden. Door de priester, door de diaken, in nauwe samenwerking met actieve gelovigen, blijft Christus ons bezoeken. Bidden wij dus om

roepingen tot het priesterschap en het diaconaat. De Geest van Jezus, moge de Kerk, moge onze wereld nieuw leven schenken. Amen. + *Frans Wiertz, bisschop van Roermond*

JAAR VAN HET
WIJDINGSSACRAMENT

Koninginnedag

Er zit een link tussen Pinksteren en Koninginnedag... zeker als het gaat om belangenloze inzet voor het verenigingsleven. Soms worden er op het gemeentehuis best zinvolle dingen gezegd. Daartoe behoorde ook het woordje van een van de nieuw-gedecoreerden: Harry Erkens. Samengevat zei hij:

'Gewoon eens enkele cijfers: 3881 onderscheidingen aangevraagd; 3548 onderscheidingen toegekend; 81 in Parkstad en Nuth, 11 in Landgraaf. Aan de volgorde van de gekozen aantallen merkt u, dat ik in principe van groot naar klein gewerkt heb. Met opzet, natuurlijk. Het immense getal van 3881 zou je het vermoeden

kunnen geven dat het hier vooral niet om iets bijzonders gaat. Immers, denk eens aan 3881 mensen bij elkaar. Kijk je echter naar het verdere verloop van de opsomming, dan zie je dat die groep almaar kleiner wordt. Tot je dan uitkomt bij 11 gedecoreerden in Landgraaf ter gelegenheid van Koninginnedag. Zou je de lijn dan nog doortrekken naar de cultureel-maatschappelijke kringen, waarbinnen deze mensen actief zijn, dan kom je uiteindelijk uit op het bijzondere aantal van 1. Daarmee wil ik eigenlijk aangeven dat de gedecoreerden niet te vinden zijn op een kluitje binnen onze gemeenschap. Neen, zij zijn verspreid te vinden, ieder binnen eigen kring en ieder op zijn of haar eigen bekende terrein. Hiermee heb ik eigenlijk de kern van mijn verhaal bereikt. Binnen onze maatschappij is een grote verscheidenheid aan groeperingen te vinden op allerlei gebied: sport, cultuur, natuur, ouderen, jongeren, mannen, vrouwen, godsdienst, hulpverlening, gezondheid. Kortom: te veel om op te noemen. Deze verenigingen of groeperingen bestaan allemaal apart, maar binnen hun "vakgebied" ook weer náást elkaar. Tezamen vormen zij de maatschappij, waarin wij leven. En binnen deze maatschappij wáren er steeds, zún er steeds en zúllen er steeds mensen zijn, die vinden dat er iets van hen verwacht wordt. Dat zij het voortouw moeten nemen en dat anderen op hun moeten kunnen rekenen. Binnen die drang om voor anderen in de weer te zijn is er niet één, die ooit – jáááren geleden – tegen zichzelf gezegd heeft: 'Zo, nu ga ik eens iets voor anderen betekenen, want dan krijg ik gegarandeerd wel eens een keer een lintje'. Neen hoor, die mensen hebben gewoon gedaan wat hun werd ingegeven. Door wie? Dat weet ik niet. Het gebeurt gewoon. Zal wel de aard van het beestje zijn. En bovendien: '...krijg ik gegarandeerd wel...' bestaat niet. Een onderscheiding krijg je niet 'gegarandeerd'. Daarvoor moet je een organisatie of personen achter je hebben staan, die het werk van die vrijwilliger zó weten te waarderen en daar zó op steunen, dat ze het aangebracht vinden om die persoon voor te dragen voor een Koninklijke Onderscheiding. En juist dit geeft weer veel vertrouwen. Niet alleen in de richting van de gedecoreerde, maar vooral ook in de richting van onze samenleving. Blijkbaar hechten wij nog steeds zoveel waarde aan elkaar, dat er steeds weer mensen zijn, die iets extra's voor anderen doen en er nog steeds mensen zijn, die dat weten te waarderen. Dit geeft ook weer het vertrouwen dat het –veel te vaak opduikende– beeld van een egoïstische en verhardende samenleving niet altijd de werkelijkheid weerspiegelt. Dit beeld voert, vanwege het opdringerige karakter, wel vaker de boventoon. Gelukkig zit onze samenleving in de kern dus anders in elkaar. Daar zitten mensen, die – op welke manier dan ook – iets voor elkaar over hebben.' **B.g.v. Koninginnedag 2008 werden ook uit ons midden enkele parochianen koninklijk onderscheiden.** Zij zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het betreft dhr. **H. Erkens** (Wolfsmelk), dhr. **W. van Oosteroom** (Driessenstraat), **mevr. M. Plum-Reinartz** (Europaweg-Zuid) en dhr. **J. Spierts** (Rinckberg). **Proficiat!**

Column Pascal Verkest Dank U wel!

"Komt U binnen, mijnheer pastoor!", mocht ik wel eens horen, toen ik bij iemand op bezoek kwam. Of ook: "Dank U wel, kapelaan!" Dan moest ik bij mezelf wel even lachen, want kapelaan ben ik nog helemaal niet! En pastoor nog minder! Ik ben gewoon een priesterstudent die stage doet, zoals ik dan ook wel heb geprobeerd uit te leggen. Maar ik geef toe, het gaf me steeds wel het idee: "Daar verlang ik best naar!" Ik zie er naar uit om priester te zijn! Die uitspraken van parochianen komen opnieuw in me op nu het einde van mijn stagetijd in de vier parochies is aangebroken en het de tijd is om de balans op te maken. Mijn stage eindigt over twee weken. Mijn tijd was beperkt, en dat betreur ik. Maar het kon ook niet anders: mijn hoofdbrok was nog de studie op Rolduc. En toch heb ik in Ubach over Worms veel mogen leren. Het was voor mij een heel belangrijke tijd, temeer daar bijna alles wat ik in de parochies mocht doen of meemaken helemaal nieuw voor mij was... Daarom wil ik bij deze dan ook heel graag en van harte iedereen danken die ik op één of andere wijze in de parochies mocht ontmoeten. Mijn stagetijd was voor mij belangrijk om vele redenen. Ik heb beter mogen leren kennen waartoe ik geroepen ben. Ik kwam in contact met de vreugdevolle én de lastige kanten van het pastoraat. Ik leerde allerlei mensen kennen in verschillende levenssituaties, in het dagelijkse, soms ook pijnlijke leven. Dit waarschuwde me er tevens voor op te passen voor wereldvreemdheid.... Ik leerde de diverse initiatieven kennen in een cluster dat enerzijds tot de meer bloeiende parochies gerekend kan worden (waarvoor proficiat!), en dat anderzijds zoals alle parochies in West-Europa deelt in de gevolgen van de huidige geloofscrisis. Ik kon groeien in een aantal vaardigheden. Maar tegelijkertijd leerde ik zwakkere kanten van mezelf zien. Het is ook goed om daarmee te worden geconfronteerd! Want christelijk leven mag ook een leven van groei zijn! "Wanneer wordt u gewijd?" Die vraag mag ik de laatste tijd steeds vaker horen. En terecht. Want ik zit momenteel in het laatste jaar van het seminarie. Alleen: het duurt nog enkele jaren. Want ik heb ervoor gekozen om iets te doen wat me al jarenlang bezighoudt, in het klooster gaan. De "Gemeenschap van de gekruisigde en verzezen Liefde" te Maastricht is een jonge, gemengde kloostergemeenschap die me al jaren trekt. Daarin ervaar ik ook roeping van God. "Wordt U dan toch geen priester?" - "O ja, priester wil ik zeker worden!" "Maar dan geen parochiepriester?" - "Dát klopt, wellicht!" De gemeenschap die ik noemde is nu eenmaal op een andere manier actief in de Kerk dan in de parochiestructuren. Zij staat weliswaar eveneens onder de bisschop en wil heel graag, op de haar eigen wijze, dienstbaar zijn aan de Kerk, aan de mensen. Ik hoop dat het me lukt, met Gods hulp, om hierin op een goede manier mijn plaats te vinden. Misschien kunt u ook daarvoor bidden? Ik denk ook aan u! Dat is beloofd! Afsluitend wil ik u graag nogmaals heel oprecht danken. Ik wens u allen toe dat het geloof in God u vreugde mag schenken; dat u in nood bij God de kracht mag ontvangen om alles te dragen; en dat u Gods Vrede en Liefde mag doorgeven aan mensen, in uw werk, daar waar u bent! Ik hoop dat u zich niet laat ontmoedigen door de moeilijker situatie van de Kerk in onze tijd: het is mijn vast geloof dat God ook deze situatie op een positieve manier weet te gebruiken in zijn Plan... Dat God u zegene! **Pascal Verkest**, stagiair parochies Ubach-over-Worms, augustus 2007 - mei 2008.





In memoriam: oud-hulpbisschop mgr. Castermans

Alphons Castermans werd op 4 april 1924 in Maastricht geboren. Op 10 maart 1951 werd hij in Roermond tot priester gewijd en werd hij kapelaan te Heerlen (Molenberg). In juli 1958 werd hij benoemd tot rector van het ziekenhuis in Sittard. Op 6 maart 1972 werd Castermans benoemd tot vicaris-generaal van het bisdom Roermond. In 1982 volgde zijn benoeming tot hulpbisschop van Roermond. Zijn wapenspreuk luidde: 'Met Maria de moeder van Jezus'.



in. Hij kreeg op 1 mei 1997 eervol ontslag als hulpbisschop en ging met emeritaat. Na zijn emeritaat verhuisde mgr. Castermans naar Born, waar hij als rector pastorale zorg bood in het bejaardenhuis Sint-Maarten. Hier woonde hij tot aan zijn overlijden. De Nederlandse bisschoppen herinneren zich mgr. Castermans als een collega met een warme persoonlijkheid en als een priester en bisschop met een groot pastoraal hart. Mgr. Castermans werd bisschop in een tijd, waarin de verhoudingen in de Nederlandse kerkprovincie gedomineerd werden door tegenstellingen en conflicten, zo constateert mgr. A. van Luyn s.d.b., voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Zelf hield mgr. Castermans zich in deze discussie bewust afzijdig. Hij streefde juist naar consensus en trachtte waar mogelijk bruggen te bouwen en mensen bij elkaar te brengen. Mgr. Castermans deed dit vanuit een groot geloof in Christus en in loyaliteit met de bisschoppen mgr. J. Gijsen en mgr. F. Wiertz, met wie hij als hulpbisschop samenwerkte. Mgr. Castermans overleed op 21 april. **God, Gij hebt uw dienaar als opvolger van de apostelen in het bisschopsambt de volheid van het priesterschap verleend. Wij bidden U op voorspraak van Onze Lieve Vrouw, Sterre der Zee: neem hem thans voor altijd op in de gemeenschap van uw heiligen. Amen.**



● 'ns Benieuwd hoe laat de Meijongens dit jaar in de kerk zijn: volgens de publicatie in alle periodieken al om 10.45 uur. ● Op de receptie van de nieuwe pastoor van Eygelshoven stonden nogal wat jonge collega's bij elkaar, die allemaal redelijk opvielen door hun lengte. 'Die hōbbe v'r hel neudig, die pesjtuurs!' zei iemand. Waarop iemand anders zei: 'En dat uit jouw mond: jij komt toch zelden of nooit in de kerk?' 'Nei, veur te volleyballe bedoel ich!' ● Bij het pausbezoek in Amerika zei iemand: 'We, catholics, are told to pay, pray and obey'. Dat zijn er toch niet zo veel meer, die die alledrie nog in ere houden en weten op te brengen! ● Voor de zondag van de Goede Herder was er een mooie levensechte triplex geschilderde Goede Herder beschikbaar voor de kindernevendienst. Die heeft daarna nog een paar dagen in de hal van de sacristie gestaan. Maar eerlijk gezegd: koster en pastoor schrokken zich iedere keer een ... bij het binnenkomen van de sacristie. Na de derde keer begin je je dan toch te ergeren aan die herder. Kan die nog zo goed zijn... ● De hulpbisschop haalde de landelijke pers door zijn uitspraken over het eten van vlees. Minder of geen vlees eten zou volgens hem de kuisheid bevorderen. 'Tja, ' zei een parochiaan, 'maar een konijn dan?' In de context was het anders best een plausible uitspraak. De woestijnmonniken hadden een ijzeren discipline en ascese om een moreel hoogstaand leven op peil te houden. Daarin paste het zich beperken in het eten van vlees. Maar ja, een context interesseert de krant minder dan een one-liner. ● Zou er in Chevremont nu ook een zeswekendienst gehouden worden voor Roda? 'ns Kijken of men dan weer zo present is! ● Roda en de kerk hebben toch wel wat met elkaar: ze spelen perfect, doen hun uiterste best, hebben een opbouwend spel, maar er vallen "ging 'goole". ● Het valt wel op: als er een kerkelijke bedienaar over de schreef gaat, heeft iedereen in het publieke debat er de mond van vol dat het allemaal aan het celibaat ligt. 'Als eentje zoiets doet, dan zullen ze allemaal wel...'. Nu met dat bizarre drama van die jonge vrouw in Oostenrijk die 24 jaar lang in een kelder werd verborgen gehouden en misbruikt door haar vader: zijn dan vanaf nu alle vaders en opa's verdacht? Dat zou wel consequent geredeneerd zijn! ● Een trouwe parochiane werd plots van zaterdag op zondag opgenomen in het ziekenhuis. Galstenen, operatief te verwijderen. Op zondagmorgen kwamen ze met de Communie aan bed. Maar dat ging niet door: er hing een bordje 'Nuchter' boven het bed... Dat vond ze toch wel merkwaardig: 'Vroeger moest je per sé nuchter zijn, nou ben je nuchter...'. ● Vragen ze bij de schutterij te bidden voor goed weer bij het koningsschieten, schieten ze zelf het rozenkransgebed in de Meimaand aan de Waerderkapel later op die dag aan flarden (ligt immers in het schootsveld!). ● Op het logo van het bondsfeest van de Schutterij hiernaast is nog plaats over. Zullen we daar gewoon op zetten '8 juni 11.30 uur Schuttersmis'? ●

6-8 JUNI 2008

BONDSSCHUTTERSFEEST BERG EN DAL
SCHUTTERIJ ST. JOSEPH WAUBACH



E.H. Communie Waubach-Groenstraat op 18 mei 09.30 uur

Annabel van Amersfoort; Noah Arets; Perry Brouwer; Justin Caenen; Mart Caumo; Joris Coervers; Kim Dadziak; Bjorn Fasel; Fabian Gisbertz; Shauna Hausmann; Manou Hellebrand; Verena Houben; Darren Lankreyer; Sanne Linssen; Sara Peters; Kevin Plum; Jill Pruss; Celine Sangers; Amber Smeets; Nadine Smeijsters; Thymo Verreck; Simone Walschot; Naomi Wolters; Melvin van Zundert.



Dankwoord EH Communie '08 & data EH Communie '09

We mogen terugkijken op bijzonder feestelijke vieringen op 27 april in Abdissenbosch en Lauradorp. Dank aan allen: de mensen van de scholen, onze eigen mensen die trouw de kerk poetsen (dit jaar in het bijzonder Lauradorp na de gesloten periode!), die de processiepaaltjes buitenzetten, de kruisjes voorzien van namen en linten, Gemeente Landgraaf en Glasbedrijf Van Ooyen voor de keurige herstelwerkzaamheden te Lauradorp, muziekgezelschappen, de fotograaf, de mensen van de dvd en alle anderen. Om in de terminologie te blijven: door hun inzet konden we ons 'als een vis in het water voelen!' **Graag rekenen we weer op allen volgend jaar: In Abdissenbosch en Lauradorp op Hemelvaartsdag (21 mei) en in Waubach op de zondag na Pinksteren (7 juni).**



Viering van het Heilige Vormsel op 13 & 27 juni



De vormselvieringen vinden plaats op **13 juni om 19.00 uur te Abdissenbosch** en op **27 juni om 19.00 uur in de kerk te Lauradorp**. Het Vormsel is een belangrijk gebeuren: wat er destijds begonnen is bij het Sacrament van het Doopsel, en voortgezet werd in de Eerste Heilige Communie, wordt nu bekrachtigd in het Vormsel. De vormeling neemt daarbij het geloof door de ouders destijds aangereikt over. Dat wordt ritueel gevierd in het hernieuwen van de Doopbeloften, waarna de vormeling gezalfd wordt met de kracht van de Heilige Geest. Het Vormsel wil een hulp en sterkte en vooral een inspiratie zijn om vanuit een gelovige levenshouding in een christelijke geest een verantwoorde weg door het leven te vinden... Als parochiegemeenschap hechten we heel veel waarde aan dit Vormsel. De bijzondere waarde van dit Sacrament wordt ook uitgedrukt doordat het Vormsel wordt toegediend door de **bisschop, mgr. Frans Wiertz**. Als parochies kijken we uit naar deze vieringen. Hieronder vindt u de namen van allen die zich voor het vormsel hebben aangemeld. Er zijn ook een aantal vormelingen die van de ene datum naar de andere uitwijken omdat ze op de 'eigen' vormseldatum ook elders verwacht worden om diverse redenen (hou er rekening mee dat de plechtigheid plusminus anderhalf uur duurt). Binnen ons cluster is dat natuurlijk ook geen enkel probleem!

H. Vormsel 27 juni 19.00 uur te Lauradorp: BS An d'r Put (21): Jelle & Noortje Buskens; Ashley Caenen; Verena Coenen; Isabelle Cranen; Shauni Dekkers; Oriana Dragolin; Kimberley de Heus; Lisan Hol; Anita Kockelkorn; Laura Naranjo Garcia; Felice Reumkens; Fabienne Rinkens; Francesca Salmaso; Daan Schiffelers; Jordy Schoeré; Celina Sjauw En Wa; Sabrina Theunissen; Elizabeth Traarbach; Edith Walschot; Laura Witjés. **BS Bei de Ling (16):** Wesna Brdan; Nathalie Claessens; Remy Dörenberg; Shirley Elbertsen; Ymke Gerads; Sieske Haan; Geoffrey Jongen; Kelly Mauer; Yordi Moonen; Jolien Smeijsters; Jessy Theelen; Sam Thomas; Leonie Thomissen; Léanne & Stan Vreuls; Jordy van Wandeloo. **OBS Speurheus (31):** Chiara Aerts; Kemi Bankole; David Aufdenkamp; Dion Eijdem; Kevin van Empelen; Fleur Fiering; Demi Fiori; Bart van Gemert; Yorrieth Haan; Mitchell Heesel; Liam Hermans; Demy Heuts; Janna Hoofs (op 13 juni); Shannen Hutten; Linsey Janssen; Quendoline Jansen; Monique Junggebur; Sjoerd Kaczmarek; Luca Keerssemeeckers; Brittany Maassen; Nina Maessen; Sterre Moust; Bjorn Panek; Lars Ricksen; Bart Robbertsen; Mischa Rouleaux; Vera Tannhoff; Zoë Thalen; Roy Thomas; Naömi Waterreus; Manon Wischmann.

H. Vormsel 13 juni 19.00 uur te Abdissenbosch: BS De Wegwijzer (27): Naomi van de Bult; Denise Delhey; Edwin van Els; Mathijs & Menno Engels; René Erens; Robin Frankes; Shelly van Geldorp; Bionda Gubbels; Rachelle Gubbels; Siemen Hanssen; Wesley Hendrix; Dylan Jerzynska; Laura Kempen; Dustin Krijnen; Nicky Krijnen; Sander Langohr; Vincenzo di Leonardo; Kim Lindelauf; Robin Rook; Tim Rijken; Roy Simons; Carlijn Smeets; Casey Smeets; Natascha Strolenberg; Luc Vanovermeere; Hub Winteraeken.

H. Doopsel

U bent welkom op deze data. Ouders worden op de voorafgaande bijeenkomst verwacht. In principe worden telkens twee kinderen in één viering gedoopt. Aanmelding via de pastorie (☎ 5312378).

Gedoopt

12-04: **Enzo Franssen**, Veeweg en Kyano Goovaerts, Kerkrade
27-04: **Levi Hoogeveen**, Gank



Kijk 'ns op onze vernieuwde site:

www.rk-ubachoverworms.nl

Datum	Kerk	Bijeenkomst
22 juni	Waubach	Wo. 18 juni
29 juni	Ab & Rb & Ld	Wo. 18 juni
13 juli	Waubach	Wo. 18 juni
17 aug.	Waubach	Wo. 13 aug.
31 aug.	Ab & Rb & Ld	Wo. 13 aug.

Overleden

17-04: **Lei Simons**, Veeweg, 72 jaar
28-04: **Annie Adams-Claus**, De Dormig, 89 jaar
04-05: **Els Paulissen-Schuffelers**, Heereveld, 94 jaar

Huwelijken 2008

16-05 Kunrade **Xander Kicken & Maud Spee**, Pater Schaadstraat. 20-06 Rimburg **Léon Souren & Sandra Helms**, Nieuwstraat. 28-06 Rolduc **Guido Bouman & Susan Knauf**, Gank. 05-07 Waubach **Martin Vuist & Wendy Senden**, Burg.Dortantsstraat. 01-08 Waubach **Kevin Kruyen & Sandy Heinrichs**, Dassenhoorn. 08-08 Nieuwenhagerheide **Maarten Hollemans & Miranda Hendriks**, Europaweg-Noord. 29-08 Schaesberg **John Prikken & Miranda v.d. Berg**, Europaweg- Noord. 30-08 Waubach **Richard Visser & Peggy Hubbers**, Kantstraat. 18-10 Waubach **Robert Frehen & Eveline Cortenraad**, Hulsberg.





Sacramentsprocessie Waubach 25 mei

Na de H. Mis van **9.30 uur** in de kerk, trekt de processie via Kerkstraat, Groenstraat, Groenstraat-Oost, tot aan Achter den Put, alwaar het tweede en tevens laatste rustaltaar staat en de processie ontbonden wordt. We trekken dus niet meer helemaal terug naar de kerk. In de Groenstraat zorgt het Kerkbestuur voor een informele en feestelijke ontmoeting op deze voor de parochie zo belangrijke jaarlijkse Sacramentsdag. In **Rimburg** trekt de processie een week later op 1 juni. Vertrek om **10.00 uur**. Na afloop ontmoeting in D'r Eck.

Volgorde van opstellen: Bielemannen schutterij St. Joseph, Misdienaars met kruis, Drumband schutterij St. Joseph, Mei-verenigingen Groenstraat, Koninklijke fanfare Eendracht, Zangers dames-en-herenkoor, Ouders communicantjes, vertegenwoordigers van verenigingen en overige deelnemers, Communicantjes, Misdienaars en acolieten, Allerheiligste, flambouwdragers en escorte schutters, Overige schutters met hun koning en vaandel, Fanfare St. Elisabeth. **Voor de communicanten is de processie tevens hun dankviering!**

Sacramentsprocessie Rimburg 1 juni

Route: we vertrekken om 10.00 uur bij de kerk en nemen dan de route Brugstraat, Rinckberg, Broekhuizenstraat, Kapelweien, Wormdalweg, Broekhuizenstraat, Rinckberg, Palenbergerweg, Gremelsbrugge. We vragen beleefd de bewoners van de route wederom te zorgen voor een mooie versiering. We doen een dringend beroep op de autobezitters om langs de processieroute geen auto's te parkeren. Vanwege de processie zal op zondag 1 juni tussen 09.30 en 12.00 uur het dorp zijn afgesloten voor alle verkeer vanaf de Broekhuizenstraat tot en met de toegangsweg tot Gremelsbrugge 2. Ieder wordt verzocht om 9.45 uur bij de kerk aanwezig te zijn zodat uiterlijk om 10.00 uur de processie kan vertrekken. De **opstelling** van de processie: Bielemannen schutterij St. Joseph, Fanfare Victoria, Kinderen en communicanten, Hemeldragers, escort schutterij en H. Sacrament, K.A.V.O., Zangvereniging Eendracht, Gemeenschap. Er zijn 3 rustaltaren: Kapelweien, Lindegracht en Gremelsbrugge, alwaar de H. Mis wordt opgedragen. Bij slecht weer zullen om 9.00 uur de klokken luiden. Dit betekent dat de processie niet doorgaat, maar dat er zoals elke zondag een H. Mis om 10.00 uur in de kerk zal zijn. **Na afloop van de processie is iedereen welkom in Café D'r Eck!**



Deurcollecte Rolduc Roepingenzondag

De opbrengst van de deurcollecte t.b.v. de priesteropleiding bedroeg € **432,-**, waarvoor dank!

Bijbelgroep

De bijbelleesgroep wordt verzocht voor de bijeenkomst op 14 mei **Genesis 25-36** voor te bereiden en voor 4 juni **Genesis 37-50** voor te bereiden.

Op bedevaart in 2008 en 2009

Dit jaar staan er de nodige reizen op het programma:

- De Wereldjongerendagen te **Sydney** waar de nodige jongeren uit ons midden aan deelnemen
- Een Gezinsbedevaart naar **Lourdes** waar eveneens een mooie groep uit onze parochies meegaat (overigens: voor deze reis is nog voldoende plek. Iets voor jonge gezinnen! Maak het eens mee!)
- Een Rome-reis in november, die inmiddels volgeboekt is

Ook voor **2009** staat er weer het nodige op het programma. De **Limburgse Bedevaarten** organiseren natuurlijk wederom de jaarlijkse reizen naar **Lourdes** (zie: www.lourdesbedevaarten.nl). Voor jongeren staat er een pelgrimsreis naar **Israël** in de agenda voor de zomervakantie. Zo gauw er meer bekend is, melden we dat graag. Vanuit de eigen parochie wordt er ook in 2009 weer een **Romereis** gehouden, en wel in de herfstvakantie (26-31 oktober 2009). Informatie en aanmelding bij pastoor E. Smeets.



Liturgische diensten in onze parochies

Op maandag, woensdag en vrijdag is er in Waubach om 17:45 uur gelegenheid samen de **vespers** te bidden en te zingen. Een 'Klein Getijdenboek' ligt voor u klaar. Aansluitend wordt het Allerheiligste uitgesteld ter **aanbidding** en om 18.30 uur de **rozenkrans** gebeden. **Biechtgelegenheid** is er op zaterdag om 16:00 uur in de kerk, of volgens afspraak met de pastoor. Op de **eerste vrijdag van de maand** wordt het aanbiddingsuur om 14:00 uur gehouden. Wekelijks wordt er ook een H. Mis opgedragen ter ere van O.L. Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette voor de pelgrims-intenties van de Lourdesbedevaarten.

Vrijdag	9 mei	
Waubach	19:00 uur	ouders Scholle-Scholtes (st); ouders Wiel en Fien Evertz-Simons; Elisabeth Jansen-Souren;
Zaterdag	10 mei	H. ANTONINUS, BISSCHOP
A'bosch	18:00 uur	Gemengd Koor St. Jan zeswekendienst Jeuf Hanssen; jrdst. Jan Boers (st); echtpaar Lenzen-Dörenberg (st); overl. fam. Pelsers-Cornelissen, Annie Jongen-Janssen en Maria Hanssen-Hubben; Hubert Lenzen (st); Frans Frehen en Mia Frehen-Nivelstein; jrdst. Keetje Heuts-Hodiamond; Ger Wijshijer, tevens Ronnie en Wielie;
Zondag 11-mei		HOOGFEEST VAN PINKSTEREN <i>Hand.2,1-11 Het Pinksterverhaal</i> <i>Joh.20 Ontvangt de Heilige Geest!</i>
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans fam. Vaessen-Delahaye; Mia Erps-Cremers; wijdelingen van as zaterdag;

Rimburg	10:00 uur	Zangver. Eendracht Maria Bastiaens-Philipps verj.; Johan Meyer en Anna Gertrud Pooten en zoon Antoon(st); Joseph Kallen(st); Jo Bauer; Juup Logister; Erich Wermelskirchen; ouders Douven-Wetzels en Maria Janssen-Douven; Jo Eijdemans en schoonzoon Hub;
Heereveld	10:00 uur	H. Mis
Waubach	11:30 uur	Par. Dameskoor (<i>mis Mei-jongens en Mei-meisjes</i>) 1 ^{ste} jrdst. Fien Nievelstein (st); 1 ^{ste} jrdst. Sjef Reinartz (M); Nicolaas en Victorine Swelsen-Horstermans (st); Jan Gerards; Marga Kølgen-Quaedvlieg; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); Johanna Simons-Janssen (moederdag); Nellie Speck-Tilmans (moederdag)(st); jrdst. ouders Bernard Abel en Helena Janssen, tevens zoon Bern (st); Sibilla Speth-Eppels (moederdag) (st); Hub in 't Zandt; Wiel Cremers verj.(st); Mia Michorius-Plum; Nettie van Dijk-Akse; Wiel Hoenselaars verj. tevens kleindochter Jolie; Wim en Maria van den Dikkenberg-Frijns; Frits Scholtz; Piet Venhovens; Isabel Wilbers; ouders Herman en Lenie Ringens-Sniedt, schoonzoon Harrie Haan; jrdst. Lies Jansen-Muijs; jrdst. Ed Jantowski; Jacob en Anna Heinen-Hanssen; Joep Franken;Helmie Ooijen-Wick; Zef Gigase; jrdst. Wiel Huls;
Waubach	14:30 uur	H. Doopsel Sverre Zijlstra, Kerkstraat en Jayden Grooten, Dr. W. Dreesstraat
Waerderkap	16:30 uur	Rozenkransgebed
Maandag	12 mei	2 ^e PINKSTERDAG-H. PANCRATIUS, MARTELAAR
Waubach	11:30 uur	Volkszang zesw. Piet Houben, tev. Fien Houben-Weerts; echtp. Reumkens-Dortants (st); Paula Urlings en overl. fam.; jrdst. Hub Cox (st); oud. Adams-Schuncken; Lambertus Cornelis Leemans, echtgenotes Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans en wederz. oud.
Dinsdag	13 mei	HEILIGE MAAGD MARIA VAN FATIMA-H.SERVATIUS, BISSCHOP- Geen H. Mis Heereveld
Woensdag	14 mei	H. MATTIAS, APOSTEL
Waubach	19:00 uur	ouders Boijmans-Simons en wederz. ouders; bewoners en overl. bewoners flat Kerkstraat; jrdst. Sjef Geuskens; Hans Lenders en overl. fam.; Mia Hinskens-Pauli en wederz. fam.; ter ere Pater Pio vr. een goede afloop (HG);
Vrijdag	16 mei	H. JOHANNES NEPOMUC, PRIESTER EN MARTELAAR
Waubach	19:00 uur	Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st); ouders Plum-Heinen en dochter Mia (st); ouders Piet en Fien Houben-Weerts; fam. Martin Hanssen-Schevers (st); jrdst. Leo en Trina Jeurissen-Simons; Elly Stijns-Maassen (buren);
Zaterdag	17 mei	
A'bosch	18:00 uur	The Young Singers ouders Cox-Boumen en zoon Wiel (st); jrdst. Toon Plum (st); echtpaar Caenen-Roos (st); echtpaar Kültter-Götting en kinderen (st); Annemie Wolters verj.; May Meens; Wilie Ijzer; jrdst. Henk Snippe;
Zondag 18-mei		HOOGFEEST VAN DE H. DRIE-EENHEID <i>Ex.34,4b-6.8-9 God die barmhartig is en vol medelijden, gaat met ons mee</i> <i>Joh.3,16-18 Wie heeft de wereld meer liefgehad dan onze God?</i>
Waubach	09:30 uur	Ensemble Fanf. A'bosch 1 ^{ste} H. Communie An d'r Put opa May Jeurissen; Mai Plum (verj)
Rimburg	10:00 uur	Gregoriaans Trautje Logister-Ritzerfeld (st); Frans Douven en Gertrud Wetzels (st); Liel Kaczmarek-Kluck (st); Zef Spierts; vr. roepingen;
Waubach	11:30 uur	Familiekoor Gioia Jan Gerards (Bewonersver. An d'r Put); ouders Janssen-Vreuls (st); ouders Römkens-Haan en zonen Toon en Hein (st); jrdst. ouders Robert en Mia Bauer-Schiffelers (st); ouders Heinen-Souren en kinderen Ria en Frans; jrdst. fam. Winand Schiffelers-Dautzenberg (st); ouders Plantaz-Wouters; jrdst. Pierre Debeije; jrdst. ouders Wiene-Peters; Hein Moritz; jrdst. ouders Pelzer-Linssen; Mia Simons-Huijbers (Reuver);
Waerderkap	16:30 uur	Rozenkransgebed
Maandag	19 mei	
Waubach	19:00 uur	Paula Urlings en overl. fam.; Hubert Huntjens en Mia Huntjens-Simons; jrdst. echtpaar Johannes Apers en Maria Helena Roex (st); Isabel Wilbers (vw. Jo); Jo Spiertz; ouders Erkens-Leinders; Cap Reulings; Lambertus Cornelis Leemans, tevens echtgenotes Mia Leemans-van Alst en Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders;
Dinsdag	20 mei	H. BERNADINUS VAN SIENA, PRIESTER - 10.00 uur H. Mis Heereveld
Woensdag	21 mei	HH. CHRISTOPHORUS MAGELLAEN, PRIESTER, EN GEZELLEN, MARTELAREN
Waubach	19:00 uur	jrdst. Ed VanderBroeck (st); Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); Lei Dörenberg; Piet Venhovens (flatbewoners Steenenkruisweg); ouders Goebert-Scholle;
Vrijdag	23 mei	
Waubach	19:00 uur	Wiel Plum verj.; Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef; fam. Herberigs-Nix (st); Danny van Gestel verj.;
Zaterdag	24 mei	
A'bosch	18:00 uur	Volkszang Sandra Maar verj.; overl. fam. Vaessen-Delahaye; jrdst. ouders Putmans-Lenssen; Ger Wijshijer;
Zondag 25-mei		SACRAMENTS DAG-HEILIG SACRAMENT VAN HET LICHAAM EN BLOED VAN CHRISTUS <i>Deut. 8 De tocht van 40 jaar blijven gedenken, dankbaar om het brood van God onderweg</i> <i>Joh.6,51-58 Jezus zegt: 'Wie van mijn Brood eet, zal leven in eeuwigheid'.</i>

Waubach	09:30 uur	Par. Dames-en Herenkoor Jan Evertsen (st); echtpaar Anny en Frans Milchers-Reumkens (st); ouders Juup en Fien Offermans-Meijts (st); jrdst. ouders Quaedvlieg-Luchtman, tevens dochters Gerrie en Marga (st); jrdst. ouders Hofstede-Middendorp (st); Theo Walravens (st); jrdst. ouders Das-Hermans (st); ouders Sjeng en Theresia Nievelstein-Becks (st); Frits Scholtz; waarna Processie
Rimburg	10:00 uur	Volkszang 1 ^e jrdst. Funs Janssen; 1 ^e jrdst. May Rohs-Weerts; echtp. Broeren-Hanssen (st)
Waerderkap	16:30 uur	Rozenkransgebed
Maandag	26 mei	H. FILIPPUS NERI, PRIESTER
Waubach	19:00 uur	Paula Urlings en overl. fam.; Fien Huth; Lambertus Cornelis Leemans, echtgen. Mia Leemans-van Alst en Tiny Leemans-Boymans en wederz. oud.; Peter Steins (verj); Jo Spiertz;
Dinsdag	27 mei	H. AUGUSTINUS VAN CANTERBURY, BISSCHOP – 10.00 uur H. Mis Heereveld
Woensdag	28 mei	
Waubach	19:00 uur	ouders Willem Janssen-Plum (st); hen die offerden;
Vrijdag	30 mei	HOOGFEEST H. HART VAN JEZUS
Waubach	19:00 uur	jrdst. Wiel en Truus Linssen-Wetzels; jrdst. Lia Lemmens; bewoners en overl. bewoners flat Kerkstraat;
Zaterdag	31 mei	BEZOEK VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA AAN ELISABET
Rimburg	15:00 uur	uit dankbaarheid bgv het 60-jarig huwelijksjubileum van Arnold en Annie Verreck-Gielgens;
A'bosch	18:00 uur	Volkszang zesw. Lei Simons; Maria Gertrud, Paulus Gerard en Mathias Joseph Gillissen (st); t.e.v. H. Hart (st); Wiel Cox; jrdst. Marlies vd Wallen-Essers;t.e.v. O.L.V. Koningin (st)
Zondag 1 juni		NEGENDE ZONDAG DOOR HET JAAR <i>Deut. 11 De wet van de Heer doordringt hart en ziel</i> <i>Mt. 7,21-27 Door het Woord van de Heer te volgen, bouwen we op een stevige rots</i>
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans echtpaar Reumkens-Dortants (st); vrede in de wereld;
Rimburg	10:00 uur	Processie waarna H. Mis ZV Eendracht Wiel Cruyen (st); Catharina Gallus (st); echtp. Damrow-Maessen (st); Piet Thoren en Johanna Cronenberg (st); jrdst. Sjef en Mia Baur-Dortants;
Waubach	11:30 uur	Volkszang zesw. Elly Stijns-Maassen; jrdst. Hub en Gerda Lafleur-Smeets (st); oud. Latour-Lentz, kleinzoon Roy (st); Leo Lutgens verj.(st); jrdst. Jo en Annie Franssen-Janssen
Maandag	2 juni	HH. MARCELLINUS EN PETRUS, MARTELAREN
Waubach	19:00 uur	ouders Coen en Anni Boymans-Speetjens (st); Paula Urlings en overl. fam.; Hans Lenders verj., tevens jrdst. Hub Lenders; Lambertus Cornelis Leemans, tevens echtgenotes Mia Leemans-van Alst en Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders;
Dinsdag	3 juni	HH. CAROLUS LWANGA EN GEZELLEN, MARTELAREN – 10.00 uur H. Mis Heereveld
Woensdag	4 juni	H. QUIRINUS, MARTELAAR
Waubach	19:00 uur	ouders Piet en Fien Houben-Weerts; weldoeners van onze parochies;
Vrijdag	6 juni	H. NORBERTUS, BISSCHOP
Waubach	14-15 uur	<i>Uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding, rozenkrans en vespers</i>
Waubach	19:00 uur	Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st); ouders Defèsche-Rinkens en dochter Bertine (st); Anneke Bogman; overl. fam. Reinartz en fam. Senden; Sjef Reumkens en Herman Bemelmans; Joep Franken;
Zaterdag A'bosch	7 juni 18:00 uur	Volkszang echtpaar Schnitzeler-Meens en overl. fam. Dortants-Meens (st); Zef Vaessen; Wiel Cox; jrdst. Maria van den Dikkenberg-Frijns, tevens Wim van den Dikkenberg; Ger Wijshijer; ouders Hinskens-Rutten (st);
Zondag	8 juni	TIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans overl. priesters van onze parochies; hen die offerden;
Rimburg	10:00 uur	Gregoriaans jrdst. Juup Logister (st): Erich Wermelskirchen;
Waubach	11:30 uur	P. Dameskoor 1 ^e jrd. Sjef Reinartz (S verj); 1 ^e jrd. Lenie Ringens-Sniedt, Herman Ringens en schoonz. Harrie Haan; Mia Michorius-Plum; Sjef & Tinie Haan-Lutgens; jrd. oud.Schmitz-Achten (st); Johan Franken (st); jrd. oud. Peter Joseph en Maria Josephina Pelzer-Janssen (st); jrd. Gertie Reinartz-Logister; Isabel Wilbers; Marga Kölgens-Quaedvlieg; Frits Scholtz;



Het volgend *Kerkebledje* verschijnt op 6 juni en wel voor de periode tot 11 juli. Misintenties kunt u inleveren tot uiterlijk donderdag 29 mei, liefst middels een briefje in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg.

BEZORGERS PAROCHIEBLAD Maandelijks ontvangt u een keurig verzorgd parochieblad. Op het parochiekantoor wordt dat samengesteld, Drukkerij Antwan verzorgt de advertenties en er zijn daarna heel wat bezorgers op pad. Het blad is ook een gekoesterde vorm van verkondiging. Er zijn echter enkele bezorgers die omwille van leeftijd of andere verplichtingen voor hun straat een opvolger zoeken. Wie is bereid eens per maand een aantal adressen te verzorgen? Meldt u zich svp op de pastorie. Het gaat vooral om de Gravenweg, Waubach-centrum en de Grensstraat en omgeving Meldt u zich svp op de pastorie! Dank!