

**Parochiecluster
Ubach over Worms**

Pastoor E. Smeets,

Kerkberg 7, Waubach

☎ 5312378 fax 5332039

pastorie.waubach@hetnet.nl

Pastoor ed.smeets@hetnet.nl

Parochie-assistent

H. Verhaeg,

☎ 06-23115067

Secretariaat - Intenties

Pastorie, Kerkberg 7, iedere

werkdag van 10.00-12.00 uur

☎ 5312378

Misintenties

Door de week € 7

Weekend € 21

Kosters

Waubach-Groenstraat:

Th. Gielen ☎ 5312387

J. Post ☎ 5310449

Abdissenbosch:

M. Rutten ☎ 5312313

Rimburg:

A. Kaufholz ☎ 5320891

Lauradorp:

A. Erps ☎ 5314538

Kerkbijdrage

Par. H. Jozef

Giro: 38 55 500

Rabobank: 15 17 02 136

Par. HH. Theresia en Don Bosco

Giro: 10 49 378

Rabobank: 15 17 02 276

Par. H. Bernadette

Giro: 10 48 849

Rabobank: 15 17 00 753

Par. H. Drievuldigheid

Giro: 15 64 348

Rabobank: 15 17 04 007

Missiecomité Landgraaf

15.17.00.303

Voor € 300 per jaar

kan er een priesterstudent

in een missieland worden

geadopteerd.

Adverteren in dit blad?

Drukkerij Antwan

☎ 5316550

[www.rk-](http://www.rk-ubachoverworms.nl)

ubachoverworms.nl



't Kirkebledje

1 november: Allerheiligen

Vallende bladeren, dichte mist, kou en vroeg invallende duisternis... we kunnen ons er heel wat bij voorstellen dat **november** mensen altijd door zeer tot de verbeelding heeft gesproken. Mensen hebben altijd door besef gehad dat er zich in de natuur processen afspelen die zich in een vast patroon herhalen. Het gaat daarbij om een oeroud bewustzijn. De mens heeft altijd door weet gehad van de afwisseling tussen dag en nacht, licht en donker, zomer en winter, en van de wisseling der **seizoenen**. Men kreeg al spoedig in de gaten dat de zon (dan wel de aarde) een bepaalde loop, een baan had, die keer op keer terugkeerde. Ook de maan kende standen en perioden. Net als de vrouw. Zo werd de tijd 'uitgevonden' en vastgelegd middels gaten en met zonnepijlers. In Egypte wist men op een gegeven moment te vertellen dat die zon precies 365 ¼ dag nodig had om 'rond te komen'....

Die **tijd** heeft altijd gefascineerd. Het werd een spel, een heilig spel. Zich verwonderend over dat alles kwam men een **mysterie** op het spoor. Een heilig spel, en ceremonies gingen dienen om op die markante ogenblikken goden gunstig te stemmen...

Er was daarmee sprake van een **cyclus**, een eindeloos zich herhalend patroon. Hoewel er van de andere kant ook een besef was dat die cyclische of kosmische tijd ergens ook weer **lineair** was, want de historische mens had een duidelijk **begin en einde**... Het bijbels geloof koppelde die twee aan elkaar en liet ze hand-in-hand verder gaan en samen spreken...

In nagenoeg alle feesten laten zich **drie lagen** aflezen. Eerst is (was) er een natuurverschijnsel, dat door de natuurgodsdiensten religieus werd geduid. In de geschiedenis van Israël worden aan die reeds bestaande feesten de viering van de grote heilsdaden van de Heer gekoppeld. En later krijgen die in het christelijk geloof een christelijke duiding.

Binnen de feesten van de kerk zijn er twee bewegingen te onderscheiden. Zo is er allereerst het '**temporale**' waarbij in een jaar tijd het 'Christusmysterie' gevierd wordt in afzonderlijke feesten als bijzondere accenten. Kerstmis, de geboorte van de Heer wordt gevierd op de midwinterwende, wanneer het licht stilaan het duister doorbreekt: de nachten worden korter en de dagen gaan weer lengen... wat is er een mooiere dag om de geboorte te vieren van Hem die wordt genoemd het Licht der Wereld? Pasen, de verrijzenis van de Heer uit de dood, wordt gevierd in het voorjaar, wanneer de natuur buiten gaat spreken van haar geheimen dat niet kou en dood het laatste woord hebben, maar dat er nieuw leven opstaat...

Men wil stil blijven staan bij die fascinatie voor en die ordening van het leven van de mens in **jaren**. Door het jaarlijks vieren van de mysteries - door het uitvouwen van het Christusmysterie over de tijdspanne van een jaar - wordt de tijd (we denken nou eenmaal in jaren, aanleunend bij de natuur!) geheiligd. Zo vieren we kerstmis ieder jaar met nieuwe mensen: sommigen zijn ons ontvallen en anderen nieuw erbij gekomen op aarde. We worden zelf ouder. Trouwens: jaarlijks kerstmis vieren wil ook zeggen jaar in jaar uit ook zelf meer mens worden. Of nog beter: God meer mens laten worden in en door ons. En het nieuwe leven van Pasen is niet alleen maar iets van straks eens een keer, maar ook voor het hier en nu al! Overigens, jaren... het mag niet onvermeld zijn dat we ergens ook Kerstmis, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren op één en dezelfde dag vieren: de zondag, week in week uit...

H. Bernadette

Abdissenbosch

H. Joseph

Waubach-Groenstraat

H. Drievuldigheid

Rimburg

H. Theresia & Don Bosco

Lauradorp

Jaargang 2007 nr. 11

12 okt. t/m 9 nov.



Maar naast dat 'temporale' kennen we in de liturgie van de kerk het 'sanctorale'. Christenen hebben er altijd door behoefte aan gehad op memorabele dagen samen te komen rond de graven van de **heiligen** om er de eucharistie te vieren. De sterfdag, of beter; de hemelse geboortedag werd gevierd, op vastgestelde data, 'weer of geen weer'. Daaruit ontstond de **heiligenkalender**, die enerzijds parallel aan het 'temporale' hetzelfde kalenderjaar bestrijkt, maar die anderzijds zich aan de seizoenen weinig gelegen laat. In de Middeleeuwen was er zoveel aandacht voor de kring van het sanctorale dat het temporale nagenoeg ondersneeuwde. Om beter te waken over de viering van het Christusmysterie is met de hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie in die heiligenkalender flink gesnoeid, en zijn inderdaad de nodige heiligen 'geschrapt', dat wil zeggen dat ze niet meer op de algemene kalender voorgeschreven zijn te vieren. Bovendien verloor menige heilige in de officiële liturgie zijn of haar privilege op octaven!

Toch **raken beide kringen** (temporale en sanctorale) elkaar één keer in het jaar op een heel bijzondere wijze: **Allerheiligen – Allerzielen**. Wij zijn mensen **onderweg** in het leven. En daarom is de feestkrans geen cirkel: de tijd gaat immers altijd vooruit. Er zit groei in, geen stilstand, maar progressie. Elk feest is daarmee een uitnodiging om op weg te gaan, verder op weg. Uiteindelijk zijn we op weg naar de toekomst...

Binnen dat perspectief is de tweeëenheid Allerheiligen en Allerzielen van groot belang: **wij zijn niet de eersten die met de tijd te kampen hebben, maar mogen treden in een lange stoet van eeuwen, van millennia, waarin mensen ons zijn voorgegaan**. Mensen die in hun eigen tijd door diezelfde feesten werden bewogen en aangedreven en van wie sommigen ook daadwerkelijk iets gemaakt hebben van al die verheven woorden en idealen. 'Heiligen' hebben we hen genoemd. Zijn wij hen gaan noemen, moet beter gezegd worden. Want de bijbel gebruikt het woord heiligen niet alleen voor de pilaarheiligen, maar voor de volgelingen, alle volgelingen van de Heer... **We vieren Allerheiligen op donderdag 1 november om 19.00 uur met een gregoriaanse hoogmis te Waubach.**

Het verhaal van St. Maarten en de bedelaar

Heel lang geleden, rond het jaar 316, werd Sint Maarten geboren. Net als zijn vader wordt Martinus soldaat in het leger van de keizer. Op een koude dag in de winter rijdt Martinus op zijn paard naar de stad, samen met nog tien andere soldaten. Bij de stadspoort zit een oude, arme bedelaar. Hij heeft geen kleren en is verkleumd van de kou. Hij steekt zijn hand uit en vraagt om een beetje geld. De soldaten laten de arme man in de kou staan en rijden voorbij. Maar Martinus niet! Hij krijgt medelijden met de man en wil hem helpen. Maar wat moest hij doen? Geld had hij niet. Maar hij had wel een hele mooie soldatenmantel. Martinus besluit die mooie mantel te delen met de arme man die het zo koud had. Hij trekt zijn zwaard, slaat de mantel middendoor en geeft de helft aan de bedelaar. De man is dolgelukkig en heeft nu eindelijk wat beschutting tegen de strenge kou. Terug bij de groep soldaten wordt Martinus uitgelachen, omdat hij nog maar een halve mantel draagt.

's Nachts ligt Martinus in bed. Hij droomt en plots ziet hij iemand aankomen die de helft van zijn mantel draagt. Maar het is niet de bedelaar! De man zegt tegen hem: "Martinus, wat je voor die bedelaar gedaan hebt, dan heb je voor Mij gedaan...". Martinus had een visioen, dat wil zeggen dat Jezus zelf tot hem spreekt. Dat visioen maakte zoveel indruk op Martinus dat hij besluit om zelf christen te worden. Ook helpt hij mensen die het moeilijk hebben. Daarom is hij al gauw heel bekend bij veel mensen. Als de bisschop van Tours sterft, willen de mensen Martinus tot bisschop maken. Maar ook als bisschop blijft Martinus heel veel goed doen, met name voor arme mensen. Als Martinus 85 jaar is, sterft hij. Maar tot op de dag van vandaag wordt het verhaal van Martinus van Tours en de arme bedelaar verder verteld!

Eigenlijk kun je zeggen: in de donkere wereld van de arme bedelaar bracht Martinus een lichtje. Dat voorbeeld willen we volgen! Daarom dat we met St.-Maarten zelf een lampion aansteken en grote vuren maken. *God, een klein lichtje brandt, het maakt ons helder en warm. Sint Maarten heeft zijn mantel gedeeld, hij heeft de bedelaar geholpen. Hij was een lichtje in de duisternis. God, help ook ons om dit kleine lichtje te verspreiden om voor anderen licht te kunnen zijn. Zo zal het licht steeds groter worden. Amen.*

We vieren Sint Maarten kerkelijk in Rimborg en in Lauradorp: in Rimborg op vrijdag 9 november om 19.00 uur in de kerk; in Lauradorp zaterdag 10 november eveneens om 19.00 uur in de kerk (geen H. Mis maar korte gebedsdienst rondom Sint Maarten).

2 november: Allerzielen



Daags na Allerheiligen, en dat zegt al heel veel. 'Heilig' hopen we, maar als we eerlijk zijn of nuchter, of bescheiden? Bovendien: Allerheiligen is ergens een groot feest, maar gaat dat ergens niet een beetje voorbij aan het verdriet van het afscheid? Het perspectief van de eeuwigheid is geweldig, maar menige weduwe of weduwnaar zal ook andere gevoelens een plaats moeten geven. Geloof, fascinatie voor de dood, vrees voor

hel en vagevuur en oude onuitgesproken voorvaderlijke angst voor ronddwalende geesten komen hier samen... Ook bij ontkerkelijkking blijft Allerzielenzondag hoge ogen gooien, misschien zelfs drukker wordt.

Er worden **kaarsen** ontstoken op de graven: dat het licht van het eeuwige leven mag schijnen en dat de kaars ons gebed voortzette. Er wordt een **processie** gehouden naar het kerkhof, die ergens als beeld geldt voor de aardse tocht door het leven, doorheen de dood, uiteindelijk naar de verrijzenis. Daarbij worden onderweg de graven besprenkeld met **gezegend water**: dat onze dierbaren op grond van hun gedoopt zijn mogen opstaan en leven. Dat de graven voor ons niet alleen plaatsen van gedachtenis zijn, maar ook tekens van hoop en eeuwig

leven. Soms vind je nog tal van andere tradities, die ogenschijnlijk aan bijgeloof grenzen (**brood** voor de dwalende geesten?), maar altijd toch ook ergens christelijk te interpreteren zijn (brood voor de dwalende geesten: eucharistie!) Dat we de graven met **bloemen** sieren is eveneens niet voor niets: de levende bloemen zijn verwijzingen naar het leven, de pracht en de bloei waarin onze dierbaren 'in Godsnaam' geborgen mogen zijn.

We vieren Allerzielen op vrijdag 2 november om 19.00 uur met een plechtig requiem in de kerk te Waubach.



Allerzielenzondag

We gedenken onze dierbare doden in **Abdissenbosch** op zaterdag 3 november tijdens de reguliere avondmis van 18.00 uur, in **Rimburg** op zondag 4 november tijdens een Allerzielendienst om **15.00 uur**, in **Waubach** op zondag 28 oktober tijdens een Allerzielendienst om **15.00 uur**. De overledenen van **Lauradorp** worden te Waubach herdacht op 28 oktober om 15.00 uur. Alle overledenen worden daarin herdacht. 'Met name' worden genoemd zij die ons sinds Allerzielen vorig jaar zijn overleden. Zo willen we uitdrukking geven aan ons geloof – temidden van alle verdriet en gemis – dat de dood het laatste woord niet heeft, maar dat ons sterven is als de winter in gaan: zoals de natuur krachten verzamelt om in het nieuwe voorjaar opnieuw tot bloei te komen, zo geloven we dat onze dierbaren bij God thuis ten volle leven. Tijdens deze dienst zal u ook een gedachtenisprentje worden aangereikt met de namen van onze dierbare overledenen. Na de diensten in Rimburg en Waubach trekken we in processie naar de kerkhoven naast de kerk. Aansluitend aan de dienst te Waubach wordt ook het kerkhof aan de Vogelzankweg bezocht (16.30 uur). Aansluitend aan de dienst in Rimburg wordt het kerkhof te Abdissenbosch bezocht (16.30 uur), alwaar kort gebed en zegening plaatsvindt. Pastoor E. Smeets



Kruisreliëkhouders gerestaureerd

Toen de joodse overheden vernamen dat Jezus, die aan het kruis gestorven was uit de dood was opgestaan, toen – zo vertelt de legende – haastten zij zich om zijn kruis omver te halen en het diep onder de grond te verstoppen, om te voorkomen dat zijn aanhangers dit kruis zouden gaan vereren. Drie eeuwen later vindt de moeder van keizer Constantijn – de vrome Helena – dit kruis terug. Dat het daadwerkelijk ging om het kruis van onze Heer Jezus Christus was aangetoond door de onmiddellijke genezing van een zieke die met het kruis werd aangeraakt. Helena laat het kruis in drieën breken: een deel kreeg haar zoon, keizer Constantijn, een deel werd geschonken aan de bisschop van de Heilig Grafkerk te Jeruzalem, en het derde deel ging naar Rome, ten geschenke aan de kerk van het Heilig Kruis aldaar. Tijdens de jaarlijkse herdenking van de verjaardag van de kerkwijding van de Heilig Grafkerk werd het kruis omhoog geheven en getoond, en daarmee was het feest van kruisverheffing op 14 september ingevoerd: **'Aanschouwt dit kostbaar kruis waaraan uw Redder heeft gehangen.'**

In de zevende eeuw viel de stad Jeruzalem en namen de Perzische veroveraars de kruisrelik mee naar hun land. Helemaal vertrouwd met de Perzen het niet dat ze zo'n belangrijk relik hadden geroofd en daarom werd de relik teruggegeven. Keizer Heraclius nam het mee terug naar Jeruzalem en gaf het daar patriarch Zacharias in handen. Die vinding van het kruis en deze terugschenking eeuwen later vinden we uitgebeeld op het sacramentsaltaar in de Sint Jozefkerk hier in Waubach.

Om problemen te voorkomen, en ook omdat er veel vraag was naar een relik van het heilig Kruis, werd het hout versplinterd en de stukjes Kruis verspreid over tal van plekken. Zo komt er ook een Kruispartikel in de oude eerbiedwaardige abdij van Rolduc terecht. De archieven van Rolduc bewaren tot op de dag van vandaag de echtheidscertificaten ervan. De echtheid van het partikel was aangetoond door bisschop Bonifatius in opdracht van de bisschop van Luik in de dertiende eeuw. Het was bekend dat Kruispartikels in tegenstelling tot andere kleine stukjes hout meteen zouden zinken wanneer ze in water werden gelegd. En inderdaad: tot drie maal toe zonk het partikel direct naar de bodem, waarbij dikke druppels bloed afkomstig uit het hout op de bodem bleven liggen...

Zo beschikte Rolduc dus over een echte Kruisrelikwie. Maar uit vrees voor plundering door de Fransen ten tijde van de revolutie bracht men de relikwie 'zolang' onder in Waubach, en werd en wordt er bewaard in een prachtige reliëkhouders, waarvan de gouden voet uit de dertiende eeuw stamt en waarvan de opbouw stamt uit de tijd van de neo-gotiek, waarschijnlijk uit de negentiende

eeuw. De kruisrelikwie zelf bevindt zich in het midden, gedragen door twee engelen, terwijl de doekjes met het opgevangen bloed zich in de drie uiteinden bevinden. Natuurlijk heeft Rolduc in opdracht van de bisschop van Luik dit heilig Kruis teruggevraagd en opgeëist, maar in 1840 werd bepaald dat de relik alhier mocht blijven om hier voortaan vereerd te worden. Op de derde zondag van september (rondom het feest van Kruisverheffing) trok de Kruisprocessie vanuit de kerk naar deze kapel. In de jaren '60 verdween de processie onder het motto 'ouderwets'. Pastoor Kenis heeft geprobeerd de processie nieuw leven in te blazen, maar sinds vorig jaar hebben we die processie van welgeteld 1 pastoor, 1 acoliet en drie vrome zielen vervangen door de viering van de heilige eucharistie op deze dag aan deze kapel.

De reliëkhouders werd de voorbije tijd gerestaureerd en kan weer voor lange jaren mee. De restauratie werd op kundige wijze uitgevoerd door edelsmid Bert Kreyen te Kerkrade. We staan er soms niet bij stil, maar we mogen blij zijn dat vakmensen als dhr. Kreyen dit soort kostbare schatten onder hun hoede nemen om het oude geloofsgoed te conserveren en door te geven aan de volgende generaties!

Column stagiair Rolduc: Feest in de Groenstraat

'Ich weit neet wat geer doot, mer ich goan d'r nog eine drenke' (of zoiets), zo zei de pastoor enkele weken geleden aan het eind van de jaarlijkse viering aan de kapel in de Groenstraat. Daarmee nodigde hij ieder uit om na de verering van de Kruisrelik feestelijk af te sluiten met een natje en wat Limburgse gezelligheid... Hee! Hadden we dan niet zopas het sterven van Jezus herdacht in een setting, prachtig gedrapeerd in bloedrood? En centraal een heilig restant van het kruis waaraan Jezus in een verschrikkelijk lijden zijn leven heeft gegeven? Past het dan wel om dan 'aan de "teek" te gaan hangen'...?... Jazeker! (de pastoor heeft het trouwens ook goed uitgelegd). U hebt ongetwijfeld ook de ervaring, als u een moeilijkheid of een persoonlijk leed terneer drukt en u gaat er



ergens in een rustige hoek met God over praten, het heel oprecht delen met Hem die alle moeiten en pijn heeft gedragen (en nog steeds dragen wil!), dat u dán verkwikking, rust en sterkte ontvangt – dat de moeilijkheid er dan wellicht nog wel IS, maar niet langer bedreigend, bedrukkend, onoverkomelijk, dat er zich nieuwe wegen tonen.... Het is een moment waarop zich de KRACHT van Jezus' Kruis toont, een kracht die nog steeds een realiteit is, ook in 2007, een werkelijkheid 'voor elk die Hem dient, voor elk die zijn hart voor Hem opent' (Ps. 85). Dit verklaart dan ook alles. Wat wij op 14 september hebben gevierd is in feite een overwinningsfeest. Want Jezus is gestorven VOOR ONS en voor ons goed, heel concreet, heel reëel. Geen enkele situatie in ons leven hoeft daarbuiten te staan. Geen enkele. Alleen wijzelf kunnen ons erbuiten STELLEN: door in de roes of de moeiten van het leven ons hart te sluiten voor Zijn reddende nabijheid, door ons op onszelf terug te trekken...

Maar wij van de Groenstraat, van Ubach over Worms, van de wereldwijde Kerk, die zijn Heilig Kruis komen kussen, die ons leven in zijn handen neerleggen (hoe zwaar dit ons soms ook kan vallen): wij hebben alle reden om daarna ook in blijdschap het glas te heffen. En Hij die voor ons gestorven en verrezen is, viert met ons mee. Pascal



De groeten van de paus...

Tijdens de audiëntie op het St. Pietersplein te Rome op woensdag 19 september werd het Kerkbestuur van Ubach over Worms met naam verwelkomd en begroet. Pastoor en een aantal bestuursleden, aangevuld met nog andere parochievrijwilligers waren een vijftal dagen in Rome en dus ook bij de audiëntie. Er was gezorgd voor uitstekende plaatsen (de foto is van onze eigen camera, zonder al te veel in te zoomen!) zodat de ontmoeting met de opvolger van Petrus een heel bijzondere gebeurtenis werd! Aan het einde van de audiëntie geeft de paus zijn apostolische zegen, waar expliciet bijgezegd wordt dat het zijn



bedoeling is ook de mensen thuis, en met name de zieken en de jeugd, in die zegen te laten delen. Daarom dus van harte: de groeten van de paus! Ook volgend jaar is het de bedoeling mensen de kans te geven op deze manier een bedevaart te maken naar Rome. Op dit moment is nog geen datum bekend, maar de voorwaarden blijven hetzelfde: kosten plusminus €525, heel goed kunnen lopen, vroeg op en een stevig programma afwerken! Meer info bij de pastoor!

... en vanuit Lourdes!

Velen hebben de pastoor hun intenties meegegeven naar Lourdes. Voor alles en iedereen wordt er door allen uit de hele wereld gebeden op deze plaats waar 150 jaar geleden Maria aan Bernadette verscheen. Heel frappant was het volgende. Er zat ook een briefje bij de intenties 'Voor een jongen in Waubach van

Kirkeklatsch

Op het feest van Kruisverheffing waren we bij de kapel aan de Groenstraat met velen aanwezig; een heel mooie mis met prachtige zang en ook een goede organisatie; dank aan allen. In de vormselles: 'Pastoor, was uw vader eigenlijk ook pastoor?' Met poetsen was er een raampje uit de deur van de biechtstoel gevallen. Kleinigheid, lijkt het, om dat te vernieuwen, maar toen de glashandel het in handen kreeg hebben ze het eerst aan alle kanten bewonderd omwille van de leeftijd en de

14 jaar die plots gestorven is. Voor zijn ouders en vrienden.' De directeur maakt een selectie uit de honderden intenties die meegegeven zijn en leest bij de voorbede in de H. Mis een aantal intenties voor. Laat hem nou uitgerekend - zonder het te weten! - op dinsdagmorgen in de Bernadettekerk te Lourdes rond 11.00 uur juist deze intentie noemen... op dat tijdstip begon de uitvaart in Waubach! Het is minstens een teken dat bidden zinvol is: al die mensen lieten op dat moment hun gedachten en gebeden uitgaan naar die familie in ons midden die door zo'n groot leed getroffen is.

Volgend jaar viert Lourdes het 150-jarig jubileum van de verschijningen. De data voor de Limburgse Bedevaart zijn inmiddels bekend: 5 t/m 12 juni, 2 t/m 9 september, 25 september t/m 2 oktober en 11 t/m 18 oktober (jongerenbedevaart tijdens de herfstvakantie).

Een pelgrim schreef:

*Wie kent dit bijzondere stadje niet,
Waar mensen heen gaan met
hun zorg en verdriet?*

*'t Dorpje waar Maria ooit verscheen
brengt en houdt menigeen op de been*

*in groten getale brengen zij een bezoek
steken een kaars op in kerk of kaarsenhoek
knielen even neer voor de grot
opkijkend naar u, o Moeder van God*

*In een gebed hun ziel blootlegend
Hun innigste wens aan u uitleggend
Hopende dat hun gebed verhoord worden zal
Klimmend uit het diepste dal*

*Samen lieten wij een kaarsje branden
Een lichtje op onze weg in onze handen
Dit voor velen simpele gebaar
Heeft ons verbonden aan elkaar.*

*Zo heb ik dat ervaren
En ik voelde de duisternis opklaren
Verwonderd keek ik om mij heen
Van mijn hart viel een grote steen.*

*Deze reis was niet voor niets
Het deed ons allen iets
Daarom raden wij een ieder aan
Om ook maar eens naar Lourdes te gaan!*

Zonnebloemcollecte

De Zonnebloem Ubach over Worms dankt allen voor hun gulle gaven bij de Kerkdeurcollecte (€ 423.48) en de verkoop van loten dit jaar in de wijk "Parkheide en omgeving".

Let op! Het is weer even opletten geblazen!

Op **vrijdag 9 november** is de avondmis in Waubach niet om 19.00 uur maar om 18.00 uur (vw Sint Maarten te Rimborg. Op **10 november** is er geen H. Mis in Abdissenbosch, maar wel in Waubach om 18.00 uur. Om 19.00 uur is dan het Sint Maartensspel in Lauradorp.

Op **zondag 11 november** vervalt de Mis van 11.30 uur te Waubach: er is dan op die tijd een H.Mis te A'bosch met de carnavalsverenigingen.

bijzondere structuur van het oude glas. Dat glas is niet meer te verkrijgen, maar het alternatief mag er zijn. Dank aan Dam Glas BV op de Rukkenerweg voor de goede zorg! Nog iets over 'raampjes': het heeft lang geduurd voordat we met de verzekering door de deur waren, maar nu is het zover: de grote schade aan de glas-in-lood ramen van Abdissenbosch – toegebracht door onverlaten met een vuurwerkbom – mag alsnog hersteld worden! Het gaat om een schade van een dikke € 20.000! 6 oktober was een mooie dag: eerst werd er stevig gewandeld nabij de Baraque Michel door een aardige groep gezinnen en 's avonds vond in het kader van het Bernadettetriduum een fakkeltocht plaats. Mooi en indrukwekkend! Dank aan Fanfare Abdissenbosch, Gemengd Koor St. Jan, Schutterij Sint Jozef, de vele misdienaars en allen die mee hebben gedaan! De opbrengst van de jaarlijkse collecte van de K.W.F. kankerbestrijding afdeling Ubach over Worms bedroeg dit jaar liefst € 5349,62. Alle collectanten worden bedankt voor hun inzet en ook de inwoners van U.O.W voor hun gulle gaven!; Wilt u ook collectant worden dan kunt u zich opgeven bij Mevr. Kültler, tel. 5319920. Op o.a. zondag 16 september was er geen hoogmis om 8:30 uur in Waubach, toch



stonden er toen een 15-tal parochianen voor de "deur", dit had voorkomen kunnen worden door in het Kirkebledje te kijken! Laatst wilde iemand een misintentie opgeven, hij belde naar de pastorie om 9:30 uur en na 13:00 uur, in het Kirkebledje staat duidelijk vermeld wanneer de kantooruren zijn! Ook zijn er mensen die te laat zijn met het doorgeven van misintenties, die kunnen dan niet meer vermeld worden in het Kirkebledje, voor iedere periode is er immers een einddatum vastgesteld, de zgn "deadline" (die altijd wordt vermeld) dus *kijk goed in het Kirkebledje*. In de rubriek Kirkeklatzsch wordt e.e.a. wel eens wat scherp geformuleerd. 'Qui

Wekelijks probeert de pastoor het **ziekenhuis** te bezoeken. Geeft u zelf door wanneer u of iemand anders in het ziekenhuis verblijft en een bezoekje op prijs stelt. Hetzelfde geldt voor de **diaconiegroep**: voor een bezoek kunt u terecht dan bij Hanny van der Wouw op de pastorie (wo. en do. ochtend).

n'exagère pas, ne dit rien' (wie het niet weet te brengen, zegt niks). Maar onze toon is toch nog mild in vergelijking met wat journalisten (nou ja, 'journalist') in de krant (nou ja, 'de' krant) menen te mogen ventileren. Misselijkmakend is de wijze van schrijven in 'Schone-priesterverklaring is goed' op 1 oktober in De Limburger. 'Teveel gevallen van minderjarigen...' Eén geval is natuurlijk al te veel, maar dit suggereert toch meer dan er in werkelijkheid aan de hand is. 'Een onderzoek in New York...' Welk onderzoek, waar, wanneer, vanuit welke vraagstelling? Vergeten te vermelden. Daar komt de conclusie overheen dat het resultaat 'hooguit het topje van de ijsberg kan zijn'? Leg eens uit, zou ik zeggen. Waar men ook aan voorbijgaat dat is dat een priesterwijding publiekelijk gehouden wordt en dat hetzelfde geldt voor een pastoorinstallatie. Daaroverheen nog verklaringen aan toevoegen ontkracht het hele ritueel en de inhoudelijke bedoelingen. Als je de teksten van eden en beloften en voorwaarden leest, is het volslagen irrelevant er iets aan toe te voegen dat je naast dat alles 'met je vingers van kinderen afblijft'. En wat is trouwens 'Een beetje priester...?' Priester worden in deze tijd: dat doe je niet even een 'beetje'! Nog zo iets populistisch: 'De verhalen van Rolducstudenten over priesterdocenten die fysieke toenadering zochten, zijn legio'. Legio? In 'zeer grote menigte'? In de krant, ja. Ik ben student geweest en momenteel docent, maar herken niet wat de krant meent te signaleren. En dan eindigt het stuk met de 'intimiteit van pastorieën en sacristieën...' Welke intimiteit? De pastorie is behalve woning van de pastoor ook parochiekantoor en doorgaans druk bezocht. Was er maar wat meer intimiteit op de pastorie! En al zou een pastoor graag op zichzelf zitten in zijn eigen pastorie, dan nog kent ieder dorp genoeg 'oude wijven' die graag bijhouden wat er zich op en rond de pastorie allemaal afspeelt! En de sacristie? De priesters 'rennen' van de ene kerk naar de andere. In de sacristie staan dan koster, dirigenten, zes, zeven of acht misdienaars of acolieten, een lector, de kindernevendienst en wat er verder allemaal nog komt kijken. Welke intimiteit? Het is jammer dat dit soort stemmingmakerij onder de vlag 'journalistiek' valt. Het is nog veel erger dat de krant conservatiever is dan de hele geestelijkheid bij elkaar: jonge priesters kijken graag vooruit, naar de toekomst. De krant hoe langer hoe meer achterom en koestert graag het verleden! 'Een beetje journalist' zou daar oog voor hebben...

Datum	Kerk	Bijeenkomst
18 november	Waubach	wo. 14 nov.
2 december	Ab & Rb	wo. 14 nov.
9 december	Waubach	wo. 14 nov.
13 januari	Waubach	wo. 9 jan.
10 februari	Ab & Rb	wo. 9 jan.
2 maart	Waubach	wo. 27 feb.

H. Doopsel

U bent welkom op nevenstaande data. Ouders worden op de voorafgaande bijeenkomst verwacht. In principe worden telkens twee kinderen in één viering gedoopt. Aanmelding via de pastorie (☎ 5312378).

Gedoopt

23-09: Niels Vincken, Weegbree



Overledenen

11-09: **Joep Franken**, B. Beckersstr, 85 jr
 18-09: **Net Dijkstra-Theves**, Kerkstr, 84 jr
 20-09: **Nettie van Dijk-Akse**, v/h Kerkstr, 71 jr
 20-09: **Dylan Kors**, Europaweg-Noord, 14 jr
 29-09: **Maria Deguelle-Bisschops**, Bern.l, 89 jr
 27-09: **Famke van Elteren**, voor geboorte gestorven. Indrukwekkend was de tekst die haar ouders in de advertentie hadden opgenomen: **'An angel in the book of life wrote down an infant's birth and mentioned as he closed the book... too beautiful for earth...'**

Doopsel in presentatievieringen communie

Vorig jaar bleken er de nodige eerste communicanten te zijn die nog niet gedoopt waren. Uiteindelijk is dat heel mooi ingevuld door dat doopsel te laten plaatsvinden in een met name daardoor zeer indrukwekkende presentatieviering. Zou dat dit schooljaar ook weer kunnen? Communicanten die nog gedoopt moeten worden zijn er dit jaar bijna niet, maar misschien zijn er ouders met kleine kinderen die graag hun kind tijdens deze feestelijke eucharistievieringen ten doop willen houden. Het gaat om het weekend van 23 en 24 februari 2008. Heel graag! Er zijn al wat aanmeldingen, gelukkig!

Geloofscursus & Stille Dagen

De laatste avonden van de geloofscursus zijn gepland op 22-10, 06-11, 20-11, 03-12. De stille dagen op Rolduc op 08-12, **23-02** & 07-06. Info en aanmelding: pastorie.

Liturgische diensten in ons parochiecluster

Op maandag, woensdag en vrijdag is er in Waubach om 17:45 uur gelegenheid samen de **vespers** – het kerkelijk avondgebed – te bidden en te zingen. Een 'Klein Getijdenboek' ligt voor u klaar. Aansluitend wordt het Allerheiligste uitgesteld ter **aanbidding** en om 18.30 uur de **rozenkrans** gebeden. **Biechtgelegenheid** is er op zaterdag om 16:00 uur in de kerk, of volgens afspraak met de pastoor. Op de **eerste vrijdag van de maand** wordt het aanbiddingsuur om 14:00 uur gehouden. Wekelijks wordt er ook een H. Mis opgedragen ter ere van O.L. Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette' voor de pelgrims-intenties van de Lourdesbedevaarten.

Vrijdag	12-okt	
Waubach	19:00 uur	Maria Dörenberg-Oellers (st); Anna Heinen-Hanssen (flat Kerkstr); jrdst. oud. Dautzenberg-Hendriks; jrdst. ouders Willem Schormans-Dautzenberg (st); jrdst. fam. Frans Luchtman-Plum (st); jrdst. fam. Nicolaas Linssen-Rothkrans (st); Nelly Damoiseaux-Boymans
Zaterdag	13-okt	
A'bosch	18:00 uur	Fanfare A'bosch echtp. Boermans-Schlotterhoze, zoon Robert en dochter Anna (st); Joost Buck (verj.); ouders Cox-Boumen (st); Maria Mostard (st); Ger Wijshijer; jrd. Frits Berkers
Zondag	14-okt	
		ACHTTENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR <i>2 Kon. 5 Naäman de Syriër ontdekt de God van Israël: de Enige en Ware</i> <i>Lc. 17 Tien melaatsen werden genezen: één van hen, een vreemdeling, komt dank zeggen</i>
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans Sjef Reumkens; hen die offerden;
Rimburg	10:00 uur	Gregoriaans Mien Kaufholz-Hanssen; Gerard Gielgens; ouders Kaczmarek-Kremers (st); overledenen van de fam. Boijmans-Gillissen (st);
Waubach	11:30 uur	Gemengd Koor Don Bosco Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); Helmi Ooijen-Wick; Leo Speth; Fien Nievelstein (Bewonersver. An d'r Put); Netje Weijgerse-Janssen (verj.) (st); Johan Franken en schoondochter Bertha (st); jrdst. Annie Boermans-van Balkum; jrdst. ouders Jan en Helena Apers-Roex (st); jrdst. Léon de Meijer en Maria Manteleers (st); Frits Scholtz; jrdst. ouders Martin en Greetje Zeptner-de Jong(st); ouders Vaessen-Hanssen en José Nolmans-Thelen; jrdst. ouders de Vries-Zink; uit dankbaarheid.
Maandag	15-okt	
		H.TERESIA VAN JEZUS, MAAGD EN KERKLERARES
Waubach	19:00 uur	Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; Jo Spiertz; Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef (st); Paula Urlings en fam; Nicola Claessen; Hubert en Mia Huntjens-Simons; Leny Scheeren-Janssen verj, jrdst. Rini Eggen-Janssen st;
Dinsdag	16-okt	
		H. HEDWIG, KLOOSTERLINGE – 10.00 uur H. Mis Heereveld
Woensdag	17-okt	
		H. IGNATIUS VAN ANTIOCHIË, BISSCHOP EN MARTELAAR
Waubach	19:00 uur	Anny en Frans Milchers-Reumkens (st); Theo de Schepper en bewoners en overl. bewoners van de flat Terwaerderveldje; echtpaar Jacques en Maria Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); Jozef Eggen (st); jrdst. ouders Eggen-Höppener en kinderen (st); fam. Willem Schormans-Dautzenberg (st); ouders Michorius-Sonjé en overl. familie;
Donderdag	18 okt	
		H. LUCAS, EVANGELIST
Waubach	18:00 uur	leden, overl. leden en overl. fam. KAVO Waubach-Groenstraat bgv het 70-jarig jubileum
Vrijdag	19-okt	
		HH. JOHANNES DE BRÉBEUF EN ISAAC JOGUES, PRIESTERS EN GEZELLEN, MARTELAREN
Rimburg	15:00 uur	Pl. Huwelijksmis vr. Audrey Janssen en Danny de Wijs
Waubach	19:00 uur	jrdst. ouders Plum-Heinen, tevens dochter Mia (st); ouders Erens-Jacobs (st); ouders Adams-Schuncken; Nelly Damoiseaux-Boymans;
Zaterdag	20-okt	
A'bosch	18:00 uur	Volkszang ouders Gärtener-Wolters (st); Boud Wetzels; uitbreiding van het Rijk Gods (st); jrdst. pater Jozef Offermans (st); jrdst. Finy Rutten-Drossaert (st); jrdst. Guus Extra en verj.
Zondag	21-okt	
		NEGENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR-MISSIE-ZONDAG <i>Ex. 17 Mozes hield zijn armen omhoog geheven ten gebed</i> <i>Lc. 18 Jezus vraagt dat we blijven geloven en bidden. Dat we volhouden.</i>
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans roepingen; overl. weldoeners van onze parochie;
Rimburg	10:00 uur	Gregoriaans jrdst. Jo Eijdemans (st); jrdst. Marjo Montis-Baartmans;
Waubach	11:30 uur	Volkszang zeswekendienst Lies Pozun-Houtmans; jrdst. Piet Knubben; jrdst. ouders Hubert Simons en Catharina Plum (st); ouders Jo en Annie Franssen-Janssen; Han Sellier (buurt); Lei Dörenberg; Tiny Veugen-Herzig vw. verjaardag; Ina Balendonck-Keulen vw. verjaardag (st); overledenen families Dejalle en Dautzenberg;
Waubach	14:30 uur	H. Doopsel Fin Kleijnen, Gank en Joris Francizek, Dassenhoorn
Waubach	15:30 uur	H. Doopsel Thom Walravens, Grensstraat en Jade Kochen, Mies v.d. Rohestraat
Maandag	22-okt	
Waubach	19:00 uur	Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; fam. Jacob Gärtener-Wolters (st); Paula Urlings en overl. familie; overl. bewoners van de flat Kerkstraat;

Dinsdag	23-okt	H. JOHANNES VAN CAPESTRANO, PRIESTER – 10.00 uur H. Mis Heereveld
Woensdag	24-okt	H. ANTONIUS MARIA CLARET, BISSCHOP
Waubach	19:00 uur	ouders Goebert-Scholle; fam. Jacob Gärtener-Wolters(st); jrdst. Riet Hagenaars-van Gulp;
Vrijdag	26-okt	
Waubach	19:00 uur	Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef; jrdst. André Römken (st); Leo Habets vw. verjaardag;
Zaterdag	27-okt	
A'bosch	18:00 uur	Volkszang oud. Portz-Meintz (trouwdag); May Meens; Sjr Vaessen (verj st) Ger Wijshijer
Zondag 28-okt		DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR <i>Sir. 35 De Heer is onpartijdig en niet omkoopbaar. Niet aanzien maar ons hart raakt Hem. Lc. 18 Bidden is: eerlijk voor God staan en je niet meten aan elkaar</i>
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans ouders Vaessen-Reumkens (st); ouders Vaessen-Delahaye en Juup Vaessen;
Rimburg	10:00 uur	Volkszang Martin Plum en Anna Beisman(st);ouders Wassen-Borghans, zoon Jan(st); May Rohs-Weerts; Zef Spierts; Hub en Wim Hanssen en ouders Palmen-Smeets; Johan Thoren;
Waubach	11:30 uur	Koor Sobornost zeswekend. Piet Venhovens; zeswekend. Nettie van Dijk-Akse; pastoor Pierre Pörteners; Jan Evertsen; oud. Schleijsjer-Möllenbeck; May Jeurissen; Cor Gunter; Piet Spiertz; jrd. oud. Iep en Els Janssen-Herberigs en dochter Netty (st); Nelly Damoiseaux-Boymans; jrd. oud. Logister-Senden, zoon Wiel; oud. Eydems-Schormans, zonen Jo en Wiel (st); jrd. Sjr Moonen (st); Frits Scholtz; Arnold Hanssen; Jacob en Anna Heinen-Hanssen; Sjef Reinartz (M); Co Wennekes verj. (st); jrd. Johan Kölgens en wederz. oud.; Marga Kölgens-Quaedvlieg; Johan Franken en schoondochter Bertha (st); oud. Sjeng en Theresia Nievelstein-Becks (st); Fien Nievelstein; Lorene Ligvoet; jrd. Constant en Agnes Sniijders-Schaffrath (st); jrd. oud. Wiel en Wies Reinartz-Souren (st); jrd. oud. Frans en Maria Senden-Jongen (st); oud. Simons-Theves en dochter Louisa, oud. Boymans-Schuncken en zoon Frans (st); jrd. oud. Sjaak en Lena Jongen-Winteraeken (st); oud. Geenen-Eggen en dochter Maria (st); jrd. Leo en Anna Knubben-Sieben (st); oud. Jo en Annette Knoben-Habets; Wim en Maria van den Dikkenberg-Frijns; Johanna Dörenberg-Somers; jrd. George en Maria Smeets-van Dijk, kinderen Hub, Theo, George, Thiela en oud. Schmitz-Derichs;
Waubach	15:00 uur	Par. Dameskoor <i>Allerzielenlof waarna zegening kerkhof Kerkstraat (Kon. Fanf. Eendracht)</i>
Lauradorp	16:30 uur	<i>Gravenzegening kerkhof Vogelzankweg</i>
Maandag	29-okt	
Waubach	19:00 uur	Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; Paula Urlings en familie;
Dinsdag	30-okt	10.00 uur H. Mis Heereveld
Woensdag	31-okt	
Waubach	19:00 uur	ouders en fam. Weelen-Hommelsheim; ouders Jurgens-Esser; hen die offerden;
Donderdag	1 nov	HOOGFEEST VAN ALLERHEILIGEN
Waubach	19:00 uur	Gregoriaans jrdst. ouders Evertz-Simons (st); jrdst. kapelaan Hub Janssen (st); ouders Plum-Heinen en dochter Mia (st); echtpaar Claessens-Logister (st); Jules Odenhausen (st); Mia Erps-Cremers;
Vrijdag	02-nov	ALLERZIELEN
Waubach	14-15 uur	<i>Uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding, rozenkrans en vespers</i>
Waubach	19:00 uur	Volkszang Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef (st); ouders Defésche-Rinkens en dochter Bertine (st); Wiel Plum; Anneke Bogman; Boud Wetzels (buurt); overl. fam. Reinartz en fam. Senden; Mia Hinskens-Pauli en wederz. ouders; Theo de Schepper en bewoners en overl. bewoners van de flat Terwaerderveldje; ouders Scholle-Scholtes, ouders Michorius-Sonjé en overl. familie; Gertrud Jansen-Krämer (st); ouders Breuer-Mulders (st); ouders Adams-Schuncken; jrdst. Peter Pelzer; Juup Erkens;
Zaterdag	03-nov	H. HUBERTUS
A'bosch	18:00 uur	Gemengd Koor St. Jan kapelaan Roy De Bie; overl. ouders Gärtener-Wolters (st); Mari Frans en Elise Karsdorp; jrdst. Jos Pelzer; jrdst. Nicola Claessen; jrdst. Sandra Maar; jrdst. Carolina Classen-Willems, tevens Joseph Classen; jrdst. Johan Schulteis; Arnold Dörenberg, Gertrud Cremers en Herman en Pierre Dörenberg (st); overl. familieleden (st); Peter Lenzen; ter ere van de H. Hubertus (st);
Zondag 04-nov		EENENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR <i>Wijsh.11 God is almachtig in de liefde. Daarom ontfermt Hij zich liefdevol over de schepping Lc 19 De Heer is gekomen om te zoeken wat verloren is: Zacheus mag Hem ontvangen</i>
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans ouders Reumkens-Dortants (st);jrdst. ouders Plum-Pauly (st); Piet en Trautje Gielen-Smeets (st);
Rimburg	10:00 uur	Gregoriaans ouders May en Leny Verreck-Merx; Zef Spierts; Maria Bastiaens-Philipps (buurt); Juup Logister;
Waubach	11:30 uur	Kon. Fanfare Eendracht zeswekendienst Joep Franken; zeswekendienst Net Dijkstra-Theves; zeswekendienst Dylan Kors; ouders Sjeng en Maria Thonon-de Kock; Sjef Reinartz (sl); Leo Speth; Han Sellier (buurt); Lei Dörenberg; jrdst. ouders Oomen-Verhaeg; jrdst.

		Zef Pustjens, echtgenote Fien en zoon Ton; echtpaar Wijnand en Annie Haan-Dautzenberg (st); Hubert Latour verj, tevens Anna Maria Latour-Lentz en kleinzoon Roy (st); overl. ouders Leopold en Gerda Simons-Verstappen; jrdst. ouders Hans en Fien Sluyfers-Hinskens (st); overl. ouders Speck-Herbergs; Cleo Wassen; Els en André Quaedvlieg en Troutje en Nellie Speck; overledenen fam. van Leerzem-Delahaye-Wiegand; jrdst. Karel Lindelauff;
A'bosch	12:30 uur	<i>Paardenzegening manege</i>
Rimburg	15:00 uur	Volkszang <i>Allerzielenlof waarna gravenzegening kerkhof Brugstraat</i>
A'bosch	16:30 uur	<i>Gravenzegening kerkhof Reeweg</i>
Maandag	05-nov	
Waubach	19:00 uur	Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; ouders Coen en Anni Boijmans-Speetjens (st); jrdst. fam. Kleijnen-Sneepers; Paula Urlings en overl. fam.; Piet Moonen verj. (st); ouders Logister-Claessens; Jo Spiertz; ouders van Meegen- Frijns en grootouders, Herman en Ad; Leny Scheeren-Janssen en dochters Jes en Rini; uit dank ter ere van O.L.Vrouw;
Dinsdag	06-nov	ALLE HH. GELOOFSVERKONDIGERS IN ONZE STREKEN- 10.00 uur H. Mis Heereveld
Woensdag	07-nov	H. WILLIBRORD, BISSCHOP, PATROON VAN DE NEDERLANDSE KERKPROVINCIE
Waubach	19:00 uur	Lei Spiertz; Anna Heinen-Hanssen vw. flatbewoners Kerkstraat;
Vrijdag	09-nov	KERKWIJDING BASILIEK VAN LATERANEN
Waubach	18:00 uur	Vrede en rechtvaardigheid in de wereld; onze zieken;
Zaterdag	10-nov	H. LEO DE GROTE, PAUS EN KERKLERAAR
Waubach	18:00 uur	Volkszang Zef Vaessen; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); Maria en Jozef Dautzenberg-Römkens (st); Maria Dörenberg-Oellers (st); jrdst. ouders Joseph en Maria Janssen-Vreuls (st); Frits Scholtz; Ria Hodenius-Quint en ouders Quint-Lambermont (st); Ger Wijshijer; Hubert en Mia Michorius-Scholle en ouders Michorius-Sonjé; overl. familie Frijns-Haan (st); jrdst. Roza Wetzler-Boessen;
Zondag	11-nov	TWEEENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans jrdst. echtpaar Schnitzeler-Meens (st); hen die offerden;
Rimburg	10:00 uur	Gregoriaans Wiel Cruyen (st); echtpaar Contzen-Wintgens(st);ouders Rutten-Langohr (st); Stephy Samulski-Houben verjaardag;
A'bosch	11:30 uur	Volkszang <i>bgv opening carnavalsseizoen</i> Marga Kölgens-Quaedvlieg; jrdst. Mathieu en Gerard Gilissen (st); jrdst. Jacq Schuivens (st); jrdst. Els Quaedvlieg, tevens André Quaedvlieg (st); ouders Speck-Herbergs en Trautje en Nellie Speck; ouders Maas-Lataster;

Twee Filippijnse priesters voor parochies in Venlo-Oost

Pater Caesar (42) en pater Jonathan (34), vaak met meneer Mesters te gast in de H.Mis van 8.30 uur, zullen in Venlo hun parochiewerkzaamheden beginnen. Beiden hebben eerder in Nieuw-Guinea gewerkt. De congregatie waar beide paters lid van zijn, heeft kloosterverstagingen in de overwegend katholieke Filippijnen en werd in 1965 opgericht, met als doel om met name pastoraal werk te gaan doen waar een priestertekort is, zoals bij ons. De paters zijn al sinds december in ons land. Zij woonden tot nu toe op Rolduc. We wensen hun onder dankzegging voor hun aanwezigheid veel zegen toe in Venlo!



Opening carnavalsseizoen Ubach over Worms

Wat begonnen is bij een glas bier op een receptie, gaat door! De carnavalsverenigingen hebben de koppen bij elkaar gestoken om op 11-11 het seizoen te openen met een viering in de kerk! Voor de eerste keer zal dat dit jaar plaatsvinden in de kerk van Abdissenbosch op zondag 11-11 om 11.30 uur.

Korenavond Advent

Dit jaar wordt er om diverse redenen in Heerlen, Brunssum en Landgraaf geen reguliere 'koreninstructieavond' gehouden. Daarom wordt er op 7 november in de kerk van Nieuwenhagerheide een korenavond gehouden die de 'Advent' als thema draagt. Deze voorbereidingstijd op Kerstmis zit boordevol rijke thematieken van hoop, verwachting en verlangen. In lezingen en gezangen worden deze op bijzonder mooie wijze naar voren gebracht. Doch in praktijk valt de schaduw (dan wel het licht) van Kerstmis over de Advent, waardoor er doorgaans veel moois verloren gaat... Reden genoeg om er een avond bij te blijven stilstaan. Voor de avond op 7 november hoeft men niets voor te bereiden. Enkel uw presentie is nodig om er een zinvol gebeuren van te maken. Pastoor Smeets zal een inleiding houden over de Advent en Jo Louppen zal met zijn parochieel koor van Nieuwenhagerheide enkele mooie Adventsgezangen ten gehore brengen. Veel aandacht zal er zijn voor het samen zingend verkennen van deze gezangen. Het is de bedoeling dat men aan het eind van deze geanimeerde avond met de nodige praktische muzikaal-liturgische bagage én met enthousiasme en voldoening naar huis gaat! Ook aan de gregoriaanszangers is ruimschoots gedacht! Info en opgave bij pastoor Smeets. **Welkom!**

Het volgend parochieblad verschijnt op 9 november en wel voor de periode tot 14 december.

Misintenties kunt u inleveren tot uiterlijk donderdag 1 november liefst middels een briefje in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg.