

**Parochiecluster
Ubach over Worms**

Pastoor E. Smeets,

Kerkberg 7, Waubach

☎ 5312378 fax 5332039

pastorie.waubach@hetnet.nl

Pastoor ed.smeets@hetnet.nl

Parochie-assistent

H. Verhaeg,

☎ 06-23115067

Secretariaat - Intenties

Pastorie, Kerkberg 7, iedere

werkdag van 10.00-12.00 uur

☎ 5312378

Misintenties

Door de week € 7

Weekend € 21

Kosters

Waubach-Groenstraat:

Th. Gielen ☎ 5312387

J. Post ☎ 5310449

Abdissenbosch:

M. Rutten ☎ 5312313

Rimburg:

A. Kaufholz ☎ 5320891

Lauradorp:

A. Erps ☎ 5314538

Kerkbijdrage

Par. H. Jozef

Giro: 38 55 500

Rabobank: 15 17 02 136

Par. HH. Theresia en Don Bosco

Giro: 10 49 378

Rabobank: 15 17 02 276

Par. H. Bernadette

Giro: 10 48 849

Rabobank: 15 17 00 753

Par. H. Drievuldigheid

Giro: 15 64 348

Rabobank: 15 17 04 007

Missiecomité Landgraaf

15.17.00.303

Voor € 300 per jaar

kan er een priesterstudent

in een missieland worden

geadopteerd.

Adverteren in dit blad?

Drukkerij Antwan

☎ 5316550

www.rk-

ubachoverworms.nl



't Kirkebledje

Bernadettetriduum '07

Donderdag 4 oktober 19.00 uur – H. Mis met

Jeugdkoor Abdissenbosch

Vrijdag 5 oktober 19.00 uur - H. Mis met parochieel

Dameskoor Waubach (met Ziekenzegening)

Zaterdag 6 oktober 19.00 uur - H. Mis met **GK Sint Jan**

(aansluitend **lichtprocessie** kapel Gravenweg-Jagerspad)

Na afloop van de lichtprocessie is iedereen, net als vorig jaar, welkom in de pastorie van Abdissenbosch, alwaar voor consumpties wordt gezorgd!



H. Theresia - Lauradorp

Op **zaterdag 29 september** vieren we met **Harmonie Laura** om **19.00 uur** het feest van de H. Theresia in de

naar haar genoemde kerk te Lauradorp (De avondmis in Abdissenbosch komt op deze zaterdag te vervallen!).

Harmonie Laura viert dan bovendien het 60-jarig jubileum, waarvoor hartelijk proficiat!

(foto: Theresiaraam oksaal kerk Lauradorp)



Kruisverheffing - Groenstraat

Op 14 september viert de kerk het feest van Kruisverheffing. Een oud feest, dat teruggaat op de vinding en de overbrenging van het H. Kruis in de

christelijke oudheid. Het feest nodigt ons uit stil te blijven staan bij het centrale teken in heel ons geloof: het kruis waaraan de Redder heeft gehangen: 'Redder van de wereld, bevrijd ons, Gij die ons hebt verlost door uw kruis en verrijzenis', zingen we. Samen met Zangvereniging Vriendenkring Sint Rochus vieren we op **vrijdag 14 september om 19.00 uur** de H. Mis – gedachtenis van de kruisdood en de verrijzenis van de Heer – aan de kapel aan de Groenstraat. Er zullen stoelen worden geplaatst voor mensen die moeilijk lang kunnen staan. Pastoor en het kapelcomité nodigen u van harte uit!

Richtingwijzers voor de parochie van nu

'Het lijkt wel kerstmis' zei Kruispunt-presentator en auteur Leo Fijen toen hij op een junidag een bomvolle kerk in de dominicaanse parochie De Goorn toesprak over de toekomst van de parochie. Meer dan 200 mensen kwamen bij elkaar om samen na te denken over de parochie in de toekomst.

Fijen gaf de deelnemers een aantal richting(aan)wijzers:

1. **Stop met klagen.** Een klagende gemeenschap heeft geen toekomst, straal het visioen uit, laat zien dat je wilt horen bij een gemeenschap.

2. **Kerk gebeurt niet alleen op zondag.** Maak je zichtbaar in de samenleving. Stop niet al je energie in de vieringen op zondag, zet op beslissende momenten de deuren open, biedt troost als dat nodig is.

3. **Durf missionair te zijn.** Komen we voor ons geloof uit als het er echt om gaat? Durven we het gesprek over het geloof aan, met al onze twijfels, op het werk, met de kinderen of met de buurvrouw?

4. **Parochie betekent: doorgangshuis voor vreemdelingen.** Verwelkom de mensen die als gast komen, ook al is het alleen met Kerstmis. Wees een plek waar mensen ook na 30 jaar weer welkom zijn, en waar ze ook tijdelijk thuis zijn op een plek.

5. Zorg voor **charismatische voorgangers en samenbinders.** Niet alleen de pastor en lekenvoorgangers hebben een belangrijke functie, ook de andere samenbinders. Mensen die het jongerenproject begeleiden, een reis organiseren

naar Lourdes, die een sportdag organiseren voor parochianen etc. Laat zien wie dit zijn.

6. God gaat alle begrip te boven. Het gevaar is dat we daarom blijven zwijgen over alles. Toch is geloof net zoals seks: iedereen doet het en niemand spreekt erover. Probeer de sprakeloosheid te verbreken, zoek met elkaar naar woorden en beelden en vragen die met het goddelijke te maken hebben en praat erover.

7. Zwaan kleef aan-effect. Het gemeenschappelijk bezoek van belangstellenden naar een museum kan leiden tot een avond over de kunst en het goddelijke. Ervaringen met verlies van een partner kan leiden tot een vaste praatgroep daarover.

8. Durf te kiezen. Je kan niet alles doen als parochie en bovendien zijn er heel veel verschillende groepen in een parochie. Kies voor verschillende soorten diensten per maand zoals een gezinsviering, een eucharistieviering, een experimentele viering, een woord en communieviering, Taizevieringen. Niet alles hoeft elke week hetzelfde te zijn. Kijk waar al het werk in gestoken wordt, is dat nog de moeite waard, waar kan er geschraapt worden en op andere dingen worden ingezet?

9. Een kerk is ook een spiritueel centrum. Geef ruimte voor God in het dagelijks bestaan. Kerk is er niet alleen op zondag maar ook op andere dagen. Een kerk wordt door de meeste mensen en zeker door jong volwassenen, verbonden met stilte. Maak ruimte voor de stilte!

Miva - collecte

De deurcollecte t.b.v. de MIVA bracht in het laatste weekend van augustus € 397,40 op, waarvoor dank!

Handen en voeten... door onze stagiair Pascal Verkest

Iedereen heeft er wel eens één gezien, zo'n kruis met een corpus waaraan handen, armen of voeten ontbreken; ooit zijn ze stukgegaan en ze lijken rijp voor de brandstapel. Waarom je ze dan toch af en toe tegenkomt, in een gang of eetzaal of zelfs in een stille kapel? Is immers een gekruisigde Christus al niet confronterend genoeg in onze tijd? Het antwoord staat vaak ergens bij het kruisbeeld zelf op de muur te lezen: "JULLIE zijn mijn handen en voeten!" - "Ik heb jullie handen en voeten nodig!"

Vaak moet ik hieraan denken wanneer ik naar de vele medewerkers kijk die op één of andere manier - hoe gering of bescheiden ook - in het parochiecluster Ubach over Worms werkzaam zijn. Terugdenkend aan de drie weken dat ik bij U het eerste deel van mijn stage mocht doorbrengen, komt dit me het eerste en sterkste in gedachten: vooreerst het hartelijke onthaal en vervolgens het vele werk dat vóór en achter de schermen van 'onze' parochies verzet wordt - 'onze', want ik voel me reeds heel eng met uw parochies en met u allen verbonden! Of u nu dienstbaar bent in de directe pastoraal of diaconie, in het onderhoud van kerk of kerkhof, als koorlid of als ministrant, achter de computer of bij de mensen aan huis, of hoe dan ook, u bent die handen, voeten en armen van de Heer die ZIJN werk in deze wereld verrichten. Mij persoonlijk maakt dit dankbaar, en daarnaast stimuleert het me om me zelf méér te geven voor Gods werk van heil!

Graag richt ik me ook tot hen die niet actief werkzaam zijn in onze parochie, maar zich wel het beste en belangrijkste deel niet laten ontnemen: het biddend naar God toegaan, naar Hem luisteren, van Hem ontvangen, met Hem leven. Graag zou ik u een hart onder de riem willen steken: het IS de moeite waard! Al hebben velen in onze Westerse wereld er op vandaag moeite mee dit te geloven: nogmaals: het IS en blijft de moeite waard om uw leven in handen te leggen van een God die voor u gestorven en verzezen is. En deze God zal op de langere duur zijn Kerk niet klein en in verdrukking laten. Wees daarvan overtuigd! Moge dit u moed en sterkte geven!

Ten slotte een woord tot de ouderen en zieken, van wie ik reeds menige mocht bezoeken. Uw handen en voeten zijn niet meer zo vrij om veel te DOEN voor maatschappij of Kerk. En dat hoeft ook niet. U bent werkzaam door uw bidden en meer nog door uw ZIJN, door uw getuigenis van goedheid en trouw (ook al is het met ups en downs, dat kan moeilijk anders) daar waar het leven zijn harde kant laat zien. En dit is wellicht het mooiste wat een mens kan doen. Toen Jezus aan het kruis hing, kon Hij zijn handen en voeten niet meer gebruiken. En toch heeft Hij dáár het mooiste werk gedaan, het hoogtepunt van zijn verlossingswerk volbracht... Sterkte en zegen!

Beheer Kerkhof Waubach & Abdissenbosch

Na jarenlange trouwe dienst zullen Frieda Schulteis in Abdissenbosch en Ton Gielen in Waubach hun taak als kerkhofbeheerder over dragen aan respectievelijk Liane Douven-Bejas (per 15 september), De Tichel 67, 5332601, en Pierre Pelzer (per 31 december), Rooseveltstraat 6, 5317773. Voor alle zaken m.b.t. graven en rechten op het kerkhof kunt u bij hen terecht. We zeggen daarom op dit moment Frieda heel hartelijke dank voor haar trouwe dienst. Een belletje was altijd voldoende om zaken tot in de puntjes geregeld te krijgen. En bij een kerkhofbeheer komt veel meer kijken dan menigeen zich kan voorstellen! Al dat werk hebben Frieda en Ton altijd trouw behartigd, waarvoor dank!

Parochieagenda

op zondag 16 en 23 september vervalt de Hoogmis van 8:30 uur in Waubach vanwege afwezigheid van de pastoor (misintenties gaan naar 11:30 uur); 18 oktober 18.00 uur Waubach H. Mis 70 jaar Kavo; 28 oktober Allerzielenzondag te Waubach en Lauradorp; donderdag 1 november 19:00 uur H. Mis in Waubach (Gregoriaans); 4 november Paardenzegening A'bosch; 4 november Allerzielenzondag te Rimburch en A' bosch; 10 november 19.00 uur Sint-Maartenspel te Lauradorp; 11 november 11.30 uur H.Mis met de carnavalsverenigingen bgv opening carnavalsseizoen te Abdissenbosch (H.Mis van 11.30 uur Waubach wordt verplaatst naar zaterdag 10-11 om 18.00 uur!); 15 november 09:00 uur H. Mis Ouderensoos te Rimburch; 25 november Christus Koning; 2 december Begin advent.



Kirkeklatsch

• Een collega uit Noord-Limburg had zich lelijk versproken. Met de beste bedoelingen had hij de Poolse seizoenarbeiders (aspergestekers en aardbeiplukkers) willen begroeten aan het begin van de H. Mis, maar zijn formulering bleek achteraf erg ongelukkig: 'Welkom aan alle Polen die hier komen plukken!' Heeft-ie de radio mee gehaald, en hij had het zo goed bedoeld... • Naar aanleiding van het vorige parochieblad werd er gevraagd wat er verstaan dient te worden onder 'vervelend kind'. Antwoord: als er door toedoen van het kandidaat-vervelend-kind en door nalatigheid van verantwoordelijke ouders een Laus Deo en een stuk bloemversiering (letterlijk) door de lucht vliegen onder de dienst, dan komt zo'n kind aardig in de buurt van aanspraak op genoemde titel. Maar zoals met alles als het gaat om kinderen: ouders zijn verantwoordelijk! • Tandartsen zijn mensen met groot begrip voor wat er leeft onder hun klanten: 'Af en toe zeurt het flink hier aan mijn rechterkant, beneden', waarop de tandarts vol begrip bevestigde 'O ja, dat kan best wel eens...'. Toch telde hij na afloop gewoon € 40,- • De koster van Rimburch beschikt nog niet over een volautomatische luidinstallatie. Hij moet de klokken handmatig op tijd aanzetten en weer afzetten. Sinds het gedoe in Tilburg met het klokgelui, zet hij ze tegenwoordig wat vroeger uit, 'Anders zijn we dadelijk ook vijfduizend euro' kwijt. • Dat menige dominee katholiek is dan menige katholiek was bekend. Laatst schreef dominee Willem Barnard over de liturgie: 'Het is een samenspel van woorden, van gebaren die iets uittekenen wat ik niet kan bevatten, omlijnen, begrijpen. Een sterrenbeeld van vermoedens, een landschap van beloften. Het zal oprechte rationalisten tot razernij brengen, maar ik heb dat nodig. Filosofen, leg uw vragen maar in de garderobe. Of nee: breng ze maar liever mee, leg ze maar op de pateen. Er zal geconsacreerd worden. Niets blijft wat het altijd al was, maar het wordt wat het zal zijn als er schepping is. • Uit de oude doos maar wel nog steeds actueel: Es de herder zelf un sjaop is, dan is ut knudde mit de kudde! • Wat een mooie H. Mis bij de Waerderkapel en wat een grote opkomst! Dat doet goed! • Alleen waren er volgens enkele dames te weinig stoelen en banken bij de kapel waarop de pastoor "adviseerde" dan maar op de rand van de prikkeldraad te gaan zitten! • Je verwacht dan toch niet dat ze het nog doen ook! Op de Nieuwjaarsreceptie heeft dat al eens een radiator gekost! • 'D'r Ouwe Hap' nodigt de leden uit voor het najaarsbal op 22 sept. om 20:30 uur in het MFCentrum. • Hoe het mogelijk is, vraag je je af, maar niemand was het opgevallen dat de schoolmis dit keer niet in het parochieblad stond en dat de pastoor er anders dan anders ook niks over had aangekondigd in de zondagsdiensten... zit je als school met goed fatsoen, de beste bedoelingen en alle kinderen in de kerk, blijkt dat je vergeten bent de pastoor de datum door te geven. Die zat zoals altijd op woensdag niet thuis, maar onderweg voor de kerkmuziek. (Tekens dat hij het echt niet geweten heeft, anders had hij wel aangegeven op woensdag niet te kunnen, tenzij voor uitvaarten) • Er werd in de kerk en in de Kerkstraat weer heel wat (af)geroddeld, en dit keer echt grof! •

Iets
zij dank?

Durf geloven.

Datum	Kerk	Bijeenkomst
18 november	Waubach	wo. 14 nov.
2 december	Ab & Rb	wo. 14 nov.
9 december	Waubach	wo. 14 nov.
13 januari	Waubach	wo. 9 jan.
10 februari	Ab & Rb	wo. 9 jan.
2 maart	Waubach	wo. 27 feb.

Gedoopt

19-08:**Anouk Moors**, Buizerdweg

19-08:**Jaydie Van Dierendonck**, Hovenstraat

19-08:**Cas Habets**, Van Doesburglaan

19-08:**Rafke Sijstermans**, Gravenweg

19-08:**Joris Oosterman**, Einighausen

26-08:**Glenn en Kyara Toering**, Pastoor Huppertzstraat

26-08:**Jada Rozenblad**, Dom. Werdenstraat

09-09:**Savannah en Yara Frijns**, Troereberg

09-09:**Bibi Schurer**, Hovenstraat



Overledenen

14-08: **Annie Mallmann-Vuist**, De Dormig, 85 jr

14-08: **Maria Bastiaens-Philipps**, Brugstr., 78 jr

27-08: **Peter Mehlkop**, Herik, 53 jaar

04-09: **Lies Pozun-Houtmans**, Jos.Petersstr, 84jr

06-09: **Piet Venhovens**, Steenenkruisweg, 81 jr

Wij zijn verwonderd om het leven, God, om lente en herfst, om komen en gaan. Kwetsbaar en broos

is ons bestaan, maar oneindig zijn onze verlangens en onze hoop. Wij worden stil vanwege hen, die

breekbaar waren en oneindig tegelijk. In ons diepste binnenste willen we door ons verdriet heen

vasthouden aan ons geloof: dat zij geborgen zijn bij U, dat zij mogen leven, méér dan in onze herinnering en in ons hart, dat hun liefde en inzet, hun zwoegen en hopen toekomst vinden bij U...

H. Doopsel

U bent welkom op nevenstaande data. Ouders worden op de voorafgaande bijeenkomst verwacht. In principe worden telkens twee kinderen in één viering gedoopt. Aanmelding via de pastorie (☎ 5312378).

Doopsel in presentatievieringen communie

Vorig jaar bleken er de nodige eerste communicanten te zijn die nog niet gedoopt waren. Uiteindelijk is dat heel mooi ingevuld door dat doopsel te laten plaatsvinden in een met name daardoor zeer indrukwekkende presentatieviering. Zou dat dit schooljaar ook weer kunnen? Communicanten die nog gedoopt moeten worden zijn er dit jaar bijna niet, maar misschien zijn er ouders met kleine kinderen die graag hun kind tijdens deze feestelijke eucharistievieringen ten doop willen houden. Het gaat om het weekend van 23 en 24 februari 2008. Heel graag!

Heilige Maria, Moeder van Jezus en Moeder van alle gedoopten, wij willen deze kinderen aan u toewijden. Wij stellen hen onder uw moederlijke bescherming. U, die vervuld zijt van alle genade en vrij van elke zonde, behoed hen voor alle kwaad. Mogen zij met uw bijstand groeien in geloof en trouw aan het Woord van God. Help ook de ouders bij het volbrengen van hun taak: dat zij uw voorbeeld volgen in dienstbaarheid en liefde. Toon ons allen uw Zoon, Jezus Christus, die zelf de kinderen bij zich heeft geroepen en hen gezegend heeft.



Intenties Lourdes

Eind september vertrekt de Limburgse Bedevaart naar Lourdes. De organisatie biedt de gelegenheid om intenties mee te geven naar Lourdes. Wat u aan het hart gaat of waar u voor wilt danken kunt u derhalve noteren en in een envelop inwerpen in de brievenbus van de pastorie in Waubach en Abdissenbosch, ofwel achter in de kerk in Rimburg. Pastoor Smeets neemt ze mee naar de Grot. Als u daarnaast voor uw intenties een H.Mis wilt laten

opdragen, dan kunt u het verschuldigde stipendium toevoegen: deze H. Missen worden opgedragen in de kerken waaruit de deelnemende priesters afkomstig zijn, zoals we dat ook in Ubach over Worms wekelijks doen.

Kerktoeren 'opgeleverd'

De laatste maanden is hard gewerkt om de kerktoeren van Waubach te restaureren. HVNArchitecten, Aannemer Van Kan - Jongen, de bouwkundige dienst van het bisdom, Klokkenfabriek Eijsbouts (vernieuwing verlichting wijzers en wijzerplaten) en goede vrijwilligers van de parochie hebben de handen ineengeslagen. De balustrade werd vernieuwd (zichtbaar!) alsook de galmborden en vooral het binnenwerk van de toren. Deze is nu overal goed

toegankelijk doordat er trappen en vlonders zijn aangebracht. Duiven zijn niet meer welkom: gespannen netten - met het blote oog vanaf de grond niet zichtbaar) voorkomen dat "duivendrek" de toren in de toekomst ontsiert. Een tegenvaller bleek de slechte staat van een draagbalk onder de klokkenstoel,

die daarom vervangen werd. Ook allerhande kleine klussen rondom de kerk zijn aangepakt, waaronder voegwerk en de erbarmelijke staat van de rolstoelingang. Dank aan allen en proficiat met het resultaat. En het volgende project in Waubach...? Dat zijn er twee: de aanleg van een mooie afscheidspreek op het kerkhof en het schilderen van het binnenwerk dat vooralsnog in 2009 gepland is. De misdienaars waren de eersten die de 'nieuwe' toren mochten beklimmen: dat dat zonder ongelukken kon gebeuren is een gevolg van de zeer verbeterde toegankelijkheid!

Wekelijks probeert de pastoor het ziekenhuis te bezoeken. Daar de berichtgeving niet altijd even vlekkeloos verloopt, wordt u verzocht zelf door te geven of u of een ander in het ziekenhuis verblijft en een bezoekje op prijs stelt.

Inmiddels functioneert de diaconiegroep. Als u een bezoekje op prijs stelt, meldt u zich dan bij Hanny van der Wouw op de pastorie (woensdag-/donderdagochtend).

Huwelijken oktober '07

- 19-10 Rimburg Danny de Wijs & Audrey Janssen, Wormdalweg • 08-10 Waubach Dirk Benedyczak en Marianne Kockelkorn (Heerlen)

Geloofscursus & Stille Dagen

De laatste 6 avonden van de geloofscursus zijn gepland op 03-10, 08-10, 22-10, 06-11, 20-11, 03-12. De stille dagen op Rolduc op 08-12, **23-02** (i.t.t. wat eerder aangekondigd werd!) & 07-06. Info en aanmelding: pastorie.

Eerste heilige communie '08

De eerste ouderavond heeft inmiddels plaatsgevonden, de boeken zijn uitgereikt en de lessen gestart! Velen hebben gevraagd naar de kinderbijbel waarnaar tijdens de lessen vaak wordt verwezen. Deze is voor € 9,50 te koop op de pastorie (weekdagen van 10.00 tot 12.30 uur), alsook tijdens de oudercatecheseavonden die telkens op de eerste donderdag van de maand gehouden worden in de pastorie van Abdissenbosch!

Liturgische diensten in ons parochiecluster

Op maandag, woensdag en vrijdag is er in Waubach om 17:45 uur gelegenheid samen de **vespers** - het kerkelijk avondgebed - te bidden en te zingen. Een 'Klein Getijdenboek' ligt voor u klaar. Aansluitend wordt het Allerheiligste uitgesteld ter **aanbidding** en om 18.30 uur de **rozenkrans** gebeden. **Biechtgelegenheid** is er op zaterdag om 16:00 uur in de kerk, of volgens afspraak met de pastoor. Op de **eerste vrijdag van de maand** wordt het aanbiddingsuur om 14:00 uur gehouden. Wekelijks wordt er ook een H. Mis opgedragen ter ere van O.L. Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette voor de pelgrims-intenties van de Lourdesbedevaarten.



Vrijdag	14-sept	FEEST VAN DE KRUISVERHEFFING
Groenstr. Kapel	19:00 uur	Z.V. St. Rochus Martin en Anna Rinkens-Crijns en zoon Jo; jrdst. Maria Dörenberg-Oellers (st); Boud Wetzels (buurt); jrdst. fam. Joseph Höppener; Roy Latour; Harry Steinbusch;
Zaterdag	15-sept	ONZE LIEVE VROUW VAN SMARTEN
A'bosch	18:00 uur	Gemengd Koor Don Bosco zeswekendienst Marga Kölgens-Quaedvlieg (tevens trouwdag); fam. Kleijnen-Sneepers; Helmi Ooijen-Wick; Karel Peter van Hees en Otilie van Hees-Hendriks (st); jrdst. Leo en Troutje Wolters-Janssen (st); Trautje Speck (st); jrdst. Harrie Smeets; jrdst. ouders Bisschoff-Luigjes; jrdst. Ger Wijshijer; uit dankbaarheid;
Zondag 16-sept		VIERENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR <i>Ex.32 Op Mozes' gebed wordt het volk door God gespaard. Lc.15,1-32 Jezus gaat om met tollenaars en zondaars: erger je daar maar niet aan!</i>
Waubach	08:30 uur	<i>Hoogmis vervalt! (intenties naar 11:30 uur)</i>
Rimburg	10:00 uur	Gregoriaans Mien Kaufholz-Hanssen; Gerard Gielgens; Willem Scheeren en Josepha Gillissen (st); echtpaar Vreuls-Wassen (st); echtpaar Cruyen-Steens (st); Harrie Janssen,

		Elisabeth Janssen-Houben, Mientje Janssen-Hanssen;Stephy Samulski-Houben; Zef Spierts;
Waubach	11:30 uur	Volkszang Sjef Reumkens; jrdst. Jo Meessen; Nicolaas en Victorine Swelsen-Horstermans (st); Piet Spiertz; jrdst. Gerard en Trautje Schurer-Plum (st); jrdst. fam. Harry Keijzers-Heidendael (st); Joseph en Maria Ringens-Paulus; Jan Smeets (verjaardag); Frits Scholtz;
Maandag	17-sept	H. ROBERTUS BELLARMINUS, BISSCHOP EN KERKLERaar
Waubach	19:00 uur	Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; Paula Urlings en overl. familie; Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef (st); ouders Adams-Schuncken; Jo Spiertz (buurt); Theo de Schepper, tevens bewoners en overl. bewoners van de flat Terwaerderveldje; jrdst. Jan Simons; fam. Römken-Ubaghs (st);
Dinsdag	18-sept	
Heereveld	10:00 uur	H. Mis
Woensdag	19-sept	H. JANUARIUS, BISSCHOP EN MARTELAAR
Waubach	19:00 uur	ouders Goebert-Scholle; ouders Schleijsjer-Möllenbeck(trouwdag); Hans Lenders en overl. fam; ouders Jo en Annie Franssen-Janssen (st); Mia Hinskens-Pauli en wederz. ouders; Marga Kölgens-Quaedvlieg vw. Mia, Ellie en Truus; Els Lenssen-Evertse vw. verj; ouders Vaessen-Frings en ouders Dautzenberg-Gielen; ouders Offermans-Haan en kinderen;
Vrijdag	21-sept	H. MATTEÛS, APOSTEL EN EVANGELIST
Waubach	19:00 uur	jrdst. fam. Harry Keijzers-Heidendael (st); Lei Dörenberg; overl. dochter en kleindochter; jrdst. Jeanne Jansen (st); overl. ouders Balter- Kok; jrdst. Leo Bentz en wederz. ouders;
Zaterdag	22-sept	
A'bosch	18:00 uur	The Young Singers ouders Portz-Meintz; Lei Spiertz verj; Zef Vaessen; May Meens; Joseph en Hubertina Roex (st); jrdst. Jan Regterschot, tevens verj. (st); jrdst. David Kraft; jrdst. ouders Putmans-Lenssen; jrdst. ouders Jansen-Simons en zoon Jozef; Piet van den Hörk;
Zondag 23-sept		VIJFENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR <i>Am.8,4-7 Zolang de arme niet meer waard is dan een paar schoenen, zal niet God genadig meer zijn. Lc. 16,1-13 Het kleine tegenover het grote, de geldduivel tegenover het ware goed, andersmans goed tegenover het eigen bezit... dat is betrouwbaarheid voor Jezus</i>
Waubach	08:30 uur	<i>Hoogmis vervalt! (intenties naar 11:30 uur)</i>
Rimburg	10:00 uur	Gregoriaans echtpaar Contzen-Wintgens (st); echtpaar Wandler-Pointner en fam. (st);
Waubach	11:30 uur	Par. Dameskoor uit dankbaarheid bgv een 50-jarig huwelijk; 1 ^{ste} jrdst. Maurice Ederveen; Jan Evertsen; Anny en Frans Milchers-Reumkens (st); jrdst. ouders Römken-Tilmans (st); Werner Abel (st); Pierre Dela Haije verj; jrdst. Kaatje Souren-Olejniczak; Fien Nievelstein; ouders Middeldorp-Vaessen; Sjef Reinartz (M); jrdst. echtpaar Simons-Gottschalk;
Waubach	15:00 uur	H. Doopsel Niels Vincken, Weegbree
Maandag	24-sept	
Waubach	19:00 uur	Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; Paula Urlings en overl. familie; jrdst. Johan Gorissen;
Dinsdag	25-sept	
Heereveld	10:00 uur	H. Mis
Woensdag	26-sept	HH. COSMAS EN DAMIANUS, MARTELAREN
Waubach	19:00 uur	Hubert Huntjens en Mia Huntjens-Simons; Theo de Schepper, tevens bewoners en overl. bewoners flat Terwaerderveldje; Marga Kölgens-Quaedvlieg vw. Mia, Ellie en Truus;
Vrijdag	28-sept	H. WENCESLAUS, MARTELAAR
Waubach	19:00 uur	Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef; overl. bewoners van de flat Kerkstraat; ouders Erkens-Leinders;
Zaterdag	29-sept	HH. MICHAËL, GABRIËL EN RAFAËL, AARTSENGELEN
A'bosch	18:00 uur	<i>H. Mis vervalt !</i>
Lauradorp	19:00 uur	Harmonie Laura jrdst. ouders Wetzler-Haanraets (st); Ger Wijshijer; Frits Scholtz;
Zondag 30-sept		ZESENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR <i>Am.6,1a.4-7 Zij die leven in overvloed en de ogen sluiten voor anderen, zullen in ballingschap gaan. Lc.16,19-31 God handelt naar de noden van zijn arme volk.</i>
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans Truutje Knoben (st); Johan Dautzenberg en zuster Maria Winanda; ouders Vaessen-Delahaye en Juup Vaessen;
Rimburg	10:00 uur	Volkszang zeswekendienst Maria Bastiaens-Philipps; Zef Spierts;
Waubach	11:30 uur	Volkszang zeswekendienst Hein Dreessen; zeswekendienst Nelly Damoiseaux-Boymans; Johanna Simons-Janssen; Cor Gunter; Bern Abel; jrdst. Nellie Speck-Tilmans; Jacob en Anna Heinen-Hanssen; ouders Das-Hermans (verj. st); ouders Jo en Annette Knoben-Habets; Jan Hanssen (verj); jrdst. Gretha Mulders-op het Broek, tevens Hub Mulders; Sjir Moonen; Annie Knoben-Neelis (verj); Jo Steens en wederz. oud.; jrdst. Matheu Dubislav en schoonzoon Jos
Maandag	01-okt	H. TERESIA VAN HET KIND JEZUS, MAAGD EN KERKLERARES
Waubach	19:00 uur	Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; ouders Coen en Anni Boijmans-Speetjens (st); Paula Urlings en overl. familie; Theo de Schepper en de bewoners en overl. bewoners van de flat Terwaerderveldje;

Dinsdag	02-okt	HH. ENGELBEWAARDERS
Heereveld	10:00 uur	H. Mis
Woensdag	03-okt	
Waubach	19:00 uur	jrdst. Maria en Martin Dortants-Jungen, schoonzoon Zef (st); oud. Defésche-Rinkens en dochter Bertine (st); Anneke Bogman; overl. fam. Reinartz en fam. Senden; Marga Kõlgens-Quaedvlieg vw. Mia, Ellie en Truus; jrdst. Els Lenssen-Evertse; jrdst. Truus Haan-Hendrix;
Donderdag	04-okt	H. FRANCISCUS VAN ASSISI- OPENING BERNADETTE-TRIDUUM
A'bosch	19:00 uur	Jeugdkoor A'bosch <i>Gezinsmis</i> jrdst. Jack Heinen, tevens vr. vader Mathieu Heinen; overl. ouders Gärtener-Wolters (st); Anna Cornelia Admiraal (st); overl. weldoeners van onze parochie; ter ere van O.L. Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette;
Vrijdag	05-okt	
Waubach	14-15 uur	<i>Uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding, rozenkrans en vespers</i>
A'bosch	19:00 uur	Par. Dameskoor Waubach-Groenstraat <i>Ziekendag</i> Boud Wetzels (buurt); zieken van onze parochies; hen die offerden; ter ere van O.L. Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette;
Zaterdag	06-okt	H. BRUNO
A'bosch	19:00 uur	Gemengd Koor St. Jan jrdst. Annie Van Dijk-Jongen; jrdst. Johan en Anneke Direcks-Dörenberg (st); Joseph en Hubertina Roex (st); Zef Vaessen vw. verj.; Mari Fransen en Elise Karsdorp; ouders Cremers-Hanssen (st); jrdst. Bertie Arts-Hanssen; ter ere van O.L. Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette; waarna Lichtprocessie
Zondag	07-okt	 ZEVENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR <i>Hab.1 Dank zij de volharding in geloof overleeft de rechtvaardige de ellende</i> <i>Lc.17-5-10 Al doende groeit het geloof. Trouw zijn in je dienstbaarheid als voorwaarde...</i>
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans oud. Reumkens-Dortants; oud. Zef en Fiene Notermans-Heinen; Peter Vaessen
Rimburg	10:00 uur	Gregoriaans ouders Huntjens-Mohr; Trautje Logister-Ritzerfeld; Hannie Kluck-Croes en Hilde Kluck-Hoeve; Mien Kaufholz-Hanssen;
Waubach	11:30 uur	The Young Singers Mia Michorius-Plum; jrdst. Tiny van den Oever (st); jrdst. ouders Logister-Claessens; jrdst. fam. Mathis Wolters-Schopen (st);
Maandag	08-okt	
Waubach	15:30 uur	P. Huwelijksmis vr. Marianne Kockelkorn en Dirk Benedyczak
Waubach	19:00 uur	Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans en ouders; Paula Urlings en overl. familie; jrdst. Ad Jacobs; leden en overl. dameskegelclub 't Ströatje; jrdst. Joseph Leo Vaessen (st.)
Dinsdag	09-okt	HH. DIONYSIUS, BISSCHOP, EN GEZELLEN, MARTELAREN
Heereveld	10:00 uur	H. Mis
Woensdag	10-okt	H. MAAGD MARIA, STERRE DER ZEE
Waubach	19:00 uur	Boud Wetzels (buurt); jrdst. ouders en grootouders van Meegen-Frijns; Theo de Schepper, en bewoners en overl. bewoners flat Terwaerderveldje; Marga Kõlgens-Quaedvlieg vw. Mia, Ellie en Truus; jrdst ouders Pelzer-Wolters; ouders Boijmans-Simons en wederz. ouders;
Vrijdag	12-okt	
Waubach	19:00 uur	Maria Dörenberg-Oellers (st); Anna Heinen-Hanssen vw. flatbewoners Kerkstraat; jrdst. ouders Dautzenberg-Hendriks; jrdst. ouders Willem Schormans-Dautzenberg (st); fam. Frans Luchtman-Plum (st); jrdst. fam. Nicolaas Linssen-Rothkrans (st);
Zaterdag	13-okt	
A'bosch	18:00 uur	Fanfare Abdissenbosch echtp. Boermans-Schlotterhoze, zoon Robert & dochter Anna; oud. Cox-Boumen (st); Maria Mostard (st); Ger Wijshijer; jrdst. Frits Berkers; Joost Buck (verj)
Zondag	14-okt	ACHTENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans Sjef Reumkens; hen die offerden;
Rimburg	10:00 uur	Gregoriaans Mien Kaufholz-Hanssen; Gerard Gielgens; ouders Kaczmarek-Kremers (st); overledenen fam. Boijmans-Gillissen (st);
Waubach	11:30 uur	Gemengd Koor Don Bosco Helmi Ooijen-Wick; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. oud. (st); Leo Speth; Fien Nievelstein (bewonersver. An d'r Put); Frits Scholtz; Netje Weijgerse-Janssen (verj. st); Johan Franken en schoondochter Bertha (st); jrdst. Annie Boermans-van Balkum; jrdst. oud. Jan en Helena Apers-Roex; jrdst. Léon de Meijer en Maria Manteleers

Kardinaal Danneels: De blijde boodschap IV

Drie momenten in het geloofsproces

1. Het geloof geloofwaardig maken

Wie gelooft, verliest zijn gevoel voor redelijk denken niet en is als mens zelfs verplicht om na te denken. God heeft de mens verstand gegeven. Als men wil geloven, moet men daarvoor goede redenen hebben. Nochtans is het geloof nooit een dwingende conclusie uit de premissen van een redenering. Daarom is het geloof ook niet louter rationeel. Maar het is wel

redelijk: er zijn immers goede redenen om de geloofsstap te zetten. In iedere mens huist trouwens de dorst naar weten en die dorst wordt door het geloof niet omzeild, maar overstegen. Er moeten dus redelijke steunpunten zijn waarop



men zich kan baseren, wil men verantwoord de steile wand van het geloof beklimmen. Er zijn enkele goede redenen. Het christelijk geloof steunt vooreerst op feiten. Daarom zal men zich moeten afvragen of die feiten - Jezus' leven, lijden, sterven en verrijzen -

voldoende historisch betuigd zijn. Dat noemt men klassiek 'apologetiek' of 'geloofsverantwoording'. De geloofsact zelf blijft een mysterieus gebeuren tussen Gods genade en de vrije wil van elke mens. Hij overstijgt het weten en de argumenten. Maar de gelovige heeft wel grond onder de voeten om zich af te zetten en de sprong te wagen. In onze tijd met zijn hoge scholingsgraad is het van dag tot dag meer nodig dat christenen geholpen worden om die redenen te ontdekken en dieper te beseffen waarom geloven zinvol is. Dat veronderstelt eerst en vooral **inhoudelijke kennis van de Bijbel en vertrouwde met de christelijke traditie**. Niemand neemt nog iets aan als hij niet duidelijk weet waarom. De eerste stap is dus dat men zekerheid wil verkrijgen over de geloofwaardigheid van het christelijk geloof. Is de Bijbel wel betrouwbaar? Wat zijn mirakels? Zijn er betrouwbare aanwijzingen - daarom nog geen bewijzen - dat Jezus echt verrezen is?

2. Geraakt worden door de boodschap: het kerygma of de eerste verkondiging

Er is een tweede stap: geraakt worden door een woord van genade. Die stap kunnen we niet alleen zetten. Daarvoor hebben we hulp nodig. Die stap volgt ook niet dwingend of noodzakelijk uit een stevig opgebouwde, voorafgaande geloofsverantwoording. Mensen kunnen veel weten over de Bijbel, maar worden toch niet geraakt en zijn daarom niet gelovig. De geloofsstap zelf is een wonderlijk samenspel van mijn vrijheid en van Gods genade die mij gratis wordt toebedeeld. Maar eerst moet ik in het hart geraakt worden. Geraakt worden is op de eerste plaats Gods werk. Maar in de regel bedient Hij zich daarbij van een woord van mensen: het getuigenis van een prediker. Het gaat dan wel om een heel bijzonder soort spreken: de prediking, het kerygma of de eerste verkondiging. Inhoudelijk is die meestal beknopt en eenvoudig: **'Christus is voor jou gestorven en verrezen. Wat is jouw antwoord?'** Door die kreet of roep (kerygma) wordt het hart van de toehoorder doorboord. Toen de Joden Petrus op de Pinksterdag hadden gehoord, waren ze diep getroffen en zeiden tot Petrus: 'Wat moeten we doen?' Als het hart geraakt wordt, ontwikkelt zich in de mens een soort 'explosieve kracht'. Die energie die ons in staat stelt om de geloofssprong te wagen, moet dan nog wel gekanaliseerd worden, wil ze duurzaam zijn en niet chaotisch blijven. Dat is de volgende stap.



3. De catechese of didachè

Als we tot de ontdekking zijn gekomen dat er redelijke gronden zijn om te geloven en ons hart door de prediking van het kerygma geraakt is, kunnen we met Gods hulp de genadesprong maken van het geloof. Daarna breekt de fase aan waarin dat aanvankelijke geloof moet uitgediept worden: we kunnen niet blijven springen, we hebben vaste grond onder onze voeten nodig. Dat is de opdracht van het geloofsonderricht, de geloofsuitleg, de catechese. Die ordent de geloofsinhoud en zet alles systematisch op een rij. In de catechese

moet de inhoud van het geloof pedagogisch en systematisch gebracht worden in een ordelijke uiteenzetting. Zoiets behoeven niet enkel kinderen, het is een levenslang proces dat nodig is voor iedereen. Vaak wordt de catechese al te uitsluitend verbonden met de grote initiatie momenten van het christelijk leven: eerste communie, vormsel en huwelijk, maar dat ontslaat de Kerk niet van haar opdracht om permanent te catechetiseren, ook buiten die scharniermomenten.

De eerste verkondiging

De Kerk heeft vandaag in het Westen grote nood aan getuigende predikers die de gave van de eerste verkondiging hebben. Wie en wat zijn eerste verkondigers? Apostelen. Het zijn de eerste verkondigers die vandaag het meest ontbreken. Die nood is vrij nieuw. De laatste halve eeuw is de situatie zodanig gewijzigd dat er momenteel een grote nood is aan mensen die het hart kunnen raken. We keren terug naar de tijd van de Handelingen van de Apostelen of naar de tijd van het missiewerk in andere continenten. Nu breekt ook bij ons de tijd van de missie aan! De eerste verkondiging is een prediking van een heel aparte aard. Ze is altijd ergens abrupt: ze kondigt een feit aan zonder een lange aanloop te nemen of een ruime inleiding eraan vooraf te laten gaan. Ze heeft iets van een meteoriet, "coming from nowhere". Kerygma (verkondiging van de essentie van het geloof) betreft altijd een feit dat verband houdt met Jezus alleen:



'Hij is voor jou gestorven en verrezen.'

Maar dat is geen louter feit uit Jezus' leven: het betreft het hier en nu voor jezelf. Het is voor jou gebeurd. Kerygma is iemand heel persoonlijk het paasgebeuren aanzeggen. Zeker, het vertelt wel iets over Jezus' persoon en leven, maar het betreft vooral jou, hier en nu. Wie dat woord verneemt, komt erdoor in een crisis - in de ware betekenis van dat woord: het kerygma aannemen betekent dat men voor een keuze komt te staan. Je weet dat je een antwoord moet geven en dat je er niet meer in een boog omheen kunt lopen. Het kerygma heeft iets definitiefs, het is nu of nooit. **Welk antwoord geef ik?**

Het kerygma is ook altijd verticaal: het komt van elders, van boven. Het wordt niet afgeleid uit de verlangens, de behoeften of de voorkeuren van wie aangesproken wordt. Het verrast altijd: het is nooit vanzelfsprekend. Daarom zal het vaak botsen op onbegrip of weerstand. De akker kan weerstand bieden aan het kiemen van het uitgestrooide zaad. Daarom is de eerste verkondiging altijd kwetsbaar en weerloos. Ook al omdat het kerygma altijd begint met iets wat ons niet ligt: de oproep tot bekering. 'Bekeer u!' Dat zeggen Johannes de Doper, Jezus, Petrus en Paulus en alle andere kerygmadragers. Die oproep tot bekering betreft niet altijd een of andere particuliere zonde. De Doper predikt weliswaar een doopsel van bekering tot vergeving van de zonden als hij zich richt tot de tollenaar en de soldaten, maar de echte bekering ligt veel dieper: in de afkering van zichzelf om zich naar God te keren. Zich bekeren is ophouden met van het eigen ik het centrum te maken. Zich bekeren is God opnieuw centraal stellen. Dat is een echte Copernicaanse omwenteling: God komt eerst. Kerygma is dus nooit vrijblijvende informatie. Het vraagt ook niet louter dat je goed luistert en fijn registreert wat gezegd wordt, maar wel dat je met heel je hart en heel je bestaan "ja" zegt en iets doet: jezelf geven. De eerste verkondiging is nooit een rustige uiteenzetting of een leuke informatieve diamontage waar je alleen maar naar kijken moet. Ze is geen conferentie maar een kreet die je aangrijpt. Recht in het hart. Kerygma brengt dus niet in de eerste plaats informatie over of uitleg



bij het geloof. Het brengt geen feiten, geen leer, maar een gebeurtenis. Een gebeuren dat niet in het verleden op te sluiten is, maar dat hier en nu gebeurt. Zo verkondigt Jezus het: 'Het Rijk Gods is onder ons gekomen'. 'Vandaag is dit alles geschied'. Het gebeurt nu. Wanneer de leerlingen zelf uitgaan voor hun eerste verkondiging, vormen hun eerste woorden daar een perfecte echo van: 'Het Rijk der hemelen is nabij'.

De didachè

Vervolgens is er de didachè of het onderricht. Eenmaal de geloofsstap gezet, blijft er nood aan expliciteer. De heilsboodschap, samengebond in een beknopt en krachtig kerygma, moet nu ontbolsterd worden, uiteengelegd en geëxpliciteerd. Het kan op twee manieren. In de catechese gebeurt de didachè existentieel en levensnabij, praktisch en bemoedigend. Er bestaat daarentegen ook een conceptuele, meer abstracte en afstandelijke benadering: de theologie. Catechese maakt de geloofsinhoud bruikbaar. Theologie maakt ze eerder intellectueel inzichtelijk. Ze is niet in de eerste plaats gericht op de christelijke praxis. Wie geeft dat onderricht? De echte leraar in Israël blijft God alleen. Hij is het die elke gelovige Israëliet rechtstreeks onderwijst. De gelovige zet zijn hart open voor de innerlijke stem van God: geraakt worden door God zelf, wat meer inhoudt dan alleen maar het onderhouden van de Wet. Zich innerlijk door God laten beleren, dat is wat God verlangt. In Jezus wordt dat helemaal duidelijk. Hij is de enige Leraar, de Weg, de Waarheid en het Leven.

Portret van de moderne verkondiger?

We hebben heel wat apologeten in de huidige kerk, heel wat catecheten en theologen. Maar het ontbreekt ons vooral aan eerste verkondigers die het hart kunnen raken en de bekering inleiden vooral bij hen die ver zijn. Hoe ziet de hedendaagse apostel er dan uit? Het eerste kenmerk van die apostel is zijn **persoonlijk engagement**. De boodschap die hij brengt, moet in hem zelf al vlees en bloed geworden zijn. Hij moet ze niet enkel aangenomen, maar er zich mee vereenzelvigd hebben. Hij kan niet op een afstand blijven staan en de boodschap doorgeven als een betrouwbare makelaar. Hij geeft zichzelf mee in wat hij zegt. Bovendien



spreekt hij niet alleen voor zichzelf: hij spreekt de toehoorder heel persoonlijk aan met een woord dat diens hart raakt. Veel tekst en uitleg geeft hij niet bij die aanspraak: het gaat hem erom dat de toehoorder een persoonlijk antwoord geeft met hart en ziel. Hij wil niet dat de toehoorder enkel en alleen intellectueel begrijpt, maar vooral dat hij Christus volgt. De apostel kent ook geen angst om op te roepen tot bekering. Daarom aarzelt hij niet om te zeggen wat er veranderen moet. Hij begint niet met de plooien glad te strijken en over alles de mist van het excuus te spreiden. Hij analyseert realistisch de situatie bij zijn toehoorder en zegt: 'Bekeer u ...' Dat zal vaak weerstand oproepen. De apostel doet alles om een "ja" te bekomen van zijn toehoorders, maar hij is **niet verrast als een negatief antwoord valt**. Dat brengt hem niet in de verleiding om de boodschap te ontcrachten. Hij drijft geen handel met het Woord, hij zegt het voluit en zoals het is. Wie mensen het geloof aanzegt, zal dus ook vertrouwd moeten zijn met het lijden, want een "neen" doet pijn. De apostel mag **fier zijn** dat hij de boodschap mag verkondigen. Niet omdat hij zich beter zou voelen of zich uitgetild weet boven de anderen. De apostel is geen volmaktere mens of betere gelovige omdat hij de blijde boodschap verkondigt; hij wordt dat maar door de intensiteit waarmee hij zelf het Woord dat hij spreken mag, gelooft en beleeft. Soms lijkt het dat het de christenen vandaag schromelijk ontbreekt aan een gezonde dosis van rustig identiteitsgevoel. Zulk basisvertrouwen hoeft helemaal niet fundamentalistisch te zijn. Die fierheid is veeleer blijde dankbaarheid om wat de apostel mag doen en om de autoriteit die hij daarvoor van Christus zelf heeft ontvangen. Overigens beseft hij ook terdege dat de boodschap niet uit hemzelf komt. Ze komt van de Christus. De apostel spreekt **moedig en vrijmoedig**. Waar komt die ongeremdheid vandaan? Uit het bewustzijn dat hij gezonden is: wat hij zegt, zijn niet zijn woorden. Hij vertolkt. Spreken in naam van iemand anders - zeker als het om God gaat - maakt deemoedig, maar ook vrank en vrij. Wie evangeliseert, zegt Jezus, mag niet dromen van een akker zonder hindernissen, perfect klaargelegd voor het zaad. Er zijn hindernissen en de goede zaaier kent ze. De Palestijnse boer kent geen netjes omgeploegde akker, ontdaan van alle onkruid, alle stenen geruimd en alle begane paden gedempt. Zijn akker is het ruwe veld. En toch zaait hij met vertrouwen, want hij weet dat er ook altijd ergens goede grond ligt. En daar brengt het zaad dertig-, zestig- en honderdvoud op. In alle tijden zegt Jezus tot de prediker: er is geen plaats, geen tijd, geen akker waar geen goede grond te vinden is. Dus: **zaaien maar!**



Culinaire wandeltocht

In Maastricht Preuvenemint, in Maaseik Bufkespreuve, maar onze misdienaars organiseerden op 9 september een Culinaire Wandeltocht, waaraan de nodige gezinnen hebben deelgenomen. Van pastorie Abdissenbosch, via Boerderijwinkel Schulteis, ging het langs pastorie Kerkberg terug richting Abdissenbosch. Zeer geslaagd en erg smakelijk! Dank aan allen die er-op-los-gekokkereld hebben om iets moois voor te zetten! **Chapeau!**

Opening carnavalsseizoen met carnavalsverenigingen Ubach over Worms

Wat begonnen is bij een glas bier op een receptie, gaat door! De carnavalsverenigingen hebben de koppen bij elkaar gestoken om op 11-11 het seizoen te openen met een viering in de kerk. Proficiat! Voor de eerste keer zal dat dit jaar plaatsvinden in de kerk van Abdissenbosch op zondag 11-11 om 11.30 uur. De H. Mis in Waubach op dat tijdstip vervalt. Daar is dan op 10-11 de avondmis om 18.00 uur die anders in Abdissenbosch zou zijn.

Het volgend parochieblad verschijnt op 12 oktober en wel voor de periode tot 9 november.

Misintenties kunt u inleveren tot uiterlijk donderdag 4 oktober liefst middels een briefje in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburch.