

**Parochiecluster
Ubach over Worms**

Pastoor E. Smeets,

Kerkberg 7, Waubach

☎ 5312378 fax 5332039

pastorie.waubach@hetnet.nl

Pastoor ed.smeets@hetnet.nl

Bgg in geval van nood

☎ 045-5766666

Parochie-assistent

H. Verhaeg,

☎ 06-23115067

Secretariaat - Intenties

Pastorie, Kerkberg 7, iedere
werkdag van 10.00-12.00 uur

☎ 5312378

Kosters

Waubach-Groenstraat:

Th. Gielen ☎ 5312387

J. Post ☎ 5310449

Abdissenbosch:

M. Rutten ☎ 5312313

Rimburg:

A. Kaufholz ☎ 5320891

Lauradorp:

A. Erps ☎ 5314538

Kerkbijdrage

Par. H. Jozef

Giro: 38 55 500

Rabobank: 15 17 02 136

Par. HH. Theresia en Don Bosco

Giro: 10 49 378

Rabobank: 15 17 02 276

Par. H. Bernadette

Giro: 10 48 849

Rabobank: 15 17 00 753

Par. H. Drievuldigheid

Giro: 15 64 348

Rabobank: 15 17 04 007

Missiecomité Landgraaf

15.17.00.303

Voor € 300 per jaar

kan er een priesterstudent

in een missieland worden

geadopteerd.

Adverteren in dit blad?

Drukkerij Antwan

☎ 5316550

[www.rk-](http://www.rk-ubachoverworms.nl)

ubachoverworms.nl



't Kirkebledje

Sacramentsdag - Processie

Eigenlijk zijn de hoogfeesten van de kerk met Pinksteren ten einde, maar graag worden er vanouds een aantal zogenaamde 'Ideefeesten' aan toegevoegd. Nadat de cyclus van de geheimen van Jezus' leven is doorlopen, viert de Kerk op de zondag na Pinksteren het **Hoogfeest van de Heilige Drieëenheid**: God Vader, Zoon en heilige Geest - met z'n drieën en toch één. Theologisch is het misschien niet al te sterk uitgedrukt, maar laatst beklagde zich een parochiaan over 'dat stel hierboven'. Tja, zo zou je inderdaad de H. Drievuldigheid kunnen omschrijven!

Een week later doen we als het ware Witte Donderdag over. De instelling van de heilige Eucharistie wordt op Witte Donderdag wel gevierd, maar staat altijd wat in de schaduw van Goede Vrijdag. De vreugde omwille van de aanwezigheid van de Heer in de heilige Communie, daarmee willen we eens per jaar de straat op trekken: op **Sacramentsdag** trekt dan ook de **Sacramentsprocessie**. Op die Sacramentsdag zijn alle schaduwen weg en verheugen we ons erop dat Hij heel dicht en altijd bij ons komt en blijft. Hij is er helemaal en echt, niet slechts in een beeld of symbolisch. Hij is er en wacht op ons. 'Komt, laat ons Hem aanbidden, onze Heer'!



Sacramentsprocessie Waubach op 10 juni 2007

Route: aansluitend aan de H. Mis van 9.30 uur in de kerk trekt de processie als volgt: Kerkstraat, Hovenstraat, B. Beckersstraat, Maastrichterlaan, Rustaltaar kerk Lauradorp, Salesianenstraat, Groenstraat, Rustaltaar kruisbeeld, Groenstraat-West, Rustaltaar kapel Groenstraat, Kerkstraat, Kerk. Op het bordes voor de Kerk wordt na de zegen 'Aan U o Koning der eeuwen' gezongen door iedereen, begeleid door de fanfares. **Opstellen:** beginnen voor de kerk en dan in de Kerkstraat richting Oude Markt. Nadat het Allerheiligste op het plein voor de Kerk staat opgesteld, begint de processie te trekken zodat als het ware iedereen in 'defilé' aan het Allerheiligste voorbijtrekt. Het Allerheiligste wordt voorafgegaan door de communicanten en de misdienaars en acolieten en geëscorteerd door flambouwdragers en schutters-escorte. **Volgorde van opstellen:** Bielemannen schutterij St. Joseph, Misdienaars met kruis, Drumband schutterij St. Joseph, Mei-meisjes, Mei-jongens met het Mei-paar en Maria-icoon, Koninklijke fanfare Eendracht, Zangers dames-en-herenchoor, Ouders communicantjes en overige deelnemers, Communicantjes, Misdienaars en acolieten, Allerheiligste, flambouwdragers en escorte schutters, Overige schutters met hun koning en vaandel, Fanfare St. Elisabeth. Ook Harmonie Laura is van de partij: de harmonie ontvangt de processie aan de kerk van Lauradorp. **Voor de communicanten is de processie tevens hun dankviering!**

Sacramentsprocessie Rimburg 17 juni 2007

Route: we vertrekken om 10.00 uur bij de kerk en nemen dan de route Brugstraat, Rinckberg, Broekhuizenstraat, Kapelweien, Wormdalweg, Broekhuizenstraat, Rinckberg, Palenbergerweg, Gremelsbrugge. We vragen beleefd de bewoners van de route wederom te zorgen voor de mooie versiering. We doen een dringend beroep op de autobezitters om langs de processieroute geen auto's te parkeren. Vanwege de processie zal op zondag 17 juni tussen





09.30 en 12.00 uur het dorp zijn afgesloten voor alle verkeer vanaf de Broekhuizenstraat tot en met de toegangsweg tot Gremelsbrugge 2. Ieder wordt verzocht om 9.45 uur bij de kerk aanwezig te zijn zodat uiterlijk om 10.00 uur de processie kan vertrekken. De **opstelling** van de processie: Bielemannen schutterij St. Joseph, Fanfare Victoria, Kinderen en communicanten, Hemeldragers, escort schutterij en H. Sacrament, K.A.V.O., Zangvereniging Eendracht, Gemeenschap. Er zijn 3 rustaltaren: Kapelweien, Lindegracht en Gremelsbrugge, alwaar de H. Mis wordt opgedragen. Bij slecht weer zullen om 9.00 uur de klokken luiden. Dit

betekent dat de processie niet doorgaat, maar dat er zoals elke zondag een H.Mis om 10.00 uur in de kerk zal zijn. **Na afloop van beide processies is iedereen welkom voor een consumptie: in Waubach bij goed weer op het kerkplein, in Rimburch in café D'r Eck!**

Eerste Heilige Communie 'Knoevelhöfke'

Sacramentsdag 2007 is een bijzondere dag voor een achttal jonge mensen van het Knoevelhöfke, kinderdagcentrum van de stichting Radar, uit Landgraaf. Zij zullen dan de Eerste Heilige Communie ontvangen. Er is gevraagd of emeritus-pastoor Salden van Terwinselen voor deze gelegenheid gebruik mocht maken van de kerk van Lauradorp. Natuurlijk heten we hen hartelijk welkom! De processie trekt op dezelfde morgen langs deze kerk: zo viëren wij een beetje met de communicanten mee en zo kunnen de communicanten deelnemen aan onze processie! De namen van de zeven kinderen: **Demi Blume, Quinten van de Weem, Xander Hermans, Deanna Vreuls, Ivo Vankan, Clara Koek, Macy Scholtes.**



H. Sacrament van het Vormsel

De tweede stap in de groei naar het geloof en het deel uitmaken van de geloofsgemeenschap is het Vormsel. Het is, oneerbiedig gezegd, het tweelingzusje van het Doopsel. Ze vullen elkaar aan. Bij het Vormsel wordt gevierd, dat je het geloof aanvaardt. Wat je als baby bij de Doop niet kon zeggen en belijden, wordt bij het Vormsel wel gezegd. Het Doopsel 'overkomt' je; bij het Vormsel maak je zelf de keuze om het geloof in God een plaats te geven in je leven en de verantwoordelijkheid die daarbij hoort op je te nemen. De wereld is niet van mij alleen, maar die zal ik moeten delen met zoveel anderen en dat kun je doen op een manier die zinvol is en geluk geeft. Dat is de manier van Jezus Christus. Daarom zegt de bisschop die het Vormsel toedient: 'Ontvang het zegel van de heilige Geest'. Dat betekent, dat je de manier van Jezus' leven (dat is dus zijn Geest) ingeprent krijgt. Dat gebeurt met speciale olie die 'chrisma' heet. Zoals de olie in de huid dringt, zo blijft de Geest van Jezus Christus niet als een mooi verhaaltje aan de buitenkant plakken, maar die dringt naar binnen en zo kan het een

innerlijke overtuiging worden. Je wilt christen zijn, niet omdat het zo hoort of omdat bij de doop dat nu eenmaal zo gezegd is, maar omdat je mee wilt helpen deze wereld leefbaar te maken en gelooft dat God ons daartoe de kracht geeft. Je zou het kunnen vergelijken met een zeilboot: als die in de haven ligt zit er alles op en aan om zeevaardig te worden. Maar de trossen moeten nog los en de zeilen moeten uitgegooid worden, zodat de wind in de zeilen kan blazen en de boot vooruit stuwt. De heilige Geest is een Helper. Hij geeft ons middelen om die verantwoordelijkheid ook echt te dragen. We noemen dat de Gaven van de heilige Geest: **liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, betrouwbaarheid, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.** Zo is het sacrament van het Vormsel een bevestiging van onze goede talenten. Het is een bemoediging voor ons geloof. Weten dat je er niet alleen voor staat en dat de Geest van Jezus Christus en alle mensen van goede wil om je heen ons helpen om echt mens te zijn.

Parochie H. Bernadette Abdissenbosch op vrijdag 8 juni om 19.00 uur: (BS De Wegwijzer) Michelle Bisschops; Alain Boumans; Mellanie Coen; Britt Douven; Alejandro Erkens; Roy Gerards; Bojenna Haan; Mick Jacobs; Emiel Janssen; Jeremy Kasim; Marjolein van Keekem; Bo Kerkhoff; Fabiënna Krijnen; Priscilla Matzner; Kyra Moonen; Jolene Poeth; Carmen Quint; Ammon Tahapary; Michelle Verheezen; Jordy Wennekes; Donnée Wierst; Jules Willems.

Parochie HH. Theresia en Don Bosco Lauradorp op vrijdag 15 juni om 19.00 uur: (Bei de Ling) Rick Borjans; Wouter Dietzenbacher; Renske Dijkstra; Jamie Habets; Roel Lenoire; Etienne Marcic; Michelle Mettler; Vivian Peters; Felicia Pickée; Alina Puscher; Rody Schiffelers; Guido Scholtz; Simone Smeets; Josyne Stuurman; Andreas Waldus. (OBS De Speurneus) Paolo Bleylevens; Dion Bitter; Jarny Dörenberg; Dylan van Empelen; Romana Franken; Bonnie Hellebrekers; Yannick Heuschen; Martijn Jacobs; Ben Jongen; Sandy Klooster; Jordy Matzner; Dennis Olijve; Lynn Penders; Laura Peters; Joshua Ritzen; Melvin Roufs; Nathalie Rosenboom; Bryan Schoemans; Marc Souren; Dylan Schreibers; Maud Schreibers; Lieke Steeghs; Michelle Voraschen; Audrey van der Weerden; Linsey van Weyde.

Parochie St. Jozef Waubach-Groenstraat op vrijdag 22 juni om 19.00 uur: (BS An d'r Put) Reinout Brück; Diana Coenen; Brian Consten; Jeroen van Diepenbeek; Naomi Erens; Jakub Górný; Vera van Haaren; Sem Huth; Kenny Krebbers; Wu Ping Kusters; Robin Kuypers; Medea van Loo; Kimberley Muller; Maïke Quaden; Michelle Sangers; Rowena Scholly; Philippe Schyns; Kevin Smeijsters; Puck Verhooren; Joris Verstappen; Lucinda Vestjens; Dion Weijers; Jolien Windmuller; Peter van der Wouw.

Beste jongens en meisjes van Rimburch, Zoals elk jaar trekt de processie in Rimburch. Dit jaar is dit op zondag 17 juni vanaf 10.00 uur. Wanneer jullie hieraan mee willen doen, kunnen jullie contact opnemen met Gerda Kleinen, Lindegracht 13, 5321795. Gerda zal dan een afspraak met jullie maken voor het passen van de processiekleren. Hopelijk laten jullie flink van je horen zodat de processie nog vele jaren in stand gehouden kan worden!

H. Sacrament van het Vormsel

- Namens het bisdom zal dit jaar vicaris-generaal Mgr. Dr. H. Schnackers naar het dekenaat Heerlen komen om het Vormsel toe te dienen. Op 22 juni is hij echter verhinderd en wordt hij vervangen door deken Van Galen van Heerlen.
- Het Jeugdkoor Abdissenbosch, The Young Singers en Familiekoor La Liesse zullen respectievelijk de drie vieringen opluisteren. Gelukkig is er ook een nieuw en veelbelovend initiatief van de grond gekomen: een groep van een vijftiental enthousiaste moeders en andere jonge dames die als een soort van projectkoor o.l.v. Louk Kockelkoren zich bij de vormselvieringen voor het eerst zullen presenteren in de liturgie. Welkom!
- Het Jeugdkoor heeft bovendien een hele goede draai gevonden: o.l.v. juf Monique zijn er een heel aantal nieuwe leden gevonden. De repetities zullen voortaan in de school plaatsvinden en de kinderen zullen alleen bij bijzondere gelegenheden in de kerk zingen zodat er voldoende tijd en ruimte is om ook eens andere dingen te zingen.
- De vormelingen van BS De Wegwijzer, BS An d'r Put en BS Bei de Ling zullen op de vormseldag zelf een bezoek brengen aan de kapel en het geboortehuis van de onlangs heilig verklaarde pater Karel Houben te Munstergeleen: Limburgs eerste heilige! Dat wil zeggen: iemand die in zijn eigen tijd en op zijn eigen wijze in de kracht van de H. Geest in zijn leven handen en voeten heeft gegeven aan een christelijke geest! De moeite waard om bij stil te staan!

u wat er nu weer geroddeld wordt? Dat je 45 euro moet betalen om de Communie te mogen doen! Weet u wat de parochie feitelijk vraagt? 15 euro voor een boek, ouderavonden met koffie en thee, maandelijks oudercatechese voor die dat willen en een heel jaar lang wekelijks schoolcatechese voor de kinderen! Weet u dat er ouders zijn die voor die 15 euro geen begrip kunnen opbrengen? Weet u ook dat er andere parochianen zijn die er zich aan ergeren dat er maar 15 euro gevraagd wordt van een communicant? Waarom vragen jullie niet gewoon het bedrag dat andere parochianen jaarlijks aan kerkbijdrage betalen, zeggen die... • Soms verbaas je je als pastoor erover wie je 'volgens de luuj' allemaal bediend hebt en wat je allemaal gezegd hebt en waar je wel en niet geweest bent! Eentje wist zelfs de hele preek van de pastoor bij de eerste communies zo te verdraaien, dat de pastoor mensen de kerk zou hebben uitgejaagd! Jammer dat er zo'n wanklank door het dorp gaat bij zo'n geweldig feest! • Er leeft blijkbaar ook een foute veronderstelling dat een kind van groep 4 volgend jaar de communie moet doen. Helemaal niet! Elk kind is wel degelijk van harte welkom, maar ouders moeten zich niet verplicht voelen! • Er zijn nogal eens wat brieven van parochianen verstuurd naar het bisdom dat het allemaal niet conform de regeltjes is wat de pastoor doet en dat hij veel strenger moet zijn. Er zijn ook nogal eens wat brieven van andere parochianen naar het bisdom gestuurd dat het allemaal veel te veel conform de regeltjes is wat de pastoor doet en dat hij veel te streng is! Overigens loopt de stand tussen beide kampen gelijk op, al moet wel gezegd worden dat de eerste categorie van mensen komt die trouw in de kerk zijn; hun toon en taalgebruik is trouwens vriendelijker en menselijker! • De pastoor preekte op 20 mei op Radio 5 voor 30.000 Nederlandse luisteraars! Dit aantal haalt hij niet iedere week! Heel wat mensen (waaronder zelfs enkele notabelen!) hadden het 'Kirkebledje' niet goed bestudeerd en stonden op 1^{ste} Pinksterdag om 11:30 uur dan ook voor de verkeerde kerkdeur! • Een parochiaan heeft een zwart beursje met daarin 2 huissleutels verloren; de eerlijke vinder gelieve dit terug te bezorgen op de pastorie.

Parochieagenda

21 juni 9.00 uur Schoolmis An d'r Put Waubach; 22 juni H. Vormsel Waubach-Groenstraat; 24 juni Waubachs Dorpsfeest; 1-6 juli Gezamenlijk jeugdkamp parochies; vrijdag 6 juli *géén uitstelling en géén avondmis* te Waubach (intenties gaan naar 4 juli); 15 augustus Maria Tenhemelopneming (19.00 uur H. Mis aan Waerderkapel); 19 augustus Sint Rochuskermis; vrijdag 7 september *géén uitstelling en géén avondmis* te Waubach (intenties gaan naar 5 september); 8 september Diakenwijding te Rolduc; 10 september Bedevaart Zonnebloem naar Kevelaer (daarom geen avondmis in Waubach); vrijdag 14 september Kruisverheffing 19.00 uur H. Mis aan de kapel in Groenstraat; 4-6 oktober Bernadettetriduum Abdissenbosch donderdag gezinsmis; vrijdag dag van de zieken; zaterdag Lichtprocessie met GK St. Jan; 28 oktober Allerzielenzondag te Waubach en Lauradorp; 4 november Paardenzegening A'bosch; 4 november Allerzielenzondag te Rimburch en A' bosch; 10 & 11 november Sint-Maarten; 25 november Christus Koning; 2 december Begin advent.

Kirkeklatsch

- Er wordt wél gedacht aan een moederdag en vaderdag; waarom geen oma-en opadag? Want dat zijn, zeker in de huidige tijd, toch de **goede** en vooral **goedkope** krachten! • Het leek infitada op de Europaweg, maar het was gewoon Mei-week. • Heel veel mensen maken op Hemelvaartsdag inderdaad al een stukje hemel op aarde waar door het gras mooi te maaien, de oprit opnieuw te leggen, "onder de auto te liggen" of hem nog eens in de was te zetten! • Als je voor het eerst in bijna 35 jaar op Hemelvaartsdag regen hebt met het naar de kerk trekken als communicanten in Abdissenbosch, dan ben je voor hierboven toch blijkbaar wel iets heel bijzonders! • Weet

Wekelijks probeert de pastoor het ziekenhuis te bezoeken. Daar de berichtgeving niet altijd even vlekkeloos verloopt, wordt u verzocht zelf door te geven of u of een ander in het ziekenhuis verblijft en een bezoekje op prijs stelt.

Inmiddels functioneert de diaconiegroep. Als u een bezoekje op prijs stelt, meldt u zich dan bij Hanny van der Wouw op de pastorie (woensdag-/donderdagochtend).

Huwelijken 2007

- 29-06 Waubach **Louis Hoogeveen & Rosi Rossen**, K. Doormanstr. • 06-07 Waubach **Vincent Scheepers & Vanessa de Jong**, Spoorstr. • 06-07 Lauradorp **Barry Martens & Ingrid Cerfontaine**, Maastrichterln. • 07-07 Waubach **Tim van Belkom & Tatjana Krämer**, Op der Graaf • 20-07 Rimburch **Chris Coun Paulussen & Cynthia Weng**, Broekhuizenstr. • 20-07 Holset **Roger Arends & Nathalie Mous**, Bunderweide • 10-08 Brunssum **Marco Weng** (Brugstraat) & **Maria Walter**

(Zülpich) • 07-09 Waubach **Roger Milder & Jessica Dideren**, Kerkrade • 07-09 Waubach **Edwin Hübben & Elly Jetten**, Prins Bernardstr. • 19-10 Rimborg **Danny de Wijs & Audrey Janssen**, Wormdalweg

H. Doopsel

U bent welkom op nevenstaande data. Ouders worden op de voorafgaande bijeenkomst verwacht. In principe worden telkens twee kinderen in één viering gedoopt. Aanmelding via pastorie. In Rimborg volgens afspraak.

Gedoopt

13-05: Allyssia Schiffelers, Don Boscolaan
13-05: Len Mulder, Jennewegske
13-05: Jolie Scheeren, Maastrichterlaan
13-05: Gwyn Demas, Brugstraat
03-06: Shanea Koster, Salesianenstraat



Water, het is zo vanzelfsprekend. Het is zo onuitputtelijk. We maken er elke dag gebruik van. We staan er eigenlijk nooit bij stil. En toch is het een wonder. Misschien raakt het ons wel als we intens genieten: een wandeling op het strand bij zonsondergang, de eeuwig aanrollende golven, hoogtij – laagtij; of als we een waterval bewonderen, een kronkelende rivier in een diep uitgesneden dal, een tocht in grotten; of als we in de zomer smachten naar wat verfrissing: een glas koud water, een duik in het water; of als we moe en bezweet de douche opzoeken... het wonder van het water! Water. Oersymbool van leven op aarde, oersymbool van Gods Schepping. In water omhelzen wij Gods levenskracht. In water omhelst God zijn schepselen.

Overledenen

10-05: **Fien Nievelstein**, Past. Scheepersstraat, 88 jaar
10-05: **Sjef Reinartz**, Maastrichterlaan, 84 jaar
12-05: **Fiensche Otter-Hirsch**, voorh. Kerkstraat, 85 jaar
24-05: **May Rohs-Weerts**, vroeger Broekhuizenstraat, 89 jr
24-05: **Funs Janssen**, Heereveldje, 79 jaar
26-05: **Fien Huth**, Maastricht, 68 jaar
01-06: **Maria Brück-Remmen**, Heereveld, 76 jaar
02-06: **Leny Ringens-Sniedt**, Dormig, 84 jaar

God, vol van verdriet richten wij ons tot U. Eeuwige en trouwe God: bewaar deze mensen die voor ons zo veel betekenen. Ontsluit in ons de dankbaarheid om wie zij voor ons waren. En breng hun diepste verlangens tot voltooiing: vrede vinden bij U.



Vastenactie

Een foutje in het vorig parochieblad en wel het bedrag van BS An d'r Put: dit bedrag is niet €1119 maar €250,18. Het eerste is het totaalbedrag van de drie scholen samen.

Stille Dag 9 juni te Rolduc

Zoals inmiddels gebruikelijk gaan we voor de Stille Dag of Beziinningsdag op 9 juni naar Rolduc. Om 10.00 uur viëren we er de H.Mis, en de dag duurt tot 16.00 uur. Iedereen is welkom: het is een dag van rust en bezinning om dichter tot jezelf en tot God te komen. Opgave via de pastorie. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Kruis Oude Markt

Ineens was er bedrijvigheid bij het kruis tegen de muur aan de Oude Markt. Het kruis kreeg een opknopbeurt en een frisse kleur. **Dank aan dhr. Lei Knoben en mevr. Betsy Ramakers die hier voor gezorgd hebben!**



Datum	Kerk	Bijeenkomst
17 juni	Waubach	ma. 11 juni
24 juni	A'bosch	ma. 11 juni
19 augustus	Waubach	do. 16 aug.
26 augustus	Lauradorp	do. 16 aug.
9 september	A'bosch	do. 16 aug.
21 oktober	Waubach	wo. 17 okt.

Heilig Hart

Zoals het hoogfeest van de Drieëenheid en Sacramentsdag behoort ook het hoogfeest van het H. Hart op de derde vrijdag na Pinksteren (vanouds na alle octaven van vroeger de eerste 'vrije' vrijdag!). Zoals Sacramentsdag Witte Donderdag apart viert, zo blijft H. Hart stilstaan bij de grote liefde van de Heer voor zijn mensen, uitgedrukt op unieke wijze in de zelfgave aan het Kruis. Door de viering van het H. Vormsel heeft het feest dit jaar geen eigen viering...

Geboorte Sint Jan

Normaal wordt van de heiligen de hemelse geboortedag gevierd. Maar van sommigen ook de aardse geboorte... Zo ook van Sint Jan, op 24 juni. Hij verkondigde Gods komst en wees met eigen hand Jezus aan. Hij is zo belangrijk dat voor hem de zondag wijkt!

Petrus en Paulus

In dezelfde rij van grote namen in het geloof staan de steunpilaren van de kerk, de apostelen Petrus en Paulus. Petrus, de eerste paus, en Paulus die met eenzelfde felheid waarmee hij te vuur en te zwaard eerst het christelijk geloof bestreed, hetzelfde geloof later verkondigde, en er net als de andere apostelen zijn leven voor gaf. We viëren hen op 29 juni.



Beheer Kerkhof Waubach & Abdissenbosch

Na jarenlange trouwe dienst zullen Frieda Schulteis in Abdissenbosch en Ton Gielen in Waubach komende zomer hun taak als kerkhofbeheerder over dragen aan respectievelijk Liane Douven-Bejas, De Tichel 67, 5325125, en Pierre Pelzer, Rooseveltstraat 6, 5317773. Voor alle zaken m.b.t. graven en rechten op het kerkhof kunt u bij hen terecht. We zeggen Frieda en Ton heel hartelijke dank voor hun trouwe dienst. Bij een kerkhofbeheer komt veel meer kijken dan menigeen zich kan voorstellen! Al dat werk hebben ze altijd trouw behartigd! Pastoor en kerkbestuur zullen er t.z.t. op terugkomen!



Gemengd Koor Don Bosco wordt 70 jaar

In 2008 hoopt het Gemengd Koor Don Bosco uit Lauradorp haar 70 jarig jubileum te vieren. Dit jubileum zal gevierd worden met o.a.: een vierdaagse concert reis naar Jena in Thüringen waar een wereldlijk en een kerkelijk concert zal worden gegeven. Verder in dat jaar een groots opgezet festijn met muziek en zang m.m.v. van alle verenigingen van Lauradorp. In de aanloop naar dit jubileum heeft het koor nu reeds twee wereldlijk concerten gegeven en wel op 21 april j.l. te Ell - Hunsel en op 6 Mei j.l. te Welten in Heerlen. Beide concerten waren zeer geslaagd en we hebben reeds de toezegging dat de koren uit Ell (Avantis) en Welten (City Koor) op 2 december 2007 bij het Advent concert van ons koor te beluisteren

zijn. Wilt U op de hoogte blijven van de activiteiten van het koor kijk dan eens op onze web-side onder www.gemengdkoordonbosco.nl of kom eens naar een repetitieavond op donderdag van 20.00 uur tot 22.00 uur in het Gemeenschapshuis d'r Sjtée-uul aan de sloterstraat te Lauradorp. U bent welkom!

Lotenverkoop Zonnebloem

In juni zullen de vrijwilligers van de Zonnebloemafdeling Ubach over Worms loten gaan verkopen. Het voornemen is om dit ieder jaar in een andere wijk te gaan doen. Dit jaar is gekozen voor Parkheide. Wie aan deze loterij meedoet, steunt het Zonnebloemwerk, voor mensen die door leeftijd, ziekte of handicap een lichamelijke beperking hebben. Met de opbrengst kunnen extra activiteiten worden georganiseerd. Wij danken u bij voorbaat voor uw gave.



Limburgse heiligen...



Op zondag 3 juni werd Pater Karel Houben door de paus heilig verklaard. Hij was de eerste Limburger sinds heel lang die officieel door de kerk tot de kring van heiligen werd gerekend. Wie gingen hem voor...?

Servatius (±384) Bisschop van Tongeren, geboren in Armenie, overleden en begraven in Maastricht. **Lambertus** (ca.630-706) Bisschop van Tongeren/Maastricht, geboren te Maastricht, overleden te Luik en begraven te Maastricht, later Luik. **Monulphus** (6e eeuw) Bisschop van Maastricht/Luik, geboren te Maastricht, overleden en begraven te Maastricht. **Gondulphus** (6e-7e eeuw) Bisschop van Maastricht/Luik, overleden en begraven te Maastricht. **Oda** (7^e-8^e eeuw) Kluizenares, geboren te Schotland, overleden en begraven te Sint-Oedenrode. Leefde lange tijd eerst in de buurt van Venray en later in de omgeving van Weert. **Wiro** (8e eeuw) Bisschop/missionaris, geboren te Northumbria (Ierland), overleden en begraven te Sint-Odilienberg. **Plechelmus** (8e eeuw) Bisschop/missionaris; geboren te Northumbria (Ierland), overleden en begraven te Sint-Odilienberg. **Otger** (8e eeuw) Diaken/missionaris, geboren te Northumbria (Ierland), overleden en begraven te Sint-Odilienberg. **Amelberga** (900) Abdis, overleden en begraven te Susteren. **Norbertus** (1080-1134) Aartsbisschop en stichter van de Norbertijnen, geboren te Gennep, overleden en begraven te Magdeburg (Duitsland), later Praag (Tsjechie). **Gerlachus** (11^e eeuw) Kluizenaar, geboren te Valkenburg, overleden en begraven te Houthem. **Karel Houben** (1821-1893) Pater en wonderdoener, geboren te Munstergeleen, overleden en begraven te Dublin (Ierland). **Arnold Janssen** (1837-1909) Priester en stichter van drie kloostercongregaties, geboren te Goch (D), overleden en begraven te Steyl. **Edith Stein** (1891-1942) Filosofo en carmelites, geboren in Breslau (Duitsland, tegenwoordig Wroclaw, Polen), overleden in Auschwitz-Birkenau (Duitsland). Leefde van 1938 tot 1942 in het carmelitessenklooster te Echt. In deze lijst zijn slechts vier van de 21 heilige bisschoppen van Maastricht opgenomen, omdat alleen bij deze vier (Servatius, Lambertus, Monulphus en

Gondulphus) de Limburgse criteria konden gelden, omdat van de overige 17 bisschoppen slechts sporadische gegevens bekend zijn dan wel de criteria niet op hen van toepassing zijn.

Valt het u niet op dat er een ongelooflijk gat valt tussen Gerlachus en Karel Houben? Er staan weliswaar nog enkele kandidaten in de wachtlijn wier proces nog niet is afgerond, maar toch...

Ook valt het wellicht op dat het voornamelijk, om niet te zeggen uitsluitend, gaat om priesters en religieuzen. De achtergrond is niet dat die heiliger zijn dan leken, maar wel dat zij natuurlijk vanuit hun 'werk' meer op de voorgrond zijn getreden dan anderen, en ook dat ze congregaties en de kerk achter zich hebben om een mogelijke heiligverklaring aanhangig te maken. Dat neemt dus niet weg dat er veel meer heiligen geleefd hebben en nog leven in ons midden! Misschien wel mensen die we in onze eigen omgeving gekend hebben of nog kennen! Een specifieke heiligverklaring is misschien een te grote stap, maar we mogen er wel bij blijven stilstaan dat ze ons een goed voorbeeld geven van christelijk leven anno 2007!

Sobornost wederom te gast

Tijdens het Waubachs Dorpsfeest op 24 juni is het koor Sobornost wederom te gast in de kerk van Waubach om 11.30 uur. Sobornost is een oud-russisch woord dat moeilijk te vertalen is. Het staat voor vele positieve vormen van saamhorigheid, vriendschap en eendracht. Het koor koos voor dit woord als naam, dat de sfeer tekent in de vereniging. In de afgelopen jaren is het koor een beleefd en veelgevraagd ensemble geworden in Nederland, en het aangrenzende Duitsland. Het koor heeft zich gespecialiseerd in het opluisteren van H. Missen in de Russisch-orthodoxe sfeer, met aansluitend mini-concerten waarin, naast liturgische gezangen van wereldberoemde componisten, ook oosteuropese volksmuziek valt te beluisteren. Het gemengde koor bestaat uit 30 -meest geschoolde- zangers en staat onder leiding van Wiel Bonten.

Restauratie van toren kerk Waubach van start

Het heeft, omwille van te bewandelen subsidiepaden, lang op zich laten wachten, maar deze weken is het werk begonnen: de restauratie van de kerktoeren als laatste fase van de restauratie van de kerk, waardoor na afloop van deze fase de restauratie van de kerk geheel voltooid is. Van de restauratie van de toren zal na afloop weinig te merken zijn: voegwerk, leibedekking en stenen zullen hersteld worden. Wel zullen het torenuurwerk, haan en bol na afloop weer blinken! Ook de verlichtingselementen op het uurwerk zullen niet meer haperen. Het meest zichtbaar zullen wellicht de vernieuwde betonnen kruisjes zijn die in de balustrade verwerkt zijn. Enkele zijn al een aantal jaren geleden gedemonteerd om te voorkomen dat ze op een dag vanzelf naar beneden zouden komen. Die elementen zijn toen provisorisch vervangen door een houten afsluiting. Alle elementen worden vernieuwd. Wat doen we met de ouden? Tja, wie wil ze hebben en zo de restauratie nog wat sponsoren? Op het Waubachs Dorpsfeest zullen we er aandacht aan besteden. Van binnen wordt de toren veiliger en toegankelijker gemaakt. Daarnaast zal ook de houten toegangsdeur van de kerk gerestaureerd worden. Regelmatige kerkgangers hebben vast en zeker gezien dat ze flink verweerd is!

Omwille van de veiligheid kan het zijn dat bepaalde dagen de kerk gesloten moet blijven! We rekenen op uw begrip. Op deze plaats past een woord van dank aan de Stichting Raiffeisen voor een gulle gift!

Liturgische diensten in ons parochiecluster

Op maandag, woensdag en vrijdag is er in Waubach om 17:45 uur gelegenheid samen de **vespers** – het kerkelijk avondgebed – te bidden en te zingen. Een 'Klein Getijdenboek' ligt voor u klaar. Aansluitend wordt het Allerheiligste uitgesteld ter **aanbidding** en om 18.30 uur de **rozenkrans** gebeden. **Biechtgelegenheid** is er op zaterdag om 16:00 uur in de kerk, of volgens afspraak met de pastoor. Op de **eerste vrijdag van de maand** wordt het aanbiddingsuur om 14:00 uur gehouden. Wekelijks wordt er ook een H. Mis opgedragen ter ere van O.L. Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette' voor de pelgrims-intenties van de Lourdesbedevaarten.

Vrijdag	08-juni	
A'bosch	19:00 uur	Jeugdkoor A'bosch H. Vormsel leerlingen "De Wegwijzer"
Zaterdag	09-juni	H. EFREM, DIAKEN EN KERKLERAAR
A'bosch	18:00 uur	Volkszang oud. Hinskens-Rutten (st); Joep Jacobs (trouwdag); Bertie Arts-Hanssen (verj.)
Zondag 10 juni		SACRAMENTS DAG <i>Gn. 14 Als priester van de Allerhoogste bood Melchisedek Abram brood en wijn aan Lc. 9 Vijf broden en twee vissen: het Rijk Gods is nabij in en door Jezus</i>
Waubach	09:30 uur	Dames-en Heren koor Sacramentsprocessie Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); Cor Gunter; Sjef Reinartz (Sl) (verjaardag); ouders Sjeng en Theresia Nievelstein-Becks (st); jrdst. echtp. Peter Joseph en Maria Josephina Pelzer-Janssen (st); Frits Scholtz; Maria Ringens-Paulus (verjaardag); Han Sellier (vw. buurt); Johan Kölgens (verjaardag), tevens wederz. ouders; uit dankbaarheid bgv 50-jarig huwelijksjubileum echtpaar Frans en Annie Theunissen-Schirbach, tevens overl. dochter Anneke Verduin-Theunissen en overl. familie
Rimburg	10:00 uur	Gregoriaans 1^{ste} jrdst. Juup Logister (st); Balt Bastiaens; Ger Gielgens (kegelvrienden "Onger Os"); t.e.v. de H. Antonius (st)
Maandag	11-juni	H. BARNABAS, APOSTEL
Waubach	19:00 uur	Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; Paula Urlings en overl. familie; Cap Reulings; fam Martin Hanssen-Schevers (st); Agnes Papenburg-Zimmermann (verjaardag); Jo Spiertz (vw. buurt)
Dinsdag	12-juni	Heereveld H. Mis om 10.00 uur
Woensdag	13-juni	H. ANTONIUS VAN PADUA, PRIESTER EN KERKLERAAR
Waubach	19:00 uur	Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef (st); jrdst. Heinz Jansen (st); jrdst. echtpaar Joseph en Sibilla Speth-Eppels (st); Boud Wetzels (vw. buurt); ouders Boijmans-Simons en wederz. ouders; een bijzondere intentie (P); vrienden en kennissen
Vrijdag	15-juni	HEILIG HART VAN JEZUS
Lauradorp	19:00 uur	The Young Singers H. Vormsel leerlingen "Bei de Ling" Piet van Geldorp (verjaardag)
Zaterdag	16-juni	ONBEVLEKT HART VAN MARIA
A'bosch	18:00 uur	Gemengd Koor Don Bosco ouders Portz-Meintz; Helmi Ooijen-Wick; Maria Gertrud, Paulus Gerard en Mathias Joseph Gillissen (st); Gertrud Gillissen (st); jrdst. Maria Antoinetta Ostlender-van der Ham (st); <i>vanwege vaderdag</i> : Lei Spiertz; Zef Vaessen; Ger Wijshijer; Henk Snippe (en verjaardag);
Zondag 17 juni		ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR <i>2 Sam. 12 David komt tot inkeer en erkent zijn zonde voor de Heer Lc. 7 Het contrast tussen het geloof van de zondige vrouw en het ongeloof van de Farizeeër</i>
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans vanwege vaderdag: Sjef Reumkens; May Jeurissen; André Römken (st); Jozef Speth (st); Boud Wetzels; Leo Speth; Arnold Hanssen; Hub Didden; Jan Smeets; Wil van der Laan; jrdst. ouders de Gussem-Pelzer; ouders Iep en Els Janssen-Herberigs en dochter Netty (st); ouders Jo en Annie Franssen-Janssen
Rimburg	10:00 uur	Zangver. Eendracht Sacramentsprocessie Harrie Janssen en Wilhelmina Maria Janssen-Hanssen (st); Gerard Gielgens;



Waubach	11:30 uur	Géén H. Mis! (<i>misintenties gaan naar 8:30 uur</i>)
Waubach	14:30 uur	H. Doopsel Caspar Welting, Heerlen en Jordy Oldenburger, Past. Erensstraat
Maandag	18-juni	
Waubach	19:00 uur	Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; Paula Urlings en overl. familie; overl. bewoners flat Kerkstraat; Sjeng Roebroeks (vaderdag); Wiel en Fien Evertz-Simons; jrdst. Giel en Maria Triepels-Putmans; Jo Spiertz (buurt); vr. de arme zielen;
Dinsdag	19-juni	H. ROMUALDUS, ABT Heereveld H. Mis om 10.00 uur
Woensdag	20-juni	
Waubach	19:00 uur	fam. Spiertz-Erkens; Wiel Plum; oud. Goebert-Scholle; overledenen fam. Senden en Reinartz
Donderdag	21 juni	H. ALOÏSIUS GONZAGA, KLOOSTERLING
Waubach	09:00 uur	<i>Schoolmis An d'r Put</i>
Vrijdag	22-juni	HH. JOHN FISHER, BISSCHOP, EN THOMAS MORE, MARTELAREN
Waubach	19:00 uur	La Liesse H. Vormsel leerlingen "An d'r Put"
Zaterdag	23-juni	
A'bosch	18:00 uur	Volkszang Wim van Elferen, Elisabeth van Elferen-Hendrix en Dora van Elferen-Kerkhofs (st); jrdst. echtpaar Leo en Maria Mehlkop-Schmelzer (st); jrdst. Frans Broun; May Meens
Zondag 24 juni		GEBOORTE VAN H. JOHANNES DE DOPER <i>Js. 49 De profeet wordt geroepen door God zelf om alle mensen de weg te tonen</i> <i>Lc. 1 Johannes moet hij heten, want in hem breekt de tijd van Gods genade definitief aan</i>
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans de weldoeners van onze parochie; roepingen
Rimburg	10:00 uur	Volkszang zeswekendienst Stephy Samulski-Houben; jrdst. Mien Kaufholz-Hanssen; Gerard Gielgens (vw. buurt); Johan Joseph Benau (st); Johann Heuschen en Helena Heuschen-Belillas (st); Katrientje Peters (st);
Waubach	11:30 uur	Sobornost zeswekendienst Wiel Meulenberg; zeswekendienst Fien Nievelstein; zeswekendienst Sjef Reinartz; 1 ^{ste} jrdst. Mia de Bruijn-Wauben; Jan Evertsen; Anny en Frans Milchers-Reumkens (st); ouders Schleijsjer-Möllenbeck; jrdst. Bern Abel (st); jrdst. Werner Abel (st); echtpaar Jacques en Maria Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); ouders Plum-Heinen en dochter Mia (st); Boud Wetzels; Wiel Huls; fam. Knobens-Höppener (st); Roos Logister-Eggen (verj); ouders Jo en Annette Knobens-Habets; jrdst. ouders Schmitz-Achten (st); Frits Scholtz; jrdst. Annie Janssen-Dieters en fam. Janssen-Nelissen; ouders Scholle-Scholtes en overl. familie
A'bosch	14:30 uur	H. Doopsel Stella Lukassen, Reeweg en Melissa Kordowiner, Wolfsmelk
Maandag	25-juni	
Waubach	19:00 uur	Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; Paula Urlings en overl. familie; ouders Goossens-Rongen; Jo Spiertz (vw. buurt)
Dinsdag	26-juni	Heereveld H. Mis om 10.00 uur
Woensdag	27-juni	H. CYRILLUS VAN ALEXANDRIË, BISSCHOP EN KERKLERAAR
Waubach	19:00 uur	Hubert Huntjens en Mia Huntjens-Simons; Thea en Johan Meulenberg en wederz. ouders, tevens Trina en Jozef Rothkrantz; een intentie uit dankbaarheid (B)
Vrijdag	29-juni	HH. PETRUS EN PAULUS, APOSTELEN
Waubach	15:00 uur	Pl. Huwelijksmis Rosi Rossen en Louis Hoogeveen
Waubach	19:00 uur	Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef; ouders Vaessen-Reumkens (st); Peter Steins en overl. familie
Zaterdag	30-juni	HH. EERSTE MARTELAREN VAN DE KERK VAN ROME
A'bosch	18:00 uur	Gemengd Koor St. Jan echtpaar Lenzen-Dörenberg (st); overl. ouders Meens-Vijgen (st); jrdst. ouders Schuncken-Bures en zoon Piet (st); Peter Lenzen (st); Ger Wijshijer; jrdst. Jan Verstynen, tevens ouders Verstynen en schoonouders Olejniczak
Zondag 01 juli		DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR <i>1 Koningen 19 Elisa door Elia aangewezen als zijn opvolger. Elia laat alles achter...</i> <i>Lc. 9, Wie Jezus wil volgen, zal helemaal in zijn levensstijl moeten intreden...</i>
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans ouders Reumkens-Dortants (st); echtpaar Hubert Smeets en Elisabeth Mols (st); jrdst. ouders Willem Frins-Schiffers (st);
Rimburg	10:00 uur	Gregoriaans echtp. Contzen-Wintgens (st); Juup Logister; ouders May en Leny Verreck-Merx
Waubach	11:30 uur	Volkszang jrdst. May Jeurissen; Piet Spiertz, jrdst. echtp. Claessens-Logister (st); jrdst. Heribert en Maria Sibilla Schiffers-Ringens (st); oud. Eydems-Schormans en zonen Jo en Wiel (st); overl. fam. Geenen-Eggen (st); oud. Plum-Beumers; Annemie Simons-Reumkens (verj);
Maandag	02-juli	
Waubach	19:00 uur	Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; Paula Urlings en overl. familie; ouders Coen en Anni Boijmans-Speetjens (st);
Dinsdag	03-juli	H. TOMAS, APOSTEL Heereveld H. Mis om 10.00 uur

Woensdag	04-juli	H. ELISABETH VAN PORTUGAL
Waubach	19:00 uur	Jo en Annie Franssen-Janssen(st); Margaretha Reinartz-Jeurissen(verj); Juup Erkens; jrdst. Martin en Maria Dortants-Jungen, schoonzoon Zef (st); ouders Defésche-Rinkens en dochter Bertine (st); Anneke Bogman; Boud Wetzels (buurt); Leny Scheeren-Janssen, dochters Jes en Rini; Ton Strolenberg (trouwdag); overl. fam. Senden en fam. Reinartz; jrdst. Wiel Eijdemis;
Vrijdag	06 juli	H. MARIA GORETTI, MAAGD EN MARTELARES
Waubach	14-15 uur	<i>Uitstelling vervalt !!</i>
Waubach	14:00 uur	Pl. Huwelijksmis Vanessa de Jong en Vincent Scheepers
Lauradorp	15:30 uur	Pl. Huwelijksmis Ingrid Cerfontaine en Barry Martens
Waubach	19:00 uur	<i>Avondmis vervalt !! (intenties naar 4 juli)</i>
Zaterdag	07-juli	
Waubach	14:00 uur	Pl. Huwelijksmis Tatjana Krähmer en Tim van Belkom
A'bosch	18:00 uur	Volkszang fam. Leonard Wolters-Plum en dochter Maria (st); Annie van Dijk-Jongen (verj); May Meens; jrdst. Heini Jansen; jrdst. ouders Mathieu en Netje Gerards-Horsch;
Zondag	08-juli	VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans onze zieken; hen die offerden;
Rimburg	10:00 uur	Gregoriaans zeswekendienst May Rohs-Weerts; ouders Kaesler-Beckers (st);
Waubach	11:30 uur	Par. Dameskoor 1 ^{ste} jrdst. Agnes Papenborg-Zimmermann; ouders Sjeng en Maria Thononde Kock; jrdst. Maria Dautzenberg-Römkens, tevens Jozef Dautzenberg (st); echtp. Sjef en Tinie Haan-Lutgens (st); Han Sellier (vw. buurt); ouders Maas-Lataster; Fien Nievalstein (vw. bewonersver. An d'r Put); jrdst. overl. ouders Speck-Herbergs; Trautje en Nelly Speck; Cleo Wassen; André Quaadvlieg en dochter Els; vr. Frits Scholtz;

De Blijde Boodschap I

Kardinaal Danneels schreef recent een boekje over de Blijde Boodschap van het evangelie voor mensen van deze tijd. Graag willen we zijn begeesterende werk stukje voor stukje publiceren.

'Hun stem heeft weerklonken tot aan de uiteinden der aarde'. Maar klinkt onze stem wel hier bij ons? Spreken we nog over ons geloof? Of zwijgen we? Staan we sprakeloos? 'Ge moet er met uw kinderen telkens opnieuw over spreken, wanneer ge thuis zijt of onderweg, als ge slapen gaat en opstaat'. Dat zei Mozes. En Jezus zei toen Hij van ons wegging: 'Gaat uit en onderwijst'. We moeten dus spreken, zonder ophouden en tot iedereen. En wat doen wij? Zo weinig spreken we met elkaar over God, behalve dan op een paar bevolgen ogenblikken. En dan nog veel te stil. Waar is die nauwelijks te bedwingen drang tot spreken naartoe die de leerlingen op de Pinksterdag zo eigen was: 'Wij kunnen niet zwijgen over wat wij gezien en gehoord hebben'. Ervaren we nog diezelfde drang om naar buiten te trekken en anderen te vertellen wat ons beroert? Het lijkt wel of de deuren van de bovenzaal weer gesloten zijn. Misschien zijn ook wij - zoals de apostelen eertijds tussen Pasen en Pinksteren - vol vrees gevangen in een beloken tijd? Zeker, er is van alles op de markt om te lezen en te raadplegen. Er bestaat voldoende informatie over Jezus en er wordt ijverig lesgegeven aan kinderen en jonge mensen. Er zijn publicaties te over en ook aan onderricht is er geen gebrek. Maar echt verkondigen is nog iets meer en ook iets anders dan een druksel of een les. Een prediker spreekt anders dan een leraar. Hij spreekt immers niet over, maar vanuit Jezus en zijn heilige Geest. Hij onderricht niet, hij legt niet uit, hij legt geen verantwoording af. Hij predikt, hij 'zegt aan', hij wil het hart raken en omkeren. Dat gebeurt niet door een les of een boek, maar door levend getuigenis. Wie louter informatie overbrengt, blijft op een afstand. Om de levende Christus te verkondigen moet je daarentegen christen zijn, want om in anderen het geloof te wekken, moet je eerst zelf geloven. Gebeurt dat nog? Dergelijk getuigend spreken tot het hart is zeldzaam geworden in de hedendaagse spraakwaterval... Misschien zwijgen we wel over de Christus

omdat we zijn uniciteit niet onderkennen. Dan denken we: 'Hoeft het wel? Hebben immers niet alle godsdiensten hetzelfde doel: God bereiken? En er is toch maar één God.' Als het eindstation hetzelfde is, dan is er vrije keuze tussen meerdere wegen om zover te komen. Je neemt dan best de trein die voor je deur stopt: het bespaart je tijd en moeite. Dan wordt Jezus gereduceerd tot een religieus genie zoals de geschiedenis er nog heeft voortgebracht. Niet anders dus dan Abraham en Mohammed of de Boeddha: niet meer dan een draagraket om tot God te komen. Zo een lanceerraket dient alleen om het ruimtetuig in de gewenste baan te brengen. Daarna kan ze rustig worden afgestoten en verdwijnen: ze heeft haar taak volbracht. Zo zou het ook vergaan op onze tocht naar God. Eenmaal door de religieuze stichters in de ruimte gebracht, klaren we het verder alleen op onze weg naar de ene God. Waarom dan nog achteromzien naar wie ons gelanceerd heeft op die vlucht? In het christelijk geloof evenwel is Christus niet louter een draagraket. Hij brengt ons tot bij zijn Vader maar Hij verdwijnt daarna niet. Hij is gezeten naast de Vader op de troon: Christus is tegelijk de weg en het einddoel - 'de weg, de waarheid en het leven'. Zoiets zegt men nooit over Abraham, Mohammed of Boeddha. Het is dus niet zo dat alle wegen naar de éne God hetzelfde zijn en dat men onverschillig kan kiezen. Het doet er bijgevolg wel iets toe dat we over de Christus spreken, zijn weg aantonen en uitnodigen om die te volgen.....



Het volgend parochieblad verschijnt op 6 juli en wel voor de periode tot 17 augustus.

Misintenties kunt u inleveren tot uiterlijk donderdag 28 juni liefst middels een briefje in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg.