

**Parochiecluster
Ubach over Worms**

Pastoor E. Smeets,

Kerkberg 7, Waubach
☎ 5312378 fax 5332039

Email pastorie.waubach@hetnet.nl
Pastoor ed.smeets@hetnet.nl

Bgg in geval van nood

☎ 045-5766666

Diaken A. Jonker,

Vredestraat 6 Landgraaf,
☎ 5318848 van 17:00-18:00 uur
e-mail: amandajonker@home.nl

Parochie-assistent

H. Verhaeg,

Groene Boord 21^E Heerlen
☎ 06-23115067 Email
VerhaegHenk@hetnet.nl

Secretariaat - Intenties

Pastorie, Kerkberg 7, iedere
werkdag van 10.00-12.00 uur
☎ 5312378

Kosters

Waubach-Groenstraat:
J. Post ☎ 5310449
Abdissenbosch:
M. Rutten ☎ 5312313
Rimburg:
A. Kaufholz ☎ 5320891
Lauradorp:
T. Erps ☎ 5314538

Kerkbijdrage

Waubach-Groenstraat
Giro: 38 55 500
Rabobank: 15 17 02 136
Lauradorp
Giro: 10 49 378
Rabobank: 15 17 02 276
Abdissenbosch
Giro: 10 48 849
Rabobank: 15 17 00 753
Rimburg
Giro: 15 64 348
Rabobank: 15 17 04 007

Rekeningnummer Missiecomité
Landgraaf **15.17.00.303**
Voor € 300 per jaar kan er een
priesterstudent in een missieland
worden geadopteerd.

www.rk-ubachoverworms.nl



't Kirkebledje



Christus Koning

Zo af en toe zou mogelijk deze of gene wel eens het vage vermoeden kunnen bekruipen dat de kerk of de paus wel eens wat zegt dat wellicht niet meer helemaal bij de tijd hoort... Soms probeert de kerk inderdaad tegen de tijdgeest in te roeien. Zo komen we ook aan het hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal. Het was paus Pius XI die het feest in 1925 invoerde en wel als sluitstuk op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. 1925: dat waren de jaren na de Russische revolutie. De tsaar had het veld moeten ruimen en ook in de rest van Europa wankelden de koningshuizen en werden monarchieën vervangen door communisme en socialisme, die niet alleen politieke structuren verwierpen, maar ook - en daar was het de paus allicht om te doen - weinig ruimte lieten voor geloof en kerk. Daartegenin ging de kerk Christus Koning vieren, niet alleen dus als een duidelijke stellingname tegen dat rode gevaar, maar ook om het geloof, om de kerk in het midden te laten.

De kerk in het midden laten... Je zou je kunnen afvragen of de benaming van het feest en de triomfalistische sfeer waarin het gevierd werd nu nog wel zo relevant zijn. Het feest werd ingevoerd toen je - zeker in de verzuiling - per sé oer-katholiek moest zijn om ertussen te komen. Het was de tijd waarin de pastoor nog in alle besturen zat en overal het predikaat of keurmerk >katholiek< aan verleende. Die tijd is voorbij, gelukkig ergens. Maar het is zeker anno nu ook de vraag of de paus toen toch niet ergens gelijk had toen hij poogde middels dit feest tegen de tijdgeest in te roeien en de kerk - met al haar fouten en tekorten, maar toch - de kerk in het midden te laten. Want wat is ervoor in de plaats gekomen? We zijn met z'n allen in de war! We weten van gekkigheid niet meer wat we moeten doen! Kijk eens een avond tv? Lees de krant, kijk om je heen, zie hoe mensen langs elkaar door lopen. Is het dan zo gek als iemand poogt de kerk in het midden te laten?

Oké, fundamentalisme is een ernstig kwaad. Maar dat betekent toch niet dat we de **fundamenten** waarop ons leven en ons samenleven gebouwd zijn, dat we die dan maar weg moeten doen? Hebben we eigenlijk niet menig fundament in ons bestaan laten verzakken? Zijn we niet kleurloos, inhoudsloos en oppervlakkig geworden?

De kerk voerde het feest van Christus Koning in en de lezingen die erbij gekozen zijn spreken boekdelen over die **fundamenten** van ons bestaan. God die een goede herder wilde zijn voor zijn volk, God die in Jezus van Nazareth uit liefde voor ons zelf mens werd om ons leven te delen, hield die liefde vol tot op het kruis. De Heer gaf zijn leven voor ons, opdat wij niet meer voor onszelf zouden bestaan, maar ons met hart en ziel zouden inzetten voor deze samenleving en elkaar, als gelovige christenen die in die zin naar best vermogen Gods kerk in het midden laten...

Hoogfeest van Christus Koning 25 & 26 november

Grote Sint Maartensoptocht in Lauradorp

Stichting Speeltuin Lauradorp heeft in samenwerking met Ouderraad basischool Bei de Ling en Harmonie Laura een grote St. Maartensoptocht voorbereid. Deze tocht zal plaatsvinden op vrijdag 10 november a.s. en alle kinderen uit Lauradorp en omstreken zijn hiervoor van harte uitgenodigd deel te nemen. **Alle deelnemers worden verzocht om 19.00 uur aanwezig te zijn in de kerk te Lauradorp**, alwaar Pastoor Smeets het St.



H. Bernadette

Abdissenbosch

H. Joseph

Waubach-Groenstraat

H. Drievuldigheid

Rimburg

H. Theresia & Don Bosco

Lauradorp

Jaargang 2006 nr.12

3 nov. t/m 1 dec.

De overledenen van wie we sinds Allerzielen 2005 afscheid hebben moeten nemen:

Parochie Lauradorp

1. Harry Hunter, 69 jaar
2. Hub Smeets, 76 jaar
3. Jo Ritterbeks, 58 jaar
4. Joke Oosterbos-van Dongen, 77 jaar
5. Jans Wemmers-Meyer, 83 jaar
6. Mathieu Heinen, 65 jaar
7. Troutje Delhey-de Schepper, 76 jaar
8. Anna Bonten-Ackermann, 90 jaar
9. Eef Wiene-Peters, 76 jaar
10. Mia Michorius-Scholle, 88 jaar
11. Mien Grotens-van Rens, 74 jaar
12. Pater Toon van Wiggen, 87 jaar

Parochie Abdissenbosch

1. Christina Külter, 47 jaar
2. Piet Jaspers, 78 jaar
3. Johan Schulteis, 79 jaar
4. Cor Oerlemans, 82 jaar
5. Mia Scheffer, 80 jaar
6. Ed Gonera, 82 jaar
7. Frits Berkers, 80 jaar

Parochie Rimborg

1. Paul Möllenbeck, 84 jaar
2. Sjef Baur, 84 jaar
3. Juup Logister, 88 jaar

Parochie Waubach – Groenstraat

1. Carolina Classen-Willems, 88 jaar
2. Elvira Hoekstra, 47 jaar
3. Roos Logister-Eggen, 75 jaar
4. Ida Habets-Mink, 64 jaar
5. Eddy Wassen-Boymans, 82 jaar
6. Lies Abrahams-Jeurissen, 78 jaar
7. Wiel Hoenselaars, 66 jaar
8. Ben Scholtz, 81 jaar
9. Bert Ramakers, 63 jaar
10. Herman Schuivens, 48 jaar
11. May Ernes, 77jaar
12. Gerda Oldenburger-Pelzer, 83 jaar
13. Wiel Plum, 83 jaar
14. Annie Wetzeler-Banke, 84 jaar
15. Keetje Portz-Muller, 77 jaar
16. Joep Simons, 64 jaar
17. Wil van der Laan, 68 jaar
18. Marie Steens-Zijlstra, 91 jaar
19. Thea Reulen-Storms, 67 jaar
20. Anton Döll, 81 jaar
21. Hein Donners, 83 jaar
22. Lies Daemen-Borjans, 78 jaar
23. Anna Jongen-Steens, 95 jaar
24. Eti van Deurse-Scheid, 78 jaar
25. Mia Dohmen-Jongen, 77 jaar
26. Sjef Geuskens, 68 jaar
27. Trina Jeurissen-Simons, 91 jaar
28. Maria Heinen-Souren, 91 jaar
29. Trautje Hanssen, 90 jaar
30. Willem Welling, 68 jaar
31. Mia de Bruijn-Wauben, 82 jaar
32. Mia Niessen-Caenen, 75 jaar
33. Agnes Papenborg-Zimmermann, 76 jr
34. Han Willems, 67 jaar
35. Bianca Vonken, 36 jaar
36. Tiny Derks-Herberigs, 75 jaar
37. Fien Evertz-Simons, 85 jaar
38. Treeske Maas-Lataster, 94 jaar
39. Jan van der Schrier, 68 jaar
40. Maria Plum-Beumers, 96 jaar
41. Louise Boymans-Simons, 93 jaar
42. Fien Logister-Kleinen, 102 jaar
43. Johanna Dörenberg-Somers, 63 jaar
44. Maurice Ederveen, 39 jaar
45. Michael Retzer, 72 jaar
46. Bertha Surma-Timmer, 89 jaar
47. Annie Poulssen-Claessens, 70 jaar

Maartensverhaal zal vertellen. Aansluitend zal dan de lampionnoptocht starten. De optocht wordt muzikaal ondersteund door Harmonie Laura, die als vanouds weer meewerkt aan dit Lauradorps evenement. De organisatie heeft ook Sint Maarten zelf gevraagd om te paard deel te nemen aan de optocht en dat wilde hij maar al te graag doen. De optocht eindigt deze keer niet in de speeltuin, maar bij Hoeve Dörenberg in de Groenstergracht. Vorig jaar bleek de belangstelling voor deze activiteit dermate groot, dat de speeltuin al gauw een maat te klein was. Bij onze gastheer, de heer Dörenberg, zal Harmonie Laura en kinderkoor The Young Sinigers nog enkele sfeervolle muziekstukken ten gehore brengen. Ook andere muziekgroepjes van basisschool Bei de Ling zullen hun muzikale steentje bijdragen. Een beker warme chocomel en voor de ouderen een glaasje glühwein, maakt de viering natuurlijk nog aangenamer, zeker als men daarbij nog mag genieten van een heerlijke versnapering!

Ingezonden... over Lauradorp

'Deze week las ik in het kerkblaadje enige vreemde feiten over de wijk Lauradorp. De auteur meent dat in deze wijk weinig sprake is van betrokkenheid en sociale cohesie en dat de wijk op verenigingsgebied stilaan lijkt dood te bloeden. Dat het niet meer zoals vroeger is, is absoluut waar, maar om nu te zeggen dat er niets meer gebeurt? Hoewel de voetbalvereniging reeds gefuseerd is en de middenstand stilletjes aan wegtrekt zijn Harmonie, Gemengd koor, Buurtvereniging, Bewonersverenigingen, Stichting Speeltuyn, The Young Singers, CV D'r Sjtée Uul, biljartverenigingen, dartsverenigingen, Café D'r Sjtée Uul, Café 't Steenen Kruis, Ouderraad Bei de Ling, Knutselclub, Country- en Line dance club zeer actief! Hoewel door externe factoren (overheid, subsidies, verplichte fusies, economische ontwikkelingen e.d.) wel het een en ander bemoeilijkt wordt en het steeds moeilijker wordt om de mensen bij elkaar te houden, zetten de mensen die bij bovengenoemde verenigingen actief zijn, zich hier wel 100 % voor in en is het een doorn in het oog om dan te lezen dat de wijk doodbloedt. Het voelt aan alsof we levend begraven worden. Misschien dat de auteur op zoek was naar verantwoorde redenen om de kerk in Lauradorp te sluiten en te verkopen. De enige juiste reden hiervoor is echter dat in het algemeen de kerkbeleving afneemt en dat het daardoor niet (financieel) verantwoord is om de kerk geopend te houden. Dat kunnen de meeste mensen nog wel begrijpen. Veel Lauradorpers willen echter niet dat het gebouw verdwijnt. En zij zullen ook alles doen om ervoor te zorgen dat dit behouden blijft. Gebeurt dit toch, dan is de ziel uit Lauradorp en zullen alle veronderstellingen van de auteur misschien alsnog uitkomen'. *Bart Smeets, Secretaris Harmonie Laura, Vrijwilliger Speeltuyn en Lid Buurtvereniging*

Diakenwijding

Op zaterdag 18 november worden twee mannen tot permanent-diaken gewijd. Het betreft René Klinkenberg uit Mechelen en Harry Geelen uit Weert, die na hun wijding respectievelijk gaan werken in Vijlen-Lemiers-Holset en Stramproy. De wijding vindt plaats in de kathedraal te Roermond en begint om 10.30 uur.



Opening advent

Hallo jongens en meisjes, binnenkort worden er weer adventskransen gemaakt: op woensdag 29 november van 14:00 tot 16:00 uur in het gebouw van Jong Nederland. De misdienaars en koren worden apart geïnformeerd, maar heb je zelf ook zin om hieraan mee te doen, geef je dan op (i.v.m. materiaal aankoop) voor vrijdag 17 november bij Marc Dietzenbacher (☎ 5318051) of Hanny van der Wouw (☎ 5322181). Doe mee ! **Zaterdag erna begint de advent!**

Kerstmis 2006

Kerstavond – zondag 24 december

17.00 uur A'bosch Peuter- en Kleuterviering - Jeugdkoor A'bosch, alleen peuters, kleuters en hun ouders (géén H. Mis!)

17.00 uur Rimburch Vroege Kerstavondmis – Zangv. Eendracht

19.00 uur Waubach Gezinsmis GK Don Bosco & Young Singers

21.00 uur A'bosch Vroege nachtmis - Gemengd Koor St. Jan

23.00 uur Waubach Late nachtmis – L. Mannenkoor St. Joseph

Eerste Kerstdag – maandag 25 december

10.00 uur Heereveld Familiekoor La Liesse

10.00 uur Waubach Dames- en Herenkoor & Koperensemble

14.30-16.30 uur Waubach: kerststalbezoek en kinderzegen

voor alle dopelingen van ons cluster

Tweede Kerstdag – dinsdag 26 december

10.00 uur Rimburch – Fanfare Victoria

11.30 uur A'bosch Jeugdkoor A'bosch & Koperensemble

Kerstoctaaf 27 t/m 29 december:

om 9.00 uur H. Mis te Waubach

Zaterdag 30 december 18.00 uur A'bosch – Fanfare A'bosch

Oudjaarsdag 31 december: diensten als zondag!

Nieuwjaarsdag 1 januari

10.00 uur Rimburch-Gregoriaans

11.30 uur Waubach-Volkszang

Datum	Kerk	Bijeenkomst
12 november	Waubach	wo 8 november
10 december	Waubach	wo 8 november
17 december	Abdissenbosch	wo 8 november
14 januari	Waubach	Do. 11 januari
28 januari	Waubach	do. 11 januari
18 februari	Waubach	do. 15 februari



08-10: Rens van der Heijden, Broekhuizenstraat

15-10: Camil Spierts, Rinckberg

22-10: Tim Mennis, Pastoor Kaulhausenstraat

In oude tijden doopte men in stromend water, in een rivier, aan zee of bij een bron. Wie gedoopt werd dompelde men ook helemaal onder in het water. Waarom deed men dat? Om aan te tonen dat het water, het levend water, de kracht bezit van de heilige Geest, en die bezielt het water en maakt het levend. Het stromend water is nog altijd het symbool van de heilige Geest in Wie dit kindje nu wordt herboren. Wij gaan het niet wassen met water, maar de heilige Geest die in dit water aanwezig is en vaardig, zal zijn intrek nemen in dit kindje. Je kunt ook zeggen: het gaat door het water heen, aan de hand van Jezus, om met Hem te verrijzen.



Overleden

30-09: Michael Retzer, Burg. Beckersstraat, 72 jaar

15-10: Bertha Surma-Timmer, M' weg, 89 jaar

21-10: Annie Poulssen-Claessens, Pater Schaadstr, 70 jr

Goede God, wij vrouwen U deze lieve mensen toe, nu zij zijn aangekomen bij de toegang van uw hemels huis. Moge uw licht nu altijd voor hen schijnen, nu de duisternis van de dood hen aan onze ogen onttrekt. Mogen zij bij u zijn, nu zij niet meer onder ons zijn. Wij kennen uw barmhartigheid: Gij neemt ons op in uw liefde en schenkt vergeving. Mogen zij nu voor altijd de vrede van uw Rijk ervaren. Moge Christus hen opnemen, samen met allen die ons zijn voorgaan.

2007 wordt een 'Jaar van het Gezin' Het gezin is weer populair

Het gezin is terug op de maatschappelijke agenda. Was het een paar jaar geleden nog oubollig of zelfs ronduit ouderwets om over het gezin als hoeksteen van de samenleving te spreken, inmiddels is het gezin bezig aan een comeback.

Alle politieke partijen hebben in hun verkiezingsprogramma een plek ingeruimd voor gezinsbeleid. Van links tot rechts is men er inmiddels van overtuigd dat de samenleving gebaat is bij stabiele gezinnen, waarin jongeren gevormd en opgevoed kunnen worden tot evenwichtige persoonlijkheden.

De kerk juicht dit van harte toe. Om het gezin ook ná de verkiezingen op de agenda te houden, heeft het bisdom het komende jaar uitgeroepen tot een Jaar van het Gezin.

H. Doopsel

U bent welkom op nevenstaande data. Ouders worden op de voorafgaande bijeenkomst verwacht. In principe worden telkens twee kinderen in één viering gedoopt. Aanmelding via pastorie. In Rimburch volgens afspraak.

Gedoopt



Geloofscursus

Op vraag van nogal wat ouders uit de groep communicanten zijn we begonnen met een geloofscursus. Deze avonden zullen laagdrempelig zijn. Daarom dat er gekozen voor het bespreken van de boeken die de Belgische bisschoppen hebben uitgegeven ter voorbereiding op het jubileumjaar 2000. Deze boeken zijn in heldere taal geschreven, en vertrekken vanuit de geloofs- en belevingswereld van mensen van nu. De resterende avonden tot Kerstmis zijn nog: 15 november, 29 november en 12 december. De avonden zullen gehouden worden in de ruimte van La Liesse in Hoeve Kallen te Rimburch, en beginnen om 20.30 uur. Na een inleiding door de pastoor is er gelegenheid tot gesprek en ontmoeting.

Bedankt!

Langs deze weg wil de Zonnebloem u bedanken voor de giften tijdens de onlangs gehouden kerkdeurcollecte. De totale opbrengst bedroeg € 442,42. Tevens doen wij een oproep voor nieuwe vrijwilligers, vooral in Rimburch kunnen wij wel wat versterking gebruiken. Heeft U interesse? Gelieve zich aan te melden bij mevr. Loo, tel. 5312494. Eenzelfde dank aan allen die deelgenomen hebben aan de deurcollecte t.b.v. **Missiezondag: hier leverde de deurcollecte het mooie bedrag op van € 348,=!**

Liturgische diensten in ons parochie-cluster

Op maandag, woensdag en vrijdag is er in Waubach om 17.45 uur gelegenheid samen de vespers – het kerkelijk avondgebed – te bidden en te zingen. Een 'Klein Getijdenboek' met de teksten ligt voor u klaar. Aansluitend wordt het Allerheiligste uitgesteld ter aanbidding en om 18.30 uur de rozenkrans gebeden. Biechtgelegenheid is er op zaterdag om 16.00 uur in de kerk, of volgens afspraak met de pastoor. Op de eerste vrijdag van de maand wordt het aanbiddingsuur om 14.00 uur gehouden. Op de eerste donderdag van de maand zijn de vespers, aanbidding en avondmis te Abdissenbosch.



Vrijdag	3-nov	H. HUBERTUS, BISSCHOP
Waubach	14-15 uur	<i>Uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding, rozenkrans en vespers</i>
Waubach	19:00 uur	Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef (st); ouders Defésche-Rinkens en dochter Bertine (st); tot eerherstel; ouders Scholtz-Offermans; de overledenen van de fam. Senden en fam. Reinartz; Gertrud Jansen-Krämer (st); ouders Breuer-Mulders (st); ouders Adams-Schuncken;
Zaterdag	4-nov	H. CAROLUS BORROMEÛS, BISSCHOP
A'bosch	18:00 uur	Fanfare A'Bosch zeswekendienst Maria Plum-Beumers; Ed Gonera; jrdst. ouders Cox-Boumen (st); Mia Scheffer; Mia Samson-Lennerts (verjaardag); jrdst. Nicola Claessen; Nico en Jos Aretz en overl. fam.; overl. leden Fanfare Abdissenbosch
Zondag 5-nov		EEN-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR-WILLIBRORDZONDAG <i>Deut.6,2-6 De geboden die Ik u voorschrijf, moet ge in uw hart prenten. Mc.12,28b-34 Ge zult de Heer uw God beminnen en uw naaste als uzelf</i>
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans ouders Reumkens-Dortants (st); Piet en Trautje Gielen-Smeets;
Rimburg	10:00 uur	Gregoriaans Wiel Cruyen (st); echtpaar Contzen-Wintgens (st); de overledenen van de fam. Kallen-Schellartz;
Waubach	11:30 uur	Koor X in G zeswekendienst Maurice Ederveen; 1 ^{ste} jrdst. Elvira Hoekstra; jrdst. fam. Kleijnen-Sneepers; Anna Bonten-Ackermann; jrdst. Fientje Janssen-Odekerken; jrdst. oud. Martin Zeptner en Greetje Zeptner-de Jong (st); Antoon Döll; oud. Thonon-de Kock; Cleo Wassen; Els en André Quaedvlieg en Trautje en Nellie Speck; oud. Speck-Herbergs; jrdst. oud. Oomen-Verhaeg; Hubert Latour (verjaardag), Anna Maria Latour-Lentz en kleinzoon Roy (st); echtp. Wijnand en Annie Haan-Dautzenberg (st); jrdst. oud. Wiel en Wies Reinartz-Souren (st); jrdst. Zef Pustjens, tevens echtgenote Fien en zoon Ton (st); jrdst. oud. Hans en Fien Sluyfers-Hinskens (st); overledenen fam. van Leerzem-Delahaye-Wiegand; jrdst. Karel Lindelauff; oud. George en Maria Smeets-van Dijk en kinderen, tevens ouders Schmitz-Derichs;
A'bosch	12.45 uur	<i>Paardenzegening Manege</i>
Maandag	6-nov	ALLE HEILIGE VERKONDIGERS VAN HET GELOOF IN ONZE STREKEN
Waubach	19:00 uur	Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; ouders Coen en Anni Boijmans-Speetjens (st); Piet Moonen vw. verjaardag (st); Paula Urlings en overl. familie; Leny Scheeren-Janssen en dochters Jes en Rini; ouders en grootouders van Meegen-Frijns, tevens Herman en Ad;
Dinsdag	7-nov	H. WILLIBRORD, BISSCHOP 10.00 uur H.Mis Heereveld
Woensdag	8-nov	
Waubach	19:00 uur	Han Willems vw. de buurt; echtpaar Frijns-Vroomen; Johan Gorissen; vr. de overledenen van de fam. Palm-Höppener;
Vrijdag	10-nov	H. LEO DE GROTE, PAUS EN KERKLERAAR
Waubach	18:00 uur	Maria Dörenberg-Oellers; Wil van der Laan; overl. leden handwerkclub An d'r Put
Zaterdag	11-nov	H. MARTINUS (VAN TOURS), BISSCHOP
A'bosch	18:00 uur	The Young Singers 1 ^{ste} jrdst. Johan Schulteis; oud. Schulteis-Janssen; oud. Speck-Herbergs; Trautje en Nelly Speck; jrdst. Els Quaedvlieg, André Quaedvlieg (st); Wiel Plum; overl. ouders Gärtener-Wolters (st); Maria Dancsecs; jrdst. Mathieu en Gerard Gilissen (st); jrdst. Jacq. Schuivens (st); overl. fam. Frijns-Haan (st); Frits Scholtz; leden en overl. leden V.V. de Geete (opening seizoen);
Zondag 12-nov		TWEE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR <i>1Kon.17,10-16: Een weduwe neemt een profeet op in haar huis en deelt het weinig dat ze bezit – God schenkt haar een zoon. Mc.12,38-44 Jezus ziet de arme weduwe weggeven wat ze bezit in de tempel, en prijst haar gelukkig</i>
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans ouders van Deurse-Scheid en zoon Rogé; Leo en Dorothea Dautzenberg-Gielen (st); als jrdst. echtpaar Schnitzeler-Meens (st);
Rimburg	10:00 uur	Zangver. Eendracht Juup Logister; Balt Bastiaens; ouders Rutten-Langohr (st); Piet en Mia Peters-Toussaint;
Waubach	11:30 uur	Landgraafs Mannenkoor St. Joseph uit dankbaarheid bgv 50-jarig huwelijksjubileum Jo en Mien Adriolo-Dautzenberg; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); Johanna Simons-Janssen (verjaardag); Jozef en Maria Dautzenberg-Römkens; Trautje Hanssen; Hubert en Mia de Bruijn-Wauben; Jakob Wolters

		(verjaardag) (st); oud. Derks-Herberigs; oud. Maas-Lataster; Louise Boijmans-Simons; Hubert en Mia Michorius-Scholle en oud. Michorius-Sonjé (st); Harry Hamers (verjaardag); Ria Hodenius-Quint en ouders Quint-Lambermont (st); jrdst. fam. Arnold Nievelstein-Plum en kinderen (st); jrdst. ouders Joseph Janssen en Maria Vreuls (st); jrdst. Roza Wetzler-Boessen; Hein Moritz; Hein Römken; jrdst. ouders Roemkens-Ploum; Theo de Vries vw. verjaardag, tevens echtgenote Netta;
Waubach	14:30 uur	H. Doopsel Luuk Gilissen, Hovenstraat en Jet Hanssen, Schoolstraat
Maandag	13-nov	
Waubach	19:00 uur	Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans en wederz. oud.; Paula Urlings en overl. fam.; Wiel en Fien Evertz-Simons; echtp. Leon de Meijer-Manteleers (st); jrdst. fam. Gulpers-Römken (st); Lambert Tönnissen (verjaardag);
Dinsdag	14-nov	10.00 uur H.Mis Heereveld
Woensdag	15-nov	H. ALBERTUS DE GROTE, BISSCHOP EN KERKLEAAR
Waubach	19:00 uur	Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef (st); ouders Goebert-Scholle; Joep Simons vw. de buurt; Juup Erkens; als jrdst. ouders Jeurissen-Simons; fam. Dortants-Meens (st); ouders Dautzenberg-Hendriks en ouders Andrieu-Clement en Alphons; Agnes Papenburg-Zimmermann;
Donderdag	16-nov	H. MARGARITA VAN SCHOTLAND
Rimburg	09:00 uur	H. Mis alle ouderen van Rimburg, m.n. leden en overl. leden van de Ouderensoos;
Vrijdag	17-nov	H. ELISABETH VAN HONGARIJE
Waubach	19:00 uur	Hub en Hans Lenders; André Römken (verjaardag) (st); fam. Dortants-Meens (st); uit dankbaarheid; fam. Schnitzeler-Brouns (st); Johanna Dörenberg-Somers vw. buurt; jrdst. Leo Wetzels; ouders Robberts-Vrösch; ouders Hendriks-Horsch;
Zaterdag	18-nov	KERKWIJDING VAN DE BASILIEKEN VAN DE HH. APOSTELN PETRUS EN PAULUS
A'bosch	18:00 uur	Gem. Koor Don Bosco overl. oud. Dancsecs-Gillissen; een zalig sterfuur (st); Mathias Gerards, Catharina Vreuls en Elisabeth Römken (st); Johannes Kruijver, Maria van Wersch en Elisabeth Steens (st); oud. Scholtes-Dahlen; Ger Wijshijer
Zondag 19-nov		DRIE-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR <i>Dan.12,1-3 In een moeilijke tijd brengt Daniel een bemoedigend woord: de geschiedenis mondt uit in een strijd waar uiteindelijk het goede zal overwinnen. Mc.13,24-32 Jezus verbindt het einde der tijden aan de wederkomst van de Mensenzoon: Hij vraagt dat we klaar staan!</i>
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans Sjeff Reumkens (verjaardag); leden en overl. leden Kerkelijk Zangkoor St. Joseph;
Rimburg	10:00 uur	Gregoriaans Paul Möllenbeck vw. de buurt; Mien Kaufholz-Hanssen; ouders Belillas-Hall en zoon Paul (st); als jrdst. Jozef Eijgelshoven; Lies Janssen-Hanssen;
Waubach	11:30 uur	Fanfare St. Elisabeth 1 ^{ste} jrdst. Roos Logister-Eggen; 1 ^{ste} jrdst. Ida Habets-Mink; Nicolaas en Victorine Swelsen-Horstermans (st); Jo en Annie Franssen-Janssen; overl. ouders Jongen-Steens; Lenie Hageman-Gronenschild (verjaardag), tevens Jo Hageman; jrdst. Mia Senden-Reinartz, tevens Harrie Senden; jrdst. Wiel Eijdemans (st); echtpaar Jacques en Maria Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); jrdst. Jacob Heinen (st); jrdst. Claus Schmitz; Wim en Maria van den Dikkenberg-Frijns
Maandag	20-nov	
Waubach	19:00 uur	Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans en wederz. oud.; fam. Peter Dionysius Dortants en fam. Jungen; Paula Urlings en overl. familie; fam. Andreas Köster-Römken (st);
Dinsdag	21-nov	OPDRACHT VAN DE H. MAAGD MARIA IN DE TEMPEL 10.00 uur H.Mis Heereveld
Woensdag	22-nov	H. CECILIA, MAAGD EN MARTELARES
Waubach	19:00 uur	Sjeff en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); fam. Spiertz-Erkens; als jrdst. Jozef Rothkrantz, tevens Triena Rothkrantz-Meulenberg, ouders Meulenberg-Gillissen en Johan en Thea Meulenberg (st); Wil van der Laan;
Vrijdag	24-nov	HH. ANDREAS DÜNG-LAC, PRIESTER, EN GEZELLEN, MARTELAREN VAN VIETNAM
Waubach	19:00 uur	Han Willems vw. de buurt; echtpaar Hubert Smeets en Elisabeth Mols (st); ouders Scholle-scholtes (st); Martin Schormans (st);
Zaterdag	25-nov	H. CATHARINA VAN ALEXANDRIË, MAAGD EN MARTELARES
A'bosch	18:00 uur	Volkszang oud. Joep en Annemie Simons-Reumkens; Johan Schulteis; Gertie Reinartz-Logister en Johan Reinartz (verjaardag); Ed Gonera; Michael Luttgens en dochter Betty (st); Peter Jozef Jeurissen en Anna Paulus (st); Frits Scholtz; jrdst. Joep Jacobs; Sjeff Gielkens (verjaardag); overledenen fam. de Lang-Reumkens; Thea Reulen-Storms vw. verjaardag;
Zondag 26-nov		LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR - CHRISTUS KONING <i>Dan.7,13-14 Zijn Koninkrijk gaat nooit ten gronde</i> <i>Joh.18,33b-27 Ja, Koning ben Ik</i>
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans roeping; hen die offerden; de zieken en stervenden;
Rimburg	10:00 uur	Volkszang Anna en Catharina Douven (st); Frans Schurer (st); Wiel Beckers (st);

		Jan Janssen (st); Leonie van Steenbruggen-Verreck;
Waubach	11:30 uur	Par. Dameskoor Jan Evertsen; als jrdst. overl. oud. Steens-Zijlstra en zoon Jo; overl. oud. Delhey-de Schepper (verjaardag); oud. Heinen-Souren en kinderen Ria en Frans; Hubert en Mia de Bruijn-Wauben; jrdst. Tielke Gossen; jrdst. Sterre van Diemen; oud. Jo en Annette Knobens-Habets; oud. Andreas en Elisabeth Rademacher-Kuijpers (st); jrdst. Gerrie Prevo-Quaedvlieg (st); jrdst. ouders Bisschops-Willems (st); jrdst. ouders Knobens-Peeters, tevens als jrdst. Truutje Knobens; Johan Eggen;
Maandag	27-nov	
Waubach	19:00 uur	Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; Paula Urlings en overl. familie; ouders Logister-Claessens; als jrdst. Hein en Christine Huth-Vincken (st); als jrdst. Jozef Eggen (st);
Dinsdag	28-nov	ZALIGE ZUSTER MARIA HELENA STOLLENWERK 10.00 uur H.Mis Heereveld
Woensdag	29-nov	
Waubach	19:00 uur	Hubert Huntjens en Mia Huntjens-Simons; als jrdst. Anneke Lenzen;
Vrijdag	1-dec	
Waubach	14-15 uur	<i>Uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding, rozenkrans en vespers</i>
Waubach	19:00 uur	Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef (st); ouders Defésche-Rinkens en dochter Bertine (st); tot eerherstel; ouders Scholtz-Offermans; Maria Loyen vw. verjaardag (st); Wiel Plum; André Römken vw. naamfeest (st); de overledenen van de fam. Senden en fam. Reinartz; ouders Papenborg-Zimmermann vw. trouwdag; fam. Andreas Köster-Römken (st); Mathieu Frings vw. verjaardag; een intentie uit dankbaarheid en een spoedige genezing;
Zaterdag	2-dec	
A'bosch	18:00 uur	Jeugdkoor A'bosch en La Liesse Mia Scheffer; ouders Heerings-Klucken (st); Maria Loyen (st); Ger Wijshijer;
Zondag	3-dec	EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans echtpaar Gerard en Agnes Berns-Hall en dochter Anna (st); als jrdst. ouders Plum-Pauly (st);
Rimburg	10:00 uur	Gregoriaans Balt Bastiaens; Juup Logister vw. buurt; pastoor Joseph Gillissen (st); Mathias Hubert Dohmen en Theresia Thelen (st); jrdst. Joep Kaczmarek (st);
Waubach	11:30 uur	Volkszang zeswekendienst Bertha Surma-Timmer; Anna Bonten-Ackermann; Antoon Döll; Louise Boijmans-Simons; jrdst. echtp. Jo en Corrie Heynsdijk-Janssen; oud. Wiene-Peters (verjaardag); jrdst. oud. Frehen-Römken; jrdst. Piet van Trig; jrdst. Bertha Gerards-Goffin, Sjeff Gerards (st); jrdst. Leo Prevo (st)

Wekelijks probeert de pastoor het ziekenhuis te bezoeken. Daar de berichtgeving niet altijd even vlekkeloos verloopt, wordt u verzocht zelf door te geven of u of een ander in het ziekenhuis verblijft en een bezoekje op prijs stelt.

Inmiddels functioneert de diaconiegroep. Als u een bezoekje op prijs stelt, meldt u zich dan bij Hanny van der Wouw op de pastorie (woensdag-/donderdagochtend).

Kirkeklatsch

• Op 4 november om 20:30 uur is er in het MFCentrum de laatste "Ouwe Hap" avond van 2006 • Afgelopen weken was het weer enkele keren goed raak tijdens een H. Mis met mobiele telefoons. De pastoor weet dan nooit of hij moet doorgaan of effe stoppen, want ja... hij wil niet storen. • In Abdissenbosch piepen niet alleen de telefoons! Moeilijk allemaal: die mét telefoons piepen zouden juist niet moeten stilzitten maar 'm uitzetten (Echt gebeurd: 'Mama, het is die van jou!' Mama: 'Zwiegl!'), die zonder telefoons piepen zouden juist stil moeten zitten! • Hoogte- dan wel dieptepunt van de Halloweengekte dit jaar in Ubach over Worms: een vrolijke doodskop met 'Rest in peace' op je vensterbank, terwijl twee deuren verder iemand op sterven ligt! Banaal hoor! • Ook raar: wordt er in de vespers gebeden dat God ons toch leidde op al

onze wegen, loopt de pastoor na de zegen een wierookschaal aan diggelen. Gelukkig dat Keramiekland in de Groenstraat het begrijpt en een nieuwe maakt! • Op vrijdag 6 oktober was er tijdens het Bernadette-tridium de jaarlijkse ziekenzegening: moeten we nu veronderstellen dat er in onze vier parochies niet zoveel zieken zijn want... ! • Paniek in Rimburg, want waarom luidt de middagklok daar om middernacht? Zo is de kerk wel uitdrukkelijk aanwezig natuurlijk! • De harde kern van MFC An d'r Put verklaarde de verkeerde parochiaan voor dood terwijl ze vrolijk door het dorp liep en niets mankeerde: dus oppassen met dit soort zaken! Of... gewoon overdag uit de kroeg blijven! • Als de pastoor op zaterdagavond niet aanwezig kan zijn... gebeuren er in beide kerken plotseling vreemde liturgische dingen. Dan kan er toch maar beter wat meer gezongen worden, niet? • Waarom verloor UOW' 02 de wedstrijd op zondag 15 oktober? Omdat de vaste supporter Fien haar nieuwe laarzen precies verkeerd om aanhad! • Wie op zondag 22 of 29 oktober niet in de kerk geweest is, is het zelf schuld dat hij echt wat gemist heeft! • Dank aan Uitvaartverzorging Bindels voor het beschikbaar stellen van de gedachtenisprentjes voor Allerzielen!

Parochieclustering Ubach over Worms - Bouwen aan de toekomst deel 2

De tijdgeest: ontkerkelijk... Echter, er kwamen allerhande factoren die gaten zouden gaan slaan in deze dichte structuur. Zo was er onder andere de industrialisering met haar gevolgen, het opkomen van de

pluralistische samenleving en de ontwikkeling van de moderne cultuur waarin het individu als absolute instantie naar voren treedt. Sociale stabiliteit en lokale gebondenheid komen als vanzelf op de achtergrond te staan. Zo hoeft men niet meer per sé de kinderen naar die school te sturen in wiens 'voedingsgebied' men toevallig woont. Men mag gerust bij een voetbalclub verderop gaan spelen, als men dat beter acht. Als de fanfare elders meer aanspreekt dan die in wat vroeger 'het eigen dorp' heette, dan sluit men zich ginder aan. Op het vlak van geloof en kerk is er sprake van een verval, tenminste ten opzichte van de vroegere gang van zaken. Ook hier doet zich het pluralisme en de individuele autonomie, alsook de kritische houding ten opzichte van gezagsstructuren en de overlegcultuur gelden. Van de sociale band die de religie – verweven met het hele maatschappelijk leven – in vroegere tijden bracht, is over het algemeen weinig sprake meer. De gevolgen van de ontkerkelijking en de secularisatie zijn ook in onze parochies heel duidelijk zichtbaar, zij het met onderlinge verschillen.

... maar des te meer vragen omtrent zingeving

Hoewel het actieve kerkelijk leven en de effectieve betrokkenheid bij het kerkgebeuren sterk verminderd is, is het tegelijkertijd merkbaar dat de vraag naar zingeving bij zeer velen niet verdwenen is. Zo neemt bijvoorbeeld het aantal doopsels en kerkelijke uitvaarten in tegenstelling tot het percentage vaste kerkgangers in het weekend niet schrikbarend af. De moderne mens geeft echter een voorkeur aan selectiviteit in zijn godsdienstigheid, en zoekt zijn 'heil' zowel binnen als buiten de kerk. Televisiebeelden uit de hele wereld, het internet en menige publicatie geven aan iedereen een grote diversiteit aan godsdienstbeleving te zien. Het aspect van de grote mobiliteit van de moderne mens brengt een en ander in een stroomversnelling. Wat voor heel veel zaken geldt, geldt ook in het geloofsleven: men kiest zelf de netwerken waartoe men wil behoren. De gevolgen van dit alles voor het lokale parochielevens laten zich gemakkelijk raden, met name als het gaat om het relativeren van de parochie als de éne en enige lokaliteit voor godsdienstig leven. Positief is het dat – en zeker niet ingegeven door pessimisme! – dat de parochie zich veel meer dan ooit moet bezinnen op haar nieuwe plaats en taak in een veranderde samenleving.

Wat betekent dat alles voor ons? Tegen de achtergrond van het hierboven geschetste komt het huidige parochieapparaat over als een moeilijk te verkroppen erfenis. Het web is gaan lijken op een te wijd geworden pak. Op de eerste plaats omdat er – in de 'oude' betekenis van het woord – te weinig gelovigen zijn... Natuurlijk was het zo dat er pas gedacht werd over herstructurering toen het tekort aan het aantal beschikbare en vitale parochiepriesters nijpend werd, maar fundamenteeler is de weinig effectieve kerkbetrokkenheid onder de gelovigen. De periode van de oude volkskerk en dorpsparochie – zoals hierboven geschetst – is ten einde. We komen er dus niet onderuit het parochiale landschap te hermodelleren. Misschien zou je niet meer moeten spreken over de parochie als de kerk op één plaats met een unitaire zondagsviering, maar veel meer een veelheid aan gemeenschappen die elk op hun eigen wijze invulling proberen te geven aan een katholieke identiteit: zo zijn er scholen, verenigingen, jeugd- en jongerengroepen en sociale groeperingen. Daarnaast is de parochie allicht nog steeds onlosmakelijk verbonden met de lokale gemeenschap. Het valt ook niet te verwachten in de nabije toekomst dat deze twee elkaar helemaal zullen loslaten. Daarmee zou er eigenlijk sprake moeten zijn van een tweesporenbeleid. Enerzijds willen we natuurlijk de liturgie – met name de zondagse eucharistieviering – de centrale plaats geven die haar toekomst: bron en hoogtepunt van heel het gelovig leven. Maar anderzijds moet de kerk grote aandacht hebben voor alles en iedereen die niet of slechts zeer sporadisch deelneemt aan die zondagsviering. Aanwezigheid van de kerk in het maatschappelijk bestel – in de eerste plaats als een christelijke dienstverlening aan de huidige samenleving – is belangrijker dan ooit!

Parochies anno 2006: een parochiaal netwerk We moeten steeds meer afzien van territoriale verdelingen en inrichtingen. Dus wordt 'netwerk' hier in een andere betekenis gepresenteerd. Ligt het niet voor de hand dat wanneer parochie en lokale gemeenschap elkaar proberen vast te houden, dat dan de parochie moet zorgen voor een parochiaal netwerk? Dat wil zeggen dat men poogt goede contacten te onderhouden met alles wat er zich in de lokale gemeenschappen voordoet. De onderliggende gedachte is daarbij de – al dan niet bewuste – beleving van velen, dat er meer en andere plaatsen zijn **waar men het christen-zijn kan ontdekken en beleven, waar het evangelie ontvangen kan worden als Blijde Boodschap, waar mensen hun bestaan kunnen inzetten in het voetspoor van de Heer Jezus en waar mensen in de kracht van de Heilige Geest de schat van het geloof kunnen uitdiepen.**

Ondanks de huidige neiging geloof en kerk terug te dringen naar het privé-domein, ligt er heden ten dage een associatieve taak voor de kerk om nadruk te leggen op de sociale inslag van het evangelie en het als stimulans voor het christelijk leven te beschouwen. In geen van deze groeperingen is het evangelie en het christelijk geloof werkelijk ten volle aanwezig, maar we zouden onszelf en al deze groeperingen tekort doen als we ze niet beschouwen als een opstap naar of juist in het verlengde van christelijk zelfbegrip. De parochie als zodanig zal dus blijven bestaan, in welke vorm dan ook. We hebben de parochie nodig als overkoepelend contactorgaan, als de plaats bij uitstek van de ontmoeting tussen God en mens en mensen onderling, en als plaats waar het katholieke geloof ingebed is in plaats en tijd. Naast al deze netwerken, bestaan er natuurlijk ook nog de netwerken die buurtparochies op zichzelf vormen, of die van de kloosters, bedevaartsoorden en grote parochies waar menigeeen van tijd tot tijd naar toe gaat. Deze netwerken leiden ertoe dat beter beantwoord kan worden aan de noden van groepen mensen en christelijke gemeenschappen die zich mogelijk niet (meer) herkennen in de actuele parochie.

Wezenlijke voorwaarden voor een heraanleg van het parochielandschap We hebben gezien dat de oude parochies als zodanig steeds hun bestaansrecht verloren hebben of steeds meer dreigen te verliezen. Hierboven is in grove lijnen geschetst hoe er een stap gezet dient te worden van de oude parochie-structuren naar parochiale netwerkstructuren. Juist deze structuren zorgen er ook in de toekomst voor dat er verbondenheid blijft bestaan met de lokale gemeenschap. Wil een en ander over en weer bevruchtend

kunnen werken dan zal er van alle relaties een openheid verwacht mogen worden. Deze openheid impliceert ook dat men bij alles bedacht is op het geheel van het netwerk, waardoor particulariteiten niet kunnen verworden tot particularismen, die funest zouden kunnen zijn voor verder samen optrekken. Daarmee wordt tevens het federaliseren van parochies niet gebouwd op een nivellering van lokale gemeenschappen, maar juist op een accentuering van hun complementariteit. De verscheidenheid moet ergens juist blijven bestaan om te kunnen blijven beantwoorden aan de realiteit dat er heden ten dage verschillende wegen zijn in het christelijk en kerkelijk leven. In feite hebben we daarmee – zij het wellicht in abstracto – aangeduid hoe de parochie(s) zichzelf wil(len) verstaan in de nabije toekomst. De vraag is nu wat een en ander in praktijk betekent.

Waar gaat het naar toe? Enerzijds zijn er de min of meer vaste kerkgangers, dan wel de zogenaamde toevallige passanten, die op belangrijke momenten in het leven vanuit de vraag naar zingeving een beroep doen op de parochie. Zoals gezegd is en blijft de zondagse eucharistieviering bron en hoogtepunt van heel het christelijk leven. Derhalve zullen allen die op welke wijze dan ook aan de verzorging van de liturgie deelnemen, er bij wijze van spreken voor moeten tekenen enkel het beste van zichzelf te investeren. Liturgie is en blijft erediensdienst aan God en tevens een dienst aan elkaar. Derhalve moet en zal die erediensdienst zeer goed verzorgd moeten zijn! Dat wordt dus impliciet gevraagd en verwacht van degenen die er mee gestalte aan geven. In de lijn daarvan ligt ook het keurig onderhouden van de kerkgebouwen. Graag willen we in dit kader blijven werken vanuit de drieslag die het concilie als taken van de kerk heeft meegegeven: verkondiging, liturgie en diaconie. Tot de verkondiging rekenen we ook de catechese op scholen en aan ouders. Als nodig moet dit belangrijk werk gebudgetteerd worden en mogelijk zelfs worden toevertrouwd aan professionele krachten, onder leiding van de pastoor. Ook tot de verkondiging behoren laagdrempelige cursussen en verdiepingsbijeenkomsten. Aangaande het vlak van de diaconie moet er gewerkt worden om de inzet van de diaconiegroep te intensiveren: het gaat daarbij om ziekenbezoek, contact met nieuwkomers, nabestaanden, rouwenden, etcetera. Stapsgewijs moet alhier gekeken worden waar vraag naar is en wat te realiseren valt. Voortdurende aandacht moet daarbij gegeven worden aan het zoveel mogelijk betrekken van lekengevolgen in deze pastorale zorg. **Wat het aantal kerkgebouwen betreft, moet men oog houden voor de realiteit:** een kerk die financieel niet houdbaar is, en/of waar het kerkbezoek erg laag is, verliest vanzelf het bestaansrecht en zal gesloten worden. Financieel moet men het gebouw en de parochie zelfstandig kunnen exploiteren. Het aantal kerkbetrokkenen – waarbij kerkbetrokkenheid geëffectueerd dient worden in kerkbezoek en financiële ondersteuning - moet acceptabel blijven. Mocht dit niet meer het geval zijn, dan moet men kiezen voor defragmentatie. Zo is gebleken dat minder diensten met Kerstmis leiden tot een betere sfeer omwille van een veel hogere bezettingsgraad per dienst. Waar nodig moet dit principe van defragmentatie verder doorgevoerd worden, waardoor mensen ook meer tot elkaar gebracht worden. Aangaande de groep 'passanten' dient gezegd te worden dat iedereen welkom is die zich kan herkennen in het katholieke geloof. Wanneer men bijvoorbeeld een beroep doet op de kerk inzake een Doopsel, eerste Heilige Communie, H. Vormsel, Huwelijk of een kerkelijke uitvaart, dan dient men zich vooraf te realiseren dat de kerk en de mensen van de kerk in en vanuit hun geloof en hun kerkbetrokkenheid werken. Wat dat betreft moet gesteld worden dat er verwacht wordt dat men de 'kerk in het midden' en het 'geloof in ere' houdt. De kerk op haar beurt zal zich inzetten de boodschap van het Evangelie en de liturgie binnen de bestaande kaders 'om te buigen' naar het leven van degenen die haar daarvoor aanspreken. Hier ligt de eindverantwoordelijkheid natuurlijk bij de pastoor die namens de bisschop en op grond van zijn wijding voor deze taak is aangesteld. Van hen die een beroep doen op de kerk wordt ook verwacht dat zij bereid zijn de voorbereidende bijeenkomsten zoals sacramentenvorbereiding en -catechese bij te wonen en te volgen. Daarnaast zijn er – zoals geschetst - andere groepen en individuen die net als de kerk deel uitmaken van de lokale gemeenschap. Met hen poot de kerk goed contact te houden door zoveel mogelijk present te zijn en met aandacht hun wel en wee te volgen. Hier geldt natuurlijk wel dat enerzijds de kerk niet meer overal kan zijn en dus bij tijd en wijle verstek moet laten gaan, en anderzijds dat men de kerk afwezigheid niet kan verwijten als men ook niet persoonlijk bericht heeft gestuurd! Met georganiseerde groepen en verenigingen wordt gepoogd regelmatig formeel en informeel contact te houden. Het zal duidelijk zijn dat dit alles niet door de pastoor alleen kan gebeuren! Het kerkbestuur zal zich mede van deze taak kwijten. **Facilitair** Om dit alles te kunnen bewerkstelligen is het nodig dat er slagvaardige structuren gecreëerd worden die in staat zijn deze voornemens te realiseren en ook over verdere voortgang en uitvoering te waken. Daarom zal er per 1-1-2007 één federatief bestuur gevormd worden voor de vier parochies van Ubach over Worms. Dat wil zeggen dat elke parochie een zelfstandige entiteit blijft met eigen, gescheiden financiële middelen, waarvan echter de financiële administratie en de aansturing vanuit het bestuur geschiedt vanuit een centraal parochiebureau. Jaarlijks evalueert het bestuur dit beleidsplan. Aldus hopen pastoor en kerkbestuur te komen tot een 'parochie nieuwe stijl', die in tegenstelling tot eerder veel meer een 'gemeenschap van mensen is die op welke wijze dan ook herkenbaarheid vinden in het katholieke geloof'. De ruimte van deze definitie biedt zowel een thuis aan mensen die heel bewust met het geloof bezig zijn, alsook aan hen die daar andere wegen in gevonden hebben, dan wel zoekende zijn. God geve het...

Het volgend parochieblad verschijnt op 1 december en wel voor de periode tot 22 december. Misintenties kunt u inleveren tot uiterlijk DONDERDAG 23 november liefst middels een briefje in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk Rimburg.