

Parochiecluster
Ubach over Worms

Pastoor E. Smeets,

Kerkberg 7, Waubach
☎ 5312378 fax 5332039

Email pastorie.waubach@hetnet.nl
Pastoor ed.smeets@hetnet.nl

Bgg in geval van nood

☎ 045-576666

Diaken A. Jonker,

Vredestraat 6 Landgraaf,

☎ 5318848 van 17:00-18:00 uur

e-mail: amandajonker@home.nl

Parochie-assistent

H. Verhaeg,

Groene Boord 21^E Heerlen

☎ 06-23115067 Email

VerhaegHenk@hetnet.nl

Secretariaat - Intenties

Pastorie, Kerkberg 7, iedere

werkdag van 10.00-12.00 uur

☎ 5312378

Kosters

Waubach-Groenstraat:

J. Post ☎ 5310449

Abdissenbosch:

M. Rutten ☎ 5312313

Rimburg:

A. Kaufholz ☎ 5320891

Lauradorp:

T. Erps ☎ 5314538

Kerkbijdrage

Waubach-Groenstraat

Giro: 38 55 500

Rabobank: 15 17 02 136

Lauradorp

Giro: 10 49 378

Rabobank: 15 17 02 276

Abdissenbosch

Giro: 10 48 849

Rabobank: 15 17 00 753

Rimburg

Giro: 15 64 348

Rabobank: 15 17 04 007

Rekeningnummer Missiecomité

Landgraaf **15.17.00.303**

Voor € 300 per jaar kan er een
priesterstudent in een missieland
worden geadopteerd.

www.rk-ubachoverworms.nl



't Kirkebledje

Eén kerkbestuur per 1-1-2007

De kerkbesturen van onze parochies in Ubach over Worms zetten aan het einde van dit jaar een grote stap: per 1-1-2007 worden de vier afzonderlijke besturen vervangen door één nieuw federatief bestuur. Dit betekent concreet dat de vier parochies zelfstandig zullen blijven bestaan met eigen financiële middelen en een eigen boekhouding, maar dat er één nieuwe bestuursploeg komt die over de vier parochies gaat. **Waarom is dat nodig?** Eigenlijk omdat er wat dat betreft een achterstand in te halen is! Er zijn binnen de parochies de nodige groepen pastoraal actief, wier werkgebieden de eigen parochiegrens overstijgen. Rondom diaconie, school- en oudercatechese, misdienaars en acolieten, korenbesprekingen, lectors – en zo zou je nog een tijd kunnen doorgaan! – gebeurt er momenteel het nodige, en dat is zeer positief en hoopgevend! Maar om een en ander beter te kunnen faciliteren en begeleiden is het haast onwerkbaar dat te doen vanuit vier afzonderlijke bestuursinstanties met elk een eigen vergaderrooster. Dat vertraagt en vertroebelt meer dan nodig en wenselijk! Het is de vaste overtuiging van de huidige kerkbesturen dat één kerkbestuur zaken overzichtelijker en gemakkelijker maakt. Ook met het oog op regelingen rondom gebouwen en alles wat daar heden ten dage bij komt kijken, is bundeling van krachten meer dan wenselijk. Met de invoering van het nieuwe bestuur bestaat ook stellig de indruk dat we beter voorbereid zijn op de ontwikkelingen die er in kerkelijk verband ongetwijfeld in de toekomst op ons af zullen komen.

Behalve de wens om te komen tot één bestuur per 1-1-2007, is er ook gewerkt aan een soort van beleidsplan, waarin gepoogd is de huidige situatie van de kerk en de parochies alsook het perspectief in de nabije toekomst te schetsen. In dit en volgende parochiebladen zal deze nota gepubliceerd worden. Tijdens een bijeenkomst in september waarbij in eerste instantie vertegenwoordigers van scholen, verenigingen en vrijwilligersgroepen uitgenodigd waren om met pastoor en kerkbestuur over deze zaken na te denken, werd deze nota toegelicht en besproken. Uit de reacties bleek dat het ook voor de aanwezigen een logische stap was over te gaan naar één bestuur. Het nieuwe bestuur zal er per 1-1-2007 als volgt uitzien: **Ed Smeets** (pastoor-voorzitter), **Ger Nievelstein** (vice-voorzitter), **Leo Steinbusch** (secretaris), **Wiel Moonen** (penningmeester), **Judith Weijers-Verhaeg**, **Henk Douven**, **Harald Jorritsma**, **Jan Steins** (allen lid). Ger Nievelstein en Judith Weijers zijn nieuwe bestuursleden, de anderen komen voort uit de huidige besturen. Daarmee is het gelukt alle vier de parochies gelijkmatig te vertegenwoordigen, maar ook over de parochiegrenzen heen kundige mensen bij elkaar te krijgen. Allen worden door het bisdom in hun functie voor de gebruikelijke eerste periode van vier jaar benoemd.

Wat merkt u ervan? Hopelijk alles én niets! Naar buiten toe verandert er weinig, maar intern worden zaken overzichtelijker. Overigens zijn de vertrekkende kerkmeesters gevraagd hun 'gezicht' aan hun eigen parochie te blijven koppelen, en het nieuwe bestuur bij te staan in alle lopende zaken!

Bernadette - triduum

Zaterdag 7 oktober vindt aansluitend aan de H. Mis de lichtprocessie plaats, via het Jagerspad naar het kapelletje bovenaan dit pad, op de hoek van de Gravenweg. De H. Mis is **om 19.00 uur**. Op deze dag vervalt de avondmis in Lauradorp. **Na afloop is iedereen uitgenodigd op de pastorie te Abdissenbosch voor een gezellige ontmoeting!**



H. Bernadette

Abdissenbosch

H. Joseph

Waubach-Groenstraat

H. Drievuldigheid

Rimburg

H. Theresia & Don Bosco

Lauradorp

Jaargang 2006 nr.11

6 okt. t/m 3 nov.

Columbarium ingezegend

Op zondag 24 september was het dan (eindelijk) zo ver: het nieuwe columbarium en het urnenveldje op het kerkhof te Waubach konden na de H.Mis van 11.30 uur worden ingezegend. De eerste urnen kregen bij die gelegenheid hun plek. Blij zijn we dat de muur en het veld op een zeer mooie en waardige wijze gerealiseerd konden worden. Dank aan allen die eraan hebben bijgedragen. Moge het een plek zijn van waardige herdenking van onze dierbaren, maar ook van hoop op de verrijzenis en het leven!

Muren optrekken op het kerkhof...

Het komt met regelmaat voor dat parochianen hun ongenoegen uiten bij de pastoor of het kerkbestuur dat er overledenen een plek hebben gekregen op het kerkhof of in de urnenmuur, die niet kerkelijk begraven zijn... Moeilijke kwestie! Je mag ervan uit gaan dat de klagers dat doen vanuit oprechte bedoelingen: hoe is het nou te rijmen dat je aan de kerk voorbijgaat bij een uitvaart, maar achteraf wel weer een beroep doet op diezelfde kerkgemeenschap om een plaatsje te krijgen voor de overledene... Horen ze er nu wel of niet bij? Zit de kerk en het kerkbestuur er dan niet meer mee dat mensen niet meer in de kerk komen?! Het zijn legitieme redeneringen die getuigen van zorg voor de kerk en alles wat bij die kerk hoort.

Maar vanuit de pastorale praktijk zijn er echter ook andere redenen aan te voeren. Voor de zoveelste keer (sorry aan degenen die er zich inmiddels aan storen!) verwijs is gaarne naar mijn vorige parochie in Helden-Panningen. Rond Allerheiligen en Allerzielen werden behalve aan de nabestaanden van mensen die 'kerkelijk begraven' waren ook brieven en uitnodigingen gestuurd aan de 'niet-kerkelijk-begravenen'. De toon was er een van betrokkenheid: dat de kerk en haar gemeenschap niet alleen wil denken aan haar 'eigen' doden, maar ook aan hen die binnen dezelfde parochies gestorven zijn zonder – om welke reden dan ook - contact met kerk en parochie. De reacties waren heel vaak dat mensen erdoor geraakt werden dat er behalve de eigen familie en vrienden en bekenden nog een gemeenschap was die aan hun doden denkt, ook wanneer men in de wijze van afscheid nemen afstand heeft genomen van de 'gangbare' weg van een kerkelijke begrafenis. Sommige mensen vertelden me dat ze blij waren met die brief. Want we kunnen het ons levendig voorstellen: zeker wanneer iemand plots gestorven is en in de hectiek van het ogenblik beslissingen genomen moeten worden over de wijze van afscheid nemen, dan kan het gebeuren dat het gevoel van dat moment anders is dan vooraf en achteraf. Ouders van een jongen die zelfmoord had gepleegd vertelden me dat 'als ze het nog eens moesten doen' ze het anders zouden doen, namelijk voorbij aan boosheid en onbegrip toch vanuit gelovig perspectief. Soms is het ook zo dat de overledene zelf heeft aangegeven niet naar de kerk gebracht te willen worden, maar dat – minstens achteraf – de nabestaanden daardoor een stuk houvast missen in hun rouwproces.

Daarmee ligt er een overtuigend pastoraal argument om het kerkhof – mits voldoende plaats – 'beschikbaar' te stellen voor mensen die weliswaar niet kerkelijk begraven zijn, maar toch een beroep doen op de kerk om een plek voor de overledene te creëren. Ik hoop op uw begrip. **Pastoor E. Smeets**

Datum	Kerk	Bijeenkomst
22 oktober	Lauradorp	18 oktober
12 november	Waubach	8 november
10 december	Waubach	8 november
17 december	Abdissenbosch	8 november

H. Doopsel

U bent welkom op nevenstaande data. Ouders worden op de voorafgaande bijeenkomst verwacht. In principe worden telkens twee kinderen in één viering gedoopt. Aanmelding via pastorie. In Rimborg volgens afspraak.

Gedoopt



25 september: Fabienne Lutgens, Scherpenseel
Belofte van ouders en peetouders bij het doopsel:
Kindje, we willen een lieve moeder en een lieve vader voor je zijn! We beloven je trouw te blijven, wat ook de toekomst brengen zal, in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid. Wij zullen je grootbrengen in de geest van het evangelie en beloven je je vrij te maken om je eigen weg te gaan. Wij willen altijd van je houden. Lief kind, jij bent nu ons petekind. Dit wil echter niet alleen zeggen dat je kaarten en cadeautjes van ons krijgt. Nee, doopmeter en dooppeter zijn is: jou bewust begeleiden op je weg door het leven. Je helpen zoeken naar het goede voor jezelf maar ook voor de anderen. Wij willen helpen bij jouw christelijke opvoeding. Wij nemen deze taak graag op ons.

Overleden

07-09: Fien Logister-Kleinen, Heereveld, 102 jaar

08-09: Johanna Dörenberg-Somers, Terwaerderveldje, 63 jaar

24-09: Maurice Ederveen, Heerlen, 39 jaar

Blijf mij nabij, wanneer het avond is, en het licht vergaat in duisternis.

Wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet, bid ik tot U, o Heer, verlaat mij niet. Reik mij uw hand, spreek uw reddend woord, wijs mij de weg, leid mij veilig voort. Blijf mij nabij in vreugde en verdriet. Ik heb U lief, o Heer, verlaat mij niet.



Geloofscursus

Op vraag van nogal wat ouders uit de groep communicanten zijn we begonnen met een geloofscursus. Deze avonden zullen laagdrempelig zijn. Daarom dat er gekozen voor het bespreken van de boeken die de Belgische bisschoppen hebben uitgegeven ter voorbereiding op het jubileumjaar 2000. Deze boeken zijn in heldere taal geschreven, en vertrekken vanuit de geloofs- en belevingswereld van mensen van nu. De avonden zijn tot kerstmis als volgt gepland: 24 oktober, 1 november, 15 november, 29 november, 12 december. De avonden zullen gehouden worden in de ruimte van La Liesse in Hoeve Kallen te Rimborg, en beginnen om 20.30 uur. Na een inleiding door de pastoor is er gelegenheid tot gesprek en ontmoeting.

De tien geboden...

... in een nieuwe vertaling:

- 1** Ik ben de Heer, jullie God. Ik heb jullie bevrijd uit een situatie van geweld en onderdrukking. Zorg er voor dat jij zelf en de ander in vrijheid kunnen leven.
- 2** Leg mij, jullie God, niet vast. Wees voorzichtig met: God zegt dit of dat, en Hij is zus of zo.
- 3** Noem zijn Naam niet te pas en te onpas voor eigen gebruik, alsof Hij voortdurend jou ter beschikking staat.
- 4** Doorbreek met een rustdag het gejaag naar meer, beter en hoger. Neem afstand van hetgeen je doet en kijk waar je mee bezig bent. Gedenk dat je een vrij mens bent.
- 5** Onderhoud de band met degenen die je zijn voorgegaan op je levensweg. Als het goed is, helpen zij je bij het zoeken naar de zin van dit bestaan.
- 6** Waak over het leven als een uniek geschenk. Ervaar de ander en de natuur als door God gegeven.
- 7** Kom niet tussen mensen die van elkaar houden. Wees zuinig op het geluk van anderen.
- 8** Laat niet het hebben en houden je levensstijl bepalen, maar leer dat leven een kwestie is van geven en delen.
- 9** Verlaag een ander niet door hem of haar in een kwaad daglicht te plaatsen. Maak dat je kritiek opbouwend en bevestigend is.
- 10** Blijf jezelf en verschuil je niet achter een buitenkant van bezit en uiterlijkheden. omdat je het er mee eens bent, zonder dat je het zelf zo gezegd hebt!

Communie en vormseldata 2007

De communievieringen kunnen dit jaar volgens het gebruikelijke schema verlopen: **Lauradorp** zondag voor Hemelvaart (**13 mei 2007**), **Abdissenbosch** Hemelvaartsdag (**17 mei 2007**), **Waubach** zondag na Pinksteren (**03 juni 2007**). Het vormsel: **vrijdag 8 juni Abdissenbosch, 15 juni Lauradorp, 22 juni Waubach**. Op de eerste donderdagen van de maand hebben ouders wederom de gelegenheid aansluitend aan de H.Mis te Abdissenbosch het catecheseproject van de kinderen mee te volgen. **Welkom!**

Gemengd Koor Sint Jan Eygelshoven

Dit koor bestaat dit jaar 105 jaar. Niet echt een jubileumleeftijd maar toch wilde het bestuur dit niet zo maar voorbij laten gaan en ze gaven mij dan ook vorig jaar de opdracht om invulling te geven aan een jubileumuitvoering in 2006. Na een lange voorbereiding hebben wij een nieuwe mis ingestudeerd welke wij in oktober een aantal keren ten gehore zullen gaan brengen. We hebben een redelijk groot gelegenheids-orkest geformeerd van strijkers en blazers, dat ons gaat begeleiden. Ik wil jullie van harte uitnodigen op **22 oktober, 11.30 uur Sint Jozefkerk te Waubach**. Het programma dat ten gehore gebracht zal worden is: Canisiusmesse (Kirchner), Laudate Dominum (Mozart), Ave Verum (Mozart), Cantique de Jean Racine (Fauré) en Lob und Danklied (Haydn). Vriendelijk uitnodigend, Louk Kockelkoren

Dag voor Parochievrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbaar in de kerk. Elke parochie is trots op haar koster, organist, bloemschikkers, kerkpoetsers, kerststalbouwers, parochiebladbezorgers, gezinsmisvoorbereiders en ál die andere vrijwilligers die zich belangeloos voor de kerk inzetten. Wat beweegt de circa 40.000 vrijwilligers die in de Limburgse parochies actief zijn? Wanneer is bij hen de vonk overgesprongen? Daarover gaat het op de Dag voor Limburgse parochievrijwilligers, die op **zaterdag 28 oktober** in Sittard wordt gehouden. Onder leiding van RKK-televisiepresentator Leo Fijen vertellen vertegenwoordigers van twee totaal verschillende parochies uit Maastricht en Stramproy hoe zij te werk gaan. Daarna gaat hoogleraar prof. dr. J. Wissink met het publiek in discussie over de rol van de parochie in deze tijd. 's Middags is er een keur aan workshops over tal van aspecten van het parochiewerk: van het zingen van Taizéliederen tot en met het werven van fondsen of liturgisch bloemschikken. Verder is er aandacht voor parochiebedevaarten, diaconiegroepen, icoonschilderen, het leiden van tienergroepen en nog tal van andere onderwerpen. Bijzonder is de deelname van een aantal bekende Limburgers artiesten aan de vrijwilligersdag. De buuttereeder Pierre Cnoops gaat in op het thema humor in de pastoraal en de troubadour Sjef Diederer zingt liedjes van zijn religieuze cd. Voor wie even geen zin heeft in een workshop is er een uitgebreid 'Preuvenemint van de H. Geest', een markt met tientallen stands van kerkelijke organisaties of bedrijven die aan de kerk gelieerde producten verkopen. De vrijwilligersdag staat open voor iedereen die zich op de een of andere manier voor de kerk inzet of dat graag wil gaan doen. Deelname aan de dag is gratis. In verband met de organisatie is opgave vooraf wel nodig: www.bisdome-roermond.nl.

3^e DAG VOOR LIMBURGSE PAROCHEVRIJWILLIGERS

DE VONK
SPRINGT OVER



Dankbetuiging Pater Maas

Ik dank U allen voor uw warme belangstelling en aanwezigheid b.g.v. mijn 40-jarig priesterfeest, dat ik in aanwezigheid van pastoor Smeets en prof. Wijnen op zondag 27 augustus j.l. in de St. Josephkerk mocht vieren. Een bijzonder woord van dank aan het Mannenkoor St. Joseph dat deze viering uitzonderlijk mooi en waardig opluisterde. Ook wil ik U oprecht bedanken voor de zeer royale kollektes die in de kerken van Ubach over Worms werden gehouden evenals de mooie gaven die ik tijdens mijn receptie mocht ontvangen, uiteraard alles ten bate van het Jongerenwerk in Mozambique. Door o.a. ook deze giften werd het streefbedrag, dat gepland was, inderdaad ook gehaald. Namens deze hulpbehoevenden in Afrika, hartelijk dank voor uw gebed en steun. Tevens wil ik langs deze wijze mijn erkentelijkheid uitspreken aan allen (in het bijzonder aan de Kon. Fanfare Eendracht) die zich hebben ingezet om er voor mij, mijn familie en vrienden een heel gedenkwaardige en bijzondere dag van te maken. Tot ziens! Het ga u goed!

Uw dankbare pater Jacq. Maas, SMM.

Gebed tot de "Sterre der Zee"

'Och Merie, Staar vaan mien Zie, zuug miech hei noe zitte te beie op m'n kneje veur Diene genadetroen, boe véúr miech tiendoezende andere die vaan Die mojerhart hawwe, de biezonderste gunste door Diech höbbe óntvaange; boes Diech veur de bedreufde troes, veur de lui in noed hölp, veur de kraanke genezing en veur de zóndaars vergiffenis höbs verkreege. Och mien gooj Meer, iech kom noe nao Diech touw in 't groetste vrouwe. Al die woondere wat hei op Dien veurspraak zien gebäörd, vervölle miech, ellendeling, mèt e bitteke hoop tots Diech, Mojer vaan Bermertigheid, ouch mie gebed zals verhure. Jao, iech smeeke en bei Diech, och bèste Mem, och, "Sterre der Zee" zoe riek aon genade, laot miech neet vaan hei eweggoon zonder verhuurd te zien gewore. Diech kins miech helpe, Diech bis jammers de machtigste nao Slivvenier; Diech wèls miech helpe, umtots Diech zoe vol leefde bis veur al Dien kinder. Rappelleer D'ch toch, Maag die mèt ederein mètleef, tot 't nog noets gehuurd is tot iemes dee vol vrouwe tot Diech z'nen touwvlöch naam, door Diech verlaote is gewore; zouw iech daan d'n iersten óngelökkige zien, dees Diech zonder tot 'r verhuurd weurt oet Dien genadekepel lies vertrèkke? Nein, nein, mien alderleefste Meujerke, op dees hellige plaats zals Diech, door Dien doorslaaggevende veurspraak, 't gedoon kriege tot iech hölp in m'ne noed en troes in me lije óntvaang. Ame.'



Zelfde tijd (november), zelfde plaats (Heidehal Nieuwegein): ook dit jaar wordt er een Katholieke Jongerendag georganiseerd. Vorige jaar was het thema 'Helder', en trok deze dag zo'n 2.000 jongeren naar Nieuwegein voor het gevarieerde programma met muziek, workshops en dans. Dit jaar zal de dag op 5 november plaatsvinden, en is het thema 'Licht'. Nadere details op www.katholiekejongerendag.nl.

Allerheiligen-Allerzielen

Aan het einde van oktober, begin november, wanneer de natuur stilaan haar glans verliest en zich opmaakt voor de winterperiode, viert de kerk Allerheiligen en Allerzielen, waarbij haar aandacht bijzonder uitgaat naar hen die de winter van de dood zijn ingegaan: onze dierbare overledenen, die we ook in deze tijd van het jaar bijzonder aan onze zijde missen. We willen hen bijzonder gedenken: **Abdissenbosch op zaterdag 28 oktober tijdens de avondmis van 18.00 uur, Lauradorp op zaterdag 28 oktober tijdens de avondmis van 19.15**

uur, Rimburch op zondag 29 oktober tijdens een Allerzielendienst om 15.00 uur, en Waubach op 29 oktober tijdens een Allerzielendienst om 15.00 uur. Alle overledenen worden daarin herdacht.

'Met name' worden genoemd zij die ons sinds Allerzielen vorig jaar zijn overleden. Zo willen we uitdrukking

Zoals reeds in de krant werd aangekondigd, zal de kerk van Lauradorp vanaf het komende stookseizoen voor reguliere diensten gesloten worden. Technische problemen hebben al eerder tot maatregelen geroepen, maar het kerkbezoek en de effectieve betrokkenheid bleek in het voorbije seizoen dermate laag dat het niet billijk is zo maar met deze diensten te blijven doorgaan. Na de winter is de kerk dan ook nog alleen maar geopend voor bijzondere gelegenheden zoals uitvaarten, huwelijken, 1^{ste} H. Communie en Vormsel. We hopen dat vaste kerkgangers hun weg vinden naar een van de andere kerkgebouwen in ons cluster. Mogelijk zou de H. Mis in Abdissenbosch op zaterdag om 18.00 uur een goed alternatief zijn: deelname aan deze viering komt het kerkbezoek aldaar zeker ten goede.

Sterre der Zee

Op dinsdag 10 oktober wordt in Maastricht weer het Feest van de Sterre der Zee gevierd. Dit is een nieuw kerkelijk feest, dat pas sinds vorig jaar op de liturgische kalender staat. Het beroemde beeld van de Sterre der Zee in de Onze Lieve Vrouwebasiliek in Maastricht staat die dag centraal. Bisschop F. Wiertz draagt op 10 oktober in de basiliek een feestelijke eucharistieviering op. De feestelijkheden rond de Sterre der Zee worden al op 7 oktober ingezet met een voettocht vanuit Voerendaal langs diverse Sterre der Zeekapellen in Zuid-Limburg naar Maastricht. 's Avonds is er een vesperviering en een eucharistieviering met aansluitend een grote bidweg door het centrum van Maastricht. Op zondag 8 oktober is er naast de gebruikelijke vieringen 's middags een speciale dienst voor religieuzen, waaraan diverse congregaties deelnemen. Hoofdcelebrant is dan hulpbisschop E. de Jong. Voor maandagmiddag staat een lof met ziekenzegening op het programma, plus een avondviering voor de broederschappen. Op dinsdag 10 oktober – de eigenlijke feestdag – is er buiten de mis met de bisschop ook 's middags een lof met ziekenzegening en zijn er twee vespervieringen.



Opnieuw Katholieke Jongerendag



geven aan ons geloof – temidden van alle verdriet en gemis – dat de dood het laatste woord niet heeft, maar dat ons sterven is als de winter in gaan, zoals de natuur krachten verzamelt om in het nieuwe voorjaar opnieuw tot bloei te komen, zo geloven we dat onze dierbaren bij God thuis ten volle leven. De nabestaanden van de onlangs overledenen worden per brief voor deze vieringen uitgenodigd. Iedereen is van harte welkom. Tijdens deze dienst krijgt u ook een gedachtenisprentje aangereikt met de namen van onze dierbare overledenen. **Na de diensten in Rimburch & Waubach trekken we in processie naar de kerkhoven naast de kerk. Om 16.30 uur zal er een kort gebed en zegening van de graven plaatsvinden op de kerkhoven aan de Vogelzankweg en de Reeweg. Allerheiligen en Allerzielen zelf vieren we op 1 november om 19.00 uur te Waubach (Gregoriaans) en op 2 november om 19.00 uur te Abdissenbosch (Dameskoor Waubach).** E. Smeets, pastoor.

Oud-kapelaan Erick van Brakel terug naar Limburg!

GOES (RKnieuws.net) - Priester Erick van Brakel verlaat na anderhalf jaar de parochies in de regio De Bevelanden en Schouwen-Duiveland. Van Brakel kon zijn werk hier niet invullen op een wijze die hij graag zelf wil. Met van Brakel vertrekt de enige priester binnen het pastoraal team. Hij heeft in Zeeland niet gevonden wat hij hoopte. 'Ik ben een man die dicht bij de mensen wil staan. Daar voel ik me thuis en die visie is moeizaam uit te dragen in een groot gebied'. Van Brakel was priester in acht parochies. Daardoor kon hij naar eigen zeggen te weinig contact opbouwen met de parochianen en dat is juist iets wat hij als wezenlijk ervaart in het werk als priester. 'Ik ben een mens die graag dicht bij de jeugd staat, catechese geeft en jongeren begeleidt naar hun eerste Communie'. Van Brakel verwacht al deze zaken beter te kunnen verwezenlijken in Limburg. (*Van een benoeming is op dit moment nog niets bekend*)

Liturgische diensten in ons parochie-cluster

Op maandag, woensdag en vrijdag is er in **Waubach** om 17.45 uur gelegenheid samen de **vespers** – het kerkelijk avondgebed – te bidden en te zingen. Een 'Klein Getijdenboek' met de teksten ligt voor u klaar. Aansluitend wordt het Allerheiligste uitgesteld ter **aanbidding** en om 18.30 uur de **rozenkrans** gebeden.

Biechtgelegenheid is er op zaterdag om 16.00 uur in de kerk, of volgens afspraak met de pastoor. Op de **eerste vrijdag van de maand** wordt het aanbiddingsuur om 14.00 uur gehouden. Op de **eerste donderdag van de maand** zijn de vespers, aanbidding en avondmis te **Abdissenbosch**.



Vrijdag	6-okt	H. BRUNO, PRIESTER
Waubach	14-15 uur	<i>Uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding, rozenkrans en vespers</i>
A'bosch	19:00 uur	Par. Dameskoor Waubach-Groenstraat <i>Ziekendag</i> vr. Johan Schulteis; vr. Finy Rutten-Drossaert; tot eerherstel; ter ere van de H. Bernadette;
Zaterdag	7-okt	HEILIGE MAAGD MARIA VAN DE ROZENKRANS
A'bosch	19:00 uur	Gemengd Koor St. Jan als 1 ^{ste} jrdst. vr. Annie van Dijk-Jongen; vr. Mia Scheffer; als jrdst. vr. Johan Direcks en Anneke Direcks-Dörenberg (st); vr. Wiel Hoenselaars en kleindochter Jolie; vr. echtpaar Boermans-Schlotterhoze, zoon Robert en dochter Anna (st); vr. Johan Schulteis; vr. overl. ouders Dela Haye-Hanneman; vr. Finy Rutten-Drossaert; waarna Lichtprocessie
Lauradorp	19:15 uur	<i>Geen avondmis !!!</i>
Zondag	8-okt	ZEVEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans vr. ouders Zef en Fiene Notermans-Heinen; vr. Peter Vaessen (st); als jrdst. vr. Joseph Leo Vaessen (st);
Rimburg	10:00 uur	Gregoriaans Juup Logister; ouders Kaczmarek-Kremers (st); Hannie Kluck-Croes en Hilde Kluck-Hoeve; overl. van de fam. Boijmans-Gillissen (st);
Waubach	11:30 uur	Par. Dameskoor 1 ^{ste} jrdst. Jack Heinen; 1 ^{ste} jrdst. Sjaak Smeets; 1 ^{ste} jrdst. Annette Knobens-Habets, tevens vr. Jo Knobens; 1 ^{ste} jrdst. Trees Kuster, tevens vw. verjaardag; Johan Franken en schoondochter Bertha (st); Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); Mathieu Heinen; Marie Steens-Zijlstra vw. uurt Groenstraat; overl. ouders Jongen-Steens; Trautje Hanssen; Hubert en Mia de Bruijn-Wauben; Käthe Frijns-Kuijpers vw. verjaardag; Netje Weijgerse-Janssen vw. verjaardag; jrdst. ouders Logister-Claessens; Agnes Papenborg-Zimmermann (Trimclub MFC); wederz. fam. Odenhausen-Wassenberg, tevens uit dankbaarheid
Rimburg	14:30 uur	H. Doopsel Rens van der Heijden, Broekhuizenstraat
Maandag	9-okt	HH. DIONYSIUS, BISSCHOP, EN GEZELLEN, MARTELAREN
Waubach	19:00 uur	Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; Paula Urlings en familie; jrdst. fam. Mathis Wolters-Schopen (st); Agnes Papenborg-Zimmermann en Anna Jongen-Steens vw. KAVO Waubach-Groenstraat; Ad Jacobs; Peter Antoon Gielen vw. verjaardag; uit dankbaarheid t.e.v. Pater Pio en de H. Martha; leden en overleden leden van de "Dameskegelclub 't Stroätje"
Dinsdag	10-okt	H. MAAGD MARIA, STERRE DER ZEE – 10.00 uur H. Mis Heereveld
Woensdag	11-okt	
Waubach	19:00 uur	ouders van Deurse-Scheid en zoon Rogé; jrdst. ouders Dautzenberg-Hendriks; Han Willems vw. buurt; jrdst. ouders Willem Schormans-Dautzenberg (st); vr. ouders Pelzer-Wolters;
Vrijdag	13-okt	
Waubach	19:00 uur	Maria Dörenberg-Oellers (st); jrdst. Leon de Meijer en Maria Manteleers (st); Hub en Hans Lenders; vr. fam. Frans Luchtman-Plum (st); als jrdst. vr. fam. Nicolaas Linsen-Rothkrans (st); als jrdst. vr. ouders Jan en Helena Apers-Roex (st); als jrdst. vr. Truus Haan-Hendrix; vr. Johanna Dörenberg-Somers vw. de buurt;
Zaterdag	14-okt	H. CALLISTUS I, PAUS EN MARTELAAR
A'bosch	18:00 uur	Volkszang t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes en H. Bernadette; overl. oud.Gärtener-Wolters (st); Ed Gonera; jrdst. Pater Jozef Offermans (st); jrdst. Finy Rutten-

		Drossaert (st); Piet van den Hörk (verjaardag); jrdst. Guus Extra (verjaardag)
Lauradorp	19:15 uur	Volkszang overl. fam. Paulus-Römkens (st); jrdst. Wiel Büscher; Frits Scholtz; Ger Wijshijer;
Zondag	15-okt	ACHT-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans vr. Sjef Reumkens; vr. meer rechtvaardigheid in de wereld;
Rimburg	10:00 uur	Gregoriaans vr. Paul Möllenbeck vw. de buurt; vr. Mien Kaufholz-Hanssen;
Waubach	11:30 uur	Volkszang zeswekendienst Louise Boijmans-Simons; Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef (st); jrdst. ouders Hubert Simons en Catharina Plum (st); Jo en Annie Franssen-Janssen; jrdst. Tiny Veugen-Herzig; uit dankbaarheid bgv een 25-jarig huwelijk, tevens vr. ouders v.d. Wouw en ouders Vrehe; ouders Dautzenberg-Mevissen en zoon Hein; Sjef Geuskens; jrdst. ouders De Vries-Zink;
Rimburg	15:30 uur	H. Doopsel Camil Spierts, Rinckberg
Maandag	16-okt	H. GERARDUS MAJELLA, KLOOSTERLING
Waubach	19:00 uur	1 ^{ste} jrdst. vr. Corrie Clement-Aarts (Merkelbeek); Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; Anny en Frans Milchers-Reumkens (st); Paula Urlings en overl. familie; Peter Simons en Petronella Simons-Rinkens; bewoners en overleden bewoners flat Kerkstraat; Leny Scheeren-Janssen vw. verjaardag, tevens jrdst. Rini Eggen-Janssen (st); Jozef Eggen (st); jrdst. ouders Eggen-Höppener en kinderen (st); ouders Evertz-Simons; overl. ouders Michorius-Sonjé, kinderen en familieleden;
Dinsdag	17-okt	H. IGNATIUS V. ANTIOCHIE, BISSCHOP MARTELAAR – 10.00 uur H. Mis Heereveld
Woensdag	18-okt	H. LUCAS, EVANGELIST
Waubach	19:00 uur	ouders Goebert-Scholle; Joep Simons vw. buurt; Juup Erkens; ouders en grootouders van Meegen-Frijns; echtpaar Jacques en Maria Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); fam. Willem Schormans-Dautzenberg (st); jrdst. ouders Plum-Heinen, tevens vr. dochter Mia (st); vr. ouders Erens-Jacobs (st);
Vrijdag	20-okt	
Waubach	19:00 uur	vr. Lei Dörenberg; vr. Joseph en Agnes Papenborg-Zimmermann;
Zaterdag	21-okt	H. URSULA EN GEZELLINNEN, MAAGDEN EN MARTELARESSEN
A'bosch	18:00 uur	Volkszang zeswekendienst vr. Fien Logister-Kleinen; jrdst. vr. Theo Ricksen; als jrdst. vr. László Lackó; vr. ouders Cox-Boumen (st); ter ere van O.L. Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette; vr. de uitbreiding van het Rijk Gods (st);
Lauradorp	19:15 uur	The Young Singers vr. zieken en stervenden, roepingen, vrede in de wereld;
Zondag	22-okt	NEGEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR-WERELDMISSIEZONDAG
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans vr. de weldoeners van onze parochie; vr. hen die offerden;
Rimburg	10:00 uur	Gregoriaans als 1 ^{ste} jrdst. vr. Marjo Montis-Baartmans; vr. Marinus Broeren en Carolina Hanssen (st); als jrdst. vr. Jo Eijdemans (st);
Waubach	11:30 uur	Gemengd Koor St. Jan Eijgelshoven jrdst. vr. overl. ouders Steens-Zijlstra en zoon Jo; vr. ouders Eijdemans-Schormans en zonen Jo en Wiel (st); jrdst. vr. Piet Knubben; vr. Ina Balendonck-Keulen vw. verjaardag; vr. Roos Logister-Eggen;
Rimburg	15:00 uur	H. Doopsel Tim Mennis, Past. Kaulhausenstraat
Maandag	23-okt	H. JOHANNES VAN CAPESTRANO, PRIESTER
Waubach	19:00 uur	vr. Mia Leemans-van Alst, tevens vr. Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; vr. fam. Jacob Gärtener-Wolters (st); vr. Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); vr. Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef; vr. Paula Urlings en overl. familie; als jrdst. vr. Riet Hagenaars-van Gulp;
Dinsdag	24-okt	H. ANTONIUS MARIA CLARET, BISSCHOP – 10.00 uur H. Mis Heereveld
Woensdag	25-okt	
Waubach	19:00 uur	als jrdst. vr. André Römkens (st); vr. fam. Jacob Gärtener-Wolters (st);
Vrijdag	27-okt	
Waubach	19:00 uur	Eti van Deurse-Scheid (buurt); Han Willems (buurt); Leo Habets vw. verjaardag;
Zaterdag	28-okt	HH. SIMON EN JUDAS, APOSTELEN
A'bosch	18:00 uur	Gemengd Koor St. Jan zeswekendienst Frits Berkers; 1 ^{ste} jrdst. Christina Kültter; 1 ^{ste} jrdst. Carolina Classen-Willems, tevens Joseph Classen; Cor Oerlemans; ouders Joep en Annemie Simons-Reumkens; jrdst. Sandra Maar; Joost Buck vw. verjaardag; Johan Schulteis; Ton Strolenberg vw. buurt; Ed Gonera; jrdst. Jos Pelzer; t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette;
Lauradorp	19:15 uur	Volkszang vr. Joke Oosterbos-van Dongen; vr. ouders Oldenburger-Pelzer; vr. Mathieu Heinen en zoon Jack; vr. Sjr Vaessen vw. verjaardag (st); vr. Mia Erps-Cremers; vr. Peter Lenzen (st); vr. Frits Scholtz; vr. Ger Wijshijer;
Zondag	29-okt	DEERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans jrdst. vr. ouders Plum-Pauly (st); vr. ouders Vaessen-Reumkens (st)

Rimburg	10:00 uur	Volkszang Paul Möllenbeck; Leo Verhaeg; Mien Kaufholz-Hanssen; overledenen van de fam. Bastiaens en fam. Philipps; Juup Logister vw. buurt; Martin Plum en Anna Beisman (st); ouders Wassen-Borghans en zoon Jan (st); jrdst. Johan Thoren; vr. Hub en Wim Hanssen en ouders Palmen-Smeets;
Waubach	11:30 uur	Volkszang als zeswekendienst Johanna Dörenberg-Somers; Jan Evertsen; May Jeurissen; Wiel Plum; ouders Rinkens-Crijns en overl. familie; jrdst. ouders Iep Janssen en Els Janssen-Herberigs en dochter Netty (st); echtpaar Claessens-Logister (st); Wiel Hoenselaars en kleindochter Jolie; overl. ouders Delhey-de Schepper; overl. ouders Jongen-Steens; als jrdst. vr. Sjr Moonen (st); ouders Heinen-Souren en kinderen Ria en Frans; Louise Boijmans-Simons; vr. Co Wennekes vw. verjaardag (st); vr. Hubert en Mia de Bruijn-Wauben; vr. ouders Geenen-Eggen en dochter Maria (st); als jrdst. vr. Johan Kölgens en wederz. ouders; vr. ouders Derks-Herberigs; vr. ouders Jo en Annette Knobens-Habets; als jrdst. vr. ouders Frans en Maria Senden-Jongen (st); als jrdst. vr. ouders Logister-Senden, tevens zoon Wiel; vr. ouders Sjeng en Theresia Nievelstein-Becks (st); vr. Johan Franken en schoondochter Bertha (st); vr. Mathieu en Lucia Nievelstein-Peters; vr. Johanna Simons-Janssen; als jrdst. vr. ouders Constant en Agnes Sniijders-Schaffrath (st); als jrdst. vr. ouders Leo en Anna Knubben-Sieben (st); als jrdst. vr. ouders Sjaak en Lena Jongen-Winteraeken (st);
Waubach	15:00 uur	<i>Allerzielenlof waarna gravenzegening kerkhof Kerkstraat</i>
Rimburg	15:00 uur	<i>Allerzielenlof waarna gravenzegening kerkhof Brugstraat</i>
Lauradorp	16:30 uur	<i>Gravenzegening kerkhof Vogelzankweg</i>
A'bosch	16:30 uur	<i>Gravenzegening kerkhof Reeweg</i>
Maandag	30-okt	Z.MARIA TERESA VAN DE H. JOZEF (ANNA MARIA TAUSCHER) KIOOSTERZUSTER
Waubach	19:00 uur	vr. Mia Leemans-van Alst, tevens vr. Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; vr. Paula Urlings en overl. familie; als jrdst. vr. Anna Rinkens-Crijns; vr. Wil van der Laan; vr. ouders Logister-Claessens; vr. ouders Jurgens-Esser;
Dinsdag	31-okt	10.00 uur H. Mis Heereveld
Woensdag	1-nov	HOOGFEEST VAN ALLERHEILIGEN
Waubach	19:00 uur	Gregoriaans vr. Sjef Geuskens; als jrdst. vr. Wiel Evertz, tevens vr. Fien Evertz-Simons (st); vr. Agnes Papenborg-Zimmermann vw. Trimclub MFC; als jrdst. vr. kapelaan Hub Janssen (st); vr. ouders Plum-Heinen en dochter Mia (st); vr. Jules Odenhausen (st); vr. fam. VanderBroeck-Schobben (st);
Donderdag	2-nov	ALLERZIELEN-GEDACHTENIS VAN ALLE OVERLEDEN GELOVIGEN
A'bosch	19:00 uur	Par. Dameskoor Waubach-Groenstraat vr. Arnold Dörenberg, Gertrud Cremers en Herman en Pierre Dörenberg (st); vr. overl. familieleden (st); ter ere van de H. Hubertus (st); t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette;
Vrijdag	3-nov	H. HUBERTUS, BISSCHOP
Waubach	14-15 uur	<i>Uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding, rozenkrans en vespers</i>
Waubach	19:00 uur	Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef (st); vr. ouders Defésche-Rinkens en dochter Bertine (st); tot eerherstel; vr. ouders Scholtz-Offermans; vr. de overledenen van de fam. Senden en fam. Reinartz; vr. Gertrud Jansen-Krämer (st); vr. ouders Breuer-Mulders (st); vr. ouders Adams-Schuncken;
Zaterdag	4-nov	H. CAROLUS BORROMEÛS, BISSCHOP
A'bosch	18:00 uur	Fanfare A'Bosch zeswekendienst Maria Plum-Beumers; vr. Ed Gonera; als jrdst. ouders Cox-Boumen (st); Mia Scheffer; Mia Samson-Lennerts vw. verjaardag;
Zondag	5-nov	EEN-EN-DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR-WILLIBRORDZONDAG
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans ouders Reumkens-Dortants (st); vr. Piet en Trautje Gielen-Smeets
Rimburg	10:00 uur	Gregoriaans vr. Wiel Cruyen (st); vr. echtpaar Contzen-Wintgens (st);
Waubach	11:30 uur	Koor X in G zeswekendienst Maurice Ederveen; 1 ^{ste} jrdst. Elvira Hoekstra; jrdst. fam. Kleijnen-Sneepers; Anna Bonten-Ackermann; Antoon Döll; jrdst. ouders Oomen-Verhaeg; jrdst. ouders Martin Zeptner en Greetje Zeptner-de Jong (st); ouders No en Bertha Schiffers-Wolters; jrdst. ouders Wiel en Wies Reinartz-Souren (st); jrdst. Zef Pustjens, tevens echtgenote Fien en zoon Ton (st); echtpaar Wijnand en Annie Haan-Dautzenberg (st); Hubert Latour vw. verjaardag, tevens Anna Maria Latour-Lentz en kleinzoon Roy (st); jrdst. ouders Hans en Fien Sluyvers-Hinskens (st); de overledenen van de fam. van Leerzem-Delahaie-Wiegand; als jrdst. Karel Lindelauff; ouders Thonon-de Kock;

Kerstengeltjes...



Voor het met kerstmis in Abdissenbosch uit te voeren Kerstspel is de organisatie nog op zoek naar 3 paar 'engelen-vleugeltjes' en een lauwerkrans. Wie kan hier helpen? Gelieve contact op te nemen met Jolanda Schulteis, tel. 0610129631.

Stipendia rouw- en trouwdiensten

Om duidelijkheid en meer enigheid aangaande de rekeningen van huwelijken en uitvaartdiensten te verschaffen, hebben de penningmeesters van ons cluster als volgt afgesproken. Wie jaarlijks deelneemt aan de kerkbijdrage volgens het richtbedrag (momenteel € 72), wordt het stipendium van uitvaart- of huwelijksdienst (€ 315) niet in rekening gebracht. Indien men niet volledig of niet jaarlijks aan de kerkbijdrage deelneemt, wordt er bij het opmaken van de rekening gekeken naar wat men de laatste vier jaren heeft bijgedragen. Voor bruidsparen geldt dat wanneer men samenwoont, men feitelijk zelf in de gelegenheid is de parochie financieel te ondersteunen. Ook hier wordt echter gekeken naar wat er binnen het gezin (dus ook van de ouders) aan kerkbijdrage in de laatste vier jaren betaald is, zij het dat de tijd waarin men als zelfstandig gezin woont daar niet bij gerekend wordt. Dat wil zeggen dat wanneer men bijvoorbeeld twee jaar zelfstandig woont, niet deelneemt aan de kerkbijdrage terwijl de ouders wel volgens norm bijdragen, dat men dan een 'halve' rekening ontvangt. Deze regeling is gangbaar in Limburg en doet volgens de penningmeesters het meeste recht aan zowel de mensen die trouw de kerk ondersteunen alsook aan hen die dat niet doen, maar toch bij bijzondere gelegenheden een beroep doen op de parochie.

Missie-Comité Landgraaf

Op 8 oktober a.s. wordt in veel parochies de wereldmissiedag voor kinderen gehouden en op 22 oktober wordt de internationale missiedag gevierd. Zoals bekend heeft het missiecomité van de parochie St. Jozef opgehouden te bestaan vanwege het feit dat er steeds minder vrijwilligers te vinden waren om de driemaandelijke rondgang langs de huizen te houden. Een van de doelen die in het verleden gesteund werden, was de bekostiging van de opleiding van inlandse priesters in de missiegebieden. Momenteel steunen we Thomas Roshan D'souza, een student van het St. Joseph interdiocesaan seminarie in Mangalore in India. Gaarne zouden we hem financieel blijven bijstaan. **Maandelijks vindt u het bankrekeningnummer van het Missiecomité op de voorkant van het parochieblad. Op Missiezondag (22 oktober) wordt er in Waubach een deurcollecte gehouden.**

Op weg naar verdere parochieclustering in Ubach over Worms... deel 1

Enige tijd geleden vertoonde een van de Limburgse televisiezenders oud filmmateriaal van Pater Saris van de Salesianen van Don Bosco te Lauradorp. Het beeldmateriaal neemt ons mee naar de tijd vlak na de Tweede Wereldoorlog. We zien er een bloeiende kerk: parochie, mijn, verenigingen, paters, school en middenstand dansen hand-in-hand door de straten. Het was volop de tijd die soms terecht als 'het rijke Roomsche leven' betiteld wordt. Veel parochianen hebben zichzelf herkend in de oude beelden op tv: zelf lopen ze in processies mee, zingen ze in het kinderkoor van de paters en nemen ze als vanzelfsprekend deel aan de voetbal- en andere sportwedstrijden die er vanuit het klooster worden georganiseerd. Die tijd is voorbij. Om die constatering kan niemand heen. Wat is er gebeurd? Hoe was het met de kerk, hoe is het nu, en hoe zal het er over niet al te lange termijn uitzien? Deze vragen moeten we ons als parochies anno 2006 stellen, want alleen met een heldere kijk op de geschiedenis, een realistische visie op het heden, en een evenwichtig toekomstperspectief kan men als kerk- en parochiebestuur een stap maken van 'ad hoc beleid' naar een heldere visie met duidelijke doelstellingen, waaruit een beleidsplan te trekken is.

De parochie: gisteren, vandaag en morgen. Hoe komen we aan onze 'parochie-structuren'? Een stukje kerkgeschiedenis... De 'parochie' in de eerste eeuwen was nauw verbonden met samenkomen van christenen op de zondag. Deze eucharistische samenkomst op de 'dag des Heren' was een onontbeerlijk baken voor het leven van de gemeenschappen, voor hun identiteit en hun getuigenis. Natuurlijk zal niet iedere christen die zondag even intens beleefd hebben, maar er zijn toch aanwijzingen in de geschiedenis te vinden om te mogen stellen dat die zondagse samenkomst een centrale rol in het christelijk leven vervulde. Men kwam samen rond de éne eucharistieviering, waarin de bisschop voorging.

Vanaf de vierde eeuw breidt het aantal christenen zich dusdanig uit dat men ook buiten het stadscentrum en op het platteland plaatsen wenst te creëren waar men samen kan komen om de zondag te vieren. Zo ontstaan er gemeenten waarin priesters in plaats van de bisschop voorgingen. Deze gemeenten worden later 'parochies - huis in de buurt' genoemd. We mogen deze parochies stilaan gaan noemen 'de kerk op één plaats ten dienste van alles en allen', waarin de volle 'zielzorg' wordt aangereikt. Zij biedt ieder 'het essentiële' om christen te worden, dit als lid van de kerk te beleven en als zodanig 'aan de verplichtingen te voldoen', vanaf de geboorte tot en met de uitvaart. Nog later nemen de parochies een grote vlucht: er ontstaat een parochiaal netwerk, dat - zeker in de eerste helft van de 20^e eeuw - tot een fijnmazig web is dichtgegroeid. 'Men moet vanaf de ene kerktoren de andere kunnen zien staan' was het bouwplan...

Rimburg Eind 1725 vatte kasteelvrouw Anna Maria van Boeymer het plan op om ter ere van de H. Drievuldigheid uit dankbaarheid voor een langdurige vrede in haar gebied, een kapel te bouwen. Na de Franse Revolutie - wanneer de zeggenschap over de kapel niet meer volledig in handen van de kasteelheer ligt - groeit 'Rimburg' uit tot een zelfstandige parochiekerk met een eigen pastoor en kerkbestuur, omvattende Rimburg en Broekhuizen. Heden ten dage geldt nog steeds wat sindsdien reeds een feit was: dat de hechte gemeenschap van Rimburg de kerk draagt en dat de kerk op haar beurt - weliswaar niet meer als enige! - een bindende factor binnen de dorpsgemeenschap vormt. Vanaf 1997 - na het vertrek van de laatste inwonende pastoor - behoort Rimburg tot de parochies die de pastoor van Waubach moet bedienen, samenvallend met het grondgebied van de voormalige gemeente Ubach over Worms. De kerk - uiterlijk ook zichtbaar middels het rijksmonumentale kerkgebouw - is nog steeds prominent aanwezig in het dorp en de sfeer rond de zondagse hoogmis is ronduit prettig te noemen.

Waubach Waubach kent net als Rimbürg een hele oude geschiedenis. In de 10^e eeuw viel het gebied onder Eyselshoven, dat samen met Voerendaal, Gangelt, en Geilenkirchen tot de oudste parochies uit heel de streek behoorde. Vanaf 1700 groeide de wens te komen tot een eigen parochie in Waubach. Ubach over Worms telde toen meer parochianen dan Eyselshoven zelf. Het zal niet verbazen dat de pastoor van Eyselshoven over dit plan niet al te enthousiast was... Toch komt er een kerkje – het huidige Theater Landgraaf, gebouwd door Dominicus Werden, wiens initialen nog steeds aan de gevel prijken. Het hoorde eerst nog bij Eyselshoven, maar vanaf 1770 groeit een onafhankelijkheidswens. Pas met de komst van de Fransen volgt er een herindeling en wordt Waubach zelfstandig. Hoewel de pastoor liever had gezien dat de Groenstraat niet tot zijn werkgebied werd gerekend –de oude annalen spreken zijn zorg uit over beschaving, geloof en moraal in de Groenstraat!– gebeurde dit toch. 'Die Gottverlassene Grünstrasse, sowohl wie das Glaubensseelige Waubach' vallen sindsdien onder de parochie Waubach-Groenstraat. Het kerkje aan de Kerkberg werd te klein en bovendien kampte men er voortdurend met vocht. In 1877 wordt de nieuwe kerk aan de Kerkstraat ingewijd. Waubach is heden ten dage een vrij grote parochie, met een bloeiend verenigingsleven. Het percentage kerkgangers ligt er relatief nog steeds aan de hoge kant.

Lauradorp In 1926 kwam de mijn Julia goed op gang. De directie rekende op een toeloop van duizenden arbeiders. Daarom besloot het bestuur tot het bouwen van mijnwerkerswoningen. Men voorzag een dorp met een eigen grote kerk, klooster, patronaatsgebouw, kosterwoning, scholen, onderwijzerswoningen, een dokterswoning met apotheek en winkels. In 1926 werd begonnen met de bouw van de kerk. Vier jaar later was de bouw van 400 moderne woningen gereed: ze hadden grote ramen, elektrisch licht, riolering en een waterleiding. Bovendien werden de straten verhard en kwamen er brede trottoirs. Daarmee werd Lauradorp een ideaal woonoord. Uit het hele land kwamen arbeiders hier graag naar toe. Dr. Poels behartigde namens het bisdom de katholieke sociale zorg. Hij wilde met name grote aandacht voor de opgroeiende jeugd, de toekomst van de kerk. In 1925 reisde hij naar Turijn om kennis te maken met het werk van Don Bosco en zijn 'opvolgers', de paters Salesianen. Hij vond bij hen wat hij voor Limburg zocht. Het lag voor de hand de paters naar Limburg te vragen en hen een eigen 'project' in handen te geven. Dat werd in 1928 de latere parochie Lauradorp. Pater Fischer kreeg de opdracht de komst van de Salesianen voor te bereiden. Hij bouwde in de geest van Don Bosco het Oratorium. Toen het in 1929 klaar was kon het werk voor de jeugd beginnen. De mijn ondersteunde het hele initiatief door rijkelijk financiële middelen ter beschikking te stellen. In 1933–1934 werd de kerk gebouwd. Hoewel Lauradorp bloeiende was en men bovendien van heinde en verre ter bedevaart kwam, was er ook hier vanaf de 70er en 80er jaren een grote teruggang te zien. De Salesianen gaven in 1993 de parochie en daarmee hun project uit handen. Opvolgers hadden ze niet. Daarom werd ook Lauradorp aan de zorg van de pastoor van Waubach toevertrouwd. Zoals gezegd kende de geschiedenis grote hoogtepunten. Maar de recente geschiedenis schrijft Lauradorp ook diepe dalen toe. Hoe sterk het verenigingsleven in het verleden –op instigatie van de mijn en de paters – ook was, heden ten dage lijkt de wijk stilaan dood te bloeden. Er zijn weliswaar nog enkele bloeiende verenigingen, maar over het algemeen is er in de wijk weinig sprake van betrokkenheid en sociale cohesie. Het kerkbezoek en de financiële positie van de parochie zijn ronduit slecht te noemen.

Abdissenbosch Integenstelling tot Waubach en Rimbürg kent Abdissenbosch geen rijke geschiedenis. Het grondgebied behoorde tot aan de Franse Revolutie tot het prive-eigendom van de abdis van Thorn – 'Abdissenbosch'. De Fransen lijfden het in bij de gemeente Ubach over Worms. In 1900 staan er in het hele huidige Abdissenbosch slechts twee woningen: de boerderij Nieuwhof, behorend aan de kasteelheer van Rimbürg en later genoemd naar een van de pachters: De la Haye, verbasterd tot 'Heihof'. De andere was de 'Panneschop' van de familie Velraeds, schuin tegenover de huidige betonfabriek aan de Europaweg-Noord. Burgemeester Beckers was voorstander van uitbreiding van het aantal woningen, met name om de mijnarbeiders te huisvesten. Er groeide 'spontaan' een wijk. In 1935 woonden er 600 mensen, waarvan iets meer dan de helft katholiek was. Dat was voor de bisschop van Roermond aanleiding over te gaan tot het stichten van een parochie. Pastoor Peters van Waubach ondersteunde het bisschoppelijk initiatief: voor parochianen uit 'D'r Bösch' moest de afstand naar de kerk van Waubach overbrugd worden. Oorspronkelijk was er een hulpkerk van Waubach gepland. Zo ontstaat het rectoraat Abdissenbosch. Kapelaan Merckelbach van Waubach werd de eerste rector. Een comité moest gaan zorgen voor de bouw van een kerk. In tegenstelling tot Lauradorp ging het hier niet om een 'van boven af' geleid initiatief, maar om een eigen inzet van de parochie Waubach en de bewoners van 'D'r Bösch'. Om de benodigde gelden bij elkaar te krijgen werd er alom gecollecteerd: misschien niet zozeer in Abdissenbosch zelf – gezien de sociale situatie leverde dat niet veel op! – als wel in de parochies rondom. Het sprak voor zich dat de nieuwe kerk sober en beperkt van omvang zou worden. In 1935 stichtte het kerkbestuur van Waubach de kerk. Architect Peutz uit Heerlen maakte het ontwerp van kerk en belendende pastorie. In 1962 werd Van Sloun de eerste pastoor. Sinds 1997 behoort de parochie weer aan het zielzorg-gebied van de pastoor van Waubach. Geografisch is het moeilijk geworden de parochie af te bakenen: de nieuwe woonwijk Parkheide behoort grotendeels tot de parochie Abdissenbosch. Het gaat vooral om jonge gezinnen die over het algemeen als zodanig niet tot de vaste kerkgangers te rekenen zijn, maar wel vanuit de alsmaar gegroeide grote basisscholen in hun buurt met regelmaat in de kerk komen. Daarmee leeft er in Abdissenbosch kerkelijk heel wat meer dan men ogenschijnlijk zou vermoeden... (*wordt vervolgd*)

Het volgend parochieblad verschijnt op 3 nov. en wel voor de periode tot 1 dec.

Misintenties kunt u inleveren tot uiterlijk

DONDERDAG 26 okt. liefst middels een briefje in de brievenbus van de pastorie
(Kerkberg 7) of achter in de kerk Rimbürg.