

**Parochiecluster
Ubach over Worms**

Pastoor E. Smeets,

Kerkberg 7, Waubach
☎ 5312378 fax 5332039

Email pastorie.waubach@hetnet.nl
Pastoor ed.smeets@hetnet.nl

Bgg in geval van nood

☎ 045-5766666

Diaken A. Jonker,

Vredestraat 6 Landgraaf,
☎ 5318848 van 17:00-18:00 uur
e-mail: amandajonker@home.nl

Parochie-assistent

H. Verhaeg,

Groene Boord 21^E Heerlen
☎ 06-23115067 Email
VerhaegHenk@hetnet.nl

Secretariaat - Intenties

Pastorie, Kerkberg 7, iedere
werkdag van 10.00-12.00 uur
☎ 5312378

Kosters

Waubach-Groenstraat:
J. Post ☎ 5310449
Abdissenbosch:
M. Rutten ☎ 5312313
Rimburg:
A. Kaufholz ☎ 5320891
Lauradorp:
T. Erps ☎ 5314538

Kerkbijdrage

Waubach-Groenstraat
Giro: 38 55 500
Rabobank: 15 17 02 136
Lauradorp
Giro: 10 49 378
Rabobank: 15 17 02 276
Abdissenbosch
Giro: 10 48 849
Rabobank: 15 17 00 753
Rimburg
Giro: 15 64 348
Rabobank: 15 17 04 007

Rekeningnummer Missiecomité
Landgraaf **15.17.00.303**
Voor € 300 per jaar kan er een
priesterstudent in een missieland
worden geadopteerd.

www.rk-ubachoverworms.nl



't Kirkebledje

Overal wat...

Kruisverheffing - Groenstraat

Op donderdag 14 september viert de kerk het feest van Kruisverheffing. Een oud feest, dat teruggaat op de vinding en de overbrenging van het H. Kruis in de christelijke oudheid. Misschien is het feest zelf wat gedateerd, maar het Kruis heeft een centrale plaats in ons geloof. Daarom dat we dit feest niet ongemerkt voorbij willen laten gaan. Ook gezien de Kruisreliëf die we in Waubach sinds jaar en dag bewaren en koesteren. Daarom vieren we op **donderdag 14 september om 19.00 uur** de H. Mis aan de Kruiskapel in de Groenstraat. Fanfare Sint Elisabeth zal deze H. Mis opluisteren. We gaan er van uit dat deze H. Mis in de openlucht meer indruk maakt dan de Kruisprocessie vorig jaar!



Bernadettetriduum - Abdissenbosch

In de eerste dagen van oktober vindt de inmiddels gegroeide traditie plaats van het houden van een triduum (drie dagen) ter ere van de H. Bernadette, patronesse van de kerk van Abdissenbosch. Op donderdag 5 oktober zullen de kinderen centraal staan, op vrijdag 6 oktober de zieken, en op zaterdag vindt aansluitend aan de H. Mis de lichtprocessie plaats, via het Jagerspad naar het kapelletje bovenaan dit pad, op de hoek van de Gravenweg.

Donderdag 5 oktober – Jeugdkoor Abdissenbosch, **vrijdag 6 oktober** – Parochieel Dameskoor Waubach-Groenstraat, **zaterdag 7 oktober** – Gemengd Koor Sint Jan – Abdissenbosch. De H. Mis is elke dag van



het Triduum **om 19.00 uur**. Op zaterdag 7 oktober vervalt de avondmis in Lauradorp. **Na afloop van deze lichtprocessie is iedereen uitgenodigd op de pastorie Abdissenbosch!**

Patroonsfeest H. Theresia - Lauradorp

Op **zaterdag 30 september** luistert Harmonie Laura de H. Mis om **19.15 uur** te Lauradorp op vanwege het patroonsfeest van de H. Theresia op 1 oktober. Theresia is zowel de patronesse van de Harmonie, alsook van parochie en kerk.



Opening Oktobermaand - Rimburg

Op **zondag 1 oktober** luistert La Liesse de H. Mis van **10.00 uur** op te Rimburg b.g.v. de opening van de Oktobermaand-Rozenkransmaand. Zie elders in dit blad een artikel over het rozenkransgebed.



Uitnodiging

De vier parochies van Ubach over Worms staan voor een belangrijke stap. Reeds een tiental jaren bestaat er een nauwe samenwerking tussen de vier, die deels ingegeven is omwille van het met elkaar moeten 'delen' van geestelijkheid. Tot nu toe echter bleven het vier zelfstandige 'organisaties' met eigen besturen. We willen per 1 januari 2007 komen tot één centraal bestuur. De pastorale situatie noopt daartoe, maar daarnaast zien de

H. Bernadette

Abdissenbosch

H. Joseph

Waubach-Groenstraat

H. Drievuldigheid

Rimburg

H. Theresia & Don Bosco

Lauradorp

Jaargang 2006 nr.10

8 sept. t/m 6 okt.

kerkbesturen ook grote voordelen en nieuwe perspectieven in het bundelen van krachten. Om echter een en ander helder voor ogen te krijgen en ook om met een beleidsvisie naar buiten te treden, is er in de eerste helft van dit jaar gewerkt aan een beleidsplan. Over dit beleidsplan en alle achterliggende gedachten en ontwikkelingen zouden we graag met u van gedachten wisselen. We hebben gemeend in eerste instantie vertegenwoordigers van verenigingen en scholen daartoe te mogen uitnodigen. Maar het animo laat toe dat we de avond breder van opzet maken. Bovendien lijkt het ons zeer zinvol naar aanleiding van de tekst, maar ook aansluitend bij wat u zelf wenst in te brengen samen na te denken over plaats en positie van parochies en kerken in de nabije toekomst. We hechten eraan te ondersteunen dat het om een informele bijeenkomst gaat, waarbij vrij gesproken kan en mag worden over wat u en ons bezighoudt als het gaat om geloof en kerk in Ubach over Worms. U bent welkom op **maandag 18 september om 20.15 uur in De Residentie**, Abdissenlaan 63 te Abdissenbosch. Indien u wenst deel te nemen aan de avond, wil ik u verzoeken u liefst middels uw emailadres aan te melden op pastoor.smeets@hotmail.com, waarbij ik u vraag aan te geven met hoeveel personen u aanwezig zult zijn. Bovendien doe ik u dan langs dezelfde weg het concept van de beleidsvisie toekomen. **Welkom**, namens de kerkbesturen, **E. Smeets, pastoor**.

Kirkeklatsch...

• Onverlaten hebben aan de Kallensgracht in Rimburg (alweer eens) het Contzenskruis vernield. Waarom moet dit nou? • De 'Ouwe Hap' houdt op zaterdag 9 september het traditionele kermisbal in het MFCentrum; men hoopt (om 20:30 uur) op een grote opkomst! • Op 15 augustus regende het pijpenstelen tot kwart voor zeven 's avonds en toen, net voor de aanvang van de H. Mis bij het Waerderkapelke, werd het plotseling droog en brak de zon door, toeval of....? Sommigen echter hadden een klein geloof en kozen liever een dak boven hun hoofd! Jammer want het werd een mooie dienst voor veel parochianen en met een voortreffelijk dameskoor en tenslotte ...ook de rondgang met de 'patsch' leverde nog een mooi bedrag op voor het onderhoud van deze kapel! Dank aan allen. • Wat is dat toch allemaal met die dekens in ons bisdom? Menig missie-comité stuurt oude dekens naar Polen, toch? • Bij de mis van Pater Maas stonden er drie geslachten naast elkaar: meneer Wijnen (90 jaar), de jubilaris (halverwege de 60) en de pastoor (vooraan 30). • Een oude mevrouw in Rimburg had een primeur. Het vorige nieuwtje bleek niet te kloppen: pastoor Kenis is niet getrouwd! • De beide jongerengroepen gaan het erop wagen: survival in de Ardennen. De leiding heeft het er niet op...maar gaat toch mee! Zij zullen bij alles als eerste gaan! • de pastoor is maar wat blij dat collega's moeilijke zaken aanraken in hun parochieblaadjes. Zo stond er laatst ergens een artikel over kerkrestauraties in deze tijd. Je eigen parochieblad neemt dan zo'n artikel over omdat je het er mee eens bent, zonder dat je het zelf zo gezegd hebt!

Collecte project Pater Maas

De deurcollecte in het weekend waarin Pater Jac Maas zijn veertigjarig priesterjubileum met ons vierde, leverde het mooie resultaat op van € 1007,94. **Dank!**

Diaconiegroep

We hebben u bericht over de oprichting van een diaconiegroep die zich in eerste instantie met zieken en nabestaanden gaat bezig houden. Na een gedegen voorbereiding kan de groep van start gaan. Een hele lijst met parochianen is verdeeld over de bezoekers. Geef het een kans, zoals ik het een goede kans geef! Gezien de al veranderde en nog steeds veranderende omstandigheden in de pastorale bezetting maar wellicht nog veel meer op grond van ieders taak die hij of zij door doopsel en vormsel op zich heeft genomen, gaat het hier om een goed initiatief om de kerkgemeenschap meer bij de tijd te brengen! De coördinatie van de groep gebeurt door mevr. Hanny van de Wouw, die op woensdag en donderdag op de pastorie te bereiken is. **Pastoor E. Smeets**

Zonnebloemcollecte

Op 9 en 10 september is landelijke Ziekendag. Na elke H. Mis wordt een deurcollecte gehouden t.b.v. Zonnebloem. Warm aanbevolen! Op maandag 11 september zal de Zonnebloem de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer organiseren. De reis wordt per bus gemaakt. Op de terugweg wordt een hapje gegeten. Vorig jaar hebben mensen het jammer gevonden dat achteraf bleek dat de bus niet vol was: hadden ze het geweten waren ze graag meegegaan. Wellicht dat deze zich op tijd bij de Zonnebloem kunnen melden over deelname (mevr. Putmans 5311277). **De avondmis in Waubach valt op 11 september uit!!**

'Dure restauraties verantwoord?'

'Er is een grote wanverhouding tussen de kostprijs van de restauratiewerken en het aantal gebruikers van onze kerken', zegt Piet Rymen, voorzitter van het centrale bestuur van de kerkraden van Herk-de-Stad. 'Moet de gemeenschap opdraaien voor dertig kerkgangers per week, en jaarlijks twee huwelijken, twintig begrafenissen en vijf gouden bruiloften?', zo vraagt Rymen zich af. 'Veel mensen zijn bereid om 10 km met de auto naar de supermarkt te rijden, maar naar een kerk rijden op drie kilometer afstand, dat ligt opeens moeilijk. Dit is een revolutionaire uitspraak maar vroeg of laat moet er toch iets gebeuren. De kosten van restauraties staan in wanverhouding tot het aantal uren dat menige kerk gebruikt wordt'.

Urnenmuur Waubach

De muur – eigenlijk columbarium - staat er inmiddels maar de bestrating laat nog op zich wachten. Graag willen we op **zondag 24 september** aanstaande aansluitend aan de H. Mis van 11.30 uur het nieuwe columbarium inzegenen, zodat de eerste urnen geplaatst kunnen worden. Dank aan de mensen die trouw de zorg voor het kerkhof op zich nemen en dank aan de architect die voor de tekening en begeleiding van de bouw zorg heeft gedragen. Een plaats in het columbarium kost € 850,= voor 20 jaar. Deze prijs is vastgesteld n.a.v. de kostprijs van de bouw en aanleg bestrating. De andere grafjes blijven € 500,= kosten.



De Rozenkrans: een sieraad uit de Middeleeuwen

Het rozenkransgebed komt voort uit verschillende spirituele tradities van monniken en is het resultaat van een eeuwenlange ontwikkeling. Het vroege oosterse monnikendom streefde door onophoudelijk gebed naar vereniging met God. Bij de meditatie van de monniken stond steeds een bepaald bijbelvers centraal, of een gebed dat de monnik zelf geformuleerd had. Dit korte gebed werd voortdurend al fluisterend herhaald en overwogen. Hiermee wilde de monnik de inhoud ervan met hart en ziel in zich opnemen. Het aanroepen van Christus speelde een belangrijke rol bij deze spiritualiteit. Een vaak gebruikt gebed was: 'Heer Jezus, Zoon van God, ontferm U over mij'. Een zwaar koord met knopen diende als hulpmiddel bij het opzeggen van deze korte gebeden. In het Westen hadden kloosterorden omstreeks 800 de gewoonte om op gezette tijden een mis op te dragen voor elke overleden monnik, en tevens vijftig psalmen te zeggen. Na verloop van tijd werd er een groter onderscheid gemaakt tussen koormonniken en lekenbroeders. Deze laatsten waren dikwijls analfabeet en hadden behoefte aan meer eenvoudig gebed in plaats van de psalmen. In de benedictijnenabdij van Cluny (Frankrijk) was het daarom gewoonte dat bij het overlijden van een medebroeder elke priester een mis opdroeg, en elke niet-priester vijftig keer het Onze Vader bad. In de elfde eeuw gebruikte men hierbij al gebedssnoeren, gemaakt van kiezelsteentjes, kostbare stenen, bessen of uit been gesneden schijfjes om het aantal gebeden Onze Vaders accuraat te kunnen bijhouden. Deze snoeren werden 'patemosters' genoemd. De vroege kerk vereerde Maria al met de titel 'Moeder van God' en haar hulp werd ingeroepen bij allerlei gevaren en verlangens. De vroegste getuigenis van het 'Ave Maria' stamt uit 667. Het gebed eindigde met de strofe: 'Gezegend is de vrucht van uw schoot' en het was vanaf het begin een herhalingsgebed. De grondslag ervan is in het Nieuwe Testament te vinden, namelijk de groet van de engel Gabriël aan Maria en de zegenspreuk van Elisabeth. In de volgende eeuwen groeide in kloosters de praktijk om dagelijks honderd keer of meer Ave Maria's te bidden en na elk gebed te knielen. Ook ontstond de gewoonte om na elk Onze Vader ook het Wees Gegroet te bidden. Tegen het einde van de vijftiende eeuw was het Onze Vader als herhalingsgebed geheel vervangen door het Wees Gegroet, waaraan de naam Jezus of Jezus Christus gevoegd werd, gevolgd door 'Amen'. Hierbij maakte men eveneens gebruik van een gebedssnoer: de rozenkrans. De roos was in de Middeleeuwen het meest geliefde symbool voor de Heilige Maagd en werd in verband gebracht met het Ave Maria. Het woord 'rozenkrans' of 'rozenhoedje' is echter afgeleid van een sieraad dat in de Middeleeuwen erg geliefd was. Zowel vrouwen als mannen droegen bij feestelijke gelegenheden graag een hoofdband van juwelen, edelmetaal of bloemen. Het lag dus voor de hand dat gelovigen Mariabeelden met een krans van rozen gingen tooien. Als alternatief konden zij door het bidden van vijftig Ave Maria's de Heilige Maagd eveneens van zo'n bloemenkrans voorzien. In de vijftiende eeuw verbonden kartuizer monniken aan elk van de vijftig Ave Maria's een zin uit het leven van Jezus en Maria. Zo overdachten zij bij het bidden van de rozenkrans het hele leven van de Heer en zijn moeder. Daarnaast ontwikkelde zich het Mariapsalter, een gebed met 150 Ave Maria's en evenzoveel overwegingen. Met deze ontwikkelingen was de rozenkrans als gebedsvorm vrijwel compleet. Er werd nog een vereenvoudiging aangebracht om het gebed ook geschikt te maken voor grote groepen mensen. De orde der Dominicanen is nauw verbonden met de promotie van het rozenkransgebed. Volgens een overlevering zou de stichter van deze orde, Sint Dominicus (omstreeks 1221) de rozenkrans in Frankrijk geïntroduceerd hebben, als reactie op de ketterij van de Albigenzen. De Heilige Maagd zou hierom gevraagd hebben. Maar in de tijd dat Dominicus leefde, was het bidden van de rozenkrans al ingeburgerd. Op initiatief van paus Johannes-Paulus II werden vijf 'Geheimen van het Licht' toegevoegd aan de bestaande 15 Geheimen van de rozenkrans. Voor het bidden van de rozenkrans wordt meestal een gebedssnoer gebruikt met vijf grote en vijftig kleine kralen. De rozenkrans bestaat uit een aantal gebeden, waarvan het Credo het eerste is, waarna het Onze Vader en drie Weesgegroeten volgen. Het 'Eer aan de Vader' besluit deze inleidende gebeden. Het bidden bestaat meestal uit vijf maal tien Weesgegroeten, steeds onderbroken door het Onze Vader. Vóór iedere reeks van tien Weesgegroeten overweegt de gelovige één van de Blijde, Droevige, Glorievolle Geheimen of één van de Geheimen van het Licht. Die gaan over de menswording, het lijden alsmede de verheerlijking van Christus, en over de grote gebeurtenissen uit zijn openbare leven. Het rozenkransgebed wordt afgesloten met het zingen van een van de oude Mariahymnen: van de advent tot en met Maria Lichtmis: Alma Redemptoris Mater, na Maria Lichtmis tot Witte Donderdag: Ave Regina Caelorum, van Pasen tot en met Pinksteren: Regina Caeli, en na Pinksteren tot de advent: Salve Regina. In oktober: Sub Tuum Praesidium.

De blijde geheimen (maandag en zaterdag) 1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan de maagd Maria. 2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. 3. Jezus wordt geboren in de stal van Betlehem. 4. Jezus wordt in de tempel opgedragen. 5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden.

De geheimen van het licht (donderdag) 1. De Doop van Jezus in de Jordaan. 2. Jezus' zelfopenbaring op de bruiloft van Kana. 3. Jezus' Verkondiging van het Koninkrijk Gods en Zijn oproep tot bekering. 4. Jezus' verheerlijking op de berg Tabor. 5. Jezus' instelling van de Eucharistie als sacramentele uitdrukking van het Paasmysterie

De droevige geheimen (dinsdag en vrijdag) 1. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. 2. Jezus wordt geseld. 3. Jezus wordt met doornen gekroond. 4. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. 5. Jezus sterft aan het kruis.

De glorievolle geheimen (woensdag en zondag)

1. Jezus verrijst uit de doden. 2. Jezus stijgt op ten hemel. 3. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. 4. Maria wordt in de hemel opgenomen. 5. Maria wordt in de hemel gekroond.

Datum	Kerk	Bijeenkomst
24 september	Waubach	20 september
8 oktober	Abdissenbosch	20 september
22 oktober	Lauradorp	18 oktober
12 november	Waubach	8 november
10 december	Waubach	8 november
17 december	Abdissenbosch	8 november

God, Gij zijt bezorgd voor het leven van al uw mensen. Geef dat deze kinderen geborgen mogen zijn bij hun ouders en dat zij in deze geborgenheid sterk en weerbaar worden. Gij wilt hen behoeden voor al wat kwaad en onmenselijk is. Geef dat geen mens hen ooit bedreigt, dat wij geen ergernis zijn voor dit kind, maar het omringen met het beste van onszelf. Help ons de juiste wegen te vinden...

Overleden

07-08: Fien Evertz-Simons, Heereveldje, 85 jaar
 11-08: Pater Toon van Wiggen, vroeger Salesiaan te Lauradorp, 87 jaar
 16-08: Treeske Maas-Lataster, Heereveld, 94 jaar
 21-08: Frits Berkers, Jagerspad, 80 jaar
 23-08: Jan van der Schrier, Burg. Hermansstraat, 68 jaar
 26-08: Maria Plum-Beumers, Heereveld, 96 jaar
 30-08: Louise Boijmans-Simons, Dormig, 93 jaar
Heer, laat deze en al onze dierbaren nu binnengaan in uw huis van licht en vrede, en neem hen op in de krans van uw heiligen en uitverkorenen, laat hen delen in uw eeuwig geluk.



Cursus

Op vraag van nogal wat ouders uit de groep communicanten komt er een soort van geloofscursus. Deze avonden zullen laagdrempelig zijn. Daarom dat er gekozen voor het bespreken van de boeken die de Belgische bisschoppen hebben uitgegeven ter voorbereiding op het jubileumjaar 2000. Deze boeken zijn in heldere taal geschreven, en vertrekken vanuit de geloofs- en belevingswereld van mensen van nu. De avonden zijn tot kerstmis als volgt gepland: 3 oktober, 24 oktober, 1 november, 15 november, 29 november, 12 december. De eerste avond zal gehouden worden in de ruimte van La Liesse in Hoeve Kallen te Rimborg. De avond begint om 20.30 uur. Na een inleiding door pastoor Smeets is er volop gelegenheid tot gesprek en ontmoeting.

Parochie-agenda

13 september Schoolmis BS An d'r Put (geen avondmis Waubach); 14 september Kruisverheffing 19.00 uur H.Mis aan de kapel in de Groenstraat, met Fanfare Sint Elisabeth; zondag 1 oktober 10.00 uur Rimborg Opening Oktobermaand, met familiekoor Liesse; 5-7 oktober Bernadette-triduum Abdissenbosch (donderdag gezinsmis; vrijdag dag van de zieken; zaterdag Lichtprocessie, met GK St. Jan); 29 oktober 'Allerzielenlof'; 5 november Paardenzegening Waubach; 10 & 11 november Sint-Maarten; 16 november Dag Ouderensos Rimborg; 26 november Christus Koning.

Communie en vormseldata 2007

De communievieringen kunnen dit jaar volgens het gebruikelijke schema verlopen: **Lauradorp** zondag voor Hemelvaart (**13 mei 2007**), **Abdissenbosch** Hemelvaartsdag (**17 mei 2007**), **Waubach** zondag na Pinksteren (**03 juni 2007**). Het vormsel: **vrijdag 8 juni Abdissenbosch, 15 juni Lauradorp, 22 juni Waubach**. Ouderavond voor de eerste H. Communie: op woensdag 13 september. Communicanten en vormelingen van andere scholen dan Ubach over Worms, die wensen deel te nemen aan deze sacramenten dienen z.s.m. contact op te nemen met de pastoor. Op de eerste donderdagen van de maand hebben ouders wederom de gelegenheid aansluitend aan de avondmis te Abdissenbosch het catecheseproject van de kinderen mee te volgen middels een ouder-catechese-avond. **Welkom!**

H. Doopsel

U bent welkom op nevenstaande data. Ouders worden op de voorafgaande bijeenkomst verwacht. In principe worden telkens twee kinderen in één viering gedoopt. Aanmelding via pastorie. In Rimborg volgens afspraak.

Gedoopt

20-08: Djaimey Theissen, Salesianenstraat
 20-08: Fleur van Dijk, Sloterstraat
 20-08: Niels Dautzenberg, De Tichel
 20-08: Dean Bremen, Hovenstraat
 20-08: Demi Michorius, Kapelweg
 20-08: Senna Pelzer, Heerlen
 27-08: Jonne Hoevels, Heerlen



Wierook

Als je symbolen gebruikt in de liturgie, dan moet je er ook mee uitpakken! Slechts één druppel water bij het doopsel, dat heeft geen zeggingskracht. De symboliek van het water spreekt pas wanneer je water ziet en hoort stromen. Een theelichtje als paaskaars... het doet je overal aan denken, behalve aan de Verrezen Heer die als een kolom van vuur ons voorgaat doorheen de nacht. Zo ook de wierook: als het effect van een wierookvat niet veel groter is dan van een haast uitgedoofde sigaret... Wierook is een oeroud religieus symbool. De 'wierook' (wijrook - gewijde rook) moest bij de heidenen de goden gunstig stemmen en een gewijde sfeer oproepen. Sinds de drie koningen wierook als geschenk hebben aangeboden, is dit symbool eigen aan onze erediens: goud voor de Koning, mirre voor de Onsterfelijke, wierook voor de Godheid van Christus, die we door te wieroken begroeten en huldigen. Fijn dat Keramiekland in de Groenstraat een prachtige wierookschaal heeft gemaakt voor de aanbidding in de kerk van Waubach. **Dank!**



In de put, uit de put - preventie cursus ouderen

In het kader Netwerk Zorg & Gezondheid wordt vanaf 17 oktober op de Molenberg een cursus gegeven met bovenstaande titel, bedoeld voor ouderen die last hebben van somberheid of depressieve klachten, en die zelf iets eraan willen doen. Info: 045-5736363.

20 jaar Projectgroep MALABON

Malabon is de naam van een krottenwijk in de stad Manila op de Filipijnen, die onder slechte hygiëne en armoede lijdt. De meerderheid van de 100.000 bewoners heeft geen dak boven het hoofd. Over de Duitse grens in Ubach-Palenberg staat 'Malabon' voor een unieke hulporganisatie en voor een gelukke poging om persoonlijke betrokkenheid met geleefde solidariteit te verbinden. Sinds 20 jaren is het de onvermoeibare groep gelukt meer dan € 250.000 bij elkaar te brengen. Onder het motto 'Vieren voor een goed doel' worden er festiviteiten georganiseerd. Vrijdag 22 september Oktoberfest in Snowworld te Landgraaf, zaterdag 23 september Beierse dansavond te Scherpenseel (Mehrzweckhalle), en zondag 24 september 11.00 uur Familiemis met aansluitend Frühshoppen (Mehrzweckhalle).



Pater Anton van Wiggen

* 1. 11. 1918 Priesterweihe 7. 5. 1950 † 11. 8. 2006

Liturgische diensten in ons parochie-cluster

Op maandag, woensdag en vrijdag is er in **Waubach** om 17.45 uur gelegenheid samen de **vespers** – het kerkelijk avondgebed – te bidden en te zingen. Een 'Klein Getijdenboek' met de teksten ligt voor u klaar. Aansluitend wordt het Allerheiligste uitgesteld ter **aanbidding** en om 18.30 uur de **rozenkrans** gebeden. **Biechtgelegenheid** is er op zaterdag om 16.00 uur in de kerk, of volgens afspraak met de pastoor. Op de **eerste vrijdag van de maand** wordt het aanbiddingsuur om 14.00 uur gehouden. Op de **eerste donderdag van de maand** zijn de vespers, aanbidding en avondmis te **Abdissenbosch**.



Vrijdag	8-sept.	HOOGFEEST VAN MARIA GEBOORTE
Waubach	19:00 uur	vr. fam. Kleijnen-Sneepers; vr. echtpaar Jacques en Maria Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); vr. ouders Plum-Heinen en dochter Mia (st); vr. overl. dochter en kleindochter; vr. roepingen; vr. de zieken en stervenden;
Zaterdag	9-sept.	H. PETRUS CLAVER, PRIESTER
Waubach	14:00 uur	Pl. Huwelijksmis vr. Ingrid Pirson en Ed Blacha
A'bosch	18:00 uur	Volkzang vr. ouders Classen-Willems; vr. de weldoeners van onze parochie;
Lauradorp	19:15 uur	The Young Singers vr. Mathieu Eggen vw. verjaardag (st); als jrdst. vr. Mia Erps-Cremers; als jrdst. vr. Men Hermans, tevens vr. ouders Hermans-Beckers en overl. familie; als jrdst. vr. Wim van den Dikkenberg, tevens vr. Maria van den Dikkenberg-Frijns; vr. Joke Oosterbos-van Dongen; vr. Ger Wijshijer;
Zondag	10-sept.	DRIE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans vr. Mia Leemans-van Alst, tevens vr. Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; vr. ouders Martin en Anna Rinkens-Crijns en zoon Jo (st); als jrdst. vr. Jo Meessen; vr. Sjef Reumkens; vr. Jan Hendrik Gielen en Maria Korsten; vr. Joseph Smeets en Maria Sybilla Gerards;
Rimburg	10:00 uur	Gregoriaans Paul Möllenbeck vw. buurt; Juup Logister; echtpaar Vreuls-Wassen (st); vr. ouders Bastiaens-Pinckaers en overl. familie; als jrdst. vr. Guus Rohs;
Waubach	11:30 uur	Par. Dameskoor als zeswekendienst vr. Bianca Vonken; vr. Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); als jrdst. vr. Harry Bisschops en Hubertina Herpers (st); vr. Paula Urlings en overl. familie; vr. Marie Steens-Zijlstra vw. de buurt Groenstraat; vr. overl. ouders Jongen-Steens; vr. Eti van Deurse-Scheid vw. de buurt; vr. ouders Heinen-Souren en kinderen Ria en Frans; vr. Trautje Hanssen; vr. Hubert en Mia de Bruijn-Wauben; als jrdst. vr. ouders Houben-Theunissen (st); als jrdst. vr. Giel en Maria Triepels-Putmans (st); vr. Sjef Arts vw. verjaardag (st); als jrdst. vr. Käthe Frijns-Kuijpers; als jrdst. vr. Leo Hagenaars; vr. ouders Thonon-de Kock; vr. Han Willems vw. de buurt; als jrdst. vr. Gerard en Trautje Schurer-Plum (st); als jrdst. vr. Kaatje Souren-Olejniczak; vr. Wiel van de Wardt vw. verjaardag; als jrdst. vr. Ella Krol-van Boom; vr. de leden en overl. leden van het Dameskoor Waubach-Groenstraat;
Maandag	11-sept.	<i>Geen avondmis !! (i.v.m. Bedevaart Zonnebloem naar Kevelaer)</i>
Dinsdag	12-sept.	H. ALBERTUS, BISSCHOP
Heereveld	10:00 uur	H. Mis
Woensdag	13-sept.	H. JOHANNES CHRYSOSTOMUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR
Waubach	09:00 uur	<i>Schoolmis</i>
Donderdag	14-sept.	FEEST VAN KRUISVERHEFFING
Kapel Groenstr.	19:00 uur	als jrdst. vr. Martin Rinkens; vr. Wiel Hoenselaars, tevens vr. kleindochter Jolie en ouders Steens-Dautzenberg; als jrdst. vr. Maria Dörenberg-Oellers (st); vr.

		Joep Simons vw. de buurt; als jrdst. vr. fam. Joseph Höppener (st); vr. Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef (st); als jrdst. vr. fam. Goossens-Rongen (st); als jrdst. vr. fam. VanderBroeck-Schobben (st); vr. Wil van der Laan; ter ere van O.L. Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette;
Vrijdag	15-sept.	ONZE LIEVE VROUW VAN SMARTEN
Waubach	19:00 uur	vr. Hub en Hans Lenders; als jrdst. vr. fam. Harry Keijzers-Heidendael (st); vr. fam. Kleijnen-Sneepers; vr. ouders Dautzenberg-Hendriks en vr. ouders Andrieu-Clement en Alphons; vr. Jack Heinen vw. trouwdag, tevens vr. Mathieu Heinen; vr. Hubert en Mia Michorius-Scholle; vr. Agnes Papenborg-Zimmermann; vr. fam. Römken-Ubaghs (st); om hulp bij het nemen van een juiste beslissing;
Zaterdag	16-sept.	HH. CORNELIUS, PAUS, EN CYPRIANUS, BISSCHOP, MARTELAREN
Waubach	15:00 uur	Pl. Huwelijksmis vr. Vivian Giesen en Adrie Gubbels
A'bosch	18:00 uur	Gemengd Koor St. Jan vr. Karel Peter van Hees en Ottilie van Hees-Hendriks (st); vr. Joseph en Hubertina Roex (st); vr. Ed Gonera; als jrdst. vr. Jan Simons;
Lauradorp	19:15 uur	Volkszang Trautje Speck (st); jrdst. ouders Bisschoff-Luigjes; vr. Frits Scholtz;
Zondag	17-sept.	VIER-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans vr. hen die offerden; vr. de weldoeners van onze parochie;
Rimburg	10:00 uur	Gregoriaans vr. Leo Verhaeg; vr. Mien Kaufholz-Hanssen; vr. Balt Bastiaens; vr. Willem Scheeren en Josepha Gillissen (st); vr. echtpaar Cruyen-Steens (st);
Waubach	11:30 uur	Volkszang vr. Nicolaas en Victorine Swelsen-Horstermans (st); als jrdst. vr. ouders Piet en Tanja Tilmans-Reschedko (st); als jrdst. vr. Jeanne Jansen (st); vr. Joseph Ringens en Maria Ringens-Paulus; vr. Jan Smeets vw. verjaardag;
Maandag	18-sept.	
Waubach	19:00 uur	Mia Leemans-van Alst, tevens Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; ouders Putmans-Lenssen; Jo en Annie Franssen-Janssen (st); Paula Urlings en overl. familie; Henry Butter; ouders Offermans-Haan en kinderen; bewoners en overl. bewoners flat Kerkstraat; Cap Reulings; Nicola Claessen; ouders Evertz-Simons;
Dinsdag	19-sept.	H. JANUARIUS, BISSCHOP EN MARTELAAR
Heereveld	10:00 uur	H. Mis
Woensdag	20-sept.	HH. ANDREAS KIM TAEGÖN, PR., EN PAULUS CHÖNG HASANG, MARTELAREN
Waubach	19:00 uur	vr. ouders Goebert-Scholle; vr. Juup Erkens; vr. Lei Dörenberg; als jrdst. vr. fam. Harry Keijzers-Heidendael (st);
Vrijdag	22-sept.	
Waubach	19:00 uur	Leo Spiertz vw. verjaardag; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders; jrdst. ouders Römken-Tilmans (st); Agnes Papenborg vw. drie vriendinnen; jrdst. Jup Willems; vr. Johan Gorissen; vr. David Kraft; vr. overl. dochter en kleindochter;
Zaterdag	23-sept.	H. PIUS VAN PIETRELCINA, PRIESTER (PATER PIO)
A'bosch	18:00 uur	Volkszang vr. Cor Oerlemans vw. trouwdag; Wiel Hoenselaars en kleindochter Jolie; ter ere van O.L. Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette; vr. overl. ouders Gärtener-Wolters (st); vr. Joseph en Hubertina Roex (st); vr. Ed Gonera; als 5 ^e jrdst. vr. Bertie Arts-Hanssen; jrdst. Jan Regterschot, tevens vw. verjaardag (st);
Lauradorp	19:15 uur	Gemengd Koor Don Bosco als jrdst. vr. ouders Wetzler-Haanraets (st); vr. de overledenen van de fam. Dejalle en fam. Dautzenbeg, tevens vr. een intentie uit dankbaarheid; als jrdst. vr. Ger Wijshijer; als jrdst. vr. overl. ouders Jansen-Simons en zoon Jozef; vr. een intentie uit dankbaarheid;
Zondag	24-sept.	VIJF-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans vr. Truutje Knoben (st); vr. hen die offerden;
Rimburg	10:00 uur	Gregoriaans als 1 ^{ste} jrdst. vr. Hein Heuvelman; vr. Juup Logister vw. de buurt; vr. echtpaar Contzen-Wintgens (st); vr. echtpaar Wandler-Pointner en overl. familie (st); vr. Marjo Montis-Baartmans;
Waubach	11:30 uur	Par. Dameskoor zeswekendienst Fien Evertz-Simons; ouders Abrahams-Jeurissen vw. verjaardag; Anny en Frans Milchers-Reumkens (st); Jan Evertsen; Bern Abel (st); Werner Abel (st); ouders Heinen-Souren en kinderen Ria en Frans; ouders Das-Hermans vw. verjaardag (st); overl. ouders Simons-Dreessen (st); Roos Logister-Eggen; ouders Jo en Annette Knoben-Habets; jrdst. echtpaar Simons-Gottschalk; Pierre Spaetgens;
Waubach	14:30 uur	H. Doopsel Fabienne Lutgens, Scherpenseel
Maandag	25-sept.	BISSCHOPSWIJDING MGR. FRANS WIERTZ (1993)
Waubach	19:00 uur	vr. Mia Leemans-van Alst, tevens vr. Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; vr. Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef; vr. Paula Urlings en overl. familie; vr. Han Willems vw. de buurt; vr. Mia Hinskens-Pauli;
Dinsdag	26-sept.	HH. COSMAS EN DAMIANUS, MARTELAREN
Heereveld	10:00 uur	H. Mis

Woensdag	27-sept.	H. VINCENTIUS DE PAUL, PRIESTER
Waubach	19:00 uur	vr. Hubert Huntjens en Mia Huntjens-Simons;
Vrijdag	29-sept.	HH. MICHAËL, GABRIËL EN RAFAËL, AARTSENGELEN
Waubach	19:00 uur	vr. de zieken en stervenden; vr. roepingen; vr. vrede in de wereld;
Zaterdag	30-sept.	H. HIËRONYMUS, PRIESTER EN KERKLERAAR
A'bosch	18:00 uur	Volkszang jrdst. Leo en Troutje Wolters-Janssen (st); Johan Schulteis; Ed Gonera; ouders Joep en Annemie Simons-Reumkens; Ton Strolenberg vw. buurt; Joseph en Hubertina Roex (st); t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes en H. Bernadette;
Lauradorp	19:15 uur	Harmonie Laura (<i>Theresiafeest</i>) Pierre Dela Haye vw. verjaardag; Frits Scholtz; ouders Cremers-Hanssen (st); Maria Mostard (st); Anna Bonten-Ackermann
Zondag	1-okt	ZES-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans vr. ouders Reumkens-Dortants (st); vr. vrede in de wereld;
Rimburg	10:00 uur	La Liesse (<i>i.v.m. opening oktobermaand</i>) vr. ouders Huntjens-Mohr;
Waubach	11:30 uur	Volkszang 1 ^{ste} jrdst. Bertha Wilbrink-Ringens; jrdst. Nellie Speck-Tilmans (st); vr. overl. ouders Steens-Zijlstra en zoon Jo vw. verjaardag; vr. Antoon Döll; vr. Jan Hanssen vw. verjaardag; als jrdst. vr. Gretha Mulders-Op het Broek, tevens vr. Hubert Mulders; vr. ouders Derks-Herberigs; als jrdst. vr. Tiny van den Oever (st); vr. Annie Knoben-Neelis; als jrdst. vr. Matheu Dubislav; vr. Sjir Moonen; vr. ouders Hein en Lies Schunken-Toenbreker en zoon Sjef (vw. fam. in Canada);
Maandag	2-okt	HH. ENGELBEWAARDERS
Waubach	19:00 uur	Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans en wederz. oud.; oud. Coen en Anni Boijmans-Speetjens (st); Paula Urlings en overl. fam.; Johan Dautzenberg, zuster Maria Winanda en ouders Dautzenberg-Wolters; jrdst. Tiny Speth
Dinsdag	3-okt	
Heereveld	10:00 uur	H. Mis
Woensdag	4-okt	H. FRANCISCUS VAN ASSISI
Waubach	19:00 uur	als jrdst. vr. Maria en Martin Dortants-Jungen, tevens vr. schoonzoon Zef (st); vr. ouders Defésche-Rinkens en dochter Bertine (st); vr. Wiel Plum; vr. de overledenen van de fam. Senden en fam. Reinartz;
Donderdag	5-okt	OPENING BERNADETTE-TRIDUUM
A'bosch	19:00 uur	Jeugdkoor A'bosch <i>Gezinsmis</i> Anna Cornelia Admiraal (st); vr. Johan Schulteis; Finy Rutten-Drossaert; ter ere van O.L. Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette;
Vrijdag	6-okt	H. BRUNO, PRIESTER
Waubach	14-15 uur	<i>Uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding, rozenkrans en vespers</i>
A'bosch	19:00 uur	Par. Dameskoor Waubach-Groenstraat <i>Ziekendag</i> vr. Johan Schulteis; als jrdst. vr. Truus Haan-Hendrix; tot eerherstel; vr. Finy Rutten-Drossaert;
Zaterdag	7-okt	HEILIGE MAAGD MARIA VAN DE ROZENKRANS
A'bosch	19:00 uur	Gemengd Koor St. Jan als 1 ^{ste} jrdst. vr. Annie van Dijk-Jongen; vr. Mia Scheffer; als jrdst. vr. Johan Direcks en Anneke Direcks-Dörenberg (st); vr. Wiel Hoenselaars en kleindochter Jolie; vr. echtpaar Boermans-Schlotterhoze, zoon Robert en dochter Anna (st); vr. Johan Schulteis; vr. overl. ouders Dela Haye-Hanneman; vr. Finy Rutten-Drossaert; waarna Lichtprocessie
Lauradorp	19:15 uur	<i>Geen avondmis !!!</i>
Zondag	8-okt	ZEVEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans vr. ouders Zef en Fiene Notermans-Heinen; vr. Peter Vaessen (st); als jrdst. vr. Joseph Leo Vaessen (st);
Rimburg	10:00 uur	Gregoriaans vr. Juup Logister; vr. ouders Kaczmarek-Kremers (st); vr. de overledenen van de fam. Boijmans-Gillissen (st);
Waubach	11:30 uur	Par. Dameskoor 1 ^{ste} jrdst. Trees Kuster, tevens vw. verjaardag; als 1 ^{ste} jrdst. vr. Jack Heinen; als 1 ^{ste} jrdst. vr. Annette Knoben-Habets, tevens vr. Jo Knoben; vr. Johan Franken en schoondochter Bertha (st); vr. Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); vr. Mathieu Heinen en zoon Jack; vr. Marie Steens-Zijlstra vw. de buurt Groenstraat; vr. overl. ouders Jongen-Steens; vr. Sjef Geuskens; vr. Trautje Hanssen; vr. Hubert en Mia de Bruijn-Wauben; vr. Käthe Frijns-Kuijpers vw. verjaardag; vr. Netje Weijgerse-Janssen vw. verjaardag (st);

Stipendia rouw- en trouwdiensten

Om duidelijkheid en meer enigheid aangaande de rekeningen van huwelijken en uitvaartdiensten te verschaffen, hebben de penningmeesters van ons cluster als volgt afgesproken. Wie jaarlijks deelneemt aan de kerkbijdrage volgens het richtbedrag (momenteel € 72), wordt het stipendium van uitvaart- of huwelijksdienst (€ 315) niet in rekening gebracht. Indien men niet volledig of niet jaarlijks aan de kerkbijdrage deelneemt, wordt er bij het opmaken van de rekening gekeken naar wat men de laatste vier jaren heeft bijgedragen. Voor bruidsparen geldt dat wanneer men samenwoont, men feitelijk zelf in de

gelegenheid is de parochie financieel te ondersteunen. Ook hier wordt echter gekeken naar wat er binnen het gezin (dus ook van de ouders) aan kerkbijdrage in de laatste vier jaren betaald is, zij het dat de tijd waarin men als zelfstandig gezin woont daar niet bij gerekend wordt. Dat wil zeggen dat wanneer men bijvoorbeeld twee jaar zelfstandig woont, niet deelneemt aan de kerkbijdrage terwijl de ouders wel volgens norm bijdragen, dat men dan een 'halve' rekening ontvangt. Deze regeling is gangbaar in Limburg en doet volgens de penningmeesters het meeste recht aan zowel de mensen die trouw de kerk ondersteunen alsook aan hen die dat niet doen, maar toch bij bijzondere gelegenheden een beroep doen op de parochie.



Onderscheidingen Parochieel Dameskoor

Tijdens de jaarvergadering werden onderscheidingen uitgereikt aan twee leden van het Dameskoor: Marianne Simons en Christa Jansen. Beide dames zijn 25 jaar lid van het Parochieel Dameskoor Sint Jozef te Waubach/Groenstraat. Proficiat en dank!



Limburgse zaligen en heiligen in spe

Met de zaligverklaring van moeder Maria-Teresa Tauscher uit Sittard op zaterdag 13 mei had het bisdom Roermond een primeur: de eerste zaligverklaring die in Nederland plaatsvond. Het is niet uitgesloten dat komende jaren nog meer 'Limburgse' zalig- of heiligverklaringen worden uitgesproken. Een beknopt overzicht van kandidaat-heiligen... **Pater Karel Houben** (1821-1893), Munstergeleen, Pater Passionist uit Munstergeleen, die werd uitgezonden naar Ierland. 'Father Charles' werd al bij leven vereerd als een heilige, vanwege zijn genezingskracht. Karel Houben, zoals hij hier meer bekend is, werd in 1988 zalig verklaard. Het proces tot heiligverklaring is inmiddels zo goed als afgerond en de officiële heiligverklaring wordt op korte termijn verwacht. **Zuster Josepha Stenmanns** (1852-1903), Steyl, sloot zich in 1884 in Steyl aan bij de missionaire beweging van de inmiddels heilige Arnold Janssen. In 1896 wees Janssen haar samen met Helena Stollenwerk aan als stichteres van een nieuwe congregatie: de Dienaressen van de Heilige Geest. **Zuster Clara Fey** (1815-1894), Simpelveld, stichtte samen met drie andere vrouwen in 1844 in Aken de congregatie van de Zusters van het Arme Kind Jezus die zich snel uitbreidde. Tijdens de Kulturkampf (periode waarin antikerkelijke wetten werden afgekondigd) week Fey uit naar Nederland, waar zij in 1878 in Simpelveld een nieuw moederhuis bouwde. Momenteel zetten zo'n 900 zusters in 14 landen zich in voor de opvoeding en begeleiding van kinderen en jongeren. Clara Fey overleed op 8 mei 1894. De zaligverklaringprocedure ligt stil en wacht op een wonder. **Mgr. Petrus Joseph Savelberg** (1827-1907), Heerlen, stichtte in 1872 de congregaties van de Kleine Zusters van de heilige Joseph en van de Broeders van de heilige Joseph in Heerlen. Hij was een ondernemend geestelijke die in caritas en apostolaat de aangewezen middelen zag om de nood van armen, zieken en geestelijk onvermogenen in de tweede helft van de 19de eeuw te lenigen én de dreigende geloofsafval te keren. Savelberg stierf in 1907 in een 'geur van heiligheid', zoals dat heet. De zaligverklaringprocedure ligt stil en wacht op een wonder. **Deken Louis Tijssen** (1865-1929), Sittard: de leefwijze van de in Wessem geboren deken Louis Tijssen van Susteren en later Sittard kenmerkt zich door ascese, opofferende naastenliefde en innig gebed. Dat leidde ertoe dat hij na zijn dood in 1929 niet werd vergeten. In 1957 werd het proces tot zaligverklaring geopend. Het vooronderzoek is helemaal afgerond en het proces wacht nu op een wonder. **Ailbertus** van Antoing, Kerkrade, stichter van de Abdij Rolduc in Kerkrade. Hoewel hij al zo'n 900 jaar dood is, is het proces om tot zijn zaligverklaring te komen pas onlangs gestart. Er is een commissie opgericht die het begin van de zaligverklaringprocedure voorbereidt. Ook zijn inmiddels twee historici bezig met het schrijven van zijn biografie. **Patricius Cramer** (1888-1955), Pey-Echt, markante pastoor van Pey van 1937 tot 1955. *Het valt natuurlijk op dat de kandidaat-heiligen allemaal priesters en religieuzen zijn! Zijn die dan zoveel beter? Nee, maar doorgaans zijn het bekende mensen die parochies of religieuze gemeenschappen achter zich hebben staan die zich om hun zaligverklaringproces bekommeren en er zich met hart en ziel voor inzetten. Of je nu op de kalender komt of niet... in ieder geval is ieder van ons - waar en hoe dan ook - op zijn eigen plek en met zijn eigen mogelijkheden én onmogelijkheden tot heiligheid geroepen!*

Musica Sacra over kluzenaars en kloosterlingen

Weg van de wereld - Kluzenaars en Kloosterlingen. Zo luidt dit jaar het thema van Musica Sacra, dat dit jaar van 15 tot en met 17 september wordt gehouden. Dit is een themaweekende in Maastricht over gewijde muziek. Het thema van dit jaar grijpt terug op het verlangen van sommige mensen om zich af te zonderen van de wereld en in een kluis of klooster een eigen - spirituele - wereld te zoeken. In muzikaal opzicht leidt dit al heel snel tot het Gregoriaans, dat dit jaar een prominente rol krijgt tijdens Musica Sacra. Kijk voor een uitgebreid programma op: www.musicasacramaastricht.nl



Het volgend parochieblad verschijnt op 6 okt. en wel voor de periode tot 3 nov.

Misintenties kunt u inleveren tot uiterlijk

DONDERDAG 28 sept. liefst middels een briefje in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk Rimburch.