

**Parochiecluster
Ubach over Worms**

Pastoor E. Smeets,

Kerkberg 7, Waubach
☎ 5312378 fax 5332039

Email pastorie.waubach@hetnet.nl
Pastoor ed.smeets@hetnet.nl

Bgg in geval van nood

☎ 045-576666

Diaken A. Jonker,

Vredestraat 6 Landgraaf,
☎ 5318848 van 17:00-18:00 uur
e-mail: amandajonker@home.nl

Parochie-assistent

H. Verhaeg,

Groene Boord 21^E Heerlen
☎ 06-23115067 Email
VerhaegHenk@hetnet.nl

Secretariaat - Intenties

Pastorie, Kerkberg 7, iedere
werkdag van 10.00-12.00 uur
☎ 5312378

Kosters

Waubach-Groenstraat:
J. Post ☎ 5310449
Abdissenbosch:
M. Rutten ☎ 5312313
Rimburg:
A. Kaufholz ☎ 5320891
Lauradorp:
T. Erps ☎ 5314538

Kerkbijdrage

Waubach-Groenstraat
Giro: 38 55 500
Rabobank: 15 17 02 136
Lauradorp
Giro: 10 49 378
Rabobank: 15 17 02 276
Abdissenbosch
Giro: 10 48 849
Rabobank: 15 17 00 753
Rimburg
Giro: 15 64 348
Rabobank: 15 17 04 007

Rekeningnummer Missiecomité
Landgraaf **15.17.00.303**
Voor € 300 per jaar kan er een
priesterstudent in een missieland
worden geadopteerd.

www.rk-ubachoverworms.nl



't Kirkebledje

Priesterjubileum Pater Maas



Op **zondag 27 augustus** vieren we het 40-jarig priesterjubileum van Jacq Maas. Geboren en getogen in de Charles Frehenstraat in Waubach koos hij er destijds voor om als pater Monfortaan uitgezonden te worden. De Montfortanen richten zich als missiecongregatie vooral op missiewerk in de brede zin van het woord. Sinds 1922 zijn de Montfortanen actief in Mozambique en hebben er scholen, ziekenhuizen en internaten opgezet. 'Mijn werk in Afrika is een druppel op de gloeiende plaat', schreef hij zelf ooit, 'maar ik kan er toch zoveel betekenen voor de mensen. Maak de paden recht, zegt Johannes de Doper. De Derde Wereld hebben we zelf geschapen: door ons kolonialisme hebben we ereschuld in te lossen. Landbouw, gezondheid en onderwijs zijn rechten van ieder mens. Het moet voor mensen uit de derde wereld gewoon niet meer nodig zijn om stiekem naar hier te komen. Ze moeten er zelfstandig aan een toekomst kunnen werken. Hun daarbij behulpzaam zijn, dat is mijn werk'.

Heden ten dage werkt pater Maas in Maputo. Met name in de snel groeiende sloppenwijken van een zo grote stad is het een ellende en loert het gevaar op elke hoek van de straat. Grote gezinnen trekken massaal van de binnenlanden naar de menselijke mierenhopen op zoek naar werk en geluk. Vaak zonder resultaat, waardoor kleine kinderen al snel belanden in de criminaliteit. Pater Maas is er een eigen project begonnen. Wie hem kent weet dat hij 'voetbalgek' is. Voor vele kinderen is voetbal een prachtige gelegenheid om opgevangen te worden en een ideale ontspanning. Zo heeft Pater Maas een voetbalschool opgericht met 180 leden tussen 12 en 19 jaar. De resultaten mogen er zijn, maar natuurlijk blijft een dergelijk initiatief een voortdurende zorg. Ook lukte het hem om met financiële steun van goede vrienden en bekenden uit Amby waar hij destijds nog kapelaan is geweest een multifunctioneel sociaal gebouw neer te zetten. Eventuele giften rond zijn jubileum zijn voor de afbouw van dit gebouw bedoeld. We vieren zijn jubileum op **27 augustus tijdens de H. Mis van 11.30 uur** die zal worden opgeluisterd door het Landgraafs Mannenkoor 'Sint Joep', waarvan Pater Maas erelid is. Na afloop is er gelegenheid hem te feliciteren in het Heereveld, waar Pater Maas logeert bij zijn moeder. Pater Maas beschikt over een interessante dvd over zijn werk aldaar. Hij is graag bereid deze te vertonen en van commentaar te voorzien, en wel op zaterdag 26 augustus om 20.30 uur in de pastorie van Abdissenbosch, alsook op zondag 20 augustus aansluitend aan de H.Mis van 11.30 uur in het Jong-Nederland-gebouw naast de kerk van Waubach. **Giften b.g.v. zijn jubileum gelieve u over te maken op rekeningnummer 15.50.01.469 t.n.v. Missieprocure te Voerendaal o.v.v. project Pater Maas. De traditionele MIVA-kerkdeurcollecte (die normaliter in dit weekend gehouden wordt) zal dit jaar bestemd worden voor het project van Pater Maas.**

H. Bernadette

Abdissenbosch

H. Joseph

Waubach-Groenstraat

H. Drievuldigheid

Rimburg

H. Theresia & Don Bosco

Lauradorp

Jaargang 2006 nr.9

11 aug. t/m 8 sept.





Intenties Lourdes

Begin september vertrekt de Limburgse Bedevaart naar Lourdes. De organisatie biedt de gelegenheid om intenties mee te geven naar Lourdes, al waar ze in de grot worden gedeponeerd in een daarvoor bestemde bus. Wat u aan het hart gaat of waar u voor wilt danken kunt u derhalve noteren en in een envelop inwerpen in de brievenbus van de pastorie in Waubach en Abdissenbosch, ofwel achter in de kerk in Rimburg. Pastoor Smeets neemt ze mee naar de Grot. Als u daarnaast voor uw intenties een H.Mis wilt laten opdragen, dan kunt u het verschuldigde stipendium toevoegen: deze H. Missen worden opgedragen in de kerken waaruit de deelnemende priesters afkomstig zijn.



Mensen in de kerk: de ziekenbezoekers

Elke parochie kent tientallen, soms honderden, vrijwilligers die een belangrijke rol spelen in het dagelijkse functioneren van de kerk. Sommigen treden regelmatig op de voorgrond. Anderen zijn vooral stille werkers achter de schermen. Één ding hebben ze gemeen: de kerk kan niet zonder hun inzet. Neem nou: de ziekenbezoekers. Hun taak wordt niet genoemd in het kerkelijk wetboek, er bestaat geen opleiding voor en ze verdienen er ook geen geld mee. Maar ze doen vreselijk goed werk: de leden van de ziekenbezoekgroep. Wanneer iemand in het ziekenhuis belandt, krijgt hij meestal korte tijd veel aandacht van familie en vrienden. Maar hoe gaat het in de tijd daarna, wie denkt er dan nog aan hen? En wie denkt aan de mensen die niet zichtbaar ziek zijn, maar zich wel verloren of eenzaam voelen? De meeste parochies hebben een aantal vrijwilligers, die bij deze mensen op bezoek gaan. Dit is heel belangrijk werk. Onze samenleving is zó geïndividualiseerd dat alleenwonende mensen soms dagen achter elkaar niemand anders spreken. Ze wonen alléén in hun appartement en behalve de tv praat er niemand in huis. Soms komen de kinderen of de thuiszorg wel voor de verzorging, maar die hebben het zo druk, dat ze geen tijd hebben om eens echt te gaan zitten en te luisteren. Het is daarom heel goed dat er vrijwilligers zijn die dan die tijd wél nemen. Die aandacht besteden aan mensen, dat langs gaan en oprechte belangstelling tonen, een luisterend oor bieden, ook dat is een wezenlijk onderdeel van samen kerkzijn. Daarom zijn de ziekenbezoekers belangrijke mensen in de parochie. **We zijn blij dat we nu na de zomer mogen starten met een enthousiaste en toegewijde groep ziekenbezoekers**, onze nieuwe diakoniegroep. In praktijk moeten we natuurlijk de weg nog vinden, in die zin dat er een verouderd adressenbestand is van het vroegere Marialegioen. Daarnaast zijn er de nodige ziekenhuisberichten die echter alleen die mensen vermelden die expliciet aangegeven hebben dat de parochie ingelicht diende te worden over hun verblijf aldaar. Gaandeweg zullen we de adressenbestanden graag uitbreiden! **Pastoor E. Smeets**

'Niet om gediakend te worden, maar om te diakenen...'

Inleiding die diaken Jonker gehouden heeft bij de vormingsavonden van de diaconiegroep:

Onder diaconie verstaan we: het handelen vanuit kerken en andere door het Evangelie geïnspireerde mensen en groepen dat gericht is op het voorkomen, opheffen, verminderen dan wel uithouden van met name geestelijke en sociaal - maatschappelijke nood van individuen en van groepen. Hiermee bedoelen we mensen en groepen die zich laten inspireren door het Evangelie van Jezus Christus en de christelijke traditie en daarop aanspreekbaar zijn. Wanneer we spreken over Evangelie, beperken we ons uiteraard niet tot het Nieuwe Testament en tot de persoon van Jezus Christus. Wat christenen het Evangelie zijn gaan noemen, is immers niet los verkrijgbaar. Het Evangelie en de persoon van Jezus Christus zijn onlosmakelijk verbonden met het Oude Testament. Toch kiezen we voor het begrip 'Evangelie' omdat de christelijke traditie via het Nieuwe Testament en het getuigenis aangaande Jezus Christus op het spoor is gezet van diaconie. Allereerst inhoudelijk, maar vervolgens ook in de naamgeving. Diaconie is immers afgeleid van het nieuwtestamentische woord 'diakonia', een kernwoord in de christelijke traditie. Zo komen we het werkwoord 'diakonein' tegen in een centrale uitspraak van Jezus, zoals die ons door de Evangelist Marcus in het Grieks is overgeleverd: 'De zoon des mensen is niet gekomen om te worden gediakend, maar om te diakenen en Zijn leven te geven als losprijs voor velen'.

Bij woorden als diaconie en diaken denken we meestal direct aan een deel van het werk in de kerk en aan de mensen die daar speciaal voor zijn aangesteld. De Griekse woordgroep heeft echter ook een bredere betekenis en verwijst volgens de klassieke uitleg meer naar een positie dan naar een functie. In het Nieuwe Testament is die lage positie als het ware omgebouwd tot basishouding: wie de diaken Jezus Christus volgt, is er een die dient. En dat geldt niet enkel voor dat terrein dat wij met diaconaat zijn gaan aanduiden. Dienst aan God en dienst aan mensen is een cruciaal kenmerk van iedere christen en van de hele kerk. Of zoals een Franse bisschop zei: 'Een kerk die niet dient, dient tot niets.'

De kern van het christelijke geloof is de liefde. Dat omvat, zegt Jezus, God liefhebben boven alles en de naaste liefhebben als jezelf, Liefde tot de naaste wortelt diep in het Oude testament. Daar krijgt ze gestalte in voorschriften die betrekking hebben op de speciale zorg voor vreemdelingen, slaven, weduwen en wezen. Deze mensen zijn representatief voor de onderkant van de toenmalige samenleving. De liefde van God voor deze mensen krijgt vorm in barmhartigheid en gerechtigheid. De mens in nood en de oorzaak van deze nood krijgen Gods aandacht. De uitvoering van deze hulp heeft Hij aan zijn volk opgedragen.

De activiteiten van de vrijwilligers in de diaconie heeft een bijzondere waarde van dienst aan het leven. Zij is de uitdrukking van een diep menselijke en christelijke taak, die men op zich neemt en tot uitvoering

brengt als een activiteit die er een is van toewijding aan en liefde voor de naaste. Zij is een vorm van christelijke getuigenis. Soms is lijden (vrijwel) niet op te heffen en zijn individuele mensen en groepen het meest gediend met mensen die hen niet in de steek laten, maar proberen het lijden mee uit te houden.

Het werkzaam zijn in de diaconie is gebaseerd op een relatie van bijzondere aard tussen personen. Het is een ontmoeting tussen vertrouwen en geweten. Vertrouwen van een mens die zich toevertrouwt aan het geweten van iemand anders die zich om hem bekommert en hem tegemoet komt om hem bij te staan. 'Dit vereist liefde: beschikbaar zijn, aandacht, begrip, deelneming, welwillendheid, geduld, dialoog. Alleen bekwaamheid is niet voldoende, een persoonlijke betrokkenheid bij de concrete situatie van elke mens is nodig', zei stelde paus Johannes-Paulus II.

Ziekte en lijden zijn verschijnselen die, wanneer zij tot op de bodem onderzocht worden, altijd vragen stellen die verder reiken en het menselijke zijn in deze wereld raken. Daarom is het gemakkelijk in te zien, welk een belang de aanwezigheid heeft van mensen die zich laten leiden door een diepere dimensie van het leven. In deze zin ontdekt de vrijwilliger in het pastorale, wanneer hij werkelijk door een christelijke zorg bezielde is, de veeleisende missionaire dimensie die eigen is aan het christen zijn. Hierbij is immers heel zijn mens zijn betrokken en wordt van hem toewijding en een authentieke geloofshouding gevraagd. De werker in de diaconie is de barmhartige Samaritaan uit de parabel, die blijft staan naast de gewonde mens door zich zijn 'naaste' in de liefde te maken. Dit betekent dat wie werkzaam is ook als vrijwilliger, zich als een instrument van Gods liefde voor de lijdende mens ter beschikking stelt, en tegelijkertijd een liefdeswerk van God zichtbaar maakt in de liefdevolle zorg voor de mens. Voor een christen is dit een manier om de liefde van Christus die weldoende rondging voort te zetten en tegenwoordig te stellen. En tegelijk is zijn liefde op Christus gericht.

De kerk, die de dienst aan de eenzamen en zieken als een integraal deel van haar zending beschouwt, neemt deze op haar schouders als onderdeel van haar dienstbaarheid. Zij moet concretiseren wat het betekent dat diaconie een onmisbare pijler is van het gelovig leven en werken - samen met vieren, leren en gemeenschapsopbouw - kan zij in woord en daad present zijn bij behoeftige en noodlijdenden en zo gestalte geven aan haar diaconale zending.

In de diaconie komt dit liefdeswerk tot uiting. Dit betekent ook dat de werkers in het pastoraal participeert in het evangeliserend handelen van de kerk. De dienst aan het leven wordt zo de dienst aan het heil, oftewel verkondiging die de verlossende liefde van Christus verwerkelijkt. Vrijwilligers zijn mede geroepen om het levend beeld van Christus en Zijn Kerk te zijn in de liefde voor de zieken, eenzamen en de lijdenden: getuigen van het Evangelie van het leven. Een daadwerkelijke verkondiging van de blijde boodschap, zending en diaconie van de kerk sluiten elkaar in.

'Jezus ging rond door alle steden en dorpen, waar Hij onderricht gaf in hun synagogen en de blijde boodschap verkondigde van het Koninkrijk en genas alle ziekten en kwalen. Bij het zien van de menigte mensen werd Hij door medelijden bewogen, omdat ze afgetoed neerlagen als schapen zonder herder. Toen sprak Hij tot zijn leerlingen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig.' Jezus bekommert zich om de nood van de mensen. Hij is door medelijden bewogen. Dat moeten wij als arbeiders in de oogst ook zijn. Mensen helpen is voor Hem geen hobby of een koele professionele bezigheid. Hij gaat niet op een afstandelijke manier met ons om. Hij kent onze nood en wil onze nood lenigen. Het doet deugd om te zien hoe Hij zichzelf voorstelt als bron van innerlijke rust. 'Kom allen tot Mij, die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.' Wanneer u als Christen ook bewogen bent met de nood van uw medemens, zult u hem brengen tot de bron van innerlijke rust: Jezus.

De realiteit echter is dat heel veel mensen moeite hebben met kerk en geloof. Velen, ook christenen, hebben te kampen met allerlei geestelijke problemen en zijn belemmerd in hun relatie met God, met de anderen en met zichzelf. Soms aan de ene kant los van geloof en de andere kant vaak nog met een dun draadje verbonden. Er is een groeiproces nodig, een herstel, een opnieuw op weg gaan. Dit gebeurt niet door confrontatie met een vermanende vinger maar door het tonen van medeleven, is er een openheid om naar Jezus te verwijzen. Niet zozeer door met bijbelteksten te gooien, maar door een liefdevolle en aanvaardende houding. De praktijk leert ons dat als we dit doen, de meeste mensen die de geloofsprincipes niet in hun leven wensen te hanteren toch afkappen. Toch zien we ook dat, wanneer de hulpverlener handelt vanuit zijn eigen geloofsovertuiging, er een opening ontstaat voor geestelijke dingen. Alleen vanuit een innerlijke openheid en aanvaarding stelt de heilige Geest de mens in staat te leven op Gods manier in Gods wereld. Het is dus niet zo dat het of God is die werkt, of de mens. God en de mens werken samen! Behoud het evenwicht en vermijd de uitersten.

Het gaat hier om fundamentele erkenning van ons menszijn zoals het is. Wij worden ter wille van Jezus Christus aanvaard zoals we zijn. Daaraan zijn geen voorwaarden vooraf verbonden zoals een bepaalde vorm van leven of geloven. Wij mogen er zijn, wij mogen bestaan, zoals we zijn. Het besef 'ik mag er zijn' is van levensbelang voor de mens. De aanvaarding door God, de aanvaarding door een gemeenschap, die ons laat weten: zoals je bent, zo mag je er zijn kunnen we onszelf niet geven, maar wel elkaar. Het besef dat ik een eigen plek op deze aarde waard ben kan mij helpen in de strijd tegen de angst voor het alleen zijn, voor de dood en de ziekte.

Hoe kan het diaconale werk in de liturgie een plaats krijgen? De gehele kerkdienst is diaconaal van karakter. Het diaconale zit er als het ware doorheen geweven. Zij vormt samen een vierende gemeenschap van sterken en zwakken, van armen en rijken, van zieken, gehandicapten en gezonde mensen. In allerlei onderdelen van de liturgie zijn aspecten aan te wijzen. Diaconaal betrokkenen hebben, als zij samenkomen voor de ontmoeting met God en met elkaar, bijvoorbeeld schuldbelijdenis en vergeving, bemoediging en zegen nodig. Het geloof wordt gevoed en gesterkt door het samen vieren van de Eucharistie. We breken

het brood en delen wijn, Lichaam en Bloed van Christus. Hoe verschillend we ook zijn De liturgie is bij uitstek de plaats waar de kerk de eigen nood en die van de wereld voor Gods aangezicht brengt. Het antwoord van de gemeenschap mag dankoffer genoemd worden. Helpers en hulpbehoevenden komen samen aan de ene tafel en zien dat daar geen wezenlijke verschillen zijn. De Eucharistie opent perspectief voor de toekomst die deels ook diaconaal gekleurd is via het beeld van de maaltijd op de berg voor vele volken. (Jes.25) Het blijkt dat diaconaal werk niet zonder spiritualiteit kan. Liturgie en diaconie zijn de grondwoorden van het verlangen naar rechtvaardigheid en barmhartigheid.

Diaconie is kwetsbaar, want het gaat om kwetsbare mensen. Het kan zomaar uit beeld raken als mensen elkaar niet meer in het oog hebben. Als men geen weet meer heeft van de werken van barmhartigheid. Gelukkig staan er dan weer mensen op die de diaconie opnieuw aan de orde stellen. In eigentijdse vormen van diaconie, van spiritualiteit en betrokkenheid. Het is immers godsonmogelijk dat er geen diaconie zou zijn. 'Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen.'



Diakenwijding Rolduc

Vorig jaar hebben we een jaar moeten overslaan omdat er geen kandidaten voor de wijding waren! Dit jaar zal Marc Kessels (26) uit Stramproy tot diaken gewijd worden, op zaterdag 9 september om 10.30 uur te Rolduc. Diaken Kessels gaat werken in de binnenstadparochies van Roermond. Zoals te doen gebruikelijk zullen we voor deze wijdeling bidden in de dagen voorafgaand aan 9 september. Bidden we dan ook om nieuwe roepingen tot het priesterschap.

Toon Hermans Huis Parkstad.

Wellicht heeft u al eens gehoord van het Toon Hermans Huis Parkstad. Het Toon Hermans Huis Parkstad is een open huis voor mensen die met kanker geconfronteerd worden. Dat kan dus de persoon zelf zijn die het overkomt, maar ook zijn/haar naasten en vooral de partner. Je kunt er terecht voor een kopje koffie. Maar ook voor een gesprek. Je kunt er alle vragen die je hebt stellen, er is altijd een luisterend oor en waar mogelijk advies. Er is vooral veel begrip want het is zeer ingrijpend als je te horen krijgt dat je kanker hebt. Er komen dan zoveel emoties waar je niet veel raad mee weet. Het is dan goed om, of alleen of met partner en kinderen, eens met mensen te praten die alle tijd voor je hebben. Bij het Toon Hermans Huis Parkstad kun je met al deze gevoelens terecht. Ook is er de mogelijkheid om met lotgenoten te praten. Ook lotgenotengroepen kunnen er terecht om hun bijeenkomsten te houden. Er wordt dan voor koffie en thee gezorgd. Bovendien is er gelegenheid om aan yoga mee te doen, of in het atelier te schilderen, voor massage of een psycholoog. De locatie is bijzonder. De meeste Heerlenaren en mensen uit de regio zullen bekend zijn met de ligging van de Vroedvrouwenschool. Het Toon Hermans Huis Parkstad is gevestigd in de oude Dr. Oomersvilla / Ooievaarsvilla. Kom eens kijken, voel de sfeer en de aandacht die er voor u is. U bent van harte welkom! Wilt u uitgebreidere informatie? Dan kunt u bellen met het Toon Hermans Huis Parkstad tussen 9.00 en 17.30 uur, telefoonnummer: 045-5427788. of bezoek de website: www.toonhermanshuisparkstad.nl.



Jeugd en jongeren en nog veel meer...

Aan het einde van het vorig schooljaar hebben verschillende vertegenwoordigers van jeugd- en jongerenactiviteiten de koppen bij elkaar gestoken om na te denken over een verdere toekomst. We kennen sinds jaar en dag Jongerengroep 't Kelderke en tienergroep Liesse. Via de website van de parochie is alle info te vinden. Daarnaast is er een grote groep jeugd die als misdienaar of ergens in de kinderkoren actief en betrokken is. Nogal wat jonge ouders vragen om meer verdieping. Wat gaan we doen?

- Op de eerste zaterdag van de maand zullen vormelingen alsmede oud-vormelingen en ook de jongerengroepen meer betrokken worden in de avondmis van 18.00 uur te Abdissenbosch. Concreet gaat het dus om 2 september, 7 oktober, 4 november en 2 december. Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting.
- De misdienaars ontplooiën nogal wat activiteiten in de loop van het jaar. Voor die activiteiten zullen ook andere jeugdgroepen in de parochies uitgenodigd worden.
- Er komt een catechesegroep voor misdienaars en geïnteresseerde jeugd op woensdagmiddag.
- Voor jonge ouders en andere mensen die geïnteresseerd zijn wordt dit schooljaar een cyclus gehouden van 12 bijeenkomsten, bij wijze van 'geloofscursus'. Tot kerstmis is dat op 3 oktober, 24

Zomerse ontmoetingsdag jongeren

Op 19 augustus organiseert het bisdom Roermond een ontmoetingsdag voor jongeren. Deze dag zal grotendeels ontspannen en recreatief zijn, waarbij vooral de doelstelling is om veel oude en nieuwe bekenden te zien en te spreken in een zomerse sfeer. Voor jongerengroepen kan het een ideale gelegenheid zijn om contacten te leggen. Tijdens een recreatief potje Boerengolf en onder het genot van een hapje en drankje, is er voldoende tijd om (nader) kennis te maken met elkaar. Om 19.00 uur wordt de H. Mis gevierd. Ook jongeren die niet zo bekend zijn met het bisdom of met jongerengroepen, worden nadrukkelijk uitgenodigd om eens een blik in de keuken te komen werpen. Deelname aan deze dag is helaas niet gratis, maar dit mag nooit een reden zijn om niet deel te kunnen nemen aan een bisdomactiviteit. Wie dat kan missen wordt om een bijdrage van € 10,00 per persoon gevraagd. Opgave kan vanaf nu als individu of per (jongeren)groep, tijdens kantooruren, via telefoonnummer (0475) 386756 of per mail: jongeren@bisdom-roermond.nl

oktober, 1 november, 15 november, 29 november, 12 december. • In de herfstvakantie (vrijdag 20 en zaterdag 21 oktober) zullen de tiener- en jongerengroepen een kleine survivaltocht gaan maken in de Ardennen. • De Stille Dagen worden voortgezet. Zaterdag 9 december is de eerstvolgende. Zo hopen we vanuit de parochies het nodige te kunnen aanbieden aan vorming en ontmoeting!

Datum	Kerk	Bijeenkomst
20 augustus	Waubach	16 augustus
27 augustus	Abdissenbosch	16 augustus
10 september	Lauradorp	16 augustus
24 september	Waubach	20 september
8 oktober	Abdissenbosch	20 september
22 oktober	Lauradorp	18 oktober
12 november	Waubach	8 november

Gedoopt

14-07: Anne en Stan Buis, Akkerwinde
 16-07: Kimberly Wijckmans Kantstr
 Jarno Soer, Past. Erensstr, Stijn Bindels, Vogelzankweg en Luc Smeets, Pater Schaadtstraat
God, wij danken U voor het wonder van het leven dat Gij aan ons hebt toevertrouwd. Laat deze kinderen groot en krachtig worden in onze vaak harde wereld. Bescherm hen tegen verkeerde invloeden. Laat hen proeven en ervaren dat Gij uw reddende hand nooit terugtrekt. Geef dat wie deze wereld maken, hen voor mogen gaan in alles wat waar is en echt. Laat hen opgroeien als uw kinderen, onder de hoede van uw sterke nabijheid.



Overleden

06-07: Mia Niessen-Caenen, Kantstraat, 75 jaar
 11-07: Agnes Papenburg-Zimmermann, Groene Wegje, 76 jr
 16-07: Ed Gonera, Reeweg, 82 jaar
 18-07: Han Willems, Veeweg, 67 jr
 25-07: Mia Michorius-Scholle, De Dormig, 88 jaar
 27-07: Bianca Vonken, Europaweg-Zuid, 36 jaar
 29-07: Tiny Derks-Herberigs, Heereveld, 75 jaar
 03-08: Mien Grotens-Van Rens, Karel Doormanstraat, 74 jaar



Heer, Gij laat over uw mensen steeds weer het licht opgaan van uw liefde. Laat voor onze dierbaren die de duisternis van de dood zijn ingegaan, en die nu in Christus rusten, uw dag aanbreken van eeuwig licht.

Huwelijken 2006

• 18-08 N'hagen **Ramona Deserno & Jeroen van Voorst**, M'laan • 26-08 Waubach **Carola Lutgens & Maurice Pelzer**, Kamille • 09-09 Waubach **Ingrid Pirson & Ed Blacha**, Lichtenbergerstraat • 15-09 te Nieuwenhagen **Janine Deserno en Marcel Jeurissen**, M'laan • 16-09 Waubach **Vivian Giesen & Adrie Gubbels**, Herderstasje/Haaselt.



Laatste woensdag en eerste donderdag van de maand...

Zoals aangekondigd wordt de maandelijkse aanbidding op de laatste woensdag van de maand vervangen door een aanbidding op de 1^{ste} vrijdagmiddag van de maand van 14.00 uur tot 15.00 uur, waarbij we om 14.30 uur de rozenkrans bidden en aansluitend het kerkelijk avondgebed, de vespers, zingen. Gelukkig waren er bij de eerste keer al meer mensen present dan op de hele woensdag! Wie op de markt is op vrijdag is uitgenodigd om even met anderen zomaar een moment neer te zitten aan de voeten van de Heer; dus ook u bent welkom op de eerste vrijdag (voor dit jaar **1 september, 6 oktober, 3 november en 1 december**). Op die dagen is er natuurlijk 's avonds voor de H.Mis geen aanbidding en rozenkrans! Voor die mensen die gewoon waren maandelijks een uur te aanbidden: u bent van harte uitgenodigd op maandag, woensdag en vrijdag aan te sluiten. Bovendien is de kerk in Waubach dagelijks open! Aangaande aanbidding en avondmis op donderdag in Abdissenbosch is besloten deze H. Mis te beperken tot de **eerste donderdag van de maand**, en wel vanaf 7 september. Bovendien hopen we dat ouders van communicanten en vormelingen die uitgenodigd zijn voor de catecheseavonden telkens op de eerste donderdag ook aan de H. Mis zullen deelnemen. **Ik hoop op uw begrip! Pastoor E. Smeets**

H. Doopsel

U bent welkom op nevenstaande data. Ouders worden op de voorafgaande bijeenkomst verwacht. In principe worden telkens twee kinderen in één viering gedoopt. Aanmelding via pastorie. In Rimborg volgens afspraak.

Kirkeklatsch...

• Het probleem schuilt in de dinsdag: café Simons op dinsdag sowieso dicht, en nu 't Beufke tijdens de schoolvakanties ook op dinsdag nog dicht en An d'r Put tijdens de vakantieweken ook al gesloten: dus verslagenheid alom bij de harde kern en.....uiteraard paniek bij hun echtgenotes! • Verloren in het Centrum van Waubach: Brill met goudkleurig montuur. De eerlijke vinder kan bellen met tel. 5351564. • Wie heeft een paar uurtjes tijd om te collecteren voor de KWF Kankerbestrijding in de week van 4 t/m 9 september? Neem contact op met Mevr. Külter, tel. 5319920. • Ook tijdens de enorme hitte verschenen de pastoor en de acolieten tijdens de eucharistievieringen in hun normale 'gewaden'; vandaar die vraag van de plaatselijke drogist: hebben jullie geen zomer-tenue? • Ook de kerkbezoeker werd door het warme weer vindingrijk; men gebruikte waaiers, knielkussentjes en zelfs ventilatoren werden gesignaleerd! • Ook wil je met dit warme weer wel eens een terrasje pikken maar als je dan boven die gelegenheid ziet staan 'verwarmd terras' dan loop je wel vlug verder! • Je boekt al vroeg een vakantie in Friesland, je weet het zeker, kijkt verder niet meer naar de papieren en als je er dan aankomt hoor je dat je een week te vroeg bent! Dus dit gebeurt nooit meer! • Bij de Gregoriaanse Schola van Waubach was men nogal ontzet; komt dit nog wel goed? Volgens de pastoor helpt het als je oefent, en wel aan de goede zondag! • En... hopelijk is het nu over met al dat geroddel!

Liturgische diensten in ons parochie-cluster

**Maandag – woensdag - vrijdag: aanbidding om 18.00 uur, rozenkrans om 18.30 uur, tenzij anders vermeld.
Biechtgelegenheid wekelijks zaterdag 16.00 uur in Waubach of volgens afspraak met de pastoor.**

Vrijdag	11-aug.	H. CLARA, MAAGD
Waubach	19:00 uur	Jack Heinen; Hub en Hans Lenders; ouders Plum-Heinen en dochter Mia (st); jrdst. Hubertina Schroyen-Haan (st);
Zaterdag	12-aug.	H. JOHANNA FRANCISCA DE CHANTAL, KLOOSTERLINGE
A'bosch	18:00 uur	Volkszang Cor Oerlemans vw. verjaardag; ouders Classen-Willems; Piet Jaspers; Finy Rutten-Drossaert; Cap Reulings;
Lauradorp	19:15 uur	Volkszang Joke Oosterbos-van Dongen; Lei Jacobs (st);
Zondag	13-aug.	NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans jrdst. fam. Peter Mertens-Vaessen (st); vr. hen die offerden;
Rimburg	10:00 uur	Gregoriaans Paul Möllenbeck; ouders Heuvelman-Hermsen; Mien Kaufholz-Hanssen; Juup Logister vw. trouwdag; Andreas Windmuller en Hubertina Jansen en kinderen (st); ouders Lutgens-Windmuller (st); overledenen van de fam. Bastiaens en fam. Philipps;
Waubach	11:30 uur	Volkszang 1 ^{ste} jrdst. Trees Knebel-Frehen; Wiel Hoenselaars en kleindochter Jolie; ouders Sjef en Bertha Gerards-Goffin (st); ouders Johan Römken en Caroline Willems (st); jrdst. Jo Gerards (st); Hannie Knoben-Perder vw. verjaardag; Trees Kuster; Trautje Hanssen; jrdst. Rika Langius-Kiehlmann, tevens vr. schoonmoeder Tina Langius-Ackermann vw. verjaardag; overl. ouders Wetzels-Odekerken en dochter Annie;
Maandag	14-aug.	H. MAXIMILIAAN KOLBE, PRIESTER EN MARTELAAR
Waubach	19:00 uur	Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; Paula Urlings en fam.; bewoners en overleden bewoners van de flat Kerkstraat; jrdst. Giel en Maria Triepels-Putmans; Johan Haenraets (st); Hubert en Mia Michorius-Scholle;
Dinsdag	15-aug.	HOOGFEEST VAN MARIA TENHEMELOPNEMING
Heereveld	10:00 uur	H. Mis
Waer'kapel	19:00 uur	Par. Dameskoor jrdst. Nöl Lutgens, tevens vr. Troutje Lutgens-Boymans (st); Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); Bertha Franken-Storms en ouders Storms-Verstappen; Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef; Hubert Huntjens en Mia Huntjens-Simons; overl. ouders Jongen-Steens; Gerard en Troutje Schurer-Plum; echtpaar Jacques en Maria Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); jrdst. Lisa Gielen-Smeets; vr. de weldoeners van deze kapel;
Woensdag	16-aug.	H. STEFANUS VAN HONGARIJE
Waubach	19:00 uur	t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes en H. Bernadette; uit dankbaarheid voor verkregen gunsten; Anny en Frans Milchers-Reumkens (st); ouders Goebert-Scholle (verj.); Joep Simons (buurt); Sjef Geuskens (buurt); echtpaar Hermans-Höppener en kinderen; jrdst. Keetje Ramakers-Wijnen, tevens Pierre Ramakers; May Wassen;
Vrijdag	18-aug.	
Waubach	19:00 uur	een intentie uit dankbaarheid; Agnes Papenborg vw. drie vriendinnen; Rosa Mohorko, tevens vr. Hans Mohorko en overl. fam. Wohsler-VanderLiek;
Zaterdag	19-aug.	H. JOHANNES EUDES, PRIESTER
A'bosch	18:00 uur	Volkszang Z.E.Heer Jacq. Hutschemakers (st); vr. vrede in de wereld;
Lauradorp	19:15 uur	Volkszang jrdst. ouders Brand-Dejalle (st); Ger Wijshijer; fam. Rothkrans-Kemperdich (st); Gerard en Mathias Beisman (st); Frits Scholtz;
Zondag	20-aug.	TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans vr. roeping; vr. meer rechtvaardigheid in de wereld;
Rimburg	10:00 uur	Gregoriaans ouders Verhaeg- van Oerle en zoon Jos (st); Liel Kaczmarek-Kluck;
Waubach	11:30 uur	Zangvereniging Vriendenkring St. Rochus zeswekendienst Agnes Papenborg-Zimmermann; jrdst. ouders Kölgens-Hanssen en zoon Johan; ouders Snijkers-Hurxkens en dochter Truus Ooyen-Snijkers; Eti van Deurse-Scheid (buurt); overl. leden Zangver. Vriendenkring St. Rochus; jrdst. Chris Henraath en jrdst. Chris van de Roer (st); Sjir Moonen; Piet Knubben (verj.); Jeanne Rinkens-Merks vw. echtg. en kinderen; ouders Steens-Zijlstra en zoon Jo; ouders Jongen-Steens;
Waubach	14:30 uur	H. Doopsel Djaemey Theissen, Salesianenstraat en Fleur van Dijk, Sloterstraat
Waubach	15:30 uur	H. Doopsel Niels Dautzenberg, De Tichel en Dean Breemen, Hovenstraat
Waubach	16:30 uur	H. Doopsel Demi Michorius, Kapelweg en Senna Pelzer uit Heerlen
Maandag	21-aug.	H. PIUS X, PAUS
Waubach	19:00 uur	Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; ouders Dortants-Jungen en schoonzoon Zef; Paula Urlings en fam; Hein Dassen;
Dinsdag	22-aug.	HEILIGE MAAGD MARIA, KONINGIN 10.00 uur H. Mis Heereveld

Woensdag	23-aug.	H. ROSA VAN LIMA, MAAGD
Waubach	19:00 uur	Sybilla Speth-Eppels (verj.); Heinz ter Haar (verj.); Juup Erkens; jrdst. ouders Hennis-Schrijvers en dochter Elisabeth (st); fam. Cremers-Höppener (st);
Vrijdag	25-aug.	H. LODEWIJK
Waubach	19:00 uur	uit dankbaarheid aan Pater Pio en de H. Martha; Eddy Zegels-Pauly;
Zaterdag	26-aug.	
Waubach	13:00 uur	(Ex) Koor '72 Pl. Huwelijksmis vr. Carola Lutgens en Maurice Pelzer
A'bosch	18:00 uur	Volkszang ouders Joep en Annemie Simons-Reumkens; Johan Schulteis; jrdst. ouders Unger-Remmen (st); Henk Boon vw. verj. (st); t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette; Maria van den Dikkenberg-Frijns vw. verj. tevens vr. Wim van den Dikkenberg; ouders Portz-Weijers (st); vr. Ed Gonera;
Lauradorp	19:15 uur	Gemengd Koor Don Bosco jrdst. Sjef Wetzels, Johan Wetzels en ouders de Haas-Vusschers; jrdst. ouders Reuvers-Rinkens (st); jrdst. Lou Reuvers; jrdst. ouders Potten-Petri; ouders van den Bronk-Michielse; fam. Renckens-Heunen; Tilla Renckens; Wilhelmus Mostard (st); vr. een intentie uit dankbaarheid;
Zondag	27-aug.	EEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans 1 ^{ste} jrdst. Zef Hamers; vr. hen die offerden;
Rimburg	10:00 uur	Volkszang Paul Möllenbeck vw. de buurt; ouders Reinartz-Hermans en kinderen (st); Juup Logister vw. de buurt;
Waubach	11:30 uur	Landgraafs Mannenkoor St. Joseph 40-jarig priesterjubileum pater Maas 1 ^{ste} jrdst. Stefan Krol; 1 ^{ste} jrdst. Danny Crijns; Jan Evertsen; ouders Jo en Annette Knobens-Habets; Johanna Simons-Janssen; jrdst. Herman Lentz (st); Mia Hinskens-Pauli; Karel Lindelauff vw. verjaardag; Roos Logister-Eggen; jrdst. ouders Martin Plum en Josepha Hanssen;
A'bosch	15:30 uur	H. Doopsel Kyano Matzner, Hekeleweg
Maandag	28-aug.	H. AUGUSTINUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR
Waubach	19:00 uur	Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; Paula Urlings en overl. familie; ouders Johan Milchers-Vreuls (st); Cap Reulings;
Dinsdag	29-aug.	MARTELDODD VAN DE H. JOHANNES DE DOPER
Heereveld	10:00 uur	H. Mis
Woensdag	30-aug.	
Waubach	19:00 uur	vr. de overl. priesters van onze parochie; vr. roepingen;
Vrijdag	1-sept.	
Waubach	14-15 uur	<i>Uitstelling van het H. Sacrament, aanbidding, rozenkrans en vespers</i>
Waubach	19:00 uur	Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef (st); tot eerherstel; ouders Scholtz-Offermans; Wiel Plum; jrdst. Antwan en Trees Rinkens-Simons; ouders Adams-Schuncken; Jack Heinen; Agnes Papenborg vw. drie vriendinnen; ouders Defésche-Rinkens en dochter Bertine (st);
Zaterdag	2-sept.	
A'bosch	18:00 uur	Volkszang jrdst. Jos Aretz; Ton Strolenberg (buurt); Jan Boers verj. (st); Mia Scheffer; oud. Gärtener-Wolters (st); t.e.v. O.L. Vrouw Lourdes en H. Bernadette
Lauradorp	19:15 uur	Gregoriaans Mathieu Heinen en zoon Jack; Anna Bonten-Ackermann; jrdst. Gerda Lenzen-Eggen; Frits Scholtz; jrdst. Antonio Tocco;
Zondag	3-sept.	TWEE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans ouders Reumkens-Dortants (st); jrdst. Matthias Plum (st)
Rimburg	10:00 uur	Gregoriaans Frans Douven en Gertrud Wetzels (st); fam. Müller (st); jrdst. Wiel Kaesler en Sjef Janssen;
Waubach	11:30 uur	Volkszang zeswekendienst Han Willems; zeswekendienst Tiny Derks-Herberigs; 1 ^{ste} jrdst. Lien Sniijders-Ehlert, tevens vr. Johan en Agnes Sniijders-Dohmen (st); jrdst. ouders Nievelstein-Beaujean en zoon Arnold, tevens vr. ouders Schuncken-Bergrath (st); May Jeurissen; jrdst. ouders Delhey-de Schepper; Antoon Döll; Sjef Geuskens vw. de buurt; jrdst. Jakob Wolters (st); jrdst. fam. Gerards-Dreessen (st); jrdst. Maria Scheid-Schuncken (st); Cleo Wassen; vr. een intentie uit dankbaarheid; ouders Speck-Herbergs, Els en André Quaedvlieg en Nellie en Trautje Speck; jrdst. Wiel Logister; jrdst. Wiel Brück en kleindochter Jolie;
Maandag	4-sept.	H.GREGORIUS DE GROTE, PAUS EN KERKLERAAR
Waubach	19:00 uur	vr. Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; ouders Coen en Anni Boijmans-Speetjens (st); Paula Urlings en familie;
Dinsdag	5-sept.	Z. TERESA VAN CALCUTTA, MAAGD
Heereveld	10:00 uur	H. Mis
Woensdag	6-sept.	
Waubach	19:00 uur	Leny Scheeren-Janssen en dochters Jes en Rini; Hein Jacobs vw. verjaardag;

Donderdag	7-sept.	
A'bosch	19:00 uur	ter ere van O.L. Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette; Joseph en Hubertina Roex (st); echtpaar Boermans-Schlotterhoze, zoon Robert en dochter Anna (st);
Vrijdag	8-sept.	HOOGFEEST VAN MARIA GEBOORTE
Waubach	19:00 uur	fam. Kleijnen-Sneepers; echtpaar Jacques en Maria Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); ouders Plum-Heinen en dochter Mia (st); vr. overl. dochter en kleindochter; vr. roepingen; vr. de zieken en stervenden;
Zaterdag	9-sept.	H. PETRUS CLAVER, PRIESTER
Rolduc	10:30 uur	<i>Diakenwijding</i>
Waubach	14:00 uur	Pl. Huwelijksmis vr. Ingrid Pirson en Ed Blacha
A'bosch	18:00 uur	Volkszang ouders Classen-Willems; jrdst. Harrie Smeets;
Lauradorp	19:15 uur	The Young Singers Mathieu Eggen vw. verjaardag (st); jrdst. Mia Erps-Cremers; jrdst. Men Hermans, tevens vr. ouders Hermans-Beckers en overl. familie; jrdst. Wim van den Dikkenberg, tevens vr. Maria van den Dikkenberg-Frijns; Joke Oosterbos-van Dongen;
Zondag	10-sept.	DRIE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; ouders Rinkens-Crijns en zoon Jo; jrdst. Jo Meessen; Sjef Reumkens;
Rimburg	10:00 uur	Gregoriaans Paul Möllenbeck (buurt); Juup Logister; echtpaar Vreuls-Wassen (st)
Waubach	11:30 uur	Par. Dameskoor zeswekendienst Bianca Vonken; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); jrdst. Harry Bisschops en Hubertina Herpers (st); Paula Urlings en overl. fam.; Marie Steens-Zijlstra (buurt Groenstraat); ouders Jongen-Steens; Eti van Deurse-Scheid (buurt); ouders Heinen-Souren en kinderen Ria en Frans; Trautje Hanssen; Hubert en Mia de Bruijn-Wauben; jrdst. ouders Houben-Theunissen (st); jrdst. Giel en Maria Triepels-Putmans (st); Sjef Arts (verjaardag) (st); jrdst. Käthe Frijns-Kuijpers; jrdst. Leo Hagenaars; ouders Thonon-de Kock; Han Willems (buurt); jrdst. Gerard en Trautje Schurer-Plum (st); jrdst. Kaatje Souren-Olejniczak;

provincie limburg



Bijzonderheden

♦ Op donderdag **14 september – feest van Kruisverheffing** – vieren we om 19.00 uur 's avonds de H. Mis aan de Kruiskapel aan de Groenstraat. Fanfare Sint Elisabeth zorgt voor de muzikale omlijsting. ♦ De urnenmuur in Waubach op het kerkhof staat er (eindelijk)! Nu is het nog even wachten op de bestrating. Daarna kunnen de eerste urnen geplaatst worden. In het volgend parochieblad zoeken we een gelegenheid de urnenmuur en – graven in te zegenen. ♦ Om het vrijwilligerswerk in Limburg te stimuleren, onderneemt de Provincie reeds een aantal jaren de nodige subsidie-initiatieven. Gelukkig vielen daar dit jaar ook de kerkkoren onder. De provincie vraagt als tegenprestatie het logo te publiceren. Bij deze. ♦ Bij aanwezigheid van de pastoor zullen we op maandag en vrijdag om 17.45 uur de vespers zingen in de kerk. ♦ Wanneer er verder geen H. Mis is op donderdag en de pastoor gewoon aanwezig is, is er om 8.00 uur een H. Mis in de kerk van Waubach, voorafgegaan door het kerkelijk morgengebed om 7.45 uur.



Maria Tenhemelopneming

Op **dinsdag 15 augustus** vieren we het Hoogfeest van de Tenhemelopneming van Maria. Maria, die ons voorging in geloof hier op aarde, gaat ons ook voor op de weg naar onze uiteindelijke bestemming: Ze werd met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. We vieren deze grote kerkelijke feestdag met een Eucharistieviering om **19.00 uur** aan de **Waerderkapel**. 'Kroetwusj' die u meebrengt zal tijdens deze viering gezegend worden. Het Parochieel Dameskoor Waubach-Groenstraat zingt. **'s Morgens om 10.00 uur is er een H. Mis in het Heereveld.**



Communie en vormseldata 2007

De communievieringen kunnen dit jaar volgens het gebruikelijke schema verlopen: **Lauradorp** zondag voor Hemelvaart (**13 mei 2007**), **Abdissenbosch** Hemelvaartsdag (**17 mei 2007**), **Waubach** zondag na Pinksteren (**03 juni 2007**). Het vormsel: **vrijdag 8 juni Abdissenbosch, 15 juni Lauradorp, 22 juni Waubach**. Ouderavond voor de eerste H. Communie: op woensdag 13 september. Communicanten en vormelingen van andere scholen dan Ubach over Worms, die wensen deel te nemen aan deze sacramenten dienen z.s.m. contact op te nemen met de pastoor.

Het volgend parochieblad verschijnt op 8 sept. en wel voor de periode tot 6 okt.

Misintenties kunt u inleveren tot uiterlijk

DONDERDAG 31 aug. liefst middels een briefje in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk Rimburg.