

**Parochiecluster
Ubach over Worms**

Pastoor E. Smeets,

Kerkberg 7, Waubach
☎ 5312378 fax 5332039

Email pastorie.waubach@hetnet.nl
Pastoor ed.smeets@hetnet.nl

Bgg in geval van nood

☎ 045-5766666

Diaken A. Jonker,

Vredestraat 6 Landgraaf,
☎ 5318848 van 17:00-18:00 uur
e-mail: amandajonker@home.nl

Parochie-assistent

H. Verhaeg,

Groene Boord 21^E Heerlen
☎ 06-23115067 Email
VerhaegHenk@hetnet.nl

Secretariaat - Intenties

Pastorie, Kerkberg 7, iedere
werkdag van 10.00-12.00 uur
☎ 5312378

Kosters

Waubach-Groenstraat:
Th. Gielen ☎ 5312387
Abdissenbosch:
M. Rutten ☎ 5312313
Rimburg:
A. Kaufholz ☎ 5320891
Lauradorp:
T. Erps ☎ 5314538

Kerkbijdrage

Waubach-Groenstraat
Giro: 38 55 500
Rabobank: 15 17 02 136
Lauradorp
Giro: 10 49 378
Rabobank: 15 17 02 276
Abdissenbosch
Giro: 10 48 849
Rabobank: 15 17 00 753
Rimburg
Giro: 15 64 348
Rabobank: 15 17 04 007

Rekeningnummer Missiecomité
Landgraaf **15.17.00.303**
Voor € 300 per jaar kan er een
priesterstudent in een missieland
worden geadopteerd.

www.rk-ubachoverworms.nl



't Kirkebledje

40 dagen...

Het welslagen van een feest hangt meestal af van de voorbereiding ervan... Zo geldt dat zeker ook voor het Paasfeest. De kerk neemt er zich jaarlijks de tijd voor om naar Pasen toe te leven. Uitgerekend 40 dagen, en dat is niet zomaar: 40 dagen en nachten regende het ten tijde van de bijbelse zondvloed. Mozes bracht 40 dagen en nachten door bij God op de berg. De woestijntocht van het volk duurde 40 jaar. 40 dagen was Elia onderweg naar God. Jezus zelf verbleef 40 dagen en nachten in de eenzaamheid van de woestijn, alvorens zijn werk in deze wereld te beginnen. Waarom nou juist 40? Misschien omdat een zwangerschap 40 weken duurt: tussen bevruchting en bevalling verlopen precies tienmaal vier weken. We zeggen gemakshalve 9 maanden, maar spreken over 40 weken is feitelijk correcter. In ieder geval begint er in de bijbel na die 40 dagen, weken of jaren altijd iets nieuws. De 40 dagen zelf worden altijd gezien als een periode van loutering, bezinning en voorbereiding.

De echte carnavalsvierder, die zich met overgave al vanaf de elfde van de elfde in het feestgedruis stort, zal zich met evenveel overgave de dag erna, schor en met de resten schminck nog in het gezicht naar de kerk spoeden (toch...?) om daar een askruisje te gaan halen. Want ook dat askruisje hoort erbij: het markeert duidelijk de overgang naar de vastentijd. 'Laten we onze kleren inruilen voor zak en as, laat ons vasten en wenen voor de Heer, want rijk aan barmhartigheid is onze God, en van harte bereid ons te vergeven!' zingt het gregoriaans koor bij het opleggen van de as.

Helemaal in de lijn van de bijbelse traditie wordt de veertigdaagse vastentijd ons aangereikt om... tja waarom eigenlijk? Uiteindelijk om onszelf beter te vinden in ons eigen leven. De vastentijd vraagt onze serieuze aandacht voor alle lijnen die er door ons leven lopen: die met God, die met elkaar en met onszelf. Wij mensen zijn op ons best en op ons mooist waar die drie lijnen met elkaar sporen. Oprecht gelovig zijn doet ons uitzien naar God, doet ons leven voor elkaar, en geeft een heldere kijk op ons eigen bestaan. En dat brengt echte en intense vreugde in je eigen bestaan en natuurlijk ook voor de mensen om je heen! Daarmee is de jaarlijkse veertigdagentijd zeker de moeite waard...

We beginnen de veertigdagentijd op aswoensdag met een eucharistieviering in Rimburg en Waubach. In Rimburg om 17.30 uur en in Waubach om 19.00 uur.

'Mens, bedenk: stof ben je en tot stof zul je weerkeren...'

'Bekeer je, en geloof in de Blijde Boodschap!'

E. Smeets, pastoor.

H. Bernadette

Abdissenbosch

H. Joseph

Waubach-Groenstraat

H. Drievuldigheid

Rimburg

H. Theresia & Don Bosco

Lauradorp

Jaargang 2006 nr. 3

10 febr. t/m 10 maart



H. Doopsel

U bent welkom op nevenstaande data. Aanmelding via de pastorie. In principe worden er telkens twee kinderen in dezelfde viering gedoopt. Dopelingen uit Rimburch volgens eigen afspraak.



Doopzondag	Kerk	Bijeenkomst
5 maart	Waubach	1 maart
2 april	Abdissenbosch	1 maart
16 april	Lauradorp	5 april
7 mei	Waubach	3 mei
14 mei	Lauradorp	3 mei
2 juli	Abdissenbosch	28 juni

Eerste heilige communie '06 'Nooit alleen!'



Presentatieviering

Zaterdag 11 februari 18.00 uur in Abdissenbosch (De Wegwijzer), zaterdag 18 februari 18.00 uur in Abdissenbosch (De Speurneus), zondag 12 februari om 10.00 uur in Rimburch (Bei de Ling Lauradorp & Rimburch) en om 11.30 uur Waubach (An d'r Put).

Boeteviering

Donderdag 18 mei 16.00 uur te Abdissenbosch en maandag 22 mei 16.00 uur te Waubach.

Communie-vieringen

Zondag 21 mei 10.30 uur Lauradorp – Speurneus Hemelvaartsdag 25 mei 09.00 uur Abdissenbosch – Wegwijzer en 11.00 uur Rimburch – Bei de Ling Zondag 11 juni 10.30 uur Waubach – An d'r Put

Oudercatechese-avonden... om ook ouders de kans te geven het werkboek van de kinderen mee te volgen en meer te horen over kerk en geloof: op **30 maart** (Goede Week & Pasen) en **11 mei** (kerkgebouw en eucharistie).

H. Vormsel

Hulpbisschop mgr. E. De Jong zal twee maal naar ons toekomen voor het toedienen van dit sacrament: op **vrijdag 12 mei in Abdissenbosch** en op **woensdag 14 juni in Lauradorp**, 19.00 uur.



Gedoopt

13-01: Chander Sjaauw En Wa - Maastrichterlaan
13-01: Rachel en Jordy van Werven - Kantstraat
13-01: Kelsey Vroomen - Gank
22-01: Tristan Ploum - Troereberg
22-01: Chelisa Dielemans - Abdijhof
Heer God, koester deze namen met liefde en zorg. Laat uw roepstem helder en duidelijk klinken. Mogen deze dopelingen verstaan waartoe zij bestemd zijn. Mogen zij een christelijk antwoord vinden op de vragen van het leven, en moge hun naam en hun leven een antwoord zijn op de vragen van medemensen. Schrijf hun namen in het boek des levens en bewaar hen, nu en tot in eeuwigheid.

Overleden

09-01: Ben Scholtz, De Dormig, 81 jaar
21-01: Bert Ramakers, Charles Frehenstraat, 63 jaar
24-01: Herman Schuivens, Dassenhoorn, 48 jaar
25-01: May Ernes, Charles Frehenstraat, 77 jaar
25-01: Gerda Oldenburger-Pelzer, Heereveld, 83 jaar
28-01: Wiel Plum, Kerkstraat, 83 jaar
02-02: Annie Wetzler-Banke, Heereveld, 84 jaar.



DE 7 SACRAMENTEN

"TOT DE DOOD ONS SCHEIDT"

Het mooiste sacrament is eigenlijk het huwelijk. Het gaat immers over de liefde en als het gevierd wordt, zien mensen er altijd gelukkig uit. Bovendien is het een sacrament dat man en vrouw elkaar geven door middel van het jawoord. En we spreken over een kerkelijk huwelijk als dat jawoord gegeven wordt in tegenwoordigheid van een bedienaar van de kerk.

Zoals bij de meeste sacramenten gaat het ook hier niet om een momentopname, maar om een situatie die al aan de gang is en zal blijven duren, want dat jawoord wordt dagelijks uitgesproken. Man en vrouw kiezen elke dag weer voor elkaar. Aan een relatie moet blijvend gebouwd worden; trouw moet groeien. De kern en betekenis van een huwelijk is ook niet dat je voortaan afhankelijk bent van elkaar, maar dat de ander jou bij jouw diepste zelf brengt en andersom. Twee mensen vullen elkaar aan, worden steeds meer één.

Het huwelijk is vooral ook een sacrament, omdat het een verbintenis is waarbij God heel sterk betrokken is. De trouwbelofte is afgeleid van de naam van Jahweh-God: "Ik zal er zijn voor jou". Liefde en trouw zijn goddelijke eigenschappen. Daarom hoort bij de trouwbelofte ook de zin: "Al de dagen van ons leven samen, tot de dood ons scheidt". De dood is onverbiddelijk, maar de liefde is dat ook. En daarom is de liefde de enige macht die het tegen de dood kan opnemen. Liefde doorbreekt eenzaamheid en scheidt nieuw leven. Naar elkaar toegroeien, met elkaar vergroeien maakt het huwelijk vanzelf onontbindbaar, want je wilt en je kunt niet meer zonder elkaar leven. Maar verder dan de dood reikt de menselijke liefde niet. Alleen de liefde van God kan verder gaan. Hij zal er dan ook zijn als het zover is. Het huwelijk als sacrament viert en beleven geeft diepte en lading aan een relatie; Het verleent een relatie extra glans en dat is misschien ook wel de bedoeling van dit sacrament: een goddelijke glans geven aan de liefde tussen mensen.

Lourdesbedevaarten 2006

Brochures en aanmeldingsformulieren voor de Limburgse Bedevaart naar Lourdes 2006 zijn nog verkrijgbaar op de pastorie. De grote bedevaarten worden dit jaar gehouden van 4 t/m 11 juni, 2 t/m 9 september en 22 t/m 29 september. Pastoor Smeets zal de eerste bedevaart in september mee begeleiden.



Beste Missievrienden

Gedurende de vasten in 2004 hebben alle parochies van Landgraaf gelden ingezameld voor een project van pater Maas in Mozambique. Het betrof de bouw van een internaat verbonden aan de middelbare school in Pemba. Het streefbedrag van € 25.000,- werd gehaald zodat de actie succesvol te noemen was. Met de bouw van het internaat echter, is tot op heden nog niet begonnen want de plaatselijke overheid veroorzaakt zoveel moeilijkheden dat het onmogelijk en onverantwoord is om verder te gaan. Daarbij is pater Maas ook nog overgeplaatst naar Maputo waar hij nu werkt bij de paters Sacramentijnen. Pater Hub Kuijpers van deze orde is pastoor in een van de parochies en is zeer actief voor jeugd, ouderen, zieken en onderwijs. Deze pater, zeer goed bekend bij ons Missie-buro, is een groot organisator en werkt zelf, al jaren, met een vaste groep werklui. Hij heeft reeds 9 kapellen en 2 scholen gebouwd. Momenteel heeft hij een onderwijsproject lopen, waar nog een flink geldbedrag ontbreekt. In overleg met alle Landgraafse parochies, het Missie-buro en pater Maas is dan ook besloten om het eertijds verzamelde geld te bestemmen voor laatstgenoemd doel. De missiegroepen van Landgraaf.

In memoriam - Pater Obbens

Op 6 januari 2006 overleed te Tilburg – in het Missiehuis aldaar – pater H.G.M. Obbens, Missionaris van het Heilig Hart, 81 jaar oud. Na 37 jaar op Java gewerkt te hebben zette hij zich in als pastoor in Nederland, met name in Abdissenbosch. Een hersenbloeding dwong hem terug te keren naar Tilburg. We zeggen Pater Obbens heel hartelijk dank voor zijn inzet in onze parochies en wensen en bidden hem Gods eeuwige rust toe.



Kirkeklatsch

Natuurlijk gaat men verkleed naar de carnavalsavond van 'd'r Ouwe Hap' op zaterdag 18 februari in het MFC An d'r Put! Pastoor Smeets meent dat zijn artikelen in dit blaadje niet door iedereen worden gelezen! 'Zat ik vroeger uren op zaterdag in de biechtstoel, laatste week heb ik er in alle rust het boekje *Over de eenzaamheid* kunnen lezen'... Een voettocht naar Wittem met geldgebrek vanwege gestegen brandstofprijzen...? Dit geeft te denken!



Wie zingt wat waar in de liturgie?

Dezer dagen verschijnt de brochure 'Wie, wat en waar zingen in de liturgie?' De brochure is een gezamenlijke uitgave van het bisdom en de Sint-Gregoriusvereniging. De brochure is bedoeld als handleiding voor priesters, diakens, dirigenten en organisten en voor allen die met zang en muziek in de liturgie bezig zijn. Wat zingen we in de kerk? Dat is de vraag die voorafgaat aan elke gezongen eucharistieviering. Wie zingt er in de mis en op welke momenten? Het antwoord op die vragen is medebepalend voor de vormgeving en de sfeer van de liturgieviering.

Wat is de functie van een openingsgezag, een communie- of slotlied? Wat is de bedoeling van de tussengezangen? In het gregoriaans is er een vaste opbouw met vaste en wisselende gezangen. Bij de meerstemmige muziek en de Nederlandstalige gezangen zijn er zoveel keuzemogelijkheden dat er een groeiende behoefte is aan een handreiking bij de keuze van de liederen en gezangen. Bij al dit soort vragen wil de nieuwe brochure een hulp en een wegwijzer zijn. In de brochure staat de liturgische betekenis, doel en plek van gezangen overzichtelijk opgesomd. Daarnaast is voor gregoriaanse koren een totaaloverzicht opgenomen van alle wisselende gezangen van de zondagen en de feestdagen over de 3 liturgische jaren A, B en C. Op zaterdag 11 maart is er van 14.00 uur tot 16.00 uur een workshop over de plek van gezangen in de liturgie aan de hand van de nieuwe brochure. De workshop wordt gegeven door onder andere pastoor Smeets. De bijeenkomst vindt plaats bij het bisdom: Swalmerstraat 100 in Roermond. De brochure 'Wie, wat en waar zingen in de liturgie?' is vanaf begin februari voor €3,- te koop via carolushuis@bisdom-roermond.nl.

Bezinningsavond over de Goede Week



De Goede Week is samen met de Paasviering het hoogtepunt van het kerkelijke jaar: het hart van heel ons vieren in de kerk. De dagen van Palmzondag, Witte Donderdag en Goede Vrijdag zitten boordevol symboliek en betekenis. Je zou bijna zelfs kunnen zeggen: ze zitten zo overvol dat mogelijk het nodige aan de aandacht ontsnapt. Om in te groeien in deze dagen en ook om door wat meer achtergrondinformatie de dagen intenser te kunnen beleven wordt er een bezinningsavond gehouden over de liturgie van de Goede Week, en wel op **vrijdag 31 maart** om 20.30 uur (pastorie Abdissenbosch). Welkom!

Passieconcert Cantus ex Corde kerk Waubach

Dat het lijden, de dood en de verrijzenis van de Heer in de Russisch-Orthodoxe kerk veel intenser beleefd wordt dan zijn geboorte met Kerstmis – zoals dat wellicht in het Westen veel meer het geval is – valt te beluisteren op **zondag 26 maart om 16.00 uur** in de St.-Josephkerk te Waubach. Onder leiding van Pierre Willems vertolkt Cantus ex Corde, afkomstig uit Parkstad Limburg, de diep doorleefde emoties en majestueuze mystiek uit de Slavisch-Byzantijnse liturgie, waarin de kruisiging van Gods Zoon tot uitdrukking wordt gebracht. Het koor staat dan ook garant voor een even waardige als bijzondere voorbereiding op Pasen. Cantus ex Corde heeft in binnen- en buitenland faam verworven met gezang waarin zowel het gelovige als het vrolijke volkskarakter van de Russen en Oekraïners wordt verbeeld. In zijn inmiddels 20-jarig bestaan zijn er van Cantus ex Corde vier cd's uitgebracht. De toegang tot het concert op 26 maart is gratis. Wel wordt u na afloop in de gelegenheid gesteld een bijdrage te geven of het koor te ondersteunen door cd's te kopen. Info: www.mbwd.com/cantusexcorde



dan ook garant voor een even waardige als bijzondere voorbereiding op Pasen. Cantus ex Corde heeft in binnen- en buitenland faam verworven met gezang waarin zowel het gelovige als het vrolijke volkskarakter van de Russen en Oekraïners wordt verbeeld. In zijn inmiddels 20-jarig bestaan zijn er van Cantus ex Corde vier cd's uitgebracht. De toegang tot het concert op 26 maart is gratis. Wel wordt u na afloop in de gelegenheid gesteld een bijdrage te geven of het koor te ondersteunen door cd's te kopen. Info: www.mbwd.com/cantusexcorde

Noviteit: kerk alleen open in zomermaanden

In het proces van samenwerking tussen parochies bedenken kerkbesturen tal van creatieve ideeën. In Landgraaf heeft het kerkbestuur van de samenwerkende parochies in Ubach over Worms een heel bijzondere oplossing bedacht om de exploitatiekosten van de kerk in Lauradorp naar beneden te brengen, zonder de kerk te sluiten. De Theresiakerk is voortaan alleen in de zomermaanden geopend. Hierdoor bespaart de parochie



Theresiakerk Lauradorp
(foto: Bisdom Roermond)

maandelijks 850 euro op de stookkosten. De zangkoren, lectoren en misdienaars worden tijdens de wintermaanden ingezet in twee van de drie andere parochiekerken in het cluster: Waubach en Abdissenbosch. Ook alle andere activiteiten van de Theresiakerk vinden tijdelijk onderdak in een van de andere kerken. Met Pasen gaat de kerk van Lauradorp weer open tot Allerheiligen.

Diakonale zorg

Diaken Jonker brengt op afspraak maandelijks de H. Communie thuis bij de zieken. Pastoor Smeets probeert wekelijks de ziekenhuizen te bezoeken. Soms loopt de berichtgeving via het ziekenhuis niet altijd vlekkeloos. Geef u daarom zelf door als u of anderen in het ziekenhuis moeten verblijven en een bezoek op prijs stelt.

Parochie-agenda

17 februari Dropping Misdienaars; 4 maart Inzegening nieuw Schutterslokaal Waubach; 11 t/m 19 maart St Jozefnoveen Waubach; 19 maart 18.30 lichtprocessie st. Jozefkapel; 26 maart 16.00 uur Half-vasten-concert kerk Waubach door Cantus ex Corde; 30 maart Oudercatechese-avond; 31 maart Bezinningsavond Goede Week; 1 april Vrijwilligersavond Abdissenbosch; 9 april Palmzondag 10.00 uur Gezinsmis Rimburch; 9 april Concert Zangvereniging Eendracht Rimburch; 10-12 april Paaseierenactie Misdienaars; 12 april geen avondmis vw. Chrismamis te Roermond; 13 april Witte Donderdag (19.00 uur Waubach); 14 april Goede Vrijdag (middag: kruisweg alle kerken; 19.00 uur Waubach); 15 april 19.00 uur paaswake te Waubach; 4 mei Dodenherdenking St. Jozefkapel Rimburch (19.15 uur stille tocht vanaf d'r Eck); 7 mei Jaarlijkse H. Mis bij de St. Jozefkapel Rimburch; 11 mei Oudercatechese-avond; 12 mei H. Vormsel te Abdissenbosch; 21 mei E.H. Communie Lauradorp; 25 mei E.H. Communie Abdissenbosch en Rimburch; 25 mei Koningschieten schutterij; 4 juni Pinksteren; 11 juni E.H. Communie Waubach; 14 juni H. Vormsel Waubach & Lauradorp te Lauradorp; 18 juni Sacramentsprocessie Rimburch (géén H.Mis 11.30 uur Waubach!); 25 juni Waubachs Dorpsfeest; 28 juni 9.00 uur schoolmis BS An d'r Put Waubach (geen avondmis!); 2-7 juli Gezamenlijk jeugdkamp parochies; 6 juli t/m 17 augustus geen avondmis op donderdag in Abdissenbosch; 15 augustus Maria Tenhemelopneming (9.30 uur H.Mis Heereveld & 19.00 uur H. Mis aan Waerderkapel); 27 augustus 11.30 uur Waubach 40-jarig priesterjubiläum Pater J. Maas; 2-9 september Limburgse Bedevaart Lourdes; 11 september Bedevaart Zonnebloem naar Kevelaar (geen avondmis Waubach); 13 september Schoolmis BS An d'r Put (geen avondmis Waubach); 14 september Kruisverheffing 19.00 uur H.Mis aan de kapel in de Groenstraat, met Fanfare Sint Elisabeth (geen avondmis Abdissenbosch); 14 september Oudercatechese-avond; zondag 1 oktober 10.00 uur Rimburch Opening Oktobermaand, met familiekoor Liesse; 5-7 oktober Bernadette-triduum Abdissenbosch (donderdag gezinsmis; vrijdag dag van de zieken; zaterdag Lichtprocessie, met GK St. Jan); 5 oktober Oudercatechese-avond; 29 oktober 'Allerzielenlof'; 5 november Paardenzegening Waubach; 10 & 11 november Sint-Maarten; 26 november Christus Koning, 7 december Oudercatechese-avond.



Huispaaskaarsen

Ook dit jaar is het weer mogelijk een huispaaskaars te kopen. Er zijn drie modellen vanaf € 10,-. Achter in de kerk van Waubach hangt een afbeelding op het prikbord. Bestellen is uitsluitend mogelijk via de pastorie in Waubach tegen contante betaling.

'Pak uch 'ns in de erm...'

De liturgie kan van de Vrijthofconcerten van André Rieu en van de carnavalszittingen nog heel wat leren (of zouden zij het van ons hebben afgekeken?). Levendigheid en betrokkenheid wordt daar gekweekt en gaande gehouden door een voortdurende afwisseling tussen staan, zitten, springen, 'sjoenkele', zwijgen, luisteren, meezingen, antwoorden, etcetera... Zo zou het bij ons toch eigenlijk ook moeten zijn, op het 'sjoenkele' na dan! Het is gewoon zo: wanneer er beweging in de uiterlijke houdingen zit, zit er ook beweging in de innerlijke beleving! 'Een gezonde geest in een gezond lichaam'. En daarom doet het zo uitgeblust aan wanneer ik amper het kruisteken heb gemaakt aan het begin van de dienst, of wanneer het koor even iets langer zingt, dat dan de halve kerk direct alweer 'even van de voeten af moet'. Zijn we zo moe of zo slap als kerkgangers?

Hebben we allemaal 'dikke voeten'? Nee toch zeker! Zou ik u mogen vragen wat meer mee te doen met die wisselwerking die nou juist 'schwung' en 'levendigheid' in de liturgie brengt? Kerk is geen theater, dat klopt. Maar dat betekent ook dat we niet – zoals in het theater – passief achterover mogen gaan zitten en het allemaal maar eens op ons af mogen laten komen! Laten we eens beginnen met niet meteen iedere keer weer te gaan zitten! Pastoor E. Smeets

Liturgische diensten in ons parochie-cluster

Weekdagen (beh. dinsdag): aanbidding om 18.00 uur, rozenkrans om 18.30 uur in de kerk waar de avondmis wordt gevierd. Biechtgelegenheid wekelijks zaterdag 16.00 uur in Waubach of volgens afspraak met de pastoor.

Vrijdag	10 febr.	H. SCHOLASTICA, MAAGD
Waubach	19:00 uur	vr. ouders Hub en Gretha Mulders-Op het Broek (st);
Zaterdag	11-febr.	ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDES-WERELDZIEKENDAG
A'bosch	18:00 uur	Jeugdkoor A'bosch (<i>Presentatieviering Communicanten De Wegwijzer</i>) vr. Piet Jaspers; t.e.v. de H. Bernadette vr. pastoor Emile Ribbergh (st); als jrdst. vr. Theo en Trautje Seerden-Haan (st); vr. Johan Schulteis; vr. echtpaar Jacques en Maria Elisabeth Verstappen-Vreuls (st); als jrdst. vr. Lambert Tönnissen;
Zondag	12-febr.	ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans vr. roepingen; vr. meer rechtvaardigheid in de wereld;
Rimburg	10:00 uur	Gregoriaans (<i>Presentatieviering Communicanten Bei de Ling Lauradorp en Rimburg</i>) als jrdst. vr. Balt Bastiaens; vr. overl. ouders Heuvelman-Hermsen; vr. mevr. Pöschkens-Kauhl (st);
Waubach	11:30 uur	Par. Dameskoor (<i>Presentatieviering Communicanten An d'r Put</i>) 1 ^{ste} jrdst. Ineke Horbach-Saris; 1 ^{ste} jrdst. Leny Hageman-Gronenschild, tevens vr. Jo Hageman; Marianne Mertens-Talacko; Ton Strolenberg; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. oud. (st); Jo Oosterbos-van Dongen vw. buurt; Sjeng en Annie Lutgens-Odekerken; jrdst. Hein Römken (st); jrdst. echtp. Wijnand en Annie Haan-Dautzenberg (st); Harry Bisschops en Hubertina Herpers (st); jrdst. oud. Bisschops-Willems (st); jrdst. oud. Albert en Maria Hanssen-Cremers (st); jrdst. ouders Franken-Quaedflieg, tevens dochter Mia (st); jrdst. Truus Elsen-Houben, tevens vr. Herman Elsen; Trees Kuster; jrdst. Harry en Wies Wigman;
Rimburg	14:00 uur	H. Doopsel Myrthe Schurer, Rinckberg
Maandag	13-febr.	
Waubach	19:00 uur	Paula Urlings en overl. familie; Cap Reulings; Mia Leemans-van Alst, tevens vr. Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; bewoners en overleden bewoners flat Kerkstraat; vr. ouders Hagenaars-van Gulp; vr. Tiny Speth vw. verjaardag;
Dinsdag	14-febr.	HH. CYRILLUS, MONNIK, EN METHODIUS, BISSCHOP, PATRONEN VAN EUROPA
Heereveld	09:30 uur	H. Mis
Woensdag	15-febr.	
Waubach	19:00 uur	Lou Kremer vw. flat Terwaerderveldje, tevens vr. bewoners en overl. bewoners; Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef (st); ouders Plum-Heinen en dochter Mia (st); vr. Joseph Vaessen (st); als jrdst. vr. Theo Muris, tevens vr. Mia Muris-Reijnebeau (st); op voorspraak van Pater Pio vr. een ernstige zieke; vr. overl. dochter en kleindochter; vr. Corrie Clement-Aarts; vr. Jack Heinen;

Donderdag	16-febr.	
A'bosch	19:00 uur	Ter ere van O.L. Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette; vr. fam. Walraven-Roex (st); als jrdst. vr. Piet Moonen (st);
Vrijdag	17-febr.	ZEVEN HH. STICHTERS VAN DE SERVIETEN
Waubach	19:00 uur	als jrdst. vr. ouders Martin Simons-Paulus (st); voor hen die offerden;
Zaterdag	18-febr.	
A'bosch	18:00 uur	Gemengd Koor Don Bosco en The Young Singers (<i>Presentatieviering Communicanten De Speurneus</i>) vr. Frits Scholtz; vr. pastoor Joseph Peters (st); vr. Joep Jacobs vw. verjaardag;
Zondag	19-febr.	ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans vr. vrede in de wereld; vr. roepingen;
Rimburg	10:00 uur	Gregoriaans als zeswekendienst vr. Paul Möllenbeck; vr. Mien Kaufholz-Hanssen; vr. Leo Verhaeg; vr. Paul Collon en Lieske Wetzels (st); vr. de overledenen van de fam. Franken (st); vr. Marinus Broeren en Carolina Hanssen (st); vr. ouders Czerw-Dohmen en dochter Juliana Ubben-Czerw (st);
Waubach	11:30 uur	Volkszang zeswekendienst Wiel Hoenselaars; 1 ^{ste} jrdst. Mientje Dautzenberg-Zijlstra; 1 ^{ste} jrdst. Johanna Simons-Janssen; 1 ^{ste} jrdst. vr. Mia Bauer-Schiffelers; vr. ouders Linssen-Wetzels; vr. overl. ouders Johan en Lien Snijders-Ehlert en Agnes Snijders-Dohmen; vr. ouders Peter en Anna Smeets-Eppels; vr. ouders Geenen-Eggen en Eggen-Hanssen (st); als jrdst. vr. Troutje Jacobs;
Maandag	20-febr.	
Waubach	19:00 uur	vr. Paula Urlings en overl. familie; vr. Mia Leemans-van Alst, tevens vr. Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; vr. fam. Peter Dionysius Dortants en fam. Jungen; vr. ouders Hubert Simons en Catharina Plum (st);
Dinsdag	21-febr.	H. PETRUS DAMIANI, BISSCHOP EN KERKLERaar
Heereveld	09:30 uur	H. Mis
Woensdag	22-febr.	FEEST VAN SINT PETRUS' STOEL
Waubach	08:00 uur	<i>Morgengebed waarna uitstelling van het H. Sacrament en aanbidding</i>
Waubach	19:00 uur	vr. ouders Goebert-Scholle en grootouders Scholle-Scholtes; vr. het welslagen van een oogoperatie; vr. Sjeng Thonon en dochter Ria;
Donderdag	23-febr.	H. POLYCARPUS, BISSCHOP EN MARTELAAR
A'bosch	19:00 uur	Ter ere van O.L. Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette; vr. echtpaar Slangen-Paulus (st); vr. Mia Hinskens-Pauli; vr. Ton Strolenberg vw. de buurt;
Vrijdag	24-febr.	
Waubach	19:00 uur	vr. Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st);
Zaterdag	25-febr.	
A'bosch	18:00 uur	Volkszang Anna Claessen-Sep (st); echtp. Slangen-Paulus (st); Michel Frösch en ouders Frösch-Schoumans (st); vr. Ger Wijshijer; vr. Johan Schulteis;
Zondag	26-febr.	ACHTSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans vr. Sjef Reumkens; vr. hen die offerden;
Rimburg	10:00 uur	Volkszang vr. een overledene (V); vr. Marjo Montis-Baartmans;
Waubach	11:30 uur	Par. Dameskoor als zeswekendienst vr. Bert Ramakers; als jrdst. vr. Fons Ramakers; vr. ouders Jo en Annette Knoben-Habets; vr. Juup en Fien Offermans-Meijs (st); als jrdst. vr. Harrie Senden, tevens vr. Mia Senden-Reinartz; vr. Jan Evertsen; vr. Jo en Annie Franssen-Janssen; vr. Sijr Moonen;
Maandag	27-febr.	
Waubach	19:00 uur	vr. Mia Leemans-van Alst, tevens vr. Tiny Leemans-Boymans en wederz. ouders; vr. Zef Meys vw. verjaardag (st); vr. Paula Urlings en overl. familie;
Dinsdag	28-febr.	
Heereveld	09:30 uur	H. Mis
Woensdag	1-mrt	ASWOENSDAG - VERPLICHTE VASTEN-EN ONTHOUDINGSDAG
Rimburg	17:30 uur	Volkszang
Waubach	19:00 uur	Volkszang vr. Juup Erkens; vr. ouders van Dijk-Heijen vw. verjaardag;
Donderdag	2-mrt	H. SWIETBERT, BISSCHOP
A'bosch	19:00 uur	Ter ere van O.L. Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette;
Vrijdag	3-mrt	
Waubach	15:00 uur	Kruisweg
Waubach	19:00 uur	Martin en Maria Dortants-Jungen en schoonzoon Zef (st); ouders Defésche-Rinkens en dochter Bertine (st); tot eerherstel; jrdst. Mathieu Frings; jrdst. Joep Vondenhoff; vr. de overledenen van de fam. Senden en fam. Reinartz;

Zaterdag	4-mrt	H. CASIMIR
A'bosch	18:00 uur	Volkszang 1 ^{ste} jrdst. Dien Beckers-Hermans; vr. Wiel Hoenselaars vw. de buurt; vr. Frits Scholtz;
Zondag	5-mrt	EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Waubach	08:30 uur	Gregoriaans vr. meer rechtvaardigheid in de wereld;
Rimburg	10:00 uur	Gregoriaans vr. Paul Möllenbeck vw. de buurt; Hub en Wim Hanssen en oud. Palmen-Smeets; Leonard Hanssen en Maria Catharina Beckers (st); ouders Bastiaens-Pinckaers en overl. fam.; Alphons Kallen (st); Balt Bastiaens;
Waubach	11:30 uur	Volkszang zeswekendienst Ben Scholtz, tevens Ennie Scholtz-Offermans vw. verj.; oud. Knebel-Frehen vw. verj.; Frans Vaessen (st); oud. Nievelstein-Beaujean en zoon Arnold, tevens oud. Schuncken-Bergrath (st); Sjaak Smeets; May Jeurissen; Lei Dörenberg; overl. oud. Speck-Herbergs; Els en André Quaedvlieg; Troutje en Nellie Speck en Cleo Wassen; jrdst. oud. Reumkens-Dortants (st); jrdst. Constant en Agnes Snijders-Schaffrath (st); jrdst. Netje Weijgerse-Janssen (st); jrdst. Rein Gossen, tevens vw. verj. (st); jrdst. echtp. Knoben-Perder; jrdst. echtpaar Franken-Kempa; ouders Pelzer-Linssen en kleindochter Mary-Ann; oud. Linssen-Wetzels; Ida Habets-Mink; Gretha Muys;
Waubach		H. Doopsels Raf Struijk (Kerkrade), Jarie Dirx (Laura-Juliastraat), Bo Jongen (Ereprijs) en Glenn Kuiper (Pastoor Scheepersstraat)
Maandag	6-mrt	
Waubach	19:00 uur	Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans en wederz. oud.; oud. Coen en Anni Boijmans-Speetjens (st); jrdst. Hubert Huntjens en Mia Huntjens-Simons; fam. Dominicus Wijnen-Mosmuller (st); Paula Urlings en overl. fam.;
Dinsdag	7-mrt	HH. PERPETUA EN FELICITAS, MARTELARESSEN
Heereveld	09:30 uur	H. Mis
Woensdag	8-mrt	H. JOHANNES DE DEO, KLOOSTERLING-QUATERTEMPERDAG
Waubach	19:00 uur	vr. Hubertus de Gussem vw. verjaardag; vr. overl. dochter en kleindochter;
Donderdag	9-mrt	H. FRANCISCA ROMANA, KLOOSTERLINGE
A'bosch	19:00 uur	t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette; fam. Paulus-Römkens (st);
Vrijdag	10-mrt	
Waubach	15:00 uur	Kruisweg
Waubach	19:00 uur	vr. de bewoners en overleden bewoners van de flat Kerkstraat; t.e.v. de H. Martha en Pater Pio uit dankbaarheid; vr. Jack Heinen;
Zaterdag	11-mrt	OPENING ST. JOZEF-NOVEEN
A'bosch	18:00 uur	Jeugdkoor A'bosch fam. J. A. Schillings (st); oud. Bisschoff-Luigjes; als jrdst. vr. ouders Olzheim-Blom; als 1 ^{ste} jrdst. vr. Huub Limbach; vr. Piet Jaspers;
Waubach	19:00 uur	La Liesse Gezinsmis Joke Oosterbos-van Dongen; vr. oud. Plum-Pauly (st);
Zondag	12-mrt	TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Waubach	08:30 uur	<i>Geen Hoogmis !</i>
Rimburg	10:00 uur	Gregoriaans als jrdst. vr. ouders Eijdemans-Timmermans (st); vr. Leonard Collon en Elisabeth Boisten (st); vr. Harrie Janssen en Wilhelmina Maria Janssen-Hanssen (st); vr. overl. ouders Hermsen-Heuvelman;
Waubach	11:30 uur	Par. Dames-en Herenkoor en Fanfare St. Elisabeth zeswekendienst Gerda Oldenburger-Pelzer; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wederz. ouders (st); jrdst. Leny Scheeren-Janssen (st); Jozef en Maria Dautzenberg-Römkens; jrdst. Johan Franken (st); jrdst. echtpaar Johan Jozef en Theresia Hinskens-Latour (st); jrdst. oud. Hubert Gerards en Theresia Simons (vw. fam. G); Ton Strolenberg; Bertha Wilbrink-Ringens;



Memisa-deur-collecte

De Memisa-deur-collecte - voor een betere gezondheidszorg in arme landen - leverde in het weekend van 4 & 5 februari het mooie bedrag op van ruim € 400,- waarvoor hartelijke dank!

Pastorie Abdissenbosch

In het vorige parochieblad werd de pastorie 'te huur gezet'. Op dit moment wordt er gekeken naar een geschikte huurder uit de aangemelde kandidaten. Echter speelt er voor het kerkbestuur nog een andere kwestie: jaarlijks teert de parochie in op haar toch al geringe vermogen. Dit kan en mag natuurlijk niet voortbestaan. Enerzijds zijn de inkomsten niet al te groot, maar anderzijds leeft de parochie op grote voet, met name als het gaat om het in stand houden van twee panden aan weerszijden van de Bernadettelaan. In overleg met het bisdom wordt er gekeken naar de haalbaarheid van het aanhouden van beide panden. Dit zou kunnen betekenen dat de beperkte activiteiten die er nu plaatsvinden 'zouden moeten oversteken' om gehuisvest te worden in het pand aan de overzijde van de straat. Als er meer bekend is hieromtrent, zullen we u berichten.



Jubileumeditie Stille Omgang

In 2006 is het 125 jaar geleden dat in Amsterdam voor het eerst de Stille Omgang werd gelopen. Deze processie herdenkt het eucharistisch wonder uit 1345: de uitgebraakte hostie van een zieke man werd in het vuur geworpen, maar bleef ongeschonden. Om het jubileum luister bij te zetten zijn er in de week van 12 t/m 19 maart een aantal festiviteiten. Zondag 12 maart vindt in de Oude Kerk een oecumenische vesperdienst plaats. Dezelfde dag opent in Museum Amstelkring / Ons' Lieve Heer op Solder een tentoonstelling, die speciaal is gewijd aan de historie van

Voetstappen...

Ik droomde eens en zie ik liep
aan 't strand bij het lage tij.
Ik was daar niet alleen, want ook
de Heer liep aan mijn zij!

We liepen saam het leven door
en lieten in het zand,
een spoor van stappen,
twee aan twee
de Heer liep aan mijn hand.

Ik stapte en keek achter mij
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugd,
van diepe smart en hoop.

Maar als ik goed het spoor
bekeek, zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst
was, maar één paar stappen
staan.....

Ik zei toen, "Heer, waarom dan
toch? Juist toen 'k U nodig had,
toen ik zelf geen uitkomst zag
op 't zwaarste deel van 't pad...."

De Heer keek toen vol liefde mij
aan, en antwoordde op mijn
vragen, "Mijn lieve kind, toen 't
moeilijk was, toen heb Ik je
gedragen....."

het Amsterdams
Mirakel en aan de
geschiedenis van de
Stille Omgang in zijn
huidige vorm.
Woensdag 15 maart,
de officiële feestdag
van het Amsterdams
Mirakel, is er een
jubileumbijeenkomst
in de Lutherse Kerk
aan het Spui. Tijdens
deze bijeenkomst
worden onder meer
lezingen gehouden.
Verder verschijnen
twee boeken en een
CD. Zaterdagavond
18 maart vindt de
Stille Omgang
plaats, met dit jaar

als thema: 'Voor een kerk met open deuren'. Kardinaal Simonis gaat voor tijdens een eucharistie-viering in de Nicolaaskerk. Meer informatie: www.stille-omgang.nl of via Henk Verhaeg 06-23115067.

Sint Jozefnoveen 2006

Zaterdag 11 maart - Gezinsmis – Fameliëkoor La Liesse
Zondag 12 maart – Parochieel Dames- en Herenchoor, en fanfare Sint Elisabeth Groenstraat
Maandag 13 maart – Zangver. Eendracht Rimburch
Dinsdag 14 maart – Fanfare Eendracht Waubach
Woensdag 15 maart – Landgraaf Vocaal Ensemble
Donderdag 16 maart – G.K. Don Bosco Lauradorp
Vrijdag 17 maart –
Zaterdag 18 maart – Landgraafs Mannenkoor St. Joseph
Zondag 19 maart – G.K. St. Jan Abdissenbosch
Het artikel over de bisschop op deze pagina is overgenomen uit het parochieblad van de Sint Martinusparochie te Beek.



Mgr. Frans Wiertz: Koester de volkskerk ...

Mgr. Frans Wiertz gaf onlangs in de priesteraad van ons bisdom een verklaring over zijn pastoraal beleid, uitgaande van een merkwaardige analyse. Hij begon met drie herkenbare vaststellingen:

1. Toen de DSM voor een deel verkocht werd aan Sabic stond er als kop in de krant een spontane uitspraak van werknemers: "Maar, wij blijven gewoon katholiek!"
2. In de klas vroeg men aan communiciekinderen: "Hoe kun je zien of iemand katholiek is?" Spontaan zei een kind: "As 'r plat sprik!"
3. 85 % van onze kinderen doet nog steeds de eerste heilige Communie. Mensen zijn hier zo apetrots op hun kinderen dat ze moeten passen in het sprookjesbeeld van hun leven: ze zijn dankbaar voor het geschenk van het leven en drukken dat uit in een Communiefeest.

Onze bisschop kan nog meer voorbeelden noemen waaruit blijkt dat de mensen in ons Limburg een katholieke cultuur ademen, althans zichzelf katholiek voelen, maar ondertussen niet meer weten waar het om gaat. Hij noemt het de "Volkskerk". Voor het ogenblik wil hij dat we die Volkskerk blijven koesteren. De liefde van ouders voor hun kinderen is natuurlijk een fundamenteel goed dat we ook bij God mogen brengen. Maar ondertussen weten we ook hoe oppervlakkig gevoelens kunnen zijn en hoeveel hypocrisie en schijn er wordt opgehouden, wanneer mensen niet meer kunnen bidden, niet meer kerkelijk huwen, zich niet meer afvragen waarom iets goed of kwaad is, en zich toch katholiek noemen. Kortom: katholiek zijn kan zo makkelijk alleen maar een façade of buitenkant zijn: een lege doos. Toch roept de bisschop de priesters, die er soms onder zuchten, op: "Koester de volkskerk!, maar tegelijk en daarnaast: Zorg voor levende, bewuste en vreugdevolle groeperingen in de Kerk".



Het volgende parochieblad verschijnt op 10 maart en wel voor de periode tot 7 april
Misintenties kunt u inleveren tot uiterlijk
DONDERDAG 2 maart, liefst middels een briefje in de brievenbus van de pastorie
(Kerkberg 7) of achter in de kerk Rimburch.